



<p>Kerstconcert herenkoor ZKT op Zondag 22 december. Aanvang 14.30 uur</p>	<p>Koffiedrinken op donderdag 19 december om 10:30 uur</p> 
<p>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 5&12&19 december 2019</p> 	<p>Piomorgen op Dinsdag 10 december 2019 om 10.30 uur</p> 

ADVENT, TIJD OM TE ZORGEN.

Het is een oud verhaal dat er ook een vierde koning op weg was gegaan, maar dat hij het bewuste tegenkomen op die 6de januari miste, omdat er telkens onderweg een beroep op hem gedaan werd.

Hij arriveerde in Jeruzalem, juist toen Jezus gekruisigd werd.
Te laat dus, maar toch nog net op tijd
om bij het cruciale moment
het hart van de verlossing te horen
kloppen.
Hij had zijn tijd verloren, dacht hij
totdat hij hoorde dat ook Jezus
heel veel tijd verloren had voor mensen....



Zo vaak zeiden zijn vrienden
dat hij tijd moest maken voor zijn carrière,
en zijn koninkrijk te stichten, de staatsgreep te wagen,
de gunst van het volk te benutten om zijn macht te vestigen,
Maar hijzelf ging eindeloos door met tijd te maken
Voor zieken en kinderen, voor de mensen gewoonweg.

Tijd is geld,
tijd voor carrière maken, tijd voor topprestaties,
tijd voor ontspanning.
Men mag ook gewoon maar tijd verliezen
Aan het zorgen voor mensen

Ik wens u allen toe
dat de komende tijd een tijd van zorgen,
maar bovenal een tijd van liefhebben zijn,
zo vinden we de vrede in ieder mens groot en klein.

Hans Vugs, diaken-pastor

VANUIT ONZE PAROCHIEAGENDA

Op 10 november 2019 kwamen heel veel blije en opgewekte mensen naar onze Piokapel om **JAMES PEYS** van harte welkom te heten in onze parochie-gemeenschap. Met hem was natuurlijk zijn mama, Machella Peijs, zijn peettantes Rowena Peijs en Nicolle van den Hout, zijn opa's en oma's, zijn ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes meegekomen. Bij de doop krijgt James de namen: James Omar Antonius Johannes. James dat was voor zijn mama een hele mooie naam, verder kreeg hij de naam van zijn papa en van zijn beide opa's. En daarmee heeft Machella aangegeven dat haar James geen eenling is, maar door vele mensen met hem verbonden. Zijn beide peettantes hebben James heel duidelijk en plechtig beloofd, dat hij te allen tijde van harte welkom bij hen is en nimmer van te voren een afspraak hoeft te maken. Alle vriendjes en vriendinnetjes hebben hem beloofd dat als straks James groter gegroeid is dat hij dan met hen mag meespelen. Met zijn vriendjes mag hij mee voetballen en met de vriendinnetjes mag hij met hun poppen spelen. Er waren zelfs twee grotere vriendinnetjes, die hebben Machella gezegd, dat als zij weg moet en er kan niemand op James passen dat zij dat dan wel willen doen. Nadat James een kruisje op zijn voorhoofd, lippen en in zijn hartje had gekregen, kreeg hij ook van zijn mama, zijn peettantes en zijn opa's en oma's een kruisje op zijn voorhoofd. Van veel vriendjes en vriendinnetjes kreeg James een heel lief kusje. Na het verhaal van Jezus en nadat we alle spulletjes bijeen gezocht hebben, die we voor een doop nodig hebben, hebben mama, peettantes en alle kinderen een dak boven James gemaakt en God gebeden dat Hij hem en ons allen mag beschermen op die toch wel moeilijke weg door het leven.



Mama en de peettantes hebben James beloofd om hem steeds met hun liefde en aandacht te omringen en daarna hebben ze samen hun geloof in onze God uitgesproken.

Daarna mocht een van de peettantes James ten doop houden en heeft zijn mama hem heel lief afgedroogd. Nadat James een kruisje met H. Chrisma-olie ter bescherming had ontvangen, heeft de peettante zijn nieuwe doopkaars mogen aanmaken aan de grote Paaskaars. Alle kinderen kregen toen een klein beetje van dat nieuwe vuur. Samen hebben we



het gebed van Jezus gebeden, het Onze vader, en daarna zijn we in een lange stoet naar Moeder Maria in de grote kerk gegaan. We hebben Maria dank je wel gezegd voor het grote wonder dat Machella had ontvangen en we hebben ook gevraagd, dat Maria hem en ons allen mag begeleiden op onze weg door dit leven. Uit volle borst hebben we het lang zal hij leven gezongen en met hulp van zijn vriendjes en vriendinnetjes heeft hij zelf de doopklok mogen luiden.

LANG ZAL HIJ LEVEN IN GLORIA



WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:

Op 22 oktober 2019 is **JAN FORMANNOIJ** in de leeftijd van 95 jaar overleden. Jan was sinds 24 juli 2007 weduwnaar van Ria Haans. Een heel bijzonder man, een hele goede vader en voor de kleinkinderen en achterkleinkinderen een super opa.

Een opa die niet vies was van werken en dienstbaar zijn.

Begonnen als jong broekje in de textiel, maar daarna in het laboratorium van het St. Elizabeth ziekenhuis, zowel in het oude als in het huidige. Hij heeft jullie oma mogen ontmoeten op de dansavond aan de Oude Bredaseweg. Vele jaren hebben ze in de Oerlesestraat mogen wonen, daarna 60 jaar in de Dillenburglaan en de laatste 4 jaar in Oisterwijk. Met heel veel liefde en zorg heeft hij moeder en oma mogen

verzorgen tijdens haar ziekte. Hij vond het heel erg, dat oma zo ziek was, dat ze naar de Hazelaar verplaatst moest worden. Dagelijks ging hij daar heen, want zijn lieve schat was zijn alles.

Hij is ook een grote duivenmelker geweest. Toen hij 4 jaar oud was mocht hij al met zijn vader in de

duiventil en mocht hij de duiven mee verzorgen. Zo leerde hij de liefde voor de duiven. Wekelijks deed hij mee om met zijn postduiven om de verre vluchten als eerste te willen winnen. Op die zondagmiddagen mochten we dan niet in de buurt van de duiventil komen. We moesten ergens anders spelen, want de duiven moesten zo snel mogelijk weer in hun hok zijn, zodat de ring van hun poot af kon en in de duivenklok geplaatst kon worden. Want dat was belangrijk, dat gaf de tijd aan van hun vlucht. En wie het snelst was van de duivenmelkersgroep, was de winnaar. Jullie pa en opa werd in de vrije tijd die hij had, een voetballer, die bij Sarto mee mocht spelen en trainen. Toen hij in Duitsland verbleef mocht hij bij München Gladbach mee spelen.



En later in het Tilburgse Willem II, totdat hij een grote blessure opliep, die hem het verdere voetballen belette. Maar als hij nog tijd over had, was hij te vinden aan de biljarttafel en caramboleerde hij als de beste.

Die van jongstaf aan had geleerd dat een mens moet werken om de kost te verdienen. En in zijn jeugd jaren was zijn vader visboer en jullie pap en opa had kleine handjes en die moest de haringen in een potje doen en als je ze netjes er indraaiden dan konden er voldoende harinkjes in. Maar ja dat ging niet met grote handen, dus moest onze Jan dat doen. Kortom een hele lieve, rustige sportieve man, vader en opa. Die op alle markten thuis was en zo zijn steentje aan het huishouden bijdroeg. Een man waarop wij allemaal trots en groots mogen zijn. Een vader en opa, die trots was op zijn kinderen en kleinkinderen, graag met hen mee speelde en als het kan heerlijk verweende. Pap en opa, dank je wel voor alles wat jij voor ons hebt gedaan en betekend, rust nu maar uit, maar blijf met ons mam en oma ons allen begeleiden op onze weg door het leven.

Op 24 oktober 2019 hebben we **JAN VERWIJMEREN** in de leeftijd van 84 jaar uit handen moeten geven en in de handen van de goede God gelegd. Het leven van Jan wordt gekenmerkt door dienstbaarheid aan de ander, met name de zorg voor de ander. Op de eerste plaats heeft hij zijn moeder met heel veel liefde begeleid tot het einde toe. Hij was van beroep geen verpleegkundige, maar het zat hem wel in zijn genen. Maar na zijn moeder heeft hij ook nog zijn twee broers waarmee hij leefde, tot hun einde verzorgd en begeleid. Na de dood van zijn broers is hij verhuisd naar Steve Bikohof en daar wilde hij blijven. Oom Jan was een man die heel open en eerlijk in het leven stond. Hij liet niet met zich sollen en spelen, want een ja bij ome Jan was een ja en werd geen neen. Maar niet alleen in zijn woorden, maar ook in zijn



daden. Van jongs af aan had hij geleerd dat er 's middags warm gegeten werd en niet 's avonds. Hij ging toen hij in Steve Bikohof woonde wel beneden in het restaurant eten, maar toen daar de tijd gewisseld werd en er voortaan om vijf uur warm eten geserveerd werd, was ome Jan daar niet meer te vinden. Hij liet zijn warme maaltijd thuis serveren en hij vond dat maar wat heerlijk. Oom Jan werd ook ouder en met die ouderdom kwamen ook de gebreken. Hij kon heel lang zich zelf volledig verzorgen, maar toen dat niet meer ging kreeg hij hulp van de thuiszorg. Oom Jan was ook een man die van cultuur hield, regelmatig ging hij naar het concert in het Concertgebouw en dan genoot hij met volle teugen. Enige weken geleden ging hij zo achteruit dat de huisarts hem vertelde dat hij naar de Hazelaar of naar het Hospice moest verhuizen, want alleen kon hij niet meer hier blijven. Toen hij daarna met zijn broer Cees over gesproken had, wist hij heel pertinent te vertellen dat hij dat niet wenste. Hij wilde in Steve Biko sterven. Toen de nood erg hoog werd en oom Cees, als wettelijke vertegenwoordiger van oom Jan er in toegestemd had dat oom Jan zou verhuizen, heeft ome Jan zelf het besluit genomen en de volgende dag kwam de verpleging bij hem binnen en vonden hem heel rustig in zijn bed liggen. Hij wilde niet verhuizen. Oom Jan dank je wel voor alles wat u voor ons gedaan en betekend hebt, rust nu maar uit maar wil ons allen die hier achter blijven samen met opa en oma, tante en broers blijven begeleiden op onze weg door het leven.



DAT ZIJ RUSTEN IN VREDE

Kerstconcert



Zangkoor Trouwlaan

i.s.m.

Mannenkoor 1001 uit Gilze
Muziekensemble "De Wildacker"



Op zondag 22 december 2019

Aanvang 14.30 uur

In de Gerardus Majella kerk

Trouwlaan Tilburg

0-0-0-0-0

Na afloop een gezellig samenzijn
in de ontmoetingsruimte.



Toegang Gratis

Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde

GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
GK= Gemengd koor
SZ=Samenzang
FR=Friends
ZG=Zanggroep



Data	Tijd	Locatie		Intenties
30 nov& 1dec SZ SZ DK	17.30 19:00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs-v. Etten Pastoor Jacques Schrauwen Jan Sloot
			GM	Corrie Schoutens-van Gulik Joos den Biesen Walter den Biesen Emiel den Biesen Ad van Hautum vw JGT Jan van Hautum vw JGT
7&8 dec SZ FR HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs- van Etten Pastoor Jacques Schrauwen Jan Sloot
			GM	Ben Bastings Mevr. Van Gorp-vd Pluijm Ad Venmans Fien Hultermans-v. Hautum Cor Heessels vw JGT Harrie Hultermans vw JGT Albert de Beer vw JGT Benny Muurmans vw JGT

				Marianne Verburg-v. Assauw vw Verj. Henk Verburg Wil Dusee
14&15 dec SZ SZ DK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- v. Etten Pastoor Jacques Schrauwen Leonie v.d. Bosch – v. Dijk Jan Sloot Ans Hultermans-v. Gommeren vw JGT Frans Vos vw JGT Jeanne Horsten vw JGT Uit dankbaarheid bij een 80 ^e verjaardag (Cecile Bastings)
21&22 dec SZ SZ HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs – v. Etten Pastoor Jacques Schrauwen Jan Sloot Fien Hultermans – v. Hautum Jan van Oudheusden vw JGT Piet Robben vw JGT
24&25&26 Dec ZG JK GK HK SZ	19.00 19.30 22.00 10.00 10.00	KV	 GM GM GM GM	Ineke Vugs- van Etten vw JGT Joke van den Berg-Brouwers vw JGT Pastoor Jacques Schrauwen Ben Bastings Jan Sloot Mevrouw van Gorp v.d. Pluijm Ad Venmans Henk Verburg vw Verj Marianne Verburg- van Assouw Wil Dusee

28&29 dec SZ SZ DK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Pastoor Jacques Schrauwen Jan Sloot Theo van Hautum vw. JGT Nelly Verhagen vw. JGT Jac van Gool vw JGT
31dec&1jan SZ SZ HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Ben Bastings Jan Sloot

GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie	Activiteit
1 dec	10.30	GM	Kindernevendienst
4 dec	20.00	GM	Doopvoorbereiding
5 dec	16.00	GM	Stille aanbidding
6 dec	10.30	GM	1 ^e vrijdag
10 dec	10.30	GM	Piomorgen
12 dec	16.00	GM	Stille aanbidding
16 dec	19:00	KV	Boeteviering
17 dec	10.00	GM	Redactie Brug
17 dec	19.00	GM	Boeteviering
19 dec	10.30 16:00	GM GM	Koffieochtend Stille aanbidding
22 dec	14.30	GM	Kerstconcert ZKT
24 dec	19.00 19.30 22.00	KV GM GM	Kerstviering met Zanggroep Kerstviering met Jongerenkoor Kerstviering met Gemengd Koor
25 dec	10.00	GM	Kerstviering met Herenkoor

25 dec	15.00	GM	Kindje Wiegen
26 dec	10.00	GM	Eucharistieviering met samenzang
31 dec	17.30	GM	Eucharistieviering met samenzang
	19.00	KV	Eucharistieviering
1 jan	10.00	GM	Eucharistieviering met Herenkoor

Gebed van het licht

Er is een licht
 Dat ver boven alle dingen
 Op aarde schijnt;
 Ver boven ons allen,
 ver boven de hemelen,
 ver boven de hoogste
 de allerhoogste hemel:
 Het is het Licht
 Dat schijnt in ons hart.



Joke Bertens

VACATURE

Helpende hand bij het schoonhouden van onze kerk. Uren vast te stellen in overleg.

Informatie bij: Marie-Jose Hulskramer. Telefoonnummer:

06-20843166, of mail: m.hulskramer@kpnmail.nl

Laat even weten als er meer vacatures zijn.

Dan kunnen deze vermeld worden in De Brug van januari 2020.

ONS KERSTPROGRAMMA

MAANDAG 16 DECEMBER

19:00 uur Boeteviering Koningsvoorde

Dinsdag 17 DECEMBER

19:00 uur Boeteviering in de kerk

DINSDAG 24 DECEMBER:

19:00 uur: kerstviering Koningsvoorde
met Zanggroep

19:30 uur: kerstviering met jongerenkoor

22:00 uur: kerstviering met gemengd koor

WOENSDAG 25 december:

10:00 uur: kerstviering met herenkoor

15:00 uur: Kindje wiegen

DONDERDAG 26 DECEMBER:

10:00 uur: Eucharistieviering met samenzang

ZATERDAG 28 DECEMBER:

17.30 uur Eucharistieviering met samenzang

19.00 uur Eucharistieviering Koningsvoorde

ZONDAG 29 DECEMBER:

10:00 uur Eucharistieviering met herenkoor

DINSDAG 31 DECEMBER:

17.30 uur Oudejaarsviering met samenzang

19:00 uur Oudejaarsviering Koningsvoorde

WOENSDAG 1 JANUARI 2020:

10:00 uur Eucharistieviering met herenkoor

ZATERDAG 4 JANUARI:

17:30 uur Eucharistieviering met samenzang

19.00 uur Eucharistieviering Koningsvoorde

ZONDAG 5 JANUARI:

10:00 uur Eucharistieviering met dameskoor



VAN DE REDACTIE

In dit nummer van de Brug treft u wel de gegevens van kerstmis. In de week vóór Kerstmis verschijnt een speciaal KERSTNUMMER. Het is tegelijk het januarinumnummer, met ook mededelingen over Kerkbalans. **Daarmee bouwen we een BRUG naar het nieuwe jaar!**

En nog even dit: Ontvangt u regelmatig De Brug? Maar doet u NIET mee aan de kerkbijdrage? NEE???

U kunt dan een bedrag overmaken op (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17. of Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20. t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan).

U kunt ook automatisch een bedrag overboeken. Gelieve dan contact op te nemen met Uw bank. Heeft U hulp nodig: Een telefoontje naar het secretariaat is voldoende (dinsdag t/m vrijdag 9 uur tot 12 uur) bereikbaar op telefoonnummer: 013-5423455. Of loop gerust binnen.

Vrijwilligers van het jaar

Tijdens de drukbezette jaarlijkse vrijwilligersavond is het echtpaar Guus en Annie van Dongen uitgekozen tot vrijwilligers van het jaar vanwege hun grote verdiensten voor de kerk.

Alle gasten werden getraakteerd op gebak, heerlijke hapjes en diverse drankjes, ook weer verzorgd door andere vrijwilligers. De avond werd op een plezierige wijze onderbroken door een quiz met vragen over de kerk en omgeving. Quizmaster Hans Vugs, getooid in speciale outfit, stelde de vragen. Er waren leuke prijzen te winnen. Prijs of geen prijs, na afloop keerde iedereen tevreden weer huiswaarts.



Harry Hendriks

De Den

De wereld wordt een jaartje ouder.
Je ziet het om je heen.
Het weer wordt alsmear kouder.
Waar moet dat nu toch heen?
De dagen worden korter,
het donker duurt zo lang.
Kan er geen lichtje komen
of blijft dit levenslang?

De bomen laten blaadjes vallen:
de eik, de beuk, de berk.
Ze doen het met z'n allen.
't Lijkt wel afgesproken werk!
Er is een hoopvol teken:
de den die doet niet mee.
Hij houdt zijn groene takken
en geurt nog heel tevree!



Die groene boom geeft ons te denken;
hij blijft in goeden doen.
Die hoop zal hij ons schenken
als krans van levend groen.
De dagen worden langer
als 't licht maar groter wordt
en mensen gaan verlangen
om kind te zijn van God.

Harrie Wouters

Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455
Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen Secretariaat: Gerardus Majella

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

zaterdag. 19.00u

Gerardus Majellakerk

Pio-kerk

Kerk waarna koffie

Pio-morgen

Pio-kerk

Koningsvoorde

Atrium, waarna koffie Brasserie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij voor **17 december as.** middels e-mail adres: info@hlgm.nl
of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website: www.hlgm.nl. Volg ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt, J. van de Zanden