



Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Kindernevendienst Zondag 7 & 14 april Om 10:00 uur</p> 	<p>Deze maand koffiedrinken op donderdag 25 april om 10:30 uur</p> 
<p>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 4, 11, & 25 april 16:00 t/m 17:00 uur 18 april Witte Donderdag 20.00 uur t/m 21.00 uur</p> 	<p>Eerste Communie voorbereiding Woensdag 3 10 en 17 april 2019 om 15:00 uur</p> 

PAASWENS

Licht in onze ogen:
dat wij elkaar zullen zien
zo goed als nieuw.

Dat er licht mag zijn.
Licht in onze
harten:
dat wij ruimte
scheppen,
plaats maken voor
velen.

Licht in onze
gedachten:
dat wij komen tot
nadenken
en eerlijke
besluiten.



Licht in onze huizen:
dat er vriendschap
en gastvrijheid zullen heersen.

Licht in de omgang:
dat wij te zien zijn,
niet verborgen voor elkaar.

Licht op onze wegen:
dat wij niet dwalen
en elkaar tot doolhof zijn.

Licht in alle uithoeken:
dat we nergens het kleine vergeten,
verdonkeremanen.

Licht op deze plaats,
om elkaar bij te lichten,
elkander toe te schijnen

met geloof in Hem
die eens geroepen heeft:
Ik ben het Licht der wereld.

Moge het aanstaande Paasfeest
voor ons allen een feest worden,
waarbij we een licht mogen zijn,
een lichtje van de grote Paaskaars
die we op Paaszaterdag hebben mogen ontsteken.

Blijde Paasdagen.
Hans Vugs,
Diaken-pastor.

IN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP OPGENOMEN.

Op zondag 24 maart 2019 kwam een hele grote familie van **DAVINA HEESSELS** naar onze kerk. Met papa en mama Wesley Heessels en Michelle Beerens kwam de "koningin" al ruim voor tijd. Al snel liep de ontmoetingsruimte goed vol en de Piokapel werd door veel blije mensen gevuld. Naast papa en mama waren er ook uiteraard Nicky Heessels, peetoom

en Madelon Beerens, peettante, opa's en oma's, ooms en tantes en veel vriendjes en vriendinnetjes. Davina krijgt bij de doop van haar papa en mama de namen: Davina Joan Adriana. Davina betekent geliefde en dat straalt zij helemaal uit, Joan is een combinatie van de twee eerste letters van de beide moeders van Wesley en Michelle, en Adriana komt van de oma's. Zo hebben papa en mama aangegeven dat Davina geen eenling is, maar met heel veel mensen verbonden. Daarna kreeg de dopeling een kruisje op haar voorhoofd, op haar lippen en in haar hart. Hierna gaven papa en mama een kruisje op haar voorhoofd, daarna kreeg ze een kruisje van de peetoom en peettante en van alle opa's en oma's. Nicky en Michelle hebben plechtig aan Davina beloofd, dat zij nimmer een afspraak hoeft te maken als zij bij haar peetouders op bezoek wil komen. Ze is te allen tijde van harte welkom.

Lucas en Ricardo hebben tegen Wesley en Michelle gezegd, dat als zij eens weg moeten en er is niemand van de grote mensen die op wil passen, dat zij dan wel op Davina willen passen. Na het verhaal van Jezus hebben we alles bijeen gehaald wat we nodig hebben voor de doop. Toen hebben papa en mama, peetoom en peettante en Lucas en Ricardo een dak boven het hoofd van Davina gemaakt en hebben we God gebeden dat Hij haar en ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Nadat de ouders en peetouders hun geloof hebben beleden, is Davina gedoopt. Madelon, de peettante mocht haar ten doop houden, mama heeft met heel veel liefde het hoofdje van Davina en de hand van de peettante goed afgedroogd.



Nadat de nieuwe wereldburger een kruisje had ontvangen met het H. Chrisma, heeft de peetoom de nieuwe doopkaars aangestoken en de grote mooie Paaskaars. Alle jongeren kregen een kaarsje met het nieuwe vuur van de doopkaars van Davina. Nadat we samen het nieuwe Onze Vader hebben gebeden, zijn we in een grote stoet naar Moeder Maria gegaan in de grote kerk. Daar hebben we ons lichtje neergezet en Maria bedankt voor onze gezonde wereldburger, haar gevraagd om voor Davina een goede hemelse Moeder te zijn en ons allemaal te begeleiden op onze weg door het leven. Nadat we het lang zal zij leven hebben gezongen, is met heel veel liefde en vooral kracht de doopklok geluid. Iedereen was uit wakker. Davina woont met haar ouders in de Ontginningsstraat 5.

WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:

Op woensdag 13 maart is te midden van zijn nichten in alle rust **AD VAN DRUNEN** van ons heengegaan. Enige dagen tevoren was zijn vrouw Corry nog aan zijn ziekbed geweest. Ad mocht de leeftijd van 91 jaar halen. Jouw Ad, jullie oom Ad was een heel gelovig persoon. Hij was een gelovig persoon, die niet op de hoeken van straat zijn evangelie stond te verkopen. In het geheel niet. Maar gaf zijn geloof gestalte door zijn doen en laten. Hij is de man die op het eerste geluid van hulp klaar stond, die nimmer na moest denken wat moet ik nu doen.



de
hij

Neen hij pakte zijn spulletjes bij een en ging naar de plaats van het onheil. Het leven van Ad is niet altijd over rozen gegaan. Dat is geheel eigen aan het mens-zijn. Samen met zijn Corrie hebben ze elkaar geholpen en ondersteund. Veel heeft Ad gedaan voor de ander. Jammer dat zij geen kinderen konden krijgen, maar dat heeft de onderlinge band wel verstevigd. De band van man en vrouw, maar ook de band met de hele familie. Altijd waren zij present, bij elke verjaardag en belangrijke gebeurtenis in de familie. Op het eerste geluid stonden zij op en waren aanwezig. Niet opvallend, maar ze waren er wel. Door zijn gezondheid kwam hij bij het sluiten van het wollenstoffenfabriek voorgoed uit het arbeidsproces, maar daar hebben jullie samen een goede invulling aan gegeven. Familieleden werden bezocht en samen gingen jullie er op uit, ja zelfs tot ver over onze lands grenzen. Met motor, auto en vliegtuig, alles was voor jullie bespreekbaar, als je er maar komt en kunt genieten. In de Anthony van Dijcklaan hadden jullie een heerlijk onderkomen, waar jullie echt thuis waren. Daarna heb je een intrek genomen in Steve Bikohof, maar toen het moeilijker werd, waren jullie beide wel heel eigenwijs en bleven wonen, ook al was het eigenlijk niet meer mogelijk. Jullie bleven, dat kunnen we best. Totdat vallen een vallen werd voor altijd, want Corrie moest naar het ziekenhuis en na vier weken naar het revalidatiecentrum. Daar kon je het niet meer uithouden, zolang van elkaar gescheiden te zijn, maar ondertussen was de hele situatie weer dermate gewijzigd, dat je binnen drie dagen moest zeggen het gaat niet meer. Oom Ad moest naar het ziekenhuis en voor tante Corrie moest een noodopvang gezocht worden in Koningsvoorde. Maar je bleef eigenwijs, want toen ik aan jouw ziekbed stond, moest ik je er uit trekken, terwijl de

rekken omhoog stonden. Och Hans, wil mij toch helpen. Ad mag jij nu in Gods eeuwige woning zijn en daar voor jouw Corry, neven en nichten en ons allen een voorspreker zijn. Rust zacht.

Op donderdag 14 maart is te midden van allen die hem lief waren **BRUUR (HENDRIK KAREL) STUIVER** in de leeftijd van 74 jaar rustig overleden. Bruur, jullie pap en opa is een man die niet van veel woorden was, het was een man die er graag bij hoorde, maar nimmer het centrum van het leven op zocht. Hij wilde nooit alle aandacht hebben, maar was een man die door en door recht door zee was. Oneerlijkheid heeft hij nimmer kunnen accepteren. Een ja was een ja bij hem en werd nimmer een neen, je ging met hem niet dweilen, neen daar liet hij zich niet voor gebruiken. Jij moet.... Is ook een vorm die hem niet paste, want dan vond je hem nooit aan jou kant. Moeten is dwang en daar hield hij niet van. Hij was heel vatbaar hoe je het een en ander bracht. Bracht je het met veel positiviteit, dan kon je hem aan jouw zijde vinden, maar hoorde hij dat niet, dan was Bruur onvindbaar, of Oost-Indisch doof. Zijn hele leven wordt getekend door dapperheid, heldhaftigheid en nimmer de man die heel veel hulp accepteerde. Toen hij met jullie mam en oma in het huwelijksbootje stapte, had hij een hele grote vriendin binnen gehaald. Iemand die hem in alles ten dienste was. Daar werd nooit over gesproken, dat was geen onderwerp dat voor hem en jullie mam bespreekbaar was, neen, dat was zo. Zijn hele leven heeft hij geen hulp geaccepteerd, dan alleen ongevraagd van jullie oma en mam. Toen hij na haar dood alleen verder moest heeft hij van jullie wel wat hulp en steun aangenomen, maar het ging niet

eenvoudig. Jullie pap was niet een man die klaagde. Ondanks dat hij met name de laatste jaren van zijn leven verging van pijn, hoorde je hem niet klagen. Hij leed in stilte, wetende niemand kan er iets aan doen. Zijn leven is zeker niet over rozen gegaan, hij heeft heel veel moeten inleveren en steeds meer moest hij gedwongen een beroep doen op de kinderen. Zeker nadat zijn been was geamputeerd, ook in die tijd deed hij nog heel veel zelf en had hij jullie niet nodig. Maar ook toen de tweede amputatie moest geschieden en hij helemaal van anderen afhankelijk werd, toen brak er voor hem een hele moeilijke tijd. Maar ondanks alle tegenslagen heeft



hij niet noemenswaardig naar jullie geklaagd. Wel toen hij in Koningsvoorde moest worden opgenomen en hij door omstandigheden in het gareel van dat verzorgingshuis moest leven, was dat voor hem een heel groot probleem. Het grote probleem was, dat hij iets wel wilde, maar dat door hem niet haalbaar was, en de verzorging dat niet kon realiseren. Jullie pap en opa, had een heel klein hartje, hij heeft zij hele leven genoten van alle mooie momenten en wat hij met zijn eigen streken allemaal heeft uitgehaald. Jullie pap en opa was een heel gelovig iemand, niet dat hij overal op hoeken en pleinen Gods Blijde Boodschap stond te verkondigen. Ook niet dat hij vooraan in de kerk te vinden was, maar door zijn doen en laten. Hij was eerlijk en oprecht, hij heeft mensen niet bedonderd en opgelicht, maar hij heeft als het enigszins kon naar waarde genoten.

En dat is de boodschap die Jezus ons heeft komen brengen.
Bruur, mag de goede God jou opnemen in zijn Rijk van Vrede
en mag je samen met jouw Marij voor altijd gelukkig zijn.
Dank je wel voor alles wat jij voor ieder van ons hebt
gedaan. Rust zacht.

UITZIEN NAAR PASEN:

18 april: Witte Donderdag

19 april: Goede Vrijdag

20 april: Paaszaterdag

21 april: Pasen

Vier dagen die belangrijk zijn in ons christelijk leven.

Jammer dat je vaak hoort:

Pasen, is het feest van de paaseieren, een lentefeest en het
feest van de Opstanding van Jezus uit de dood is men
vergeten.

Zou Jezus niet verrezen zijn,
dan zouden wij Hem al lang vergeten zijn
en zou ook zijn geboortefeest met Kerstmis
zonder betekenis zijn
en zouden we niet weten dat Hij leeft!

Als voorbereiding op dit grote feest
zijn niet alleen die laatste drie dagen van belang,
maar veertig dagen om ons te bezinnen:
de veertigdaagse vastentijd genoemd.

Vasten kennen de meeste mensen niet meer,

alleen nog maar om er slanker van te worden.
Sober leven, om meer aandacht te hebben
voor de voorbereiding op Pasen,
doen we meestal niet meer.
Toch wens ik iedereen een zalig Pasen!

PALMPASENSTOK

De **palmpasienstok** bestaat uit twee stokken
in de vorm van een kruis
en wordt met palmzondag gemaakt.
Kruis Staat symbool voor
het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag, middag)

Palmtakken Staan symbool voor
de intocht in Jeruzalem (Palmzondag).
In Nederland worden deze vaak vervangen door
buxustakken.

Haan van brood

Het brood van het haantje staat
symbool voor
het breken en delen door Jezus
van het brood
bij het laatste avondmaal (Witte
Donderdag).



De haan staat symbool voor de
haan

die één keer (volgens Marcus ook nog een keer ter
waarschuwing) kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd
dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag/vroege ochtend).

Eieren Staan symbool voor nieuw leven (Paaszondag).

30 rozijnen Staan symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried.

Tegenwoordig worden in plaats van rozijnen ook andere snoepjes gebruikt.

Krans

Soms ook vervangen door een kroon. Staat symbool voor het Koninklijke van Jezus. Jezus als 'Koning' van de wereld, het Rijk Gods. Er is vermoedelijk ook een relatie met de gebruiken rond de meiboom, het Romeinse labarum en het zonnerad.

GOEDE WEEK EN PASEN IN DE KERK

zondag 14 april: Palmzondagviering:

om 10.00 uur

m.m.v het Dameskoor

dinsdag 16 april:

Boeteviering

om 19.00 uur

donderdag 18 april: Witte

Donderdagviering

om 19.00 uur

m.m.v het dameskoor

vrijdag 19 april: Goede Vrijdagviering

om 15.00 uur

m.m.v. het dameskoor



***zaterdag 20 april: Paaswake
om 21.00 uur
m.m.v. het Herenkoor***

***zondag 21 april: Paasviering
om 10.00 uur
m.m.v. het Gemengd koor***

***maandag 22 april: Tweede Paasdag
10.00 uur
samenzang***

GOEDE WEEK EN PASEN IN KONINGSVOORDE

***zaterdag 13 april:
Palmzondagviering om
19.00 uur
met samenhang***

***maandag: 15 april:
Boeteviering
om 19.00 uur
met samenhang***

***donderdag: 18 april:
Witte Donderdagviering
om 19.00 uur
samenhang***

***vrijdag: 19 april: Goede Vrijdagviering
om 19.00 uur samenhang***



zaterdag:20 april: Paaswake om 19.00 uur m.m.v.de Zanggroep

Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde

GM= Gerardus Majella
 KV= Koningsvoorde
 KND=Kindernevendienst
 DK=Dameskoor
 HK=Herenkoor
 GK= Gemengd koor
 SZ=Samenzang
 FR=Friends
 ZG=Zanggroep



Intenties	Tijd	Locatie		Intenties april
6&7 april	17:30	KV	GM	Ineke Vugs - v. Etten
	19.00			Jan Sloot
DK	10.00		GM	Will v. Lierop - Bakels
				Em Aarts - Aben
				Henk v. Kerckhoven
				Anja Diepenhorst
				Attie Corbeels - Jansen
				Pastoor Jacques Schrauwen

				Leonie v.d'n Boch -v. Dijk
13&14 april HK	17.30 19.00 10:00	KV	GM GM	Palmzondag Frans -Josef Oeijen Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Fien Hultermans Doret v.d'n Gevel Annie v. Hautum Cees v. Hautum Pastoor Jacques Schrauwen
20&21&22 april ZG HK GK SZ	19.00 21.00 10:00 10.00	KV	GM GM GM	PASEN Jan Sloot Ineke Vugs - v. Etten Marcia Nouws v.w. Verj Pastoor Jacques Schrauwen Ben Bastings
27&28 april HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Frans -Josef Oeijen v.w. JGT. Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Will v. Lierop - Bakels Fien Hultermans Annie Groothuis Jose Donders Corrie Schoutens - v. Gulik Pastoor Jacques Schrauwen



GEHEUGENSTEUNTJES

Datum	Tijd.	Locatie	Activiteit
3 april	15:00	GM	Communievoorbereiding
4 april	16:00	GM	Stille aanbidding
5 april	10:30	GM	1 ^{ste} vrijdag v.d. Maand
7 april	10:00	GM	Kindernevendienst
9 april	10:30	GM	Pio Ochtend
10 april	15:00	GM	Communievoorbereiding
11 april	16:00	GM	Stille aanbidding
14 april	10:00	GM	Extra Kindernevendienst Palmzondag
17 april	15:00	GM	Communievoorbereiding
18 april	19:00 19.00 20.00	KV GM GM	Witte Donderdag Stille aanbidding
19 april	15:00 19.00	GM KV	Goede Vrijdag
20 april	19.00 21:00	KV GM	Paaswake
21 april	10:00	GM	Pasen
22 april	10:00	GM	2 ^e Paasdag
23 april	10.00	GM	Redactievergadering de Brug
25 april	10:30 16.00	GM GM	Stille aanbidding Koffie ochtend

BELEIDSPLAN PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Maandag 11 maart jl. is een delegatie van het pastoraal team en bestuur van de Parochie De Goede Herder in onze ontmoetingsruimte geweest om samen met het Torenoverleg en een aantal parochianen van de Trouwlaan het beleidsplan te bespreken. Het kerkbezoek over de periode 2010 t/m 2016 in de parochie De Goede Herder kent een terugval van 60%. Echter cijfers tonen aan, dat dit aantal in locatie Trouwlaan redelijk constant blijft.



De vrijwilligers worden ouder, er komt weinig aanwas van jonge mensen. Inkomsten dalen. Daar tegen overstaat, dat de kosten stijgen om de parochie draaiende te houden. Dit beleidsplan bestaat uit een pastoraal en een bestuurlijk gedeelte. Pastoraal betekent dit onder andere; regelmatig teamoverleg, initiatieven nemen om de torens met elkaar verbinden, werkplan per pastoraal werkveld, meer activiteiten organiseren buiten de muren van de kerk, meer mensen bereiken, gesprekken over de toekomst en vrijwilligers scholen. Terecht werd nog opgemerkt, dat betreft het bezoeken van parochianen, Hans Vugs een voorbeeld is voor de parochie.

Bestuurlijk: In de toekomst minder kerkgebouwen, een centrum locatie (sluiting van Heuvel of Heike uiterlijk 2021) en sluiting locatie Broekhoven. Door verkoop en

verhuur van gebouwen dalen de kosten en worden de opbrengsten hoger.

Wat de centrumlocatie betreft werd opgemerkt, dat er nogal wat zaken zijn, o.a. parkeren, grote kosten onderhoud van het betreffende gebouw, die in het nadeel van de Heuvel of Heike zijn. En dat daarom de Trouwlaan een meer geschikte locatie zou kunnen zijn.

Verder werd er nog opgemerkt, dat door sluiten van een kerkgebouw de betreffende parochianen niet vergeten worden, gezien de ervaring bij het sluiten van Korvel. Het bestuur antwoordt hierop, dat dit niet meer zal voorkomen. Elk jaar zal het bestuur en pastoraal team met de locatie in gesprek gaan op gebied van vitaliteit. Criteria hiervoor zijn o.a. pastoraal programma, scholing vrijwilligers, financiën, lokaal secretariaat en aantal bezoekers bij kerkdiensten. Bij niet voldoen hieraan kan het kerkgebouw alsnog gesloten worden.

In mei 2019 volgt nog een bijeenkomst voor alle parochianen in de parochie De Goede Herder.

Oorsprong van Pasen

De oorsprong van onze christelijke paasviering ligt in de joodse liturgie. De Joden vierden met Pasen (Pesach) de herdenking van de bevrijding uit Egypte, de tocht door de woestijn naar het Beloofde Land. Aan deze gebeurtenis worden de Joden telkens weer herinnerd wanneer zij Pasen vieren. De christelijke Paasviering herdenkt dezelfde geschiedenis van God met zijn volk, maar dan in de persoon van Jezus, die het nieuwe paaslam werd. Jezus vierde tijdens het paasmaal met zijn apostelen het laatste avondmaal. Hierop gaat de viering van de eucharistie terug.

In de loop van de tijd zijn er verschillende accenten gelegd: Vóór 313 lag het accent op de herdenking van het lijden van Jezus. Na de kerkvrede

van 313 werd het



Holy Week/Easter Triduum

Paasmysterie

uiteengelegd in drie dagen: Goede Vrijdag (lijden en sterven van Jezus), Paaszaterdag (grafrust) en



Paaszondag. Vanaf de Middeleeuwen: omvatte het triduum: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Het was een voorbereiding op Paaszondag. Herziening van de liturgie: In 1955 werd de liturgie van de Goede Week herzien. Wanneer vieren we Pasen? De datum van de eerste Paasdag valt op de eerste zondag na de volle maan na het begin van de lente(21 maart) Pasen kan dus vallen tussen 22 maart en 25 april.

Scherpenheuvel

Op zondag 5 mei 2019 vertrekt voor de 145^e maal de jaarlijkse bedevaart uit Tilburg e.o. naar het Belgische bedevaartsoord Scherpenheuvel. De bedevaart is bedoelt voor mensen die goed ter been zijn. Gebruik van een rollator is geen probleem. Pastor Harrie van den Berg van de parochie Heikant-Quirijnstok gaat samen met Diaken Jan Joosten mee en zullen in Scherpenheuvel de Eucharistieviering, de Kruisweg en een kort lof verzorgen.

Voor aanmelding kunt U zich wenden tot Marie-José Hulskramer voor 24 april as, telefoonnummer : 06-20843166. De prijs van de Bedevaart bedraagt € 13,50. En voor € 1,00 per jaar steunt U onze broederschap.



Met vriendelijke groet,
Marie-José

e-mail: m.hulskramer@kpnmail.

<https://www.hlgm.nl/jeugd/weekendvieringen/Secret>

Op de website: www.hlgm.nl/
Het laatste nieuws of veranderingen

<https://www.hlgm.nl/>

<https://www.hlgm.nl/agenda/>



Elke week uitleg voor de kinderen:
het weekend?

Kijk op

<https://www.hlgm.nl/jeugd/weekendvieringen/>

Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455
Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

zaterdag. 19.00u

Gerardus Majellakerk

Pio-kapel

Kerk waarna koffie

Pio-morgen

Pio-kapel

Koningsvoorde

Restaurant waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij **vóór 23 april as.** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlgm.nl. Volg ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, J van de Zanden