



Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

**Kindernevendienst
Zondag 4 november
Om 10:00 uur**



**Deze maand koffiedrinken op
donderdag 22 november
om 10:30 uur**



**Aanbidding in de
Pio-kapel donderdag
1, 8, 15, 22 en 29 nov.
Stille aanbidding van
16.00 uur – 17.00 uur**



**75 jarig bestaan Herenkoor
Trouwlaan op
18 november om 10.00 uur.**



Weer is de klok teruggezet,
weer zitten we in het "normale"
dagritme,
weer worden we op de broosheid van
ons leven geduwd,

weer mogen we ervaren dat het leven nog steeds naar
eenvoud vraagt.

Maar wat is dan eenvoud?

Het is eenvoudig om gelukkig te zijn:

je moet alleen maar de anderen een stukje geluk geven,
een glimlach laten zien,
laten voelen dat zij er zijn

en zij veel, heel veel voor jou betekenen.

Het is eenvoudig een beetje hemel te zien:

je moet alleen de wolken wegtrekken voor de anderen,
en je ziet de lucht voor jezelf opengaan
en de zon breekt door bij jezelf.

Het is eenvoudig om tevreden te zijn:

je moet slechts vrede nemen
met de grenzen van je
portefeuille,
met de trekken van jouw zijn,
met wat je handen kunnen
dragen

en nog meer

wat je handen kunnen geven.

Heel veel kracht in de komende tijd,



Hans Vugs Diaken pastor

ALLERHEILIGEN- ALLERZIELEN.

Op 1 en 2 november herdenken we onze heiligen en alle lieve mensen waarvan we afscheid hebben moeten nemen. Dit jaar valt Allerheiligen op donderdag en is de viering 's avonds om 19.00 uur. Allerzielen op vrijdag om 19.00 uur in de kerk.

In Koningsvoorde vieren we Allerheiligen op donderdag 1 november om 19.00 uur en Allerzielen op 2 november ook weer om 19.00 uur.

*Wij roepen U in herinnering
hen die ons zijn voorgegaan,
onze ouders en voorouders,
de velen die het beloofde land niet zagen,
maar geloofden in de zin van de tocht.
O God, bewaar hun namen bij u!*



*Wij denken in dit uur
aan al de naamlozen voor ons,
maar bekend en geliefd bij anderen,
slachtoffers van genocide,
marteling, onderdrukking en uithongering:
O God, herinnert U zich hun namen?*

UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA:

DOOR HET H. DOOPSEL IN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP OPGENOMEN:

Op zaterdag 9 september 2018 stroomde onze prachtige Piokapel helemaal vol met hele blijde en gelukkige mensen. Zij waren gekomen om **JAYDEN en Q-JAY LODOWICA**

In onze geloofsgemeenschap van harte welkom te heten.

Met de tweeling waren natuurlijk zijn papa en mama Lady Pena en Kimberly Lodowica meegekomen, maar ook hun vier peetouders: Christopher Lodowica, Terrio Santarosa, Gejenetti Lodowica en Denise Boelhouters, hun opa's en oma's heel veel ooms en tantes en natuurlijk ook vriendjes

en vriendinnetjes. Papa beloofde, omdat hij geen godsdienst heeft, dat hij helemaal met Kimberly eens was om zijn jongens te laten dopen en hen een christelijke opvoeding te geven. Papa en mama hebben hun lieve schatten plechtig beloofd dat zij altijd klaar zullen staan om



hen met liefde en warmte te begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid. Ook de vier peetouders hebben heel luid en duidelijk geantwoord op de vraag die ik namens hun petekind mocht stellen: dat hun petekinderen te allen tijde van harte welkom zijn bij hen en dat zij nimmer te voren een afspraak hoeven te maken. Daarna kregen de twee jongens beide een kruisje op hun voorhoofd, hun lippen en in hun hart. En daarna kregen zij van hun mama, hun papa, hun

peetouders en van de opa's en oma's met heel veel liefde een kruisje op hun voorhoofd. De kinderen hebben met alle aandacht geluisterd naar het verhaal van Jezus. Daarna zijn we alles bijeen gaan zoeken wat we allemaal voor de doop nodig hebben. Gelukkig hadden we dat nog al vlug gevonden. De kinderen die gezegd hadden dat zij straks met Jayden en Q-jay zullen te gaan spelen en zij die eventueel wel willen oppassen als het nodig is, hebben samen met papa en mama en de peetouders een dak boven de twee jongens gemaakt en voor hen gebeden dat God hen, maar ook ons allen mag beschermen op onze door het leven. Na de geloofsbelijdenis hebben we de jongens gedoopt. De ouders hebben hen ten doop gehouden en de peettantes hebben met liefde hun hoofdjes afgedroogd. Beide hebben een kruisjes ter bescherming met H. Chrisma-olie ontvangen en de peetooms hebben beide een doopkaars aangemaakt aan de grote paaskaars. Alle kinderen kregen een beetje van het nieuwe vuur van onze dopelingen. In een lange rij zijn we naar Moeder Maria gegaan, hebben haar dank je wel gezegd en gebeden dat zij deze nieuwe schatten en ons allemaal mag beschermen op onze niet al te gemakkelijke weg door het leven. Natuurlijk hebben we het lang zullen ze leven gezongen en de doopklok geluid. Jayden en Q-jay wonen met hun mama in de Trouwlaan 64.

Op zondag 14 oktober 2018 kwamen we samen om **MILANA BUTTER**, van harte welkom te heten in onze parochie-gemeenschap. Met Milana waren haar papa en mama Micha Butter en Romy van Gils, haar peetoom en peettante Leslie de Wit en Conchita Ligtvoet, haar broer Jayden, opa's en oma's en ooms en tantes meegekomen. Papa

en mama hebben vol liefde beloofd dat zij hun lieve dochter ook met heel veel warmte en aandacht zullen begeleiden op haar tocht naar zelfstandigheid. Peetoom en peettante waren zo blij met hun uitverkiezing om peetouders te



mogen worden dat zij stralend bevestigden dat Milana altijd van harte welkom is bij hen. Zij hoeft geen afspraak te maken, maar mag zo maar komen. Natuurlijk heeft Jayden gezegd, dat hij met Milana zal spelen en als zij groot is ook met hem mag voetballen. Na het

verhaal van Jezus verteld te hebben, zijn we een dak boven Milana gaan maken en hebben de goede God gebeden dat Hij Milana en ons allen mag beschermen op onze vaak heel moeilijke weg door dit leven. De ouders en peetoom en peetante hebben hun geloof in God, Vader, Zoon en heilige Geest beleden en toen hebben we Milan gedoopt. Milana reageerde wel toen dat hele koude doopwater over haar hoofdje stroomde, maar de mama van Milana heeft vlug haar hoofdje met heel veel liefde en aandacht afgedroogd. De dopeling kreeg een kruisje met H. Chrisma -olie op haar voorhoofd. H. Chrisma-olie, die onze Bisschop Mgr. G. de Korte in de Goede Week had gewijd. Daarna kreeg peetoom Leslie de prachtige nieuwe doopkaars van Milana, hij heeft die aangemaakt aan de Paaskaars, het symbool van de verrezen Heer, en Jayden kreeg meteen een beetje vuur van de doopkaars van zijn zus. Nadat we met azijn allen het

Onze Vader hebben gebeden zijn we in een lange stoet naar Moeder Maria gegaan in de grote kerk. We hebben haar bedankt voor onze lieve schat, maar ook gevraagd dat Maria haar en ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Nadat we het lang zal ze leven gezongen hebben en Jayden de doopkaars had uitgeblazen heeft hij de doopklok mogen luiden.

Milana woont met haar broer Jayden en hun ouders in de Christiaan Huijgenstraat 11.

Op zaterdagmiddag 20 oktober 2018 kwam een hele grote familie naar onze kerk om **ELENA LUTTERMAN** van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Zij kwam met haar papa Patrick Lutterman, haar mama Rielana de Vries, haar broer Jaimes en zus Charlize, met haar peettantes: Linda de Vries en Yvonne Pigmans, met opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Elena krijgt bij de doop de namen: Elena Elsa Annette Maria. Elena omdat mama dat een mooie naam vond en de andere namen verwijzen allemaal naar belangrijke namen in het leven van Elena. Natuurlijk hebben papa en mama naar Elena uitgesproken dat zij haar met heel veel liefde en goedheid zullen omringen en dat zij haar zullen begeleiden op haar weg door het vaak moeilijke leven. Bij de beide peettantes is Elena te allen tijde van harte welkom en mag zij altijd binnen zonder een afspraak te maken. Alle aanwezige vriendinnetjes hebben Elena beloofd dat straks als ze groot is met hen mag meespelen, ja zelfs van enkele vriendinnetjes mag ze ook hun pop uit en aankleden. De vriendje wisten nog allemaal zeker dat zij met hen mag meespelen en voetballen daar werden veel vraagtekens bij gezet. Jan, een grote jongen heeft aan

Patrick en Rielana wel beloofd, dat als het erg nodig is, omdat niemand anders kan, dat hij dan wel op Elena wil passen. Na het verhaal hebben wel alle spulletjes die we bij een doop nodig hebben gevonden en klaar gezet. Gelukkig hebben we het doopwater gevonden, maar de meeste kinderen hadden die morgen nog geen water aangeraakt.



Gelukkig hadden ze toch wel water gedronken. De doopkaars vonden ze allemaal heel mooi, en het H. Chrisma was maar een stinkboel. Met papa en mama, met de peettantes en met alle kinderen hebben we een echt mooi dak boven Elena gemaakt en God gebeden dat Hij haar en ons allen wil

beschermen op onze weg door het leven. Nadat de ouders en peettantes hun geloof hadden beleden hebben we Elena gedoopt, ze reageerde wel op het koude water. Ook Elena kreeg een kruisje met H. Chrisma-olie en de peettante heeft die prachtige kaars aangemaakt aan de groet Paaskaars. Alle kinderen groot en klein wilde wel een klein vlammetje van die nieuwe doopkaars. In een grote stoet zijn we naar Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd. Samen hebben we het lang zal zij leven gezongen en met heel veel lawaai is de doopklok geluid, wel zo lang dat

de eerste kerkgangers voor de avondmis deze nog gehoord hebben.

Elena woont met haar familie in de Reitse Hoevenstr. 15 D



Samen hebben we gezongen: Lang zullen zij leven.

WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:

Op vrijdag 5 oktober 2018 is te midden van allen die haar lief waren, in de leeftijd van 93 jaar, zacht en vredig overleden Cor Schoutens - van Gulik, sinds 1993 weduwe van Karel Schoutens. Jullie mam is het 21^{ste} kind in de familie van Gulik. Ja, daar kijken we van op, dat heeft ze niet uitgestraald, daar heeft ze nimmer over gesproken. Maar jullie mam kon altijd zeggen dat zij in dat grote gezin een onbezorgde jeugd had. Nu moeten we weten dat zij tussen de twee Wereldoorlogen is geboren, zeker een tijd die niet is te vergelijken met de dag van vandaag. Maar zij is eenvoudig opgegroeid, blij met alles wat ze kreeg. Maar ook de onderlinge band was belangrijk, samen eten en delen, samen er zijn voor elkaar. Het was in die dagen niet: dat is van mij, maar dat is van ons. De ik-ziekte bestond zeker niet in de familie van Gulik. Toen zij met haar Karel op 6 augustus 1949 in het huwelijksbootje stapte, waren ze dolgelukkig, samen een gezin te mogen opzetten. En de rollen werden zonder veel overleg verdeeld: vader zou het

geld verdienen dat nodig was voor het levensonderhoud en moeder zou de rest doen. En dat was niet mis, maar daar werd niet overgesproken. Zodoende regelde jullie moeder en oma alles. En daar draaide zij haar hand niet voor om, maar wat zij besliste werd wel gedaan. Zij was een en al zorg voor haar Karel en kinderen, daar mocht niets aan komen, die mochten niets te kort komen. Maar zij bleef de eenvoudige moeder, hoefde echt niet op de voorgrond, maar



wilde er wel bij zijn. Voor haar moest er geen poespas gemaakt worden, maar zij was wel die heel bijzondere schepping die God gemaakt had. Zij voelde alles feilloos aan en zag al aan jouw gezicht wat er was. Een hele bijzondere moeder. Zij zorgde dat haar huis een huis van warmte was, waar iedereen thuis mocht zijn en zich thuis mocht voelen.

Voorbeelden hebben jullie daarvoor te over. Jullie moeder en oma-oma stelde ook geen hoge eisen, fijn thuis zijn, op je eigen kussen mogen slapen, iedereen gezellig rondom de tafel, met van alles er op en er bij. Dat was jullie mam ten voeten uit. Maar ook een gelovige vrouw, maar echt een vrouw die de normen en waarden van het leven kenden en ze ten uitvoer bracht. Zij heeft die belangrijke levenszaken voorgeleefd, opdat jullie ze ook net als zij zouden eigen maken. Het weekend, zo was dat in haar gegoten, moest zij altijd naar de kerk, of de laatste tijd de t.v. bekijken op zondagmorgen, maar even moest zij stil zijn en mogen bidden. Als oma en oma-oma was zij iemand van de bovenste plank. Wat heeft zij haar schatten verwend, die mochten niets te kort komen, dan maar uit mijn mond sparen, maar niet uit de mond van de klein- en achterkleinkinderen. Toen jullie, schoonzoon en schoondochters, gepresenteerd

werden, was zij daar niet dol gelukkig mee, want jullie kwamen haar liefste bezit weghalen. Maar gaandeweg de tijd werd dit best wel beter en waren jullie alle drie van harte welkom. Jammer dat haar zonen met hun echtgenotes zo ver van haar weg leefden en woonden. Maar met alle moeite heeft zij haar hele leven getracht om jullie als gezin bijeen te houden. Tot op het eind was zij in jullie doen en laten geïnteresseerd, en vroeg steeds en hoe gaat het? Kom je niets te kort?. Moeder en oma dank je wel en rust nu maar uit.

MAG ZIJ RUSTEN IN VREDE.

Intenties in de Gerardus Majellakerk & Koningsvoorde

GM=Gerardus Majella

KV=Koningsvoorde

KND=Kinderdienst

DK=Dameskoor

HK=Herenkoor

SZ=Samenzang

FR=Friends

ZG=Zanggroep



3&4 nov				Ineke Vugs- van Etten
SZ	17.30		GM	Joost van den Dries
	19.00	KV		Pastoor Jacques Schrauwen
FR	10.00		GM	Nel Vingerhoets-van den Berg v.w. MGD
				Attie Corbeels-Jansen MGD
				Jan Sloom
				Hannie Rossaou-Dankers
				Joos den Biesen-Veraart
				Wil van Lierop-Bakels

				Jeanne Verhagen -van Tilborg v.w. verjaardag
10&11 nov SZ DK	17:30 19.00 10:00	KV	GM GM	InekeVugs-van Etten Pastoor Jacques Schrauwen Jan Uijt de Haag v.w MGD Jan Sloot Hannie Rossou-Dankers Fien Hultermans Annie Groothuis Jac Hultermans Opa van Houtum v.w. JGT Henk en Anja van Kerckhoven Dhr. Verhagen
17&18 nov SZ FR HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs van Etten Joost van den Dries Andre van Lieshout Pastoor Jacq. Schrauwen MGD Jan Sloot Hannie Rossou-Dankers Joos den Biesen-Veraart Gouden bruiloft Jo en Jacqueline Adriaansen
24&25 Nov SZ ZG HK	17.30 19:00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs van Etten Pastoor Jacques Schrauwen Ben Bastings Jan Sloot Hannie Rossou-Dankers Will van Lierop-Bakels Frans Josef Oeijen Gouden Bruiloft Hans en Will Visser

				Fien Hultermans Louis Klijssen Dirk Berkhof v.w. JGT Cor Schoutens- van Gulik Piet Robben v.w. VJD
--	--	--	--	--

GEHEUGENSTEUNTJES



Datm	Tijd.	LOC	Activiteit
1 nov	16.00	GM	Stille aanbedding
	19.00	KV	Allerheiligen
	19.00	GM	Allerheiligen
2 nov	19.00	GM	Allerzielen
	19.00	KV	Allerzielen
4 nov	10:30	GM	Kindernevendienst
7 nov	20.00	GM	Doopvoorbereiding
8 nov	16.00	GM	Stille aanbedding
13 nov	10.30	GM	Pio morgen
15 nov	16:00	GM	Stille aanbedding
18 nov	10:00	GM	75 jaar jubileum ZKT
20 nov	10.00	GM	Redactievergadering De Brug
22 nov	10.30	GM	Koffie ochtend
	16:00	GM	Stille aanbedding
29 nov	16.00	GM	Stille aanbedding

FEEST VAN CHRISTUS KONING

Zondag 25 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vieren we het feest van Christus Koning. Dit feest

werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI. Het werd een feest in een sfeer van triomf. Met wapperende vlaggen en tromgeroffel werd er door katholieke bewegingen in processies rondgetrokken.



Standbeelden van Christus Koning werden opgericht en in veel huiskamers werd een beeld neergezet. In onze tijd echter kijken we anders tegen dit feest aan: Jezus, de Christus, was geen triomfale koning, maar een Dienaar van mensen.

EERSTE COMMUNIE IN 2019

Voortdurend komen er mensen vragen wanneer volgend jaar de eerste communie gevierd wordt. We kunnen u nu mededelen, dat deze feestelijke viering is op zondag 19 mei 2019. De kinderen die de basisschool De Triangel bezoeken (in het Zuiderkwartier) en in groep 4 zitten, krijgen daarvoor in december een brief thuis voor ouderavond en opgave.

Kinderen van elders kunnen zich melden op het secretariaat van de parochie. Zorg tijdig voor een doopbewijs als de kinderen in een andere parochie gedoopt zijn.

U kunt ook op onze web-site uw kunt opgeven, u vindt dat onder OPGAVE EERSTE COMMUNIE 2019.

Communiewerkgroep

KERKBIJDRAGE

Het jaar 2018 loopt al weer op een eindje. Allen die dit jaar hun kerkbijdrage hebben overgemaakt daarvoor hartelijk dank. Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn om uw bijdrage te betalen, wilt u dit dan nog even doen. Allen die nog niet jaarlijks, maandelijks of per kwartaal betalen, kunnen dit nog altijd gaan doen. Wanneer u dit meldt op het secretariaat van onze parochie, dan kunt u een machtigingsformulier krijgen voor automatische overschrijving. De gegevens van onze bank vindt u bij de algemene gegevens op de laatste bladzijde van deze 'Brug'.

Het parochiebestuur

HEILIGEN DIE WE EREN IN NOVEMBER

3 november: H. Hubertus
7 november: H. Willibrordus
10 november: H. Paus Leo de Grote
11 november: H. Martinus van
Tours (St. Maarten)
21 november: Opdracht van Maria
in de Tempel
22 november: H. Cecilia
29 november: Onze Lieve Vrouw
van Beauraing
30 november: H. apostel Andreas



HEILIGE WILLIBRORDUS

Willibrord, een Angelsaksische monnik, kwam met 12 andere monniken uit Ierland naar ons land om hier te missioneren. Hij kon voortbouwen op het werk van vroegere Angelsaksische priesters zoals Servatius en Lambertus. In Utrecht liet hij een kerk bouwen, misschien wel op de plaats waar nu de Domtoren staat. In Rome werd hij op 38jarige leeftijd tot bisschop gewijd. Zijn zendingstochten door het gebied wat nu de Benelux heet, namen in intensiteit toe. Op veel plaatsen werden kerken gebouwd. In Berkel-Enschot is ook een Willibrorduskerk.



Nabij de spoorlijn tussen Oisterwijk en Boxtel (in de wijk Luissel) is in 1940 een Willibrorduskapel gebouwd. Willibrordus stierf op 7 november 739 te Echternach.

H. MARTINUS VAN TOURS (ST. MAARTEN)

Op 11 november vieren we de sterfdag van St. Maarten. In 397 is hij op 81jarige leeftijd overleden. In het Westers Christendom is hij één van de meest vereerde heiligen. Rond 316 is hij geboren in een gebied dat momenteel tot Hongarije behoort. In de Italiaanse stad Pavia ontving hij zijn militaire opleiding en werd ingelijfd bij het Romeinse leger. Enkele jaren later wordt hij gedoopt en stapt uit het leger. Samen met bisschop Hilarius stichtte hij in Poitiers

een klooster en wordt tien jaar later bisschop van Tours. Een van zijn leerlingen Sulpicius Severus schreef rond 420 zijn levensbeschrijving, gekleurd door veel legenden. Een van die verhalen is zeer bekend: Hoe Martinus zijn mantel deelde met een bedelaar. Het was midden in de winter. Veel mensen stierven van de kou. Op een dag moest Martinus in Amiens zijn, hij was toen soldaat in het Romeinse leger en had pas kort van Christus gehoord. Onderweg kwam Martinus veel mensen tegen en gaf alle kleren die hij kon missen aan hen. Zo bereikte hij de stadspoort van Amiens met alleen nog zijn soldaten mantel en zijn wapens. In de poort zat een bedelaar, die helemaal geen kleren aan had. Martinus zag dat hij hulp nodig had en dat iedereen aan hem voorbij liep. Martinus pakte zijn zwaard en sneed zijn mantel doormidden. Die ene helft gaf hij aan de bedelaar. In een droom zag hij dat het Christus was die de helft van zijn mantel droeg. Op afbeeldingen wordt Martinus vaak afgebeeld terwijl hij zijn halve mantel aan een bedelaar geeft..

KERKELIJK JAAR

Op 02 december 2018 begint het nieuwe kerkelijk jaar met de eerste zondag van de Advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis.

*"Hemel laat gerechtigheid neerregenen,
laat haar neerstromen uit de wolken,
en laat de aarde zich openen."
(Jesaja 45, 8)*

JUBILEUMCONCERT ZANGKOOR TROUWLAAN 75 JAAR

Als je jarig bent geef je een feestje. Dit jaar was het de beurt aan het Zangkoor Trouwlaan. Als een koor jubileert hoort daar natuurlijk ook een concert bij. Op zondag 7 oktober was het zover. Samen met het Mannenkoor 1001 uit Gilze en het Seniorenorkest Hart van Brabant werd er, na intensieve repetities, een uitvoering in de Gerardus Majellakerk verzorgd. Er werden werken uitgevoerd van o.a. Schubert en Mozart. Daarnaast speelde het Seniorenorkest enkele klassiekers van Strauss & Co. De kerk was goed gevuld met belangstellenden, die de uitvoerenden beloofde met een warm applaus. Na het concert kon het feestje beginnen. De organisatie had e.e.a. goed voorbereid, zodat eenieder snel voorzien kon worden van een drankje en een hapje.

Op 18 november is er een jubileum mis om 10.00 uur. Het koor zingt dan de Missa Dalmatica van Franz von Suppé. Na afloop in de ontmoetingsruimte koffie/thee en een drankje.
Harry L.M. Hendriks



Jubileumconcert van 7 oktober samen met mannenkoor 1001 uit Gilze. (foto: M. Vromans)

Op de website: www.hlgm.nl/

Het laatste nieuws of veranderingen
van de Brug!

<https://www.hlgm.nl/agenda/>

Wil t U de geschiedenis van de
parochie bekijken?

Kijk op

<https://www.hlgm.nl/parochie/gerardus-majella>



PETRUS J. RODMANS
10 januari 1921 - 23 januari 1992



65 jaar 1953 - 2018

Beste leden

Ons jubileum komt eraan.

Maar doen we daar ook nog wat aan?

Natuurlijk gaat er iets gebeuren.

Maar dat vertellen wij niet in alle geuren.

Leg de volgende datum vast in agenda of telefoon

En kom op woensdag **28 november** gewoon.

In verband met reservering van het diner graag opgeven
voor

1 november 2018.

U kunt even bellen met

Diny Zoontjens

Bea Martens

Diny van Beijsterveldt



013- 570 52 38

06- 51 69 82 22

06- 41 46 95 99

Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455
Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Voor
doop of huwelijk, enz. Op dit secretariaat kunt u terecht voor
allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop,
huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u
ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u
zondag. 10.00u
2^{de} dinsdag 10.30u
1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Pio-kapel
Kerk waarna koffie
Pio-morgen
Pio-kapel

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u Restaurant waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 19 november as.** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of
in de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website: www.hlgm.nl. Volg
ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen – Gerrits, K.van Beijsterveldt, J. van de Zanden.