



Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Kindernevendienst Zondag 4 18 & 25 maart Om 10:00 uur</p> 	<p>Deze maand koffiedrinken op donderdag 22 maart om 10:30 uur</p> 
<p>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 8,15 en 22 maart 16:00 t/m 17:00 uur stille aanbidding. Op 29 maart na de Witte Donderdagviering</p> 	<p>Palmpasenstok maken op 18 & 25 maart om 10:00 uur</p> 

Pasen 2018.

Weer gaan we met Jezus de grote Stad Jeruzalem binnen en mogen ook wij zwaaien met palmtakken, die daar zo rijkelijk groeien. Met alle aanwezigen mogen we roepen Hosanna, Hij is onze Koning. Maar in diezelfde stad mogen ook wij, amper vijf dagen later, schreeuwen: aan het kruis met Hem, om ook weer met allen enkele dagen later te juichen: Alleluia! Zo gaat het met ons mensen anno 2018, dat ervaar je als je in Jeruzalem rondloopt en deze Bijbelteksten worden voorgelezen, dan krijg je een hoog rode kleur van schaamte, dat ook jij tot die groep behoort. Maar ook wordt je in die prachtige heilige Grafkerk gelukkig, dat ook jij bij **Hem** mag horen, die ons allen heeft bevrijd van de eeuwige dood. En dan kun je alleen maar stamelen en zachtjes bidden:

Heer geef mij vandaag en telkens weer een **nieuw hart** dat nederig is en vriendelijk voor alle mensen.

Heer, geef mij vandaag en alle dagen **nieuwe ogen**, die U mogen herkennen in al wat er geschiedt.

Heer, geef mij vandaag en steeds weer een **nieuw geloof**, dat elk goed begin van U verwacht.

Heer, geef mij **nieuwe hoop** niet alleen vandaag, maar altijd weer, die uitzielt naar de onmogelijke vrede.



Heer, geef mij vandaag en ook al mijn levensdagen een **nieuwe liefde**, die sterk is als de dood.

Zegen mij vandaag en al mijn levensdagen, dat ik troost en vrede mag brengen bij allen die vertwijfelen.

Heer, geef mij en allen vandaag en al onze levensdagen **nieuwe moed**, dat we altijd weer opnieuw beginnen, maar dan wel steeds met U aan onze zijde. Amen.

Zalig Pasen,

Hans Vugs, diaken pastor

Op 29 januari 2018

Ben ik naar mijn specialist geweest voor mijn lichamelijke controle. Velen weten dat mijn nieren niet meer functioneren als zou moeten en daarom wil hij mij elke drie maanden zien. Hij begon heel positief en zei: ik ga niet zeggen dat u niet meer mag werken, want dat zal uw dood zijn. Toen hij stil hield viel ik hem in de rede met: ja maar wat moet ik doen. Al meer als twee jaar probeer ik mijn werkzaamheden te verminderen. U moet weten, dat ik geen nee kan zeggen. Ik plan mijn halve dag vol en dan komt er altijd heel onverwachts een nood huisbezoek bij. Wordt er onverwachts een vergadering gepland en word ik gebeld voor een uitvaart of een huwelijksviering. Dan lopen steeds al mijn dagen vol, zelfs tot dagen van 12 uur. En dat is voor u funest, want dan mag u volgend jaar gaan dialyseren. Maar dat wil ik niet. Dan zal er toch een gedegen oplossing gevonden moeten worden. Ik ben met hem en met onze pastoor tot het volgende plan gekomen: Ik doe alleen maar alle vieringen die er in de Trouwlaan-kerk moeten worden gedaan, dus ook de dopen en uitvaarten enz. Ik ga geen vergaderingen meer volgen, doe geen speerpunt meer, geen

huwelijksvoorbereiding, geen doopvoorbereiding en wat er nog meer bij komt.

Ik heb u uitgebreid geïnformeerd omtrent mijn lichamelijke toestand en met pastoor A. Kennes hoop ik nog heel veel jaren samen met hem Gods Blijde Boodschap in onze parochie te mogen verkondigen en voor te leven. Het gaat u allen goed.

Hans Vugs,
diaken - pastor

UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA.

Op zaterdag 3 februari 2018 stroomde onze Pater Piokapel geheel vol met allemaal vrolijke mensen, die gekomen waren om **THIJMEN ROOSEN** van harte welkom te heten in onze parochiegemeenschap. Met Thijmen waren zijn papa en mama, Marco Roosen en Kathy de Rooij, zijn broer Xander, zijn peetoom Christian Roosen en



peettante Lydia Bastiaans - de Rooij, zijn oma's, ooms en tantes en heel, heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Thijmen gaat bij de doop de namen Thijmen, Lambertus, Cornelis, Lyan krijgen. Thijmen omdat papa en mama dat een mooie naam vonden, Lambertus en Cornelis na de overleden grootouders en Lyan als een samensmelting van de twee eerste letters van de peettante en de twee laatste letters van de peetoom. Papa en mama hebben plechtig beloofd dat

zij hun uiterste best zullen doen om Thijmen met heel veel liefde en geduld op te voeden. Peetoom een peettante hebben Thijmen heel luid en duidelijk laten weten dat hij te allen tijde bij hen welkom is. Hij hoefde nimmer een afspraak te maken. Thijmen kreeg een kruisje op zijn voorhoofd, op zijn lippen en in zijn hart. Dat gefriemel, daar hield hij niet zo van. Van heel veel vriendjes en vriendinnetjes kreeg hij heel lief een kusje. En alle vriendjes hebben gezegd dat Thijmen met hen mee mag spelen, zelfs als ze aan het voetballen zijn. Ook de vriendinnetjes willen met hem spelen. Nadat papa en mama en de peetouders de geloofsbelijdenis hadden gezegd, hebben we Thijmen gedoopt. Ondanks het hele koude water, gaf hij geen kick. Papa Marco hield zijn zoon ten doop en peettante droogde hem liefdevol af. Daarna kreeg hij een kruisje met het H. Chrisma en de doopkaars die door peetoom Christian werd aangemaakt aan de Paaskaars. Toen alle kindjes een beetje van dat nieuwe vuur handen ontvangen zijn we in een grote opstoet naar Moeder Maria gegaan. Daar hebben we ons kaarsje neergezet en haar gevraagd dat zij Thijmen, maar ook ons, wil beschermen op onze levenstocht. Natuurlijk hebben we het lang zal hij leven gezongen en de doopklok geluid. En dat moet in heel de parochie te horen zijn geweest. Thijmen woont met zijn broer Xander en zijn papa en mama in de Schubertstraat 250.

Op zondag 4 februari kwamen al heel vroeg mensen naar onze kerk om **DJALINA VAN SPAENDONK** van harte welkom te heten. Jeffrey van Spaendonk, haar vader en Kelly van Berkel, haar moeder, waren met peetoom Anthony van Spaendonk en peettante Rebecca Engels, met

grootouders , heel veel ooms en tantes en ook weer veel vriendjes en vriendinnetjes naar onze Piokapel gekomen. Papa en mama hebben gezegd dat zij Djalina met heel veel plezier en warmte zullen begeleiden op haar weg naar zelfstandigheid. Peetoom en peettante hebben gezegd dat zij van harte bij hen welkom is, en dan zij dat nimmer van te voren hoeft aan te kondigen. Alle vriendjes en vriendinnetjes hebben beloofd dat zij met Djalina zullen spelen en twee wat grotere meisjes hebben zelfs aan Kelly en Jeffrey gezegd dat als er niemand is om op Djalina te passen, dat zij dan best willen invallen als ze even bellen. Dat hebben die papa en mama in hun oren geknoopt. Nadat we naar het verhaal hebben geluisterd en alles bij elkaar hebben gezet, wat we voor de doop nodig hebben, hebben



we een groot dak boven Djalina gemaakt en God gevraagd dat Hij haar wil begeleiden op haar weg door het leven. Ook Jeffrey en Kelly, met de peetouders hebben hun geloofsbelijdenis gezegd. Toen gingen we Djalina dopen, ook weer met dat hele koude water. En ook zij gaf geen kickje. In een lange rij van mensen groot en klein, zijn we naar Moeder Maria in de grote kerk gegaan. We hadden ons lichtje meegenomen en dat bij Maria geplaatst. Daar hebben we gebeden dat Maria, onze Hemelse Moeder, voor Djalina wil zorgen, maar ook voor ons allen. Nadat we het lang zal ze leven hebben gezongen, waren er enkele kinderen die voorzichtig de doopklok wilden luiden. Toen bijna alle mensen al weer in de kapel waren was er nog iemand die een harde slag gaf aan de klok. Djalina woont met haar papa en mama in de Groenstraat 111.

LANG ZULLEN ZIJ LEVEN.

HUISPAASKAARS 2018

Het model voor het jaar 2018 is een kaars met kruis, 5 broden en 2 vissen.

Betekenisvol reliëf van Kruis, Brood en Vissen; symbool voor de wonderbaarlijke vermenigvuldiging, een van de wonderen van Jezus

Ook u kunt deze bestellen en hebt u keuzen uit 4 grootte :

25 cm hoog kost 20,-

30 cm hoog kost 27,50

40 cm hoog kost 35,00

60 cm hoog kost 60,00



U kunt ze bestellen via de intekenlijst in de ontmoetingsruimte.

Maar het is ook mogelijk om via mail te bestellen.

En wel naar info@hlgm.nl

Deze bestelling moet uiterlijk 11 maart 2018 binnen zijn.

GOEDE WEEK EN PASEN IN DE KERK



Zaterdag 24 maart: Palmzondagviering

Om 17.30 uur in de Piokapel

zondag 25 maart: Palmzondagviering:

om 10.00 uur m.m.v. het Herenkoor

dinsdag 27 maart: Boeteviering om 19.00 uur

donderdag 29 maart: Witte Donderdagviering

om 19.00 uur m.m.v. het dameskoor

vrijdag 30 maart: Goede Vrijdagviering

om 15.00 uur m.m.v. het dameskoor

zaterdag 31 maart: Paaswake om 20.30 uur

m.m.v. het Herenkoor

zondag 1 april: Paasviering om 10.00 uur

m.m.v. het Gemengd koor

maandag 2 april: Tweede Paasdag 10.00 uur

samenzang

GOEDE WEEK EN PASEN IN KONINGSVOORDE



***zaterdag 24 maart: Palmzondagviering
Om 19.00 uur m.m.v. Friends***

maandag: 26 maart: Boeteviering om 19.00 uur

***donderdag: 29 maart: Witte Donderdagviering
om 19.00 uur***

***vrijdag: 30 maart: Goede Vrijdagviering
om 19.00 uur***

***zaterdag: 31 maart: Paaswake
om 19.00 uur m.m.v. Zanggroep Broekhoven***

WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN

Op vrijdag 19 januari 2018 is in het Tweesteden ziekenhuis op 88 jarige leeftijd **EM. PASTOOR JACQUES**

SCHRAUWEN vredig overleden. Pastoor Schrauwen was

van 1969 tot 2004 pastoor van de

parochie Korvel. Daar heeft hij

met heel veel liefde, met heel

veel energie, voor zijn

parochianen gewerkt. Hij stond

dag en nacht klaar en was heel

zuinig op zijn kerk en pastorie.

Alles wat er aan onderhoud moest

worden gedaan, heeft hij zoveel

mogelijk zelf gedaan. Hij was niet

bang om hoog op een ladder in de

kerk te staan om de lampen te vernieuwen. Hij maakte daar

geen praat over, wat nodig was deed hij. Gelukkig heeft de

Trouwlaan parochie hem gastvrijheid geboden. Met heel

veel enthousiasme heeft hij zich ingezet voor onze

parochie. Geen enkele vraag was te veel. Hij was er en nog

wel met heel veel goedheid en warmte. Met veel plezier

heeft hij in onze kerk zijn 60-jarig priesterfeest gevierd.

Je kon aan hem zien dat hij er van genoot. Veel pijn heeft

hij gehad van het besluit dat de Korvelse kerk moest

worden gesloten. In 2011 kreeg hij hartklachten en in

november van dat jaar werd hij in Eindhoven geopereerd.

Toen hij daar ontslagen werd kreeg hij van de cardioloog de

mededeling, dat de komende kerstfeest voor hem een hele

andere zal zijn, als hij gewend was. Daar heeft hij niets op

geantwoord. Toen hij weer aan het Korvelplein woonde,

kreeg hij liefdevolle verzorging van zijn zus Ad, ook een



verpleegster. Maar ja, die deed niet alles wat hij wilde en zei steeds Jac: je moet dit doen, je moet nu blijven zitten, en maak de rij maar langer. Toen ik enkele dagen voor Kerst weer bij hem was vroeg ik heel brutaal: mijnheer Pastoor zou u op Kerstavond om 22.00 niet kunnen voorgaan. Je mag veel blijven zitten en zoveel als ik kan, zal ik doen. Dat was wel koren op zijn molen, maar hij zei niet meteen ja, maar zus Ad wist wel te vertellen dat dit niet ging, dat was allemaal te veel. Toen het kerstavond was en ik even binnen liep om te vragen of hij de H. Communie thuis wilde ontvangen, zei hij heel kordaat: kom je mij om 21.30 uur ophalen voor de kerk. Die viering verliep heel goed en hij wist mij te vertellen tweede kerstdag kom ik weer. En vanaf dat moment was hij steeds weer present. Op dinsdag 12 september 2017 kreeg hij het benauwd en met loeiende sirenes is hij 's morgenvroeg overgebracht naar het Tweesteden ziekenhuis. Op vrijdag 15 september kreeg Corrie Vervest de mededeling dat hij 's middags weer naar huis mocht. Ik heb hem in de vooravond op gezocht en hij wist mij te vertellen: Hans ik ga vanavond mee naar de krans. Iedereen stond er versteld van, maar hij was present. Half oktober 2017 ging het berg afwaarts. Ziekenhuis in en uit, totdat hij op 19 oktober weer met ademhalingsmoeilijkheden werd overgebracht en waar hij alleen mocht sterven. Pastoor Schrauwen dank je wel voor alles wat je voor mensen hebt gedaan, dank je wel voor jouw luisterend oor, je helpende handen, maar bovenal voor jouw zijn te midden van ons allen. Mag de Goede God jou opnemen in zijn eeuwige woning, rust daar maar uit, maar blijf a.u.b. ons allen begeleiden op onze weg door het leven.

DAT HIJ RUST IN VREDE.

Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde

GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
SZ=Samenzang
JK= Jeugdkoor
FR= Zanggroep Friends
ZG= Zanggroep Broekhoven



	Tijd	Locatie		Intentie februari
3&4maart ZG FR	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs – v. Etten Jan Sloot
			GM	Joost v den Dries Zeer Eerw. Pastoor J. Schrauwen
10&11 maart HK	17:30 19:00 10:00	KV	GM	Jan Sloot Ineke Vugs- v. Etten
			GM	Bert & Toos Haers – v.d Hout Fien Hultermans – v. Hautum Toon v. Hautum v.w verjaardag Annie Rutten – Snoeren Joost v. den Dries Zeer Eerw. Pastoor J. Schrauwen
17&18 maart DK	17:30 19:00 10:00	KV	GM	Jan Sloot Ineke Vugs – v. Etten
			GM	Joost v. den Dries Andre van Lieshout Zeer Eerw. Pastoor J. Schrauwen v.w. maandelijkse gedachtenis

24&25 maart FR HK	17:30	KV	GM	Jan Sloot Ineke Vugs – v. Etten Jos v.d. Rijt
	19.00 10:00		GM	Opa v. Hautum v.w. jaargetijde Fien Hultermans . v. Hautum Harry de Brouwer v.w. jaargetijde Zeer Eerw. Pastoor J. Schrauwen Frans Bastings v.w. jaargetijde

GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
1 maart	16:00		GM	Geen Stille aanbidding
2 maart	10:00		GM	1 ^{ste} vrijdag
4 maart	10:00		GM	kindernevendienst
7 maart	15.00		GM	Voorbereiding Eerste Communie
	20:00			Doopvoorbereiding
8 maart	16:00		GM	Stille aanbidding GEEN BIJBEL HANS
13 maart	10:30		GM	Pio morgen
15 maart	16:00		GM	Stille aanbidding
	20:00			Bijbel Hans
18 maart	10:00		GM	Extra kindernevendienst
20 maart	10.00		GM	Redactievergadering De Brug
21 maart	15.00		GM	Voorbereiding Eerste Communie
22 maart	10:30		GM	Koffieochtend
	16:00			Stille aanbidding

25 maart	10:00		GM	Palm zondag Extra kindernevendienst
28 maart	15.00		GM	Vorbereiding Eerste Communie
29 maart	19.00 19.00	KV	GM	Witte Donderdag
30 maart	15.00 19.00	KV	GM	Goede Vrijdag
31 maart	20.30 19.00	KV	GM	Paaswake



Zalig Pasen!

Op de website: www.hfgm.nl/

*Het laatste nieuws of
veranderingen van de Brug! Zie
agenda*

<https://www.hfgm.nl/agenda/>



Wil t U eens uitleg over de Sacramenten!

Kijk op

<https://www.hfgm.nl/leren/sacramenten/>

Kerkbijdrage 2018

Heeft U de kerkbijdrage voor 2018 al betaald?

U kunt Uw bijdrage overboeken naar:

NL94 INGB 0001 0688 20 of

NL64 RABO 0171 2002 17

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Heeft U al betaald: dank U wel voor Uw hulp en steun.

Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Van doop of
huwelijk, enz behalve op maandagmorgen. Op dit secretariaat
kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een
doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde
diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u
zondag. 10.00u
2^{de} dinsdag 10.30u
1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Pio-kapel
Kerk waarna koffie
Pio-morgen
Pio-kapel

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u Restaurant waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 12 maart as.** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in
de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website: www.hlgm.nl. Volg
ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt, B. Mallens.