



Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Kindernevendienst Zondag 4 februari Om 10:00 uur</p> 	<p>Deze maand koffiedrinken op donderdag 22 februari om 10:30 uur</p> 
<p>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 1 en 8 februari 16:00 t/m 17:00 uur 15 en 22 febr. Geen stille aanbidding</p> 	<p>Aswoensdag 14 februari 10:30 uur In Pio kapel</p> 

Carnaval en Aswoensdag

De komende maand februari gaan we samen weer, voor zover dat mogelijk is, de bloemetjes met Carnaval buiten zetten. We mogen even alle leed en droefheid vergeten, om daarna met volle overtuiging het askruisje op Aswoensdag te ontvangen. Op die dag zal er 's morgens om 10.30 uur in onze kerk en 's avonds om 19.00 uur in Koningsvoorde een viering zijn, waarbij u dat teken op uw voorhoofd ontvangt. Dat is niet zo maar een teken, maar als je let op de woorden die daarbij worden uitgesproken: 'gedenk mens dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren.', dan is dat niet niets, maar een aansporing aan ons allen om het belangrijkste van heel ons leven in de gaten te houden. Daar mag ook vrolijkheid en gein bij zijn, maar ook dat we met elkaar rekening houden en elkaar nemen zoals we zijn met onze vele goede eigenschappen, en ja jammer genoeg hebben we ook allemaal onze stekels. Wanneer we rekening houden met elkaar, worden we een **licht** voor elkaar, en dat mogen we in de komende Veertigdagentijd ons eigen maken.



Dat er **licht** mag zijn, **licht** in onze ogen: dat wij elkaar zullen zien zo goed als nieuw. **Licht** in onze harten: dat wij ruimte scheppen, plaats maken voor velen. **Licht** in onze gedachten: dat wij komen tot nadenken en eerlijke besluiten. **Licht** in onze huizen: dat er vriendschap en gastvrijheid zullen heersen. **Licht** in de omgang: dat we te zien zijn, niet verborgen voor elkaar. **Licht** op onze wegen: dat wij niet dwalen en elkaar tot doolhof zijn. **Licht** in alle uithoeken: dat we nergens het kleine vergeten, verdonkeremanen. **Licht** op deze plaats, om elkaar bij te lichten, elkander toe te schijnen met geloof in Hem..

Een gezellige Carnaval en een goede voorbereiding op ons Paasfeest.

J.Vugs, diaken-pastor

UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA

DOOR HET H. DOOPSEL IN ONZE GEMEENSCHAP OPGENOMEN:

Op zaterdag 20 januari 2018 liep de hele Piokapel vol met allemaal vrolijke mensen die gekomen waren om **JAYLINN SEGERS** van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Met Jaylinn waren natuurlijk papa en mama Marcelino Segers en Melanie Peijen meegekomen, maar ook haar 4 peetouders te weten: Daniel Maas, Michael Dingen, Delilah Peijen en Jennifer van Gils, haar opa's en

oma's en overgrootouders, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Papa en mama hebben plechtig beloofd om



Jaylinn zo goed mogelijk op te voeden en de peetouders hebben samen gezegd dat Jaylinn altijd bij hen welkom is. Zij hoeft nooit tevoren een afspraak te maken. Jaylinn kreeg een kruisje op haar voorhoofd, op haar lippen en in haar hartje. Daarna kreeg ze van haar ouders, haar peetouders, haar opa's en oma's en gelukkig ook van de overgrootmoeders en overgrootvader een kruisje op haar voorhoofd. Vol aandacht hebben we geluisterd naar het verhaal van Jezus. Daarna hebben we samen een goed dak boven Jaylinn gemaakt en God gevraagd om haar goed te begeleiden op haar weg door het leven. Opa Peijen heeft zijn kleindochter ten doop mogen houden en hij was maar wat trots. De mama heeft daarna met liefde haar hoofdje afgedroogd. Ook kreeg Jaylinn nog een kruisje met H. Chrisma, dat Jezus haar mag beschermen en begeleiden op haar weg naar zelfstandigheid. Nadat we het Onze Vader hadden gebeden, zijn we in een grote stoet naar Moeder Maria gegaan. Alle kinderen hadden een kaarsje van Jaylinn gekregen met het pas ontstoken vuur van haar doopkaars. Na het lang zal zij leven, hebben we keihard de doopklok geluid.

Jaylinn woont met haar ouders in de Oerlesestraat 237.

LANG ZAL ZIJ LEVEN.

WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN.

Op 13 december 2017 is te midden van allen die hem lief zijn, **ANDRE VAN LIESHOUT**, weduwnaar van Rikie van Lieshout- Snoeren, rustig ingeslapen. André mocht 92 jaar worden. Jullie pap en opa is een hele bijzondere man. Geen doorsnee vader, maar een hele specifieke man, maar wel met zijn eigen eigenheden. Opgegroeid in het gezin van Lieshout, met zijn 5 jongens en 3 meisjes, met een vader die al vroeg komt te overlijden, heeft hij een degelijke katholieke opvoeding genoten. In het gezin van Lieshout werd veel aandacht besteed aan de gezelligheid, aan respect voor de ander, en aan de normen en de waarden van het leven. Jullie pap heeft daar zijn hele leven een getuigenis over afgelegd. Dat zat er allemaal bij hem in gebakken. Hij was een sportman, niet dat hij gouden plakken heeft binnen gehaald, maar hij fietste graag, maar was ook niet bang om een heel eind te lopen. Hij was een fervente handballer en een man die hield van atletiek. Tot op het laatst is hij lid geweest van Atilla, zijn vereniging. Van het Zand naar de Reinier Claassenstraat dat was een peulenschil voor hem. Tot op het laatst heeft hij gefietst, de laatste jaren in Zonnehof op een fiets in de gang, maar hij trainde dagelijks. In de allerlaatste weken, toen het bewegen steeds moeilijker ging, controleerde hij wel dagelijks de fiets of David wel goed zijn taak uitoefende en of hij de banden op de goede spanning hield.

André, jullie pap en opa was een goede vader, die heel rechtvaardig was, waar je niet mee ging spelen, want een ja was en bleef bij hem een ja, en omgedraaid een neen, bleef een neen. Maar hij had ook een hele bijzondere eigenschap, als je iets verkeerd gedaan had, kreeg je dat op je brood, maar was het bij hem afgewerkt, dan kwam hij daar niet op terug. Hij had



het letterlijk vergeven, maar ook vergeten!. Hij heeft keihard gewerkt voor zijn gezin, want dat was zijn trots. Hij heeft meer dan 25 jaar gewerkt bij Christje Mommers en Co. Gezelligheid en daar hoort dan een borreltje bij. 's Zondags na de kerk ging hij altijd naar het café, een potje biljarten en een borreltje er bij. Op zo'n moment vergat hij de tijd en moeder stuurde de kinderen naar het café om pap op te halen. Maar die werden omgekocht met een glas limonade en zo duurde het nog te lang. Ook als de kleinkinderen bij opa en oma mochten logeren, kwamen zij niets te kort. Maar was er in de omgeving een sportiviteit te doen, dan gingen ze met opa mee en werden zo in allerlei sporten thuis gebracht. Jullie pap was gastvrij en bovenal vriendelijk. Als hij met zijn scootmobiel door de wijk reed, waren zijn handen meer in de lucht om naar allerlei mensen te zwaaien, dan aan zijn stuur. En in 1997, toen zij 50 jaar getrouwd waren, hebben zij dat op grootse wijze gevierd. Uiteraard werd die dag begonnen met een plechtige H. Mis en daarna samen eten en drinken en feest vieren, tot in de late uurtjes. Een compliment aan jullie allen, dat je nu ook in die geest van jullie ouders, hem vanuit de kerk uit handen wilt geven en zo hem in de handen van God wil leggen. Pap, opa, dank je wel voor alles wat jij voor ons gedaan en betekend hebt, rust nu maar uit, maar wil met ons mam en oma ons allen begeleiden op onze weg door het leven.



Op 13 januari 2018 is te midden van allen die haar lief waren, **ANNIE KRIJNEN – VAN DEN BRAAK**, weduwe van Jan Krijnen, in de leeftijd van 94 jaar rustig ingeslapen. Jullie moeder en oma was een hele bijzondere vrouw, dat mogen we gerust zeggen. Haar uiterlijk was heel bijzonder en daar deed ze alles aan, maar ook haar doen en laten waren heel bijzonder. Een vrouw in al haar eenvoud, maar wel recht door zee. Iemand die van gezelligheid hield, iemand die van mensen hield, iemand die van eerlijkheid hield. Een moeder weet alles, die

doorziet elk handelen van haar kinderen, maar is ook een toneelspeelster van de bovenste plank, want zij brengt haar boodschap heel subtiel. Zij zal haar kinderen nimmer laten vallen. Jullie moeder en oma is op 11 mei 1923 in Tilburg geboren als jongste kind in het gezin van den Braak. Vanwege de op handen zijnde oorlog is zij jong getrouwd met Jan Krijnen. Samen hebben zij het gezin gesticht met alle ups en downs. Jullie ouders hebben de Tweede Wereldoorlog in alle geuren en kleuren mogen meemaken en meevoelen. Jullie vader is in oorlogstijd verplicht naar Duitsland gemoeten. Moeder heeft in die tijd alle eindjes aan elkaar moeten knopen en deed dat vol liefde voor haar kinderen. Ze ging werken bij V. en D. om zo de mondjes van de kinderen te kunnen vullen. En natuurlijk deden haar handen ook thuis graag werken. Uiteraard haar huishouden, maar de avonduren of de vrije uren overdag werkte zij thuis voor een of ander bedrijf. Het was maar dat er geld binnen kwam om de kinderen te kunnen geven wat zij nodig hadden. Ook voor de kleinkinderen en achterkleinkinderen was het een hele bijzondere oma. Een oma waar jij mocht zijn die jij was, die heel graag naar jouw verhaal wilde luisteren en je voelde je altijd hartelijk welkom. Oma was een ijdeltuit, maar wel super lief. Bij de thee was altijd wat lekkers er bij, en vaak mochten we nog wel een tweede snoepje nemen. Vader en moeder hebben elkaar ook heel goed aangevuld. Zij hebben jullie voorgeleefd hoe je met al je armoe, toch nog veel plezier kunt en mag hebben. Zij was echt een sterke vrouw. Zij was ook een vrouw die met haar tijd meeging, zij bleef niet bij de pakken neerzitten, maar heeft met al haar capaciteiten geprobeerd om het leven voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Met de motor gingen jullie ouders samen er op uit, gingen op zondag zelfs naar Limburg om daar dan namen

abdij van
frietje te
ijsje. Dan



soepgroenten te kopen. En ze vaak een omweg langs de Postel om daar even een eten en te genieten van een weer terug naar Tilburg.

Jullie moeder was ook een dierenvriend, zij genoot van haar eigen parkietje Gijsje, maar ook alle andere dieren konden op haar aandacht rekenen. Kortom het was een echte dierenvriend. Hun 60 jarig huwelijksfeest hebben zij groots gevierd en daar hebben jullie pa en moeder ook met volle teugen van genoten. Heerlijk de hele familie bijeen, niemand uitgezonderd en dan met iedereen even praten en luisteren naar de verhalen. Op dat moment was jullie moeder en oma de rijkste vrouw van de wereld. Dat vader zo snel kwam te overlijden was voor haar en hele klap. Nu verder alleen door het leven, dat is niet niets! Maar met hulp en ondersteuning van jullie allemaal, heeft zij het enigszins kunnen dragen, maar datgene wat onze pa haar gaf konden jullie met zijn allen haar niet geven. Moeder, oma, overgrootmoeder, overovergrootmoeder, dank je wel voor alles wat je voor ons hebt gedaan, rust nu maar uit, maar blijf ons allen, groot en klein, vanuit Gods eeuwige hemel begeleiden op onze weg door het leven.

DAT ZIJ RUSTEN IN VREDE.

Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde

GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
SZ=Samenzang
JK= Jeugdkoor



	Tijd	Locatie		Intentie februari
3&4 febr DK	17:30 19:00 10:00	KV	GM	Ineke Vugs – v. Etten Jan Sloot
			GM	Fien Hultermans – v. Hautum Dirk Berkhof v.w. jaargetijde

				Marcia Nouws 10 ^e jaargetijde
10&11febr HK	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Jan Sloot Ineke Vugs- v. Etten Bert en Toos Haers- vd Hout Wil Kolen v.w. jaargetijde Fien Hultermans- van Hautum Echtpaar Struis Annie Rutten Snoeren Joost v.d. Dries
17&18 feb DK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Jan Sloot v.w verjaardag Ineke Vugs Van Etten Mariette Adam-Dirken v.w. jaargetijde
24&25 feb HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Jan Sloot Ineke Vugs-van Etten Jan van Hautum v.w. jaargetijde Fien Hultermans-van Hautum Annie Rutten-Snoeren Cees Reichwein Joost v.d. Dries

GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
1 febr	16:00		GM	Stille aanbidding
2 febr	10:00		GM	1 ^{ste} vrijdag
4 febr	10:00		GM	kindernevendienst
7 febr	15.00		GM	Voorbereiding Eerste Communie
	20:00			Doopvoorbereiding
8 febr	16:00		GM	Stille aanbidding

13 febr	10:30		GM	Pio morgen
14 febr	10.30 19.00		GM KV	Aswoensdag Aswoensdag
15 febr	16:00		GM	Geen Stille aanbidding
21 febr	15.00		GM	Vorbereiding Eerste Communie
22 febr.	10:30 16:00		GM	Koffieochtend Geen Stille aanbidding
28 febr.	15.00		GM	Vorbereiding Eerste Communie
20 febr.	10.00		GM	redactievergadering

Maria Lichtmis: 2 februari



Op 2 februari vieren we het feest van Maria Lichtmis. We gedenken de opdracht van Jezus in de Tempel. Volgens de joodse wet moest een vrouw 40 dagen na de

geboorte van een jongen een reinigingsritueel in de Tempel ondergaan. In het boek Leviticus 12 lezen we hier over: “Wanneer de periode van haar reiniging is verstreken, moet Maria een eenjarige ram als brandoffer aanbieden en een jonge gewone duif of een tortelduif als reinigingsoffer. Ze moet de offerdieren naar de priester brengen, bij de ingang van de ontmoetingstent. Hij biedt de offers aan de HEER aan en voltrekt voor haar de verzoeningsrite. Dan is ze, na haar bloedverlies, weer rein. Als ze zich geen ram kan veroorloven, moet ze twee tortelduiven meebrengen of

twee jonge gewone duiven, één als brandoffer en één als reinigingsoffer. De priester voltrekt voor haar de verzoeningsrite en zij is weer rein.”

In Lucas 2, 22-24 staat beschreven dat Maria en Jozef met het kind Jezus naar de tempel gingen voor dit **reinigingsritueel**. Ze offerden een koppel tortelduiven. Ook Simeon en Anna zijn bij dit gebeuren aanwezig. Simeon had van God vernomen dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou zien. Na de ontmoeting kan hij dan ook bidden: ‘Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd, want met eigen ogen heb ik de redding gezien’.

In de katholieke kerk is tot de jaren zestig van de vorige eeuw het gebruik geweest dat een moeder **haar kerkgang** deed, wanneer zij na de geboorte van een kind voor het eerst weer naar de kerk ging om God te danken. Met een brandende kaars in de hand en het kind op de rechterarm, sprak de priester dan een gebed uit, wat herinnert aan het reinigingsritueel en de opdracht van Jezus in de Tempel

H. Blasius:

Hij zou bisschop geweest zijn van de Armeense stad Sebaste. Hij is de beschermheilige van hen die lijden aan keelaandoeningen. Op 3 februari wordt op veel plaatsen in de R.K. Kerk de Blasiuszegen gegeven door kaarsen om de hals van de gelovige te leggen. Deze kaarsen zijn gewijd op Maria Lichtmis –



2 februari. **H. Maagd Maria van Lourdes**

In 1858, op 11 februari, is de eerste verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous, een eenvoudig meisje uit Lourdes. Ze kreeg vele verschijningen, die enkele jaren later als van bovennatuurlijke aard erkend werden. Ook werd haar de titel van Maria Onbevleete Ontvangenis meegedeeld-.

Valentijnsdag

Op 14 februari is het Valentijnsdag. Dan kan men een bloemengroet of een kaartje sturen aan mensen die men dankbaar is of op wie men bijzonder gesteld of zelfs verliefd is. Valentijn was een heilige uit de derde eeuw, die om zijn geloof gedood werd.

Historisch is er weinig over hem bekend.

Het zou een Romeins priester geweest zijn en mogelijk bisschop van Terni. Wel

bestaan er legenden over deze heilige. Een jong paar kwam bij bisschop Valentijn met het verzoek hen te trouwen. De man was een heidense soldaat, de vrouw een

Christen. Valentijn vond de liefde

zwaarder wegen dan de wetten van de keizer en huwde het stel.

Al gauw kwamen meerdere paren met hetzelfde verzoek. Hij werd aangegeven en gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest verschijnen probeerde hij deze te bekeren. Echter zonder resultaat. Valentijn werd gemarteld en onthoofd, maar voor zijn dood zag hij nog kans om het dochtertje van de gevangenisbewaarder een briefje toe te stoppen met daarop:

Van je Valentijn!



Op de website: www.hilgm.nl/

Het laatste nieuws of veranderingen in de Brug!

Wil je nog eens de Tilburgse verhaaltjes lezen van Hein Libregts uit de Brug:

Kijk op

uit-de-oude-doos/verhalen-tilburgse-taol-h-libregts/



Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455
Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Voor
doop of huwelijk, enz, behalve op maandagmorgen. Op dit
secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen
van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De
bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website:
www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Pio-kapel

Kerk waarna koffie

Pio-morgen

Pio-kapel

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u

Restaurant waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 20 februari as**, middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in
de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website: www.hlgm.nl. Volg
ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt, B. Mallens.