



Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Kindernevendienst Zondag 4 juni</p> <p>PINKSTEREN Om 10:00 uur</p> 	<p>Koffie ochtend Donderdag 22 juni 10:30 tot 12:00 uur.</p> 
<p>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 1, 8, 15, 22 en 29 juni van 16:00 t/m 17:00 uur</p> 	<p>Eerste vrijdag 2 juni 2017 Feest van het Heilig Hart 23 juni 2017</p> <p>Beide dagen om 10.30 uur een Eucharistieviering en daarna koffie drinken.</p>

DE ZEVEN GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST.

Dank U wel *Geest*, want ik heb uw **wijsheid** nodig, al was het maar om dankbaar te zijn voor de vrije wil , die ik gekregen heb van U.



Dank U wel *Geest*, want ik heb uw **inzicht** nodig, al was het maar om in te zien, dat ieder het recht heeft op zijn eigen fouten.

Dank U wel *Geest*, want ik heb uw **raad** nodig, al was het maar om anderen te kunnen helpen.

Dank U wel *Geest*, want ik heb uw **kennis** nodig, al was het maar om te weten, wat goed is en wat kwaad.

Dank U wel *Geest*, want ik heb uw **eerbied** nodig, al was het maar om mijn medemensen te kunnen respecteren.

Dank U wel *Geest*, want ik heb uw **geloof** nodig, al was het maar om oprecht christen te kunnen blijven.

Dank U wel voor uw **gaven**, voor uw inspiratie; Dank U dat u gekomen bent, en blijft komen, al was het maar om mens te blijven.

Zalige, vrede- en vreugdevolle Pinksterdagen.

Hans Vugs, diaken-pastor

FEEST VAN HET HEILIG HART.

Vrijdag 23 juni 2017 vieren wij het Hoogfeest van het Heilig Hart. In de vorige eeuw hielden we op die dag de grote processie naar het H. Hartbeeld voor de Heuvelse kerk. Voor ons mensen van 2017 is dat voorbijge tijd. Maar toch heb ik nog wat losse gedachten die ons een dezer dagen kunnen aanspreken:

Jezus Christus,

Je noemt Mij Meester
En je gehoorzaamt Mij niet;
Je noemt Mij Licht
En je ziet Mij niet;
Je noemt Mij de Weg
Maar jij bewandelt Mij niet;
Je noemt Mij het Leven
Maar je begeert Mij niet;
Je noemt Mij de Waarheid
Maar je volgt Mij niet;
Je noemt Mij Goed
Maar je houdt niet van Mij;
Je noemt Mij Rijk
Maar je vraagt Mij niets;
Je noemt Mij Eeuwig
Maar je zoekt Mij niet;
Je noemt Mij Barmhartig
Maar je vertrouwt Mij niet;
Je noemt Mij Almachtig
Maar je eert Mij niet;

Je noemt Mij Rechtvaardig
Maar je vreest Mij niet.
Verwonder je dan niet
Als Ik je afwijs!

Op vrijdagmorgen zullen we om 10.30 uur een
Eucharistieviering houden waarbij u bent uitgenodigd.
Daarna drinken we koffie.

Hans Vugs,
diaken-pastor

UIT ONZE PAROCHIEAGENDA.

DOOR HET HEILIGE DOOPSEL IN ONZE GEMEENSCHAP OPGENOMEN:

Op zondag 30 april 2017 kwamen heel veel mensen naar onze kerk om **SHAMÉDION BOELDAK**, in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Met hem kwamen uiteraard zijn papa en mama Shamir Boeldak en Iraima Domacasse, zijn broer en zus Diocynio en Neemely, zijn peetoom en peettante Gene Yung en



Marloes Somberg, zijn opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes mee. Het was echt een grote familie, die het heel druk hadden rondom Shamédion. Bij de doop krijgt Shamédion de doopnamen: Shamédion Marino. En zijn mama

legt uit waarom hij die namen heeft gekregen, omdat ze heel mooi zijn, maar Marino omdat dit de tweede naam is van papa en een naam van zijn grootouders. Zijn peetoom en peettante hebben heel plechtig aan Shamédion beloofd dat hij te allen tijde van harte welkom bij hen is en dat hij nimmer van tevoren een afspraak hoeft te maken. Er waren kinderen die beloofd hebben om straks als Shamédion groter gegroeid is met hem mee mag spelen, ja zelfs hij mag ook mee voetballen als hij dat wil. Grotere kinderen hebben beloofd dat als mama en papa alle twee weg waren en er was niemand om op Shamédion te passen, dat zij dan wel een babysit willen zijn. Nadat we heel rustig naar het verhaal van Jezus hebben geluisterd, hebben we het doopwater, de schelp, handdoek, de doopkaars en het Heilig Chrisma klaar gezet. Met zijn allen hebben we een beschermend dak boven Shamédion gemaakt en God gebeden dat Hij zijn beschermende hand boven Shamédion altijd mag blijven houden, zodat hij veilig door het leven mag gaan. Na de doop heeft Shamédion een kruisje met Heilig Chrisma-olie ontvangen en kreeg hij zijn nieuwe doopkaars. De peetoom heeft die aangemaakt aan de nieuwe Paaskaars en alle kinderen kregen een beetje van dat nieuwe licht. Nadat we het Onze Vader hebben gebeden zijn we in een grote stoet naar Moeder Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd, maar ook haar gebeden dat zij ook Shamédion onder haar bescherming mag nemen. Natuurlijk

hebben we het lang zal hij leven gezongen, want Shamédion is vandaag ook 1 jaar geworden. Alle kinderen mochten daarna de doopklok luiden, en dat heeft iedereen gehoord.

Shamédion woont met zijn broer en zus en zijn ouders in de Kapelmeesterlaan 709

Daarna kwamen **DJAYDEN VAN DEN ELZEN en VERONIQUE VAN DEN ELZEN** met hun papa en mama, met hun peettante, en opa en oma en met nog heel veel andere mensen naar onze Piokapel om ook opgenomen te worden in onze parochiegemeenschap. Djayden was al heel veel keren naar onze kerk geweest en weet heel goed dat hij heel stil mag zijn in de kerk, dat was hij vandaag helemaal. Djayden krijgt bij zijn doop de namen Djayden Aloisius Adrianus Franciscus. Djayden omdat mama dat zo'n mooie naam vond en de andere namen zijn allemaal namen uit de familie, die voor Djayden heel belangrijk mogen zijn. Véronique krijgt de namen Véronique Elizabeth Helena Theresia. Véronique omdat papa en mama dat zo'n hele mooie naam vinden en de andere namen zijn die van opa en oma en van mama. Papa en mama hebben heel plechtig beloofd om voor hun kinderen een goede en zorgzame papa en mama te zijn en peettante heeft hele duidelijk verklaard dat zowel Djayden als wel Véronique altijd bij haar welkom is, ja dat ze zelfs niet eerst hoeven



te bellen of te mailen. Djayden en Véronique hebben alle twee het kruisteken van Jezus ontvangen op hun voorhoofd, hun lippen en in hun hartje. Daarna kregen zij van papa en mama, van hun peettante, opa en oma en alle mensen een kruisje op hun voorhoofd. Heel aandachtig heeft Djayden geluisterd naar het verhaal van Jezus, hij zat op zijn stoel en met twee oren en twee ogen was hij aan het luisteren naar het verhaal van Jezus. Daarna hebben Djayden en Veronique naast elkaar gezet en met papa en mama en met peettante hebben we een dak boven hen tweeën gemaakt en God gevraagd om steeds zijn beschermende hand boven de twee kinderen te houden, hun hele leven lang. Nadat we met de grote mensen onze geloof in God de vader, God de Zoon en God de heilige Geest hadden uitgesproken hebben we Djayden en Veronique gedoopt met het pas gewijde doopwater. Djayden ging op de stoel staan, zette zijn handen op de rand van de doopvont en keek mij heel stralend aan: kom maar ik ben niet bang. En heel netjes liet hij het doopwater over zijn voorhoofd stromen. Zijn mama heeft toen heel liefdevol zijn hoofdje afgedroogd. Daarna werd Véronique gedoopt, ten doop gehouden en ook zij keek heel fier en blij; kom maar op, wie doet mij wat. Zij gaf ook geen enkele krimp toen dat koude water over haar hoofd stroomde. Nadat zij beiden een kruisje met Heilig Chrisma-olie hadden ontvangen, kregen zij natuurlijk ook ieder hun eigen doopkaars. In een grote opstoet zijn we naar Moeder Maria gegaan en hebben

haar dank je wel gezegd voor deze twee grote wonderkinderen en gebeden dat ook zij voor hun beiden een echte hemelse Moeder mag zijn. Uit volle borst hebben we met zijn allen het Lang zullen ze leven gezongen. En zonder dat ik iets moest zeggen wist Djayden dat hij de doopklok mocht luiden. En dat deed hij heel professioneel.

Djayden en Véronique wonen met hun papa en mama in de Trouwlaan 1345.

Op de eerste zondag van de Mariamaand, 7 mei 2017, kwam **ROEL VERMEULEN** met zijn papa en mama, Rob Vermeulen en Nancy Verbunt. met zijn peetoom en peettante Corne Verbunt en Majorie Verbunt, met zijn opa's en oma's, met ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes naar onze kerk om welkom geheten te worden in onze parochiegemeenschap. Zijn papa en mama hebben tegen Roel gezegd dat zij hun uiterste best gaan doen om hem te begeleiden op die niet al te gemakkelijke weg naar zelfstandigheid. Hij mag op hen beiden rekenen. Ook de peetoom en peettante hebben beloofd dat hun petekind Roel altijd van harte bij hen welkom is en dat hij niet van te voren een afspraak hoeft te maken. Bij de doop krijgt Roel de mooie namen: Roel Joannes, omdat zijn ouders die namen mooi vinden, maar ook omdat de opa van Roel de naam Joannes heeft gekregen. Misschien was het wel een Johannes bedoeld, maar in alle



gegevens van opa staat Joannes, vermeldt naar de heilige Joannes de Doper. . Gelukkig hebben we alles wat nodig is voor een doop gevonden en klaar gelegd, en tevens verteld waarom we dat allemaal nodig hebben bij een doop. Met veel aanwezigen hebben we na het verhaal van Jezus, hem de handen boven zijn hoofd gehouden en de goede God gebeden dat Hij Roel in zijn hele verdere leven steeds zijn Hand beschermend boven Roel mag houden. We hebben onze geloofsbelijdenis uitgesproken; dat we geloven in God die onze Vader is, in Jezus Christus de eniggeboren Zoon van de Vader, die hier in deze wereld gekomen is om ons allen het eeuwig leven te geven en in de heilige Geest, die ons elke keer weer vergezeld op onze levensweg en ons steeds weer in vuur en vlam zet om Gods Blijde Boodschap handen en voeten te geven. Toen Roel gedoopt werd, bleef hij rustig liggen en gaf geen enkele kick toen het koude water over zijn hoofdje stroomde. Met het Heilig Chrisma heeft hij een kruisje met olie ontvangen, opdat de geest van God in hem mag wonen voor altijd. Zijn nieuwe doopkaars werd door de peetoom aangestoken aan de Paaskaars en alle kinderen kregen een klein vlammetje van dat nieuwe vuur. Nadat we samen het Onze vader hebben gebeden zijn we in een grote stoet naar de grote kerk gegaan, naar Moeder Maria, om haar dank je wel te zeggen en te bidden dat ook zij Roel onder haar moederlijke bescherming wil nemen. Uit volle borst hebben we het lang zal hij leven

gezongen en natuurlijk de doopklok geluid.

Roel woont met zijn papa en mama in de Groenstraat 178.



WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN.

Op woensdag, 26 april 2017, vroeg in de morgen hebben wij te midden van allen die haar lief zijn, uit handen moeten geven: **ATTIE CORBEELS – JANSSEN**, echtgenote van Harry Corbeels. Zij overleed in de leeftijd van 92 jaar. Attie werd als jongste meisje geboren in het grote gezin van 12 kinderen. Haar vroegste jeugd was niet al te gemakkelijk, zij heeft de Tweede wereldoorlog meegemaakt en hoe! In die oorlog verloor zij haar broer en in 1947 overleden kort na elkaar haar beide ouders. Maar Attie liet zich niet uit het lood slaan en maakt iets moois van haar leven. Zij behaalde het diploma Kinderbescherming en ging daarmee naar Tilburg om in het wijkhuis van de Vogeltjesbuurt te werken. Heel wonderlijk kon zij bij ener Harry Corbeels een kamer huren en in die huisbaas vond zij haar ware bestemming. Hem heeft zij niet meer verlaten. Op 37 jarige leeftijd stapte zij met haar Harry in hun huwelijksbootje en samen werden ze verblijd met vier dochters: Yvon, Monique en de tweeling Angélique en Désirée. Ook hebben zij nog mee mogen maken dat zij opa en oma mochten

worden van twee geweldige kleinkinderen. Bij mijn laatste bezoek vertelde zij heel opgewekt dat ze overgrootouders mochten worden. De geboorte van dat achterkleinkind heeft ze jammer genoeg niet meer mogen meemaken. Attie was thuis heel streng opgevoed, doch haar kinderen heeft ze alle vier de vrijheid gegeven en zij waren alle vier steeds van harte welkom in het fijne warme nest van de familie



Corbeels. Het was een echte moeder die haar schatten van kinderen steeds heeft blijven volgen, niet in een keurslijf, maar met veel genegenheid was zij heel benieuwd hoe het met een ieder ging. Als je kinderen en kleinkinderen bijeen waren bij jou, dan was jij de koningin te rijk. Daar genoot jij met volle

teugen van. Gezelligheid was een woord dat hoort bij jullie moeder en oma. Zij was ook zeer attent naar iedereen, iedereen heeft wel een of meerdere kaarten van haar staan, of misschien ben je wel verblijd met een zelf gemaakte bloem. Knutselen was voor haar een grote hobby. Toen de jaren gingen tellen en je steeds meer op hulp van de ander een beroep moest doen heb je een Harry gezien, die jou steeds omringde. Ook jouw kinderen en kleinkinderen stonden steeds paraat om te helpen, war geholpen moest worden. OP dinsdag 25 april 2017 werd je niet

goed, je voelde je niet lekker en de dokter besloot om je naar het ziekenhuis te sturen. Daar ben jij in de vroege woensdagmorgen, nadat je het sacrament van de laatste levensfase had ontvangen, rustig ingeslapen. Attie, mam, omaatje dank je wel voor alles wat jij voor ons hebt gedaan en betekend, rust nu maar uit, maar blijf ons allen hier op aarde wel begeleiden op de goede weg door het leven. Attie woonde met haar Harry in huize Het Laar.

Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde

GM= Gerardus Majella
 KV= Koningsvoorde
 KND=Kindernevendienst
 DK=Dameskoor
 HK=Herenkoor
 SZ=Samenzang
 JK= Jeugdkoor



	Tijd	Locatie		Intentie juni
3,4 & 5juni	17.30	KV	GM	Pinksteren
KND	19:00			Ineke Vugs – van Etten
GMK	10:00		GM	Fien Hultermans – v. Hautum
SZ	10:00			Jan Graafmans Ria Staps v.w. Jaargetijde

10&11 juni HK	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Ton Antonissen – Coolen v.w. Verjaardag Ineke Vugs – v. Etten Kees en Riet Wijnans – v.d. Broek v.w. Jaargetijde Kees Wijnans
17&18 juni DK	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Ineke Vugs – v. Etten Piet Weijers Fien Hultermans – v. Hautum Henk van Gorp v.,w. vaderdag Frans Bastings v.w. vaderdag Toos Haers – v.d. Hout Ton Moeskops v.w. vaderdag
24 &25 juni	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Wim v.d. Schoot v.w. 1 ^{ste} Jaargetijde Ineke Vugs – v. Etten Annie Hobbelen – Doomen José van Puijenbroek Kees Verhagen v.w. Verjaardag Henk Verburg v.w. 1 ^{ste} Jaargetijde Marianne Verburg-van Assouw

Geheugensteuntjes



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
1 juni	15:00		GM	Stille aanbidding
2 juni	10:30		GM	1 ^{ste} Vrijdag van de Maand
4 juni	10: 00 10:00 10:00		GM	Kindernevendienst 1 ^e & 2 ^e Pinksterdag

7 juni	15:00		GM	Doopvoorbereiding
8 juni	16:00		GM	Stille aanbidding
13 juni	10:30 11:00		GM GM	Pio morgen Redactie vergadering
15 juni	15:00 20.00		GM GM	Stille aanbidding Bijbelgroep 2006 Hans
18 juni	10:00		GM	Vaderdag Sacramentsdag
22 juni	10:30		GM	Koffieochtend
22 juni	15:00		GM	Stille aanbidding
29 juni	15:00		GM	Stille aanbidding

De KBO Trouwlaan is op zoek naar nieuwe leden.



Vanaf de leeftijd van 50 jaar bent U van harte welkom.

Men organiseert excursies, een spelletjesmiddag en enkele keren per jaar een busreis.

Voor verdere informatie, de jaarlijkse contributie en aanmelding kunt U zich vervoegen bij: Bea Martens,
Telefoonnummer: 013-5439632 of

e-mailadres:
bea.martens41@gmail.com

26 Maart 2017.

Deze dag is voor mij een onvergetelijke dag geworden. De pauselijke onderscheiding die ik die dag heb ontvangen had ik nooit verwacht. De hele familie was in de kerk. Dat vond ik zo mooi en ik dacht dat ze waren gekomen omdat er een mis voor mijn broer Harry werd gedaan.

Toen ik de kerk binnenkwam zag ik dat de vlag uithing en ik vroeg aan mijn collega Michel waarom dat toch was, maar hij hulde zich in stilzwijgen. Ik had werkelijk geen idee, dat dat allemaal ter ere van mij was.

Zelfs toen de mis bijna afgelopen was en Michel vroeg of ik mijn albe uit wou doen had ik nog steeds geen argwaan. Ik had dit ook nooit verwacht.

Ik ben supertrots en heel erg blij met deze onderscheiding en ik wil iedereen heel hartelijk bedanken die deze dag voor mij tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Heel veel dank voor alle bloemen, kaarten, cadeaus en gelukwensen en het feest dat volgde. Het was grandioos.

HEEL VEEL DANK!!!!

Ria van den Hout.

Secretariaat : Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.:(013) 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.
behalve maandagmorgen. Op dit secretariaat kunt u
terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een
doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz.
De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze
Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u
zondag. 10.00u
2^{de} dinsdag 10.30u
1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Pio-kapel
Kerk waarna koffie
Pio-morgen
Pio-kapel

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u Restaurant waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.
Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.
t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 12 juni as.** middels e-mail adres:
info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.
Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website:
www.hlgm.nl

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt, B. Mallens.