



**Gerardus Majella**

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Kindernevendienst</b><br/><b>Zondag 7 mei</b><br/><b>Om 10:00 uur</b></p>    | <p><b>Koffie ochtend</b><br/><b>Donderdag 18 mei</b><br/><b>10:30 tot</b><br/><b>12:00 uur.</b></p>  |
| <p><b>Aanbidding in de</b><br/><b>Pio-kapel</b><br/><b>donderdag 4, 11</b><br/><b>en 18 mei van</b><br/><b>16:00 t/m 17:00</b><br/><b>uur</b></p>  | <p><b>Hemelvaart</b><br/><b>25 mei</b><br/><b>om 10:00</b><br/><b>uur</b></p>                        |

## MEIMAAND - MARIAMAAND

In onze beperktheid durven wij tot u te spreken:  
Gelukkig bent U Maria, want God heeft op uw geringheid  
neergezien en grote dingen aan U gedaan.

U heb genade gevonden bij Hem en zijn Zoon in uw schoot  
ontvangen Jezus, de Zoon van de Allerhoogste, die zelfs  
de troon van zijn vader David kreeg.

De H. Geest is op U neergedaald, met zijn kracht heeft  
Hij U overschaduwd en zijn  
Woord is in U vlees  
geworden.

Daarom heeft uw hart de  
Heer geprezen en heeft uw  
geest gejubeld van vreugde  
Want de Machtige heeft U  
groot gemaakt. Hij heeft U  
verheven, omdat U klein  
was God heeft U met gaven  
overladen omdat U arm was



U kracht gegeven omdat U zwak was. Ik wil vanaf nu U  
zalig prijzen,

net zoals alle geslachten van de aarde  
Want U bent de gezegende onder de vrouwen  
en de Moeder van Jezus, onze Heer. Amen

Mogen wij in de komende 31 dagen dit gebed vaak  
uitspreken en daarna ook nog.

Een mooie, gezonde en zonnige Mariamaand.

Hans Vugs,  
Diaken - pastor

## UIT ONZE PAROCHIEAGENDA.

### WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN.

Op woensdag 5 april 2017 hebben we vrij onverwacht in de leeftijd van 78 jaar afscheid moeten nemen van **JO RIJKERS - SOFFERS**, Jo was sinds 5 april 1991 weduwe van Bertus Rijkers. Jo is op dezelfde datum overleden als haar lieve schat, 5 april. Het is alsof ze het afgesproken. Moeder en oma was een hele bijzondere mam en overgrootmoeder. Een mam waar je niet mee ging spelen, maar wel een hele lieve ma. Die heel haar leven hard heeft gewerkt voor haar gezin en voor iedereen die een beroep op haar deed. Neen zeggen, als er een beroep op haar gedaan werd, dat kon zij niet. Altijd was er wel een mogelijkheid om te helpen. Jullie mam leefde pas als zij iets voor de ander mocht doen. De mens en de dieren, kortom de hele schepping van God waren voor haar heel belangrijk.



Zij had zoals jullie dat zo heel mooi kunnen zeggen een groot hart voor dieren. Nu daar kan heel de buurt beamen. 's Morgens rond de klok van tien uur kwam jullie moeder naar buiten, de laatste jaren met de rollator, ja zelfs met de zuurstof fles een de rollator, en kwam zij haar vrolijke fluiters en de zwarte kraaien eten geven. Eten dat met zorg was klaar gemaakt, wat zij aan brood over had, gaf ze aan de vogels en de burens die ook nog een sneetje over hadden kwamen dat bij haar afgeven en dan werden die boterhammen met liefde tot hele kleine stukjes gesneden.

Jo ging pas naar buiten, als alles versneden was, want het mochten geen grote stukken zijn want dan kwamen die brutale zeemeeuwen en joegen al het klein spul op zij. Het was een lust en een leven om dat gekrioel te zien en oma te midden van al die etende vogeltjes stond met volle teugen te genieten. En als er dan mensen op de bank zaten, te genieten van het zonnetje, ging zij altijd een praatje maken. Als de laatste nieuwtjes weer waren gewisseld dan ging zij weer naar huis. Voor zichzelf had zij bijna niets nodig. Leer te geven niet te nemen, dat is wat gelukkig maakt. Dat is wat zij geleerd had bij haar thuis. Niet ikke, maar wel eerst de ander en dan pas jij. Dat heeft ze heel haar leven volgehouden, voor haar gezin en voor iedereen. En daarmee gaf ze ook aan dat ze een echte leerling van Christus is. Want zij stond niet te preken, neen, daar had ze een broertje dood aan, maar door haar doen en laten was ze helemaal eerst voor de ander en dan pas voor haar. Jullie mam was een buitenmens, met zijn allen naar de camping op Wester Schouwen, heerlijk, genieten van de zee, wind en water. Waar konden jullie jullie mam de laatste jaren mee verblijden op haar verjaardag? Vroeg je dat dan had ze niets nodig, maar zei je de avond tevoren: mam we gaan morgen naar Scheveningen, dan was zij de koningin te rijk. Meer had ze echt niet nodig, daar de zee zien met al die golven, dat geluid en die wind in je gezicht en door je haren. Jo, mam en oma dank je wel en rust nu maar uit, maar blijf ons allen, groot en klein, begeleiden op onze weg

door het leven. Dat was het.

Jo woonde in de Wassenaerlaan 37-01.

Op maandag 10 april 2017 is vrij onverwacht in de leeftijd van 76 jaar overleden **HANS GEERTS**, sinds 17 oktober 1969 echtgenoot van Wil Geerts - van Asten. Vrijdag 7 april is Hans opgenomen in het Hospice de Sporen. Elke dag ging het daar beter, maar plotseling kregen we op maandagmorgen 10 april 2017 het droevige bericht dat Hans was ingeslapen. Dan krijg je wel even een klap in je gezicht, zo snel en de avond daarvoor namen we nog afscheid van elkaar en tot morgen, ja tot morgen. Het is in eerste instantie niet te geloven, maar als je er wat afstand van hebt genomen, kunnen we samen, als we niet egoïstisch willen zijn, zeggen: het is goed dat hij door de Heer van alle machten en krachten is opgeroepen. Hans is uit zijn lijden verlost, hij kon niet meer de Hans zijn die hij wilde zijn. Hij kon niet meer plagen, hij kon geen grappen en geen grollen meer over zijn lippen krijgen. Hij kon nog wel de hand van zijn petekind, die zelf in verwachting is, vast houden en laten merken: jouw oom houdt van jou en van de nieuwe wereldburger die geboren gaat worden. Nu hij voor zijn en onze Schepper staat wordt aan hem gevraagd: en Hans wat heb jij betekend voor de mens naast je. En dan kan hij uitpakken, dat hij gelukkig is geweest met zijn Wil, zo maar op een weekendavondje, precies op 12 november 1966, ontmoet op het Oranje Vrijstaatsplein. " Doe die dan maar" waren de woorden waarmee zij met elkaar in zee gingen. Liefde op het eerste gezicht en meteen was het aan beide kanten

raak. Samen hebben zij een gezinnetje gesticht. Toen hij als militair, sergeant I, gelegerd te Gilze Rijen, werd overgeplaatst naar Woensdrecht, vond hij dat toch wel ver van Tilburg verwijderd. In die goede tijd was het dan ook mogelijk, gezien zijn leeftijd om goed uit de militaire dienst te stappen. Hans kreeg toen nog meer tijd voor de mens naast zich en heel bereidwillig stelde hij zich beschikbaar als vrijwilliger. Daar werd heel gretig op ingesprongen en Hans werd bij de parochie Lidwina voor alle voorkomende karweitjes gevraagd. Natuurlijk heeft hij heel vaak ja gezegd, ook toen het witte kerkje gesloten werd, heeft hij heel bereidwillig zijn schouders onder het vrijwilligerswerk op Koningsvoorde gezet. Naast zijn diensten daar voor de parochie, heeft hij zich ook royaal opgesteld naar de nieuwe parochie Lidwina Gerardus Majella. Hij haalde wekelijks de mensen van het nieuwe en oude Koningsvoorde op om met hen samen een viering te hebben. Als er een collectant te kort kwam, Hans stond al weer klaar. Moesten er andere zaken gedaan worden, je wist bij voorbaat al als Hans het kan, dan zegt hij ja. Zo kreeg hij in oud en later nieuw Koningsvoorde ook heel veel contact met de bewoners. Hij speelde graag koersbal en andere spelen die goed waren voor de conditie. Heel bijzonder aan Hans was: zijn ontzettend droge humor. Hij kon op de gekste momenten dat je het helemaal niet verwachtte uit de hoek komen met een opmerking, met een plagerijtje. Nooit krenkend, maar wel altijd heel



toepasselijk Sinds 1 juni 2016 ging hij achteruit in zijn gezondheid. Hans wees nu gelukkig voor altijd, maar blijf vanuit het Vaderhuis, jouw Wil en ons allen beschermen op onze weg door het leven. Rust zacht.

Hans en Wil woonde in de Pretoriastraat 34.

Op Paaszaterdag 15 april 2017, hebben we heel onverwachts afscheid moeten nemen van **HANS DE BOER**. Hans mocht 81 jaar oud worden. Die 15<sup>de</sup> april 2017 zullen we nooit meer vergeten. 'S middags en 's avonds nog op bezoek geweest en alles ging al weer een stuk beter en dan om half twaalf een bericht ontvangen van het ziekenhuis dat je broer is overleden, dat is niet te geloven. Weer eens heel duidelijk het is niet aan ons mensen is om tijd en uur te kennen. Hans werd op 12 december 1935 in Zwolle geboren. Eind 1937 gaat Hans met zijn ouders en 3 broers en 1 zus verhuizen naar Tilburg. In Tilburg gaat Hans zo goed en zo kwaad als dat in oorlogstijd gaat, naar school. Hij mag zijn eerste H. Communie doen en als hij in klas 6 zit doet hij zijn plechtige Heilige Communie en ontvangt hij het H. Vormsel. En met dat merkteken van het H. Vormsel behoort hij bij de hele grote menigte die niemand tellen kon van alle volken en talen. Nu staat hij in die rij en mag bij God in het eeuwig Vaderhuis. Oom Hans is wel niet de figuur die zich op de voorgrond gaat zetten, van: **hier ben ik**. Neen hij schaaft zich heel rustig achter aan de rij, zoals hij steeds achter tante Riet stond. Hans was geen prater, maar ook geen doetje die zich het kaas van zijn brood liet eten. Als er telefoontje binnenkwam bij huize

de Boer, dan was al heel snel: hier krijg je ons Riet, die kan dat veel beter afwerken dan ik. Hans is een behulpzame mens, die als hij kon helpen altijd voor je klaar stond. Menig persoon heeft hij naar de plek gebracht waar jij moest zijn. Moest er een zwaar pakket ergens gebracht worden en hij zag je sjouwen, dan stopte hij meteen en bracht je daar naar toe. Dat alles had hij thuis van zijn vader en moeder geleerd. Probeer een ander het naar de zin te maken, dient elkaar! Net zoals de



normen en waarden, die bij hem hoog in zijn vaandel stonden. Hij was een plichtgetrouwe man, een harde werker. Hans en Riet hebben samen hun moeder aan haar einde gebracht en zijn samen in de geest van hun ouders verder gegaan. Toen Riet begon te sukkelen was het Hans die haar te hulp schoot en haar verzorgde. Zij konden gelukkig in de Generaal Smutslaan blijven wonen. Toen oom Hans allerlei kwalen begon te krijgen heeft tante Riet voor zover dat ging te hulp geschoten, gelukkig waren er altijd de kinderen van oom Herman om toe te schieten en te helpen. Hans stond ook altijd paraat voor de hele familie. Heel speciaal met de kinderen van zijn broer Herman. Daar zijn ze oppas opa en oma voor geweest. Heel vaak zijn ze met de kinderen naar de Efteling gegaan, zij hadden beide een abonnement genomen, zodat ze bijna elke woensdag middag in de Efteling te vinden waren. Zijn 50<sup>ste</sup> verjaardag werd dan ook groots gevierd. Bij die gelegenheid waren ook de Fabeltjeskrant, een geliefd program van oom Hans, met



Willem bever en Zoef de Haas aanwezig. Als de kinderen bij oom Hans en tante Riet waren, dan mochten ze in de voorkamer hutten bouwen, drinken zelf pakken. Heel graag komen de kinderen bij oom Hans, wetende dat hij wel streng deed, maar dit in het geheel niet was. Hans was ook een gelovig persoon. Hij gaf zijn geloof handen en voeten. Door dienstbaar te zijn aan de ander, heel dichtbij en wat verder af. Hij was lid van de Broederschap van de Stille omgang. Hij was koster in de Lidwinakerk en hulpkoster op Koningsvoorde, hij collecteerde voor verschillende goede doelen. Hij bracht het parochieblad rond, Hans was voor groot en klein een behulpzaam persoon, die de ander steeds op de voorgrond plaatste en zich zelf in de schaduw er van. Oom Hans rust zacht, maar blijf vanuit de hemel ons allen wel de goede richting in sturen. Hans en zus Riet wonen in de *Generaal Smutslaan 726*.

## **DAT ZIJ ALLEN RUSTEN IN VREDE.**

### **Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde**

**M= Gerardus Majella**  
**KV= Koningsvoorde**  
**KND=Kindernevendienst**  
**DK=Dameskoor**  
**HK=Herenkoor**  
**SZ=Samenzang**  
**JK= Jeugdkoor**



|                                     | <b>Tijd</b>             | <b>Locatie</b> |    | <b>Intentie februari</b>  |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|----|---|
| 6 &7 mei<br><b>KND</b><br><b>DK</b> | 17.30<br>19:00<br>10:00 | KV             | GM | Ineke Vugs – van Etten  |
|                                     |                         |                | GM | Fien Hultermans – v. Hautum<br>Jan Graafmans<br>Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten<br>Jos v. Empel v.w. Jaargetijde<br>Ouders Kahlman – Vromans v.w.<br>verjaardag  |
| 13 &14 mei<br><b>JK</b>             | 17:30<br>19:00<br>10:00 | KV             | GM | <b>Moederdag</b>  |
|                                     |                         |                | GM | Tiny Weyers – v. Pelt v.w. Moederdag<br>Kees en Riet Wijnans – v.d. Broek v.w.<br>Moederdag<br>Ineke Vugs – v. Etten v.w. Moederdag<br>Henk v. Gorp v.w. verjaardag<br>José v. Puijenbroek<br>Anja Diepenhorst – v. Kerckhoven v.w.<br>Moederdag<br>Jo Rijkers – Soffers v.w. Moederdag |
| 20&21 mei<br><b>DK</b>              | 17:30<br>19:00<br>10:00 | KV             | GM | Wil Smulders v.w 1 <sup>ste</sup> Jaargetijde   |
|                                     |                         |                | GM | Petra en Hannie Smulders<br>Marieke in ‘t Groen<br>Ineke Vugs – v. Etten<br>Annie Hobbelen – Doomen<br>Fien Hultermans – v. Hautum<br>José Puijenbroek<br>Toos Haers – v. d. Hout   |
| 27&28 mei                           | 17:30<br>19:00<br>10:00 | KV             | GM | Uit dankbaarheid  |
|                                     |                         |                | GM | Ineke Vugs – v. Etten<br>Frans Bastings<br>Jo Rijker – Soffers v.w. verjaardag.<br>Conny van Aarle-Maas v.w. 1 <sup>e</sup> jgt   |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | Wim van der Schoot<br>Pierre Hultermans v.w. verj<br>Ouders Vugs-Bullens v.w. jgt |
|--|--|--|--|---|

## Geheugensteuntjes



| Datum  | Tijd.                   | Locatie |                | Activiteit  |
|--------|-------------------------|---------|----------------|---|
| 4 mei  | 16:00<br>20:00          |         | GM             | Stille aanbidding<br>Bijbel Jan Sloot             |
| 5 mei  | 10:30                   |         | GM             | 1 <sup>ste</sup> Vrijdag van de Maand             |
| 7 mei  | 10:00                   |         | GM             | Kindernevendienst                                 |
| 9 mei  | 10:30                   |         | GM             | Pio morgen  |
| 11 mei | 16:00                   |         | GM             | Stille aanbidding                                 |
| 18 mei | 10:00<br>16:00<br>20:00 |         | GM<br>GM<br>GM | Koffieochtend<br>Stille aanbidding<br>Bijbel Hans |
| 24 mei | 19.00                   | KV      |                | Hemelvaart  |
| 25 mei | 10:00                   |         | GM             | Hemelvaart<br><b>GEEN STILLE AANBIDDING</b>       |
| 23 mei | 10.00                   |         | GM             | Redactievergadering                               |

# Mariaviering in Koningsvoorde

Op maandag 8 mei 2017 om 19.00 uur is er in  
Koningsvoorde een Mariaviering.

U allen bent daarbij van harte welkom

## **VASTENACTIE -**

De opbrengst van de vastenactie, u weet wel de  
weeskinderen in Indonesië, heeft het mooie bedrag  
opgebracht van € 985,80. namens alle kinderen en namens  
de Zusters van de Oude Dijk, die daar werken:

**HARTELIJK DANK.**

## **Eerste Communie**

Op 23 april hebben in onze kerk dertien kinderen hun  
eerste communie gedaan. Een mooie dag en een stemmige  
viering. Een feest voor ouders en kinderen en ook voor  
onze parochie. We wensen ze allen een welgemeend

proficiat en hopen dat we  
iedereen nog vaak in ons  
midden mogen begroeten.

**Hartelijk dank ook aan de  
begeleidsters die de  
afgelopen maanden elke  
week veel tijd hebben  
besteed aan de  
voorbereiding. Een hele klus  
omdat elk jaar weer te  
doen vol enthousiasme.**



## **Ziekenzalving, ziekenzegen**

Op maandag 29 mei 2017 wordt in huize Koningsvoorde 's avonds om 19.00 uur een viering gehouden, waarin de Ziekenzalving wordt gegeven aan ieder die dit wenst. Je hoeft er niet ziek voor te zijn en kleine kwaaltjes hebben we allemaal.

De Ziekenzalving wordt vandaag de dag op heel veel plaatsen toegediend in een gemeenschappelijke viering. Vaak in verzorgingshuizen maar ook wel in sommige parochiekerken. Een jaarlijks gebeuren, waarbij vooral oudere mensen aanwezig zijn. Je mag dit sacrament meerdere keren in je leven ontvangen. Het is een teken dat de goede God je niet in de steek laat en met je mee trekt in die laatste levensfase. Een teken van dankbaarheid en bemoediging, een liefdesteken. Maar naast deze gemeenschappelijke viering kan er ook altijd gevraagd worden om dit sacrament thuis te ontvangen, te midden van familie en vrienden. Hiervoor kunt u altijd contact op nemen met diaken Hans Vugs diaken-pastor

## **BEDEVAARTEN**

### **I**

Van 2 tot en met 7 oktober 2017 maken we een bedevaart naar Lourdes speciaal voor weduwen en weduwnaars. Een bedevaart om met gelijk gestemde mensen naar Maria te gaan. Om samen eens met elkaar te spreken onder het toezien oog van Maria, van al onze problemen, met wie we met niemand kunnen spreken, daar zij niet begrijpen wat er in ons is gebeurd. In Lourdes mag je zijn die je bent en hoef jij je voor niemand te schamen. In Lourdes mag ik

tot gebed komen, Kosten € 899,00. Je hoeft niets bij te betalen voor een eenpersoonskamer.

U kunt zich bij mij opgeven.

Hans Vugs Diaken-pastor.

## **II**

Van 14 tot en met 21 oktober gaat onze Bisschop Mgr. G. de Korte met het bisdom Den Bosch ook naar Lourdes. Hij wil door deze tocht onze onderlinge band versterken en ons geloof verdiepen. Wij kunnen inspiratie opdoen voor onze inzet in onze eigen geloofsgemeenschappen. In vertrouwen op Christus kunnen wij samen de Kerk opbouwen. Hij gaat met de TGV, vanuit het noordelijkste plaatsje van Frankrijk. Kosten: € 899,00 volpension.

U kunt zich bij mij opgeven.

Hans Vugs Diaken-pastor.

## **III**

### **EEN PELGRIMSTOCHT DOOR HET HEILIGE LAND.**

Van 17 tot en met 26 oktober 2017 houden we een pelgrimstocht door het Heilige land. De voorbereidingen zijn in volle gang. Er zijn nu nog enkele plaatsen vrij, als u dus interesse hebt en u wilt mee gaan, geef u dan op bij ondergetekende. Deze reis is de reis van uw leven, daar moet je geweest zijn om het leven van Jezus heel goed te begrijpen. Tijdens ons verblijf in het Heilige land hebben we een bus tot onze beschikking om ons naar alle plekken te brengen waar wij naar toe willen. We gaan zeker naar Bethlehem, Jeruzalem, Nazareth, de Jordaan met de

plaats waar Johannes de Doper gedoopt heeft, het meer van Tiberias en maak de rij maar langer. De definitieve prijs voor 10 dagen vol pension en bus bedraagt € 1899.00. In de tijd naar onze pelgrimstocht toe willen we wel enkele malen bijeen komen om samen aan de hand van de Bijbel onze tocht te bespreken, zodat we weten wat we allemaal te zien krijgen en wat daarover in het Evangelie staat. Meldt u zich snel aan. Dank je wel en tot ziens.

Hans Vugs  
diaken-pastor.

## H. JEANNE D'ARC

Ze is op 6 januari 1412 geboren in Domrémy en op 30 mei 1431 gestorven te Rouan (Frankrijk). Ze is geboren tijdens de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Als tiener hoorde ze stemmen van de heilige Catharina en Margaretha, van de aartsengel Michaël en van God, die zeiden dat Frankrijk bevrijd moest worden van de Engelsen. In 1429 ging Jeanne verkleed als man naar de hertog, om hem te overtuigen om die strijd te voeren. Als 17-jarig meisje gaf ze vertrouwen aan het Franse leger en vocht mee in de strijd tegen de Engelsen. Reims, de stad waar koningen gekroond werden, werd onder haar leiding veroverd. Op juli kon de dauphin daar tot koning Karel VII gekroond worden. In



1430 werd Jeanne d'Arc door de Bourgondiërs gevangen genomen en verkocht aan de Engelsen. Deze brachten haar voor de kerkelijke rechtbank, de Inquisitie, om haar als heks en ketter te beschuldigen. Verklaringen over het horen van stemmen trok ze in. Omdat ze in gevangenschap weer mannenkleden droeg werd het proces opnieuw geopend en werd ze uiteindelijk veroordeeld tot de brandstapel. Op de oude markt te Rouan werd ze op 30 mei 1431 verbrand. Haar as werd in de Seine gestrooid. Later is de veroordeling wegens 'ketterij' nietig verklaard door paus Calixtus III. Op 16 mei 1920 is ze door paus Benedictus XV heilig verklaard.

## **MARIA VISITATIE.**

We vieren deze feestdag momenteel op 31 mei. Vroeger was dit op 2 juli, maar omdat het feest van Johannes de Doper op 24 juni wordt gevierd, wilde men deze feestdag ervoor plaatsen. Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth staat beschreven in het eerste hoofdstuk van het evangelie van Lucas. Beide vrouwen waren zwanger. Toen Maria gehoord had van de engel dat haar nicht een kind verwachtte, ging ze in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar Elisabeth met haar man Zacharias woonde. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde sprong het kind dat ze droeg op in haar schoot en werd





vervuld van de heilige Geest. Ze sprak: 'De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot'. Maria heeft daarna haar Magnificat uitgesproken, een lofzang om God te prijzen voor hetgeen haar is overkomen. Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elisabeth en ging toen terug naar huis.

Elisabeth kreeg een zoon en hij werd Johannes genoemd.

## MOEDERDAG

Elk jaar op de tweede zondag van mei, dit jaar op 14 mei, worden alle moeders in het zonnetje gezet. Zelfgemaakte cadeautjes en ontbijt op bed en de vaders zullen op die dag alle werkzaamheden verrichten.

Moederdag is een feest dat ontleend wordt aan het gebruik van de moedercultus in het oude Griekenland. De katholieke kerk kent een lange traditie van de verering van Maria, de moeder van Jezus. Dit alles heeft te maken met onze Moederdag.

Echter deze feestdag is voor het eerst geïntroduceerd in Amerika.

Het was een dag die in het teken moest staan van pacifisme en ontwapening door vrouwen. Later

werd die dag gepromoot als een dag van waardering voor moeders.

Nederland kent Moederdag vanaf 1925. Momenteel wordt bijna overal ter wereld Moederdag gevierd, maar niet overal op dezelfde datum.



## HEMELVAART: DONDERDAG 25 MEI

Op de 40ste dag na Pasen vieren we de Hemelvaart van Jezus. Na Pasen is Jezus vele malen verschenen aan zijn leerlingen en ze herkenden Hem aan het 'breken van het Brood'. Het meest bekende verhaal uit het Nieuwe



Testament daarover is het verhaal van de Emmaüsgangers. Ook kennen we het verhaal van Thomas die pas wilde geloven als Hij Jezus kon aanraken. Dan komt het moment dat Jezus niet langer verschijnt aan

de leerlingen en ze definitief afscheid van Hem nemen: "terwijl de leerlingen naar boven kijken wordt Hij aan hun zicht onttrokken door een wolk", lezen we in het evangelie. Maar Jezus heeft hen en ook ons niet aan ons lot overgelaten, maar beloofd de Heilige Geest te zenden, de Trooster. Dit gebeuren vieren we tien dagen later, met **PINKSTEREN**. Dit jaar op 4/5 juni 2017.

## KLEDINGACTIE VOOR MENSEN IN NOOD

Op **zaterdag 6 mei** is de jaarlijkse kledingactie. U kunt dan uw kleding en schoenen die u toch niet meer aan doet naar **de kerk** brengen. De kerk is daarvoor open va 10.00 uur tot 12.00 uur. De kleding wordt gesorteerd en verkocht. De opbrengst is voor de kinderen in Nepal. Bewoners van **Koningsvoorde en Steve Bikohof** kunnen op

**vrijdagavond 5 mei** vóór 20.00 uur hun kleding in de hal van Koningsvoorde zetten. Diaken Vugs brengt ze dan naar de kerk.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

## **Ziekenzalving, ziekenzegen**

Op maandag 29 mei 2017 wordt in huize Koningsvoorde 's avonds om 19.00 uur een viering gehouden, waarin de Ziekenzalving wordt gegeven aan ieder die dit wenst. Je hoeft er niet ziek voor te zijn en kleine kwaaltjes hebben we allemaal.

De Ziekenzalving wordt vandaag de dag op heel veel plaatsen toegediend in een gemeenschappelijke viering.

Vaak in verzorgingshuizen maar ook wel in sommige parochiekerken. Een jaarlijks gebeuren, waarbij vooral oudere mensen aanwezig zijn. Je mag dit sacrament meerdere keren

in je leven ontvangen. Het is een teken dat de goede God je niet in de steek laat en met je mee trekt in die



laatste levensfase. Een teken van dankbaarheid en bemoediging, een liefdesteken. Maar naast deze gemeenschappelijke viering kan er ook altijd gevraagd worden om dit sacrament thuis te ontvangen, te midden van familie en vrienden. Hiervoor kunt u altijd contact op nemen met diaken Hans Vugs diaken-pastor

## Secretariaat : Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.:(013) 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

behalve maandagmorgen. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz.

De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze

Website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

### Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

#### Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2<sup>de</sup> dinsdag 10.30u

1<sup>ste</sup> vrijdag 10.30u

#### Gerardus Majellakerk

Pio-kapel

Kerk waarna koffie

Pio-morgen

Pio-kapel

#### Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u

Restaurant waarna koffie

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

### Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 19 mei** middels e-mail adres: [info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl) of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

### Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt,