

# De Brug



**Lidwina Gerardus Majella**

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

## Bruggen bouwen

Ik zou gaarne handen reiken,  
waar vuisten zijn gebald.  
Ik zoek voortdurend tekenen  
van vrede tussen jong en oud.

Heer, geef mij de moed tot bruggen bouwen.  
Geef mij de moed tot de eerste stap.  
Laat mij vertrouwen op uw bruggen,  
en als ik ga, ga Gij dan met mij mee.

*Kurt Rommel*

## Koffieochtend: Loop eens even binnen !

*Welkom  
op donderdag  
19 september om 10.00 uur*

*Kom binnen, vertel je verhaal.  
Warm je aan het vuur dat in ons brandt.  
Koester je in onze aandacht.  
Want we laten niemand in de kou staan.  
Niemand die een dichte deur mag treffen.  
Stap over de drempel.  
Kom in het licht en voel je thuis.*

*uit: Zinboekje Oase*



## VREDE.

September is de maand waarin de vrede centraal staat. Maar als we zo rondom ons kijken dan is die vrede ver te zoeken. Vandaar dat ik u de volgende gedachten wil meegeven:

Ik heb vannacht gedroomd, o Heer  
Dat alle mensen lachten  
En onbekommerd, onbezorgd  
De nieuwe dag verwachten.

Ik heb vannacht gedroomd, o Heer  
Dat alle veten bleven rusten  
En dat mijn buurman vol berouw  
Zijn vrouw weer teder kuste.

Ik heb vannacht gedroomd, o Heer  
Dat alle journalisten  
de waarheid schreven in hun krant  
en niet méér dan zij wisten.

Ik heb vannacht gedroomd, o Heer  
Dat Rus en Yankee samen  
Hun wapens wierpen in een kuil  
En zongen Christus – Amen.

Ik heb vannacht gedroomd, o Heer  
Dat alle mensen lachten  
Maar toen ik wakker werd, sprak Gij:  
Dat komt.... Nog even wachten.

Hans Vugs,  
diaken-pastor

## In de afgelopen periode zijn gedoopt:



Op zondag 7 juli 2013 is in onze parochiekerk van de H. Gerardus Majella door het H. Doopsel opgenomen **Jady de Haas**, dochter van Paul de Haas en Suzanne Mols. Zij had ook haar peetoom Michel van Hees en peettante Sabine van Gorp meegebracht en natuurlijk ook de opa's en oma's en ooms en tantes. Iedereen was heel blij met de komst van Jady en wensten haar een hele mooie en gezonde en zonnige toekomst toe. Zij kreeg het teken van Jezus op haar voorhoofd, haar mond en in haar hart en daarna ook nog een kruisje op haar voorhoofd van papa en mama, peetoom en peettante en van opa's en oma's. Na het verhaal van Jezus hebben we samen een dak boven het hoofd van Jady gemaakt, om zo aan te geven: wij willen jou op jouw levensweg beschermen en begeleiden. Nadat zij een kruisje met de gewijde olie, het H. Chrisma had ontvangen, maakte haar peetoom haar doopkaars aan de Paaskaars aan, het symbool van de verrezen Heer. In een grote opstoot zijn we naar Maria gegaan om Jady en ons allen op onze levensweg te begeleiden en te beschermen, zoals elke moeder haar kind beschermt. We hebben de doopviering besloten met samen het lang zal zij leven te zingen en een van de oma's was zo behulpzaam om de doopklok te luiden zodat ook de burens wisten dat er een kindje gedoopt was. Jady woont met haar papa en mama in de Dolomietenstraat 277.

Op zondag 28 juli 2013 werd onze Piokapel bevolkt door een hele blijde familie die gekomen was om **Jazzley van Beerendonk** welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Jazzley was gekomen met haar papa Joey van Beerendonk en haar mama Dewi Moonen en haar grote zus Wilicha, maar ook met haar peetoom Roald Aarts en haar peettante Marij Damen. Natuurlijk waren ook de opa's en oma's, ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes meegekomen. Van

bijna alle mensen kreeg zij een kruisje op het voorhoofd en van de vriendjes en vriendinnetjes een heus kusje. Het was een heel lief en leuk gezicht. Na het verhaaltje van Jezus hebben de kinderen het doopwater gevonden waarmee Jazzley gedoopt gaat worden. De kinderen vonden de doopkaars die Jazzley kreeg bij het doopsel heel mooi. Nadat zij gedoopt was, een kruisje met het H. Chrisma had ontvangen, kreeg zij haar doopkaars. Haar peetoom Roald maakte hem aan en was zo gul namens Jazzley om alle kindjes een beetje van haar vuur te geven. Zo zijn we in een lange rij naar Moeder Maria gegaan en hebben daar onze kaars neergezet en Haar gevraagd om Jazzley, maar ook ons allen te beschermen op onze pelgrimstocht. Deze keer was er heel veel animo om de doopklok te luiden en konden onze burens genieten van de mooie klank van de oude klok uit de Lidwinakerk.

Jazzley woont met haar grote zus en haar ouders in de dr. P. van Hoekstraat 27.

Op zaterdagmiddag om 12.00 uur kwamen we met heel veel mensen bijeen in onze Gerardus Majella kerk om het doopfeest van **Mikki Berkers** te beginnen om daarna elders verder te gaan feesten. Natuurlijk was met Mikki haar papa en mama Michael en Angela Berkers – Janssens meegekomen, haar peetoom Roeland Berkers en haar peettante Naomi Janssens, opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Aan het begin van de doopviering hebben we de huwelijkskaars van papa en mama eerst nog eens aangestoken. We hebben die aangemaakt aan de Paaskaars van Christus. Daarna heeft Mikki het teken van Jezus ontvangen, een kruisje op haar voorhoofd, haar mondje en in haar hartje. Zo werd zij getekend met dat hele mooie kruis, dat niet de dood, maar het leven het laatste woord heeft. Ook gaven de papa en mama, peetoom en peettante en oma's en opa's graag haar dat teken. Van de vriendjes en vriendinnetjes kreeg ze een lief kusje. Iedereen zat heel goed te luisteren naar het mooie verhaal van Jezus. Bij de doop kreeg Mikki de namen Mikki, Naomi, Angelina. Toen zij haar doopkaars kreeg maakte haar peetoom Roeland deze aan, aan de huwelijkskaars van papa en mama. Ja, zo geven zij hun licht, hun warmte, maar ook hun vuur door aan Mikki. Gelukkig waren er liefhebbers genoeg om na het lang zal ze leven te zingen ook nog de doopklok te luiden.

Mikki woont met haar papa en mama in de Matterhornstraat 52

Op diezelfde middag kwamen we om 16.00 uur weer bijeen, maar nu om **Djoliëna van Dun** door het H. Doopsel in onze gemeenschap op te nemen. Met een hele grote roze auto kwam de dopeling en haar ouders naar de parochiekerk van de H. Gerardus Majella. Het was een hele grote familie en daarvoor moesten we naar de grote kerk, want voor dit aantal was de Piokapel te klein. Gelukkig was iedereen zo behulpzaam om allemaal voor in de kerk te gaan zitten en waren we toch een grote familie. Djoliëna had haar papa en mama Michael van Dun en Charella Tijssens meegebracht, haar peetouders Melvin de Laat en Jessica van Dun, opa's, oma's, ooms, tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Alle kindjes kwamen rond de doopvont staan en zo konden zij als de beste zien wat er gedaan werd. Maar Djoliëna gaf geen krimp toen het koude water over haar hoofdje werd uitgegooid. Alle mondjes van de vrienden en vriendinnen stonden heel gespannen open. Wat gaat er nu gebeuren! Daarna waren ze allemaal heel blij dat zij wat van het vuur en het licht van Djoliëna kregen en heel plechtig liepen ze achter elkaar neer het beeld van Moeder Maria en zetten daar heel plechtig hun kaarsje op de standaard. Wat de liefhebbers voor de doopklok betreft hadden we genoeg animo, tot bij de paters in de Korvelseweg hebben ze het gehoord. In de Gerardus is weer een kindje gedoopt!

Djoliëna woont met haar papa en mama in de Da Costastraat 2.

Het was zondag 11 augustus 2013 dat we weer bijeen kwamen voor de doop van **Dylaila van Geel**. Dylaila was gekomen met haar papa en mama Rick van Geel en Sylvana Vriens. Bij navraag bleek de naam Dylaila een samenvoeging zijn van de namen van papa en mama. Natuurlijk heeft Dylaila ook twee peetouders Esther van Geel en Ilona Vriens. Beide peettantes beloven dat zij er steeds voor Dylaila zullen zijn, zeker als zij hen nodig heeft. Met de papa en de mama, de peettantes waren ook de opa's en oma's, ooms en tantes meegekomen. En vriendjes en vriendinnetjes. Na het verhaal van Jezus was het heel druk om Dylaila, toen we samen en mensenhanden dak gingen maken om haar te laten voelen dat we met haar meetrekken op onze pelgrimstocht. Na de doop heeft Dylaila een kruisje gekregen met het H. Chrisma olie en heeft zij een

prachtige doopkaars gekregen. Toen de peettante deze had aangemaakt aan de Paaskaars, heeft onze dopeling aan alle kinderen een vonkje van haar vuur en licht doorgegeven. Samen zijn we toen in een grote optocht naar Maria, onze hemelse moeder, gegaan in de grote kerk. Bij haar hebben we ons lichtje achtergelaten, want dat kaarsje zet ons gebed voort. Lang zal ze leven hebben we gezongen en natuurlijk met velen, heel hard de doopklok geluid. Dylaila woont met haar papa en mama in de Batenburglaan 77.

## We hebben uit handen moeten geven:



Op 1 juli 2013 is rustig te midden van allen die haar lief zijn **Wilhelmina Winter** – **Kaal** in de leeftijd van 80 jaar overleden. Wil Winter was voor allen een heel bekend persoon in Koningsvoorde. Elke zaterdag woonde zij de viering bij en genoot daarvan, maar ook de vele mensen met haar. Zij dronk graag een kopje koffie mee en ging dan weer naar haar appartement. Een heel bijzondere vrouw, die te midden van allen graag woonde en leefde. Met haar man en kinderen trok ze er graag op uit, genieten van de natuur, maar ook van Gods Schepping. Zij had haar steno-diploma behaald, maar kon ook typen en handelscorrespondentie in vreemde talen. Thuis moest iedereen ABN spreken, maar als echte Tilburgse kon ze ook wel het Tilburgse dialect. Ze was een heerlijke moeder, die steeds paraat stond voor de kinderen en kleinkinderen, tot op het laatst is ze een voorbeeld geweest in de opvoeding, in het omgaan met elkaar. Moeder en oma, dank je wel voor alles wat u voor ons gedaan hebt. Rust nu maar uit.

Op 7 juli is toch nog vrij plotseling **Petrus Otten** in de leeftijd van 77 jaar overleden. Pierre, zoals we hem allemaal kennen, is de man van het winkeltje op de hoek van de Veestraat en de Oerlesestraat. Maar daar werkte Zus veel meer in dan hij, maar je zag Pierre ook wel in de winkel. Het gezin stond centraal bij hem, dat mocht niets te kort komen. Een man van weinig woorden, maar die woorden die hij sprak waren van de grootste waarde. Hij is altijd druk in de weer

geweest, voor zijn gezin, voor zijn koor, voor zijn jongerenkoor, voor zijn Oostenrijk en vergeet niet zijn pietje. De laatste tijd was het een hele moeilijke weg, hij ging het ziekenhuis in en na enkele dagen er weer uit. En zo bleef dat maar doorgaan. Ik ben donderdagmiddag in het ziekenhuis op bezoek geweest, je was moe, maar verder was het goed. Wat een schrik als je dan anderhalf uur later hoort je moet met spoed komen, want het gaat met onze pa niet goed. In de vroege morgen van de volgende dag ben je op je geheel eigen wijze heen gegaan, dat doe ik wel even alleen. Pierre dank je wel voor alles wat je voor iedereen gedaan hebt. Neem nu maar je rust, maar blijf wel op ons letten, dat we de goede weg volgen. Pierre woonde met zijn Zus een maand in de Reyshoeve.

Op 7 augustus 2013 is te midden van allen die haar heel lief zijn in de leeftijd van 60 jaar **Petronella de Leeuw** overleden. Anderhalf jaar geleden zijn we ook bijeen geweest om haar oudste zoon Marcel Muurmans te begeleiden naar zijn laatste rustplaats. Nu komen we bijeen om een moeder en oma uitgeleide te doen. Heel kort nog, 26 juni 2013 kreeg zij en haar Ad te horen dat zij kanker had en dat de tijd die haar gegeven zal zijn, niet lang meer is. Nel heeft tot het einde toe gevochten, niet met woorden, maar bovenal met doorzettingsvermogen. Jouw Ad en de beide jongens zijn heel trots op zijn vrouw en hun moeder en oma. Jij, Nel was een mens die hield van mensen, jouw deur stond altijd voor iedereen open en iedereen mocht zijn knieën onder tafel steken. Daar werd nimmer op mensen neergekeken, maar iedereen werd gastvrij behandeld. Bij jullie thuis al heb je geleerd hoe je het leven moet leven, de radio op de plaats en dan maar dansen, dat het voor allen een lust is. En dat heb je volgehouden voor jouw gezin, maar ook voor jouw familie. Je hebt een heel zwaar leven gehad, maar met Ad en de jongens ben je steeds recht blijven staan en heb je jouw pelgrimstocht tot een goed einde gebracht. Nel dank je wel voor alles wat je hebt gedaan. Rust nu maar uit.

Nel woonde met haar Ad en de jongens in de Afrikaanderstraat 27.

Op vrijdag morgen 9 augustus 2013 is te midden van zijn vrouw en dochter rustig ingeslapen **Petrus Hultermans**. Hij mocht de leeftijd van 82 jaar worden. Het leven van Pierre, zoals we hem allemaal

noemen is heel kleurrijk. Door de vroege dood van zijn moeder komt Pierre al op 8 jarige leeftijd in het weeshuis. Daar blijft hij tot hij 19 jaar is, ondertussen een vak heeft geleerd en op eigen benen kan staan. Hij heeft als timmerman snel een baan en van zijn loon, kan hij zijn kosthuis betalen en heeft nog wat centen over. Zijn eerste huwelijk met Rieky Mutsaers duurt jammer genoeg amper 10 jaar. Rieky overlijdt vrij plotseling. Een jaar later trouwt Pierre met Jeanne van Oosterhout en zij worden verblijd met twee kinderen José en Peter. Zij grootste trots is zijn gezin, maar hij blijft zijn eigenheid en zijn eigenwijsheid heel trouw. En hoe men hem ook voor alles waarschuwt, Pierre gaat zijn weg. Hij heeft keihard gewerkt, en terwijl hij voor zijn baas werkte, kluste hij ook nog bij. Zijn dagen waren te kort. Pierre was een heel sociaal persoon, die met iedereen contact had, maar daardoor bleef hij veel langer weg, dan eigenlijk de bedoeling was. Hij was ook een groot vereerder van pater Pio. Maandelijks bezocht hij de Pio-morgen, en thuis heeft hij vaak en veel tot hem gebeden. Pierre had een hoge pijngrens, want klagen dat deed hij niet, daar heb je toch niets aan, was zijn antwoord. Pierre dank je wel voor alles wat je voor ons gedaan hebt, je verdient nu je rust, rust zacht.

Pierre woonde met zijn Jeanne in de Reyshoeve.

## Stel je voor

Als je weet dat iemand van je houdt  
 je alles vergeeft  
 je altijd bijstaat  
 je nooit laat vallen  
 omdat hij je zwakheden kent  
 dan is dat een geweldig gevoel.  
 Maar stel je nu eens voor:  
 dat die iemand  
 de God van hemel en aarde is!

*Toon Hermans*



## Zuiderbazaar en Open Kerk

Op zondag 8 september wordt weer de Zuiderbazaar gehouden tussen 12.00 uur en 17.00 uur op het plein voor het MFA en de Kerk.

Er staan dan allerlei kramen en zijn er een aantal activiteiten.

De Gerardus Majella kerk is van 13.00 uur tot 16.00 uur open om even binnen te lopen.

Ook kunt u nog altijd het boek kopen met de geschiedenis van onze kerk voor 10 euro. (reductie bij meerdere exemplaren).

Van harte welkom!

## Intenties Lidwina Gerardus Majella (kerk)

september	2013	
za. 31 aug. zo. 1 sept. <b>Kinderneven- dienst Dameskoor</b>	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs-van Etten Fien Hultermans-van Hautum Jan en Riet Vromans-Priems Harrie van de Broek Jana van den Broek- van de Lisdonk
vr. 6 sept.	10.30 uur	<b>Eerste Vrijdag</b>
Za. 7 sept. <b>Gemengdkoor</b>	13.30 uur	Gouden huwelijk Toos en Ben Bastings
za. 7 sept. zo 8 sept. <b>Herenkoor</b>	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Hein Libregts 1 <sup>o</sup> jgt. Jeanne Jacobs- Vorster Anna Bogers-Schapendonk Jan van Lieshout Joke Jansen – van Tilborg Corrie Simis
di. 10 sept.	10.30 uur	<b>Pio-morgen</b>

Vr. 13 sept.	12.00 uur	Huwelijk van Marla Zoontjes en Maikel Jongenelis
za. 14 sept. zo. 15 sept.	17.30 uur 10.00 uur	Fien Hultermans- van Hautum Ineke Vugs- van Etten
<b>Dameskoor</b>		
za. 21 sept. zo. 22 sept.	17.30 uur 10.00 uur	Ouders van Etten- de Koning verj. Ineke Vugs-van Etten Jan van Lieshout Jeanne Jacobs - Vorster
<b>Herenkoor</b>		
za. 28 sept. zo. 29 sept.	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Fien Hultermans- van Hautum Jeanne Jacobs- Vorster Jan en Riet Vromans- Priems
<b>Dameskoor</b>		

## Intenties in huize Koningsvoorde

za. 1 sept.	19.00 uur	
za. 8 sept.	19.00 uur	Anna Bogers- Schapendonk Corrie Simis ,Hein Libregts 1 <sup>e</sup> jgt.
za. 15 sept.	19.00 uur	<b>Christelijk gemengd koor zingt</b>
za. 22 sept.		
za. 29 sept.	19.00 uur	

## Geheugensteuntjes



zo. 1 sept.	10.00 uur	Kinderwoorddienst
wo. 4 sept.	20.15 uur	Doopvoorbereiding
do. 5 sept.	16.00 uur	Aanbidding

do. 5 sept.	19.30 uur	Bijbelgroep Riet
vr. 6 sept.	10.30 uur	Eerste vrijdag
zo. 8 sept.	13.00 uur	Open Kerk en Zuiderbazaar
di. 10 sept.	10.30 uur	Pio-morgen
do. 12 sept.	16.00 uur	aanbidding
do. 12 sept.	20.00 uur	Bijbelgroep 2006
<b>do. 19 sept.</b>	<b>10.00 uur – 11.30 uur</b>	<b>Koffieochtend !</b>
do. 19 sept.	16.00 uur	Aanbidding
vr. 20 sept.	12.00 uur	Redactie 'De Brug'
do. 26 sept.	16.00 uur	Aanbidding
do. 26 sept.	20.00 uur	Bijbelgroep 2006
zo. 29 sept.	13.00 uur	Ziekendag



## Vredesweek

Van 15 tot en met 22 september wordt dit jaar de Vredesweek gehouden. Op 21 september staan we stil bij de internationale Dag van de Vrede. Het centrale thema in deze week is: 'Powered by peace'.

Men wil een einde maken aan geweld en onrecht rond het delven van grondstoffen. Olie, steenkool, goud en andere grondstoffen zijn vaak de oorzaak van conflicten in plaats van een bron van welvaart en vrede.

## Vrede

*Vrede is ons aangezegd.  
Moge God ons behoeden  
opdat wij dit onderweg onthouden.  
Vrede hebben we elkaar gewenst.  
Moge God ons behoeden  
opdat wij dit onderweg blijven doen.  
Vrede is een belofte voor onze wereld.  
Moge God ons behoeden.*



*Je zult maar een eendagsvlieg zijn en je  
dag niet hebben!*

## De vakantie is weer voorbij

Voor de meeste mensen is de vakantie weer voorbij en wacht hun weer een nieuw werkjaar.

Met nieuw elan kunnen we weer aan de slag.

De kinderen gaan weer naar school en thuis is er weer rust voor degene die niet naar zijn of haar werk moet. Geniet er van!

Allerlei activiteiten passeren weer de revue.

In september beginnen we met de vredesweek. In oktober krijgen de kinderen weer een weekje vrij van school. Ook is oktober de maand van de Nederlandse missionaris. November biedt de gelegenheid om onze overleden geliefden te gedenken.



Gaat u in 2014 **mee naar Lourdes** dan kunt u zich nu al aanmelden, in ieder geval dient dit te gebeuren vóór eind oktober.

De aanmeldingen moeten gebeuren bij diaken Hans Vugs ( tel. 06-22453361) Hij kan u ook informeren over de prijs van de reizen.

Wanneer naar Lourdes?

Van 26 april tot en met 3 mei 2014 organiseert het bisdom van 's Hertogenbosch een diocesane bedevaart naar Lourdes. Mgr.

A. Hurkmans, onze bisschop, nodigt u uit om mee te gaan op pelgrimstocht.

U kunt op verschillende manieren reizen. Gaat u met de bus dan vertrekken we op 25 april. De TGV-trein vertrekt op 26 april.

Het vliegtuig vervoert u op 27 april en is op 2 mei weer terug. De bus en de trein op 3 mei.

Voor trein en vliegtuig zijn een beperkt aantal plaatsen. Wees er dus tijdig bij.

Ook is er speciaal busvervoer voor mensen die extra zorg nodig hebben.

De bisschop hoopt dat hij met 1000 personen uit het bisdom kan vertrekken.

Goede reis!

## De Disgenoten

Het simpele gerei,  
het brood, dat is gesneden,  
de stilte, de gebeden –  
Want de avond is nabij.

Uit tranen en uit pijn  
dit samenzijn verkregen:  
bij sober brood de zegen  
twee in úw naam te zijn.

Waar aan de witte dis  
uw teken wordt beleden  
verschijnt Gij -: ‘u zij vrede’.  
Gij Brood – gij Wijn – gij Vis.

Ida Gerhardt



## Belangrijke gegevens

**Pastorale zorg:**  
diaken J.Vugs  
tel. 06-22453361



### Secretariaat Lidwina Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55  
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties,  
aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk,  
enz. e-mailadres: [info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl)

### Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

### Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel  
zo. 10.00 uur in de kerk, daarna koffie.  
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen  
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel  
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, daarna koffie.

### Financiën: Let op!

giro 106.88.20, bank 1712.00.217  
t.n.v. Parochie de Goede Herder (locatie Lidwina Gerardus Majella)

### Parochieblad “De Brug”

Kopij **vóór 20 september** middels e-mail adres:  
[pastoraat@hlgm.nl](mailto:pastoraat@hlgm.nl) (e-mailadres) of in brievenbus van de kerk.  
website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)  
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

### Redactie Parochieblad “De Brug”

Maria Kolen  
Riet van Overbeek