

De Brug



Vakantie-herinnering

Een reisgids kwam op weg een bijbel tegen,
ze zaten beide in een weekendtas.
De reisgids was een tikkeltje beduimeld,
de bijbel of hij pas gebonden was.
'Zeg', sprak de reisgids aarzelend tot de bijbel
- en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt -
'jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen,
terwijl ik bijna zienderogen slijt...
Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken;
op mijn gegevens kun je altijd aan.
De mens zegt waar hij heen wil reizen,
ik geef vertrek- en halteplaatsen aan.'
Toen sprak de bijbel en hij zuchtte even:
'Ik ben de mensen niet zo naar de zin.
Ik wijs wel de weg, maar wat zij lastig vinden:
Bij mij staan er geen aankomsttijden in!'

Anoniem.

Koffieochtend: Loop eens even binnen !

*Welkom
op donderdag
22 september om 10.00 uur*

*Kom binnen, vertel je verhaal.
Warm je aan het vuur dat in ons brandt.
Koester je in onze aandacht.
Want we laten niemand in de kou staan.
Niemand die een dichte deur mag treffen.
Stap over de drempel.
Kom in het licht en voel je thuis.*

uit: Zinboekje Oase



Alles begint klein.

Luisterend naar alle uitlatingen die door groot en klein
zo maar te hooi en te gras worden gelanceerd,
dan kom je maar tot één advies:

Verbeter de wereld begin met je zelf.

Dit geldt ook voor de vrede met je zelf,

met je familie,

met de burens,

met allen.

Een aantal kreten heb ik voor u bijeen gesprokkeld,
ongetwijfeld ken je ze van kort geleden,
of misschien van jaren her.

Als je die step niet teruggeeft, ga ik mijn vader halen.

Als je die bal niet teruggeeft, sla ik je hersens in.

Als je geen mooi kruisje maakt, krijg je geen eten.

Als jij die som niet voorzegt, dan krijg je een pak slaag.

Als je vanavond niet meegaat, kijk ik je nooit meer aan.

Als je 's zondags niet naar de kerk gaat, krijg je geen zakgeld.

Als je niet weggaat, waarschuw ik de politie.

Als die agressie niet ophoudt, gooi ik het voor het gerecht.

Als jij je standpunt niet herziet, ban ik je uit de kerk.

Als jij je troepen niet terugtrekt, verklaar ik jou de oorlog.

Als jij die oorlog niet stopt, stuur ik troepen.

Als jij die troepen niet weghaalt stop ik de oorlog niet.

Als jij vrede wilt, moet jij je kinderen opvoeden.

IK WENS U VREDE EN ALLE GOEDS!!

Hans Vugs,
diaken - Pastor



In de afgelopen periode zijn gedoopt



Op zondag 26 juni 2011 zijn we in de Piokapel samen gekomen voor de doop van **DYLANA ENGELS**. Dylana is geboren op 12 juli 2010 en wordt dus binnenkort één jaar. Haar ouders, Anna Engels en Linda Engels – Beek zijn heel trots op hun nieuwe wereldburger. Zij hebben alle twee en de beide peettantes Rebecca Engels en Corina Beek, Dylana een kruisjes gegeven. Ook de opa's en oma's hebben Dylana aan kruisje

gegeven. De aanwezige kinderen hebben beloofd om met Dylana, als zij groter is samen te spelen. De beide peettantes hebben aan hun petekind beloofd, dat zij te allen tijde welkom bij hen is, ze hoeft niet eens een afspraak te maken. Na het verhaal van Jezus hebben we de doopbenodigdheden bijeen geraapt. Er was water aanwezig in een grote bak, maar ook de olie en een echte grote doopkaars. De handdoek en het schelpje waren we niet vergeten. Dylana heeft de doop goed doorstaan, want ze heeft niet gehuild. In een grote stoet met heel veel lichtjes zijn we naar moeder Maria gegaan om haar hulp en aandacht te vragen. En natuurlijk hebben we op het einde de doopklok laten weerklinken.

Dylana woont met haar ouders in de Brasemstraat 24 te Tilburg.

Een week later, op 3 juli, kwamen we ook weer bijeen om **KENJI MEEUWSEN** met heel veel liefde in onze parochiegemeenschap op te nemen. Papa Martijn Meeuwsen en mama Priscilla Meeder waren met de opa's en oma's naar onze kerk gekomen. Kenji heeft die naam van zijn ouders gekregen omdat ze die zo mooi vonden, en dus zal hij zijn hele leven lang deze naam blijven dragen, wetende dat hij die van zijn ouders heeft gekregen omdat ze die zo mooi voor hem vonden. Ook Kenji kreeg van allen het kruisje op zijn voorhoofd en is hij getekend met het kruis van Jezus. Ook hij was een voorbeeldig kind want hij heeft geen geluid gemaakt toen hij gedoopt werd. Nadat hij een kruisje met olie had ontvangen hebben we zijn doopkaars aangestoken en kregen alle kinderen licht van zijn doopkaars. Met dat licht in onze handen hebben we het gebed gebeden dat Jezus

Christus ons heeft geleerd en dat ook de ouders van Kenji hem gaan leren. Daarna zijn we in een hele lange rij door de grote kerk naar het beeld van moeder Maria gegaan en hebben haar gebeden dat zij Kenji en zijn ouders heel nabij zal zijn. En dat iedereen heel blij was hoorden we in het lang zal hij leven en aan de doopklok. Kenji woont met zijn ouders in de Cornelis Drebbelstraat 38.

Op zondag 10 juli 2011 werd de hele Piokapel gevuld met een hele grote familie, die twee kinderen van hun gezin lieten dopen. Het waren **FENNA VAN MEERSBERGEN** en **VANO VAN MEERSBERGEN**, broer en zus, die in onze parochiegemeenschap wilden worden opgenomen. Vano is geboren op 12 juli 2004, dus 7 jaar geleden, en Fenna is geboren op 12 maart 2008, 3 jaar geleden. Beide kinderen kregen natuurlijk ook van hun ouders en hun peetooms en peettantes een kruisje. Vano ging ook nog een kruisje vragen bij de opa's en oma's. Ook Fenna kreeg van haar grootouders een kruisje. Na het verhaal van Jezus hebben we alles bij elkaar gezocht dat bij de doop van kinderen gebruikt moet worden. Vano wist al vanaf het begin dat het water in de doopvont zat, maar hij was wel benieuwd hoe zou nu dat water over zijn hoofd gaan komen. En ook ja daar kwamen we uit, met een doopschelp, een voor Vano en een voor Fenna. De handdoek was aanwezig en beiden kregen een mooie doopkaars. De olie die in het potje zit, ruikt wel niet lekker. Na hun doopsel kregen ze alle twee een lichtje en gaven hun licht door aan alle kinderen, die er bij waren. In een hele lange stoet zijn we naar de grote kerk gegaan en wel naar het beeld van Moeder Maria. Daar hebben we samen een Wees Gegroet gebeden en aan Maria gevraagd dat ze Vano en Fenna, maar ook hun ouders steeds bij wilde staan. En natuurlijk was er nu voldoende animo om de doopklok te luiden.

Fenna en Vano wonen met hun ouders in Calandhof 137.

Op diezelfde zondag kwam een nog grotere familie naar onze kerk om hun nieuwe wereldburger in onze geloofsgemeenschap te laten opnemen.

Papa Pieter van Loon en mama Mariël Nijsen kwamen met hun lieve schat **RICK VAN LOON**, met opa's en oma's, met broers en zussen van papa en mama, maar ook met veel neefjes en nichtjes. En dat kon

niet allemaal in de Piokapel, dus gingen we naar de grote kerk. En werkelijk waar, iedereen kwam vooraan zitten en niemand zat alleen helemaal achter in de kerk. Rick kreeg bij zijn doop de namen: Rick, Guus, Willem, Pieter, allemaal namen van familieleden. Zo is Rick dus geen eenling in onze wereld, maar is hij met heel veel mensen, en nog wel heel lieve mensen, verbonden. Hij kan bij hen allen steeds weer terecht om raad en steun te vragen. Ook de peetoom Marcel Nijsen en de peettante Simone van Loon hebben heel duidelijk gezegd dat Rick te allen tijde bij hen welkom is, hij hoeft zelfs niet eens een afspraak te maken. Alle kinderen stonden rond de doopvont toen Rick gedoopt werd, maar ook hij was een voorbeeldige dopeling, die niet bang was van een beetje koud water. Ook voor hem hebben we het lang zal hij leven gezongen en natuurlijk de doopklok geluid.

Rick woont met zijn ouders in de Hooglandstraat 2 te Tilburg.

Op zondag 17 juli 2011 was de Piokapel gevuld met vrolijke mensen, die samen gekomen waren om **KAYLEIGH SESTIG** welkom te heten in onze kerk. Kayleigh kreeg bij de doop heel veel namen: Kayleigh, Petra, Wilhelmina, Victoria, Cornelia en Marcella. De papa, Sander Sestig en mama Rowena van Heesch – Sestig en zus Romy, waren met peetoom Twan van Heesch en peettante Patricia de Leeuw en opa's en oma's en heel veel familieleden naar de kerk gekomen. Allemaal mensen die zich verbonden weten met Kayleigh en bij wie ze altijd te rade kan. Romy heeft aan Kayleigh beloofd dat als zij straks groter gegroeid is, dat ze dan samen zullen spelen en ravotten. Nadat Kayleigh met Chrisma gezalfd was en zij haar doopkaars had ontvangen, heeft zij het licht van Christus doorgegeven aan alle kinderen die samen gekomen waren. Daarna zijn we in een lange stoet met lichtjes en al naar moeder Maria gegaan en hebben haar een groet gebracht en we hebben samen gebeden dat zij ons nimmer in de steek zal laten. Natuurlijk waren er liefhebbers om de doopklok te luiden.

Kayleigh en haar zus Romy wonen met hun ouders in de Jozef Israëlstraat 45.

Diezelfde zondag kwamen we met de hele familie uit Curaçao bijeen om de pasgeboren nieuwe wereldburger **ARGEAY FELICIA** in

onze parochiegemeenschap welkom te heten. Argeay is geboren op 7 juli 2011 en na tien dagen kwamen papa Artureny Felicia en mama Engelly Lodowica, samen met opa's en oma's en met nog wel twee peetooms: Christopher Lodowica en Theodoro Hughs en twee peettantes: Kimberly Lodowica en Israida Soliana al naar de kerk om Argeay te laten dopen. Argeay is een hele heer in een notendop, een compleet pak aan met overhemd en colbert. Zo werd hij naar de traditie van Curaçao bij ons binnengebracht. Iedereen was blij en vrolijk en gaven hem met heel veel plezier een kruisje op zijn voorhoofd. Het verhaal van Jezus werd door allen met volle aandacht beluisterd en daarna zijn we allemaal rond Argeay gaan staan en hebben hem onze hand boven zijn hoofd gehouden om zo voor hem te bidden dat hij altijd bescherming mag vinden. In een lang lint van mensen zijn we naar Maria gegaan om haar te bedanken en te vragen dat zij altijd met Argeay en zijn ouders mag meetrekken. Natuurlijk hebben we ook gebeden voor zijn papa en mama die binnenkort in Curaçao elkaar het ja- woord gaan geven, dat zij steeds het positieve in elkaar blijven zien en dat zij goede ouders voor Argeay mogen blijven. Als zij terug komen van Curaçao gaan papa en mama en Argeay wonen in Delft. Maar opa en oma hebben al gezegd dat de deur in de Trouwlaan altijd voor hen open staat.

Zondag 24 juli kwamen we bijeen voor de doop van **FRED VAN LOON**. Zijn papa en mama Fred en Rozalien van Loon – van de Lisdonk en zijn broer Richard waren, vergezeld van opa's en oma's en familieleden, naar onze kerk gekomen. Aan het begin van de viering heeft Rozalien de trouwkaars, die zij gekregen hadden bij hun huwelijk, weer eens ontstoken. Het vuur van papa en mama wilden zij doorgeven aan hun nieuwe wereldburger. In het verhaal van Jezus hebben we de boodschap meegekregen om rekening te houden met elkaar, om aandacht en liefde te schenken aan elkaar en elkaar te nemen zoals we zijn. En prompt beloofde Richard dan ook dat hij dat als zijn vader en moeder weg moesten, hij vol liefde op de kleine Fred zal passen en verzorgen. Ook hebben we allemaal onze hand uitgestoken naar de kleine Fred en hem onze hulp en steun beloofd. Ook zijn we naar Maria gegaan en hebben haar steun en nabijheid gevraagd voor het gezin van Loon. En Richard was zeker niet te lui om het grote nieuws aan iedereen te laten horen, want de doopklok

stond te bibberen op zijn poten, toen Richard de klepel in beweging bracht.

Fred, Richard en hun ouders wonen in de Trouwlaan 134.

Op zaterdagmiddag 30 juli stroomde de hele Piokapel vol met een hele grote familie, die gekomen was om de nieuwe wereldburger **DAAN BASTINGS** welkom te heten in onze parochiegemeenschap. Papa Charles Bastings en mama Desiree Smulders waren met de grote broer van Daan gekomen. Luuk mocht ook zijn eigen doopkaars aansteken en kreeg daar de hulp van opa bij. Wat hij bij het ontsteken van de kaars kon zeggen was: au, hij had al geleerd dat hij daar vanaf moest blijven. Ook werd de doopkaars van Jasper ontstoken, de oudste broer van Daan die in 2008 overleden is. Naast de opa's en oma's waren er ook de peetoom en peettante Iwan en Lianne Bastings en heel veel vrienden en bekenden. Het was een hele gezellige viering rond Daan. De kinderen gingen allemaal op de grond zitten om te luisteren naar het verhaal van Jezus, dat ging over het breken en delen van het Brood, maar ook over veel andere zaken. Ook mag iedereen delen en breken over alles wat hij of zij heeft en mag niemand een ander mens buiten sluiten. In een lang lint van kaarsjes zijn we naar moeder Maria gegaan om haar hulp en steun voor het gezin Bastings te vragen. Natuurlijk hebben we samen met Luuk voor Daan het Lang zal hij leven gezongen, ja en toen kwam het luiden van de doopklok en daar kwam geen einde aan, men kreeg er niet genoeg van. Toen de familie in de Lombardijenlaan 209 was hebben ze met zijn allen het brood gedeeld en niemand hoefde met honger naar huis.



Wij hebben uit handen moeten geven.



Op het feest van de heilige Petrus en Paulus, 29 juni 2011, hebben we afscheid moeten nemen van **SOPHIE SMEULDERS – VAN DE SANDEN** in de leeftijd van 94 jaar. Fien was sinds 27 januari 1985 weduwe van Jos Smeulders. Tijdens de afscheidsviering heeft haar zoon Louis enkele mooie nummers op zijn mondharmonica gespeeld, een muziek die moeder en oma

Fien heel graag hoorde. Maar daarnaast werden er door Frans hele mooie klassieke nummers ten gehore gebracht. Het was in één woord een afscheid, die moeder en oma Fien waardig is. Moeder en oma was een tevreden vrouw, die alles wat in haar leven voorbij kwam een plek kon geven, die van de hele mooie dingen van het leven met volle teugen kon genieten, maar die ook steeds na hele moeilijke momenten met hulp en steun van de kinderen en kleinkinderen de draad weer op kon nemen. Een vrouw die haar hart op de juiste plek had zitten, die tevreden was met wat ze had en niet meer verlangde. Een eerlijke en open vrouw, die voor ons allen een voorbeeld is geweest. Fien mag jij nu zijn opgenomen in Gods eeuwige woning, mag je daar voor altijd gelukkig zijn tezamen met onze pa en opa en wil je vanuit die verheven woning ons allemaal begeleiden. Rust zacht. Moeder en oma woonde de laatste jaren in Koningsvoorde, Gen. Smutslaan 224.

Op 6 juli 2011 is te midden van allen die hem dierbaar zijn **SAN COOLS**, in de leeftijd van 89 jaar, overleden. San woonde met zijn Annie sinds het begin van 2011 in Koningsvoorde. San was bij heel veel mensen van de Trouwlaan bekend. Hij was namelijk de melkman die de melk elke dag keurig netje thuis kwam brengen. Ja en dan leer je de mensen kennen en gaat er een hele bijzondere band groeien. Die had San dan ook opgebouwd, hij wist bijna van alles wat

er achter een voordeur gebeurde, alle vrolijke momenten, maar zeer zeker ook van alle leed. En als hij kon helpen in dergelijke gevallen dan deed hij dat voor de volle honderd procent. En dat bleef dan tussen hem en de mens die daar woonde. Hij ging nooit prat omdat hij mensen had mogen helpen. Hij hield van gezelligheid en van lekker eten. Toe hij met Annie in Koningsvoorde kwam wonen, wist hij na enkele dagen te vertellen: Ik zit hier rijk te wonen. San voelde zijn einde naderen en kon toen voluit zeggen: Ik heb een goed leven gehad, niet iedereen wordt bijna 90 jaar en is 61 jaar getrouwd. San mag God jou opnemen in zijn Hemels Vaderhuis en mag jij vanuit die plek voor ons moeder en oma, maar ook voor ons allen een voorspreker zijn. San rust nu zacht.

Op diezelfde 6^{de} juli 2011 is **RIET VAN AKKERVEEKEN** in de leeftijd van 87 jaar rustig ingeslapen. Riet heeft bijna haar hele leven in de Nieuwstraat gewoond. Riet was een bescheiden, dienstbare vrouw. De zorg voor haar moeder begin jaren 1970, was voor haar dan ook geen discussiepunt. Na het overlijden van moeder heeft zij samen met haar zus Annie genoten van alles wat het leven te bieden had. Samen hebben zij mooie reizen gemaakt naar Lourdes, naar Rome, maar ook uitjes door Nederland hebben hen heel veel vreugde gebracht. Maar toen haar gezondheid achteruit ging, werd die mogelijkheid uitgesloten en werd haar leefwereld wel heel klein. In 2002 viel ze thuis in de Nieuwstraat en vanaf dat moment kon zij niet meer zelfstandig wonen. Zij heeft toch nog 8 jaar van de goede zorgen van het zorgcentrum Het Laar mogen genieten. Mag zij nu zijn opgenomen in het huis van de Vader, mag zij verenigd worden met haar ouders en allen die haar voorgingen, maar mag zij voor haar zus Annie en de neven en nichten een voorspreker zijn bij God.

Maandag 18 juli 2011 is in alle rust **MARIA LOUISE BEUKERS** van ons heengegaan. Op zondag 17 juli werd de toestand van tante Maria steeds zorgwekkender en heeft zij het sacrament van de zieken mogen ontvangen. Tante Maria had nog een zus en enkele neven en nichten, vandaar ook dat we de afscheidsviering van haar hebben gehouden in de Piokapel, een mooie en stemmige viering. Het veel bewogen leven van tante Maria heeft voor alle aanwezige een grote indruk achtergelaten. Zij heeft door alle tegenslagen heen zich

staande weten te houden. Zij heeft heel veel gedaan voor de familie, maar heeft wel steeds haar plaats geweten. Nimmer heeft zij zich vooraan opgesteld, maar was wel op belangrijke momenten aanwezig. Zij heeft op haar manier Gods Blijde boodschap handen en voeten gegeven. Zij heeft haar moeder begeleid tot het einde toe en daarnaast kon zij nog tijd vinden voor een tante die ook steeds slechter werd. Maar nimmer heeft zij zich beklaagd. In Koningsvoorde was zij een graag geziene persoon, maar zij wist ook daar haar plaats. Zij was voorkomend voor iedereen, maar bleef wel de Mevrouw Beukers. Mag zij nu aan Gods bruiloftstafel plaats nemen en mag God haar nu bedienen.



Zuiderbazaar en Open Kerk



Op 11 september wordt voor de vijfde maal de Zuiderbazaar gehouden op het plein voor het MFA en de Kerk.

Tussen twaalf uur en vijf uur staan er allerlei kramen en zijn er een aantal activiteiten o.a. streetdance en sport.

Ook de Gerardus Majella-kerk is van 12.00 uur tot 16.00 uur open om even binnen te lopen.

Van harte welkom!

Een vriendelijk woord is als een lentedag!

Intenties Parochie Lidwina Gerardus Majella (kerk)

september		
vr. 2 sept.	10.30 uur	Eerste vrijdag
za. 3 sept. zo. 4 sept.	17.30 uur 10.00 uur	Dhr. en Mevr. Stassen v.w. gouden bruiloft Ineke Vugs- van Etten Maria van Trier- v.d. Hout Fien en Jos Smeulders-v.d. Sanden Ouders de Rooij-v.d. Ven vw. verjaardag en jaargetijde Jan van Roessel
Kinderneven- dienst op zondag		
za. 10 sept. zo 11 sept.	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Riet de Bresser-Ketelaars Jan van Mierlo Rikie van Lieshout- Snoeren
Zo. 11 sept.	12.00 uur	Kerk open (tot 16.00 uur)
di. 13 sept.	10.30 uur	Pio-morgen

za. 17 sept.	17.30 uur	Harrie Hermans
zo. 18 sept.	10.00 uur	Jan van Roessel
zo. 18 sept.	15.00 uur	Pio-lof
za. 24 sept.	17.30 uur	Ineke Vugs- van Etten
zo. 25 sept.	10.00 uur	Toon Oomens, Jan van Mierlo Welslagen van de ziekendag Dirk Kossen Harrie de Rooij vw. verjaardag

Intenties in huize Koningsvoorde

za. 3 sept.	19.00 uur	Fien en Jos Smeulders-v.d. Sanden
za. 10 sept.	19.00 uur	Riet de Bresser-Ketelaars Jan van Mierlo
za. 17 sept.	19.00 uur	Harrie Hermans
za. 24 sept.	19.00 uur	Jan van Mierlo Dirk Kossen

Afwezigheid van diaken Hans Vugs:



Van 6 t/m 13 september is diaken J. Vugs met een groepje parochianen en enkele andere deelnemers op reis naar Israël. Van 25 t/m 30 september begeleidt onze diaken een pelgrimage naar Lourdes. Wij wensen hem en zijn tochtgenoten een fijne reis en verblijf toe.



Vredesweek



Elk jaar opnieuw is er een week waarin extra aandacht wordt besteed aan de vrede in de wereld. Dit jaar is dit van 18

t/m 25 september. Het thema van de Vredesweek is dan:

Elk mens een veilig bestaan !

Veiligheid lijkt vanzelfsprekend, maar helaas is dit niet altijd het geval. Want wat betekent het om in Congo te wonen waar de straten en marktpleinen niet veilig zijn? Hoe is het in Syrië te leven waar de veiligheidsdienst opeens voor de deur kan staan? Ook in Libië moet je met gevaar voor eigen leven over straat. Samen willen we bijdragen aan een veiliger bestaan door een ministerie van Vrede op te richten en ambassades in te stellen in minder veilige buurten in ons eigen land en ver over de grens.

Op weg naar het Heilige Land



Van 6 september tot en met 13 september gaat diaken Hans Vugs met een aantal parochianen en mensen van elders op pelgrimstocht naar Israël. Een vermoeiende, leerrijke en ook bijzondere tocht. Je reist en loopt in een land waar de voetstappen van Jezus en zijn apostelen liggen. Zeker is er in de loop van bijna 2000 jaar geleden veel veranderd. De mensen van toen zouden het land niet meer terug kennen: het Beloofde Land, eens door God aan Mozes en zijn volk beloofd, toen ze wegtrokken uit het slavenhuis Egypte. Jammergenoeg nu een land wat veel problemen kent en waar strijd is tussen Joden en Palestijnen.

Het bezoek aan Israël begint met de berg Tabor, een bezoek aan Nazareth, en het stadje Kana, waar Jezus zijn eerste wonder deed.

Op de derde dag zijn de pelgrims op de Berg van de Zaligsprekingen, gaan naar Tabgha en Kafarnaüm. Vandaar maken ze een boottocht over het meer van Galilea en eten Petrusvis aan de overkant in de kibboets Ein Gev.

Ze trekken verder naar Bet Shean en Jericho, de oudste stad van de wereld, bezoeken daarna Qumran, waar veel oude teksten zijn gevonden, de zogeheten Dode Zeerollen.

In de Dode Zee kan men proberen te drijven op het water, vanwege het grote zoutgehalte.

De drie laatste dagen van de reis worden besteed aan Jeruzalem, met de Olijfberg, de Via Dolorosa en de H.Grafkerk.

Er wordt een bezoek gebracht aan de Klaagmuur en het Tempelplein, de Sionsberg met de Zaal van het Laatste Avondmaal.

Maar ook Yad Vashem, een herdenkingsmuseum van de Holocaust, wordt niet vergeten.

Tot slot naar Bethlehem en de geboortekerk met een viering op het Herdersveld.

Na afloop van de reis zal er zeker iemand bereid zijn om zijn of haar ervaringen op papier te zetten.

Zo kunt u meegenieten van deze onvergetelijke reis en misschien zin krijgen om in een ander jaar ook mee te gaan.

Riet van Overbeek



Petrusvis

Geheugensteuntjes



do. 1 sept.	19.30 uur	Bijbelgroep Riet
vr. 2 sept.	10.30 uur	Eerste vrijdag
zo. 4 sept.	10.30 uur	Kinderwoorddienst
ma. 5 sept.	10.00 uur	Pastorale werkgroep
wo. 7 sept.	20.15 uur	Doopvoorbereiding
zo. 11 sept.	12.00 uur tot 16.00 uur	De kerk is open. Loop even binnen.
di. 13 sept/	10.30 uur	Pio-morgen
zo. 18 sept.	15.00 uur	Pio-lof
zo. . 18 sept.		Vredeszondag(begin van de Vredesweek)
do. 22 sept.	10.00 uur – 11.30 uur	Koffieochtend !
vr. 23 sept.	12.00 uur	Redactie 'De Brug'

Kaarsen te koop



Er is gevraagd naar een kaars met een foto van de kerk erop. We hebben die voor u laten maken en is in het secretariaat verkrijgbaar voor € 12,50. Hoogte van de kaars is 20 cm.

Nieuws van Wies Dorgé



In de nieuwsbrief wordt verteld, dat Wies haar werk in Ghana overgedragen heeft aan een nieuw bestuur. Een boer, een advocaat een zakenman en een paar onderwijzers beheren nu de zaak; mensen uit eigen land.

In de afgelopen maanden zijn enkele lopende projecten voltooid.

Waterpompen in Alavayo, een watervoorziening in Kpormedoe, een school in Likpe Bala. Mogelijkheden voor een

vrouwengroep om cassave te verbouwen en een fabriekje om er meel van te maken. Een farm voor groenten: witte kolen en peperplantjes. Maar niet altijd gaat het goed. De kool en de peper werd aangetast door ongedierte. De boer was radeloos, maar ging opnieuw aan de slag en kon na enige tijd een goede oogst binnen brengen.

Sinds augustus 2010 lopen Nederlandse studenten stage in Ghanese ziekenhuizen. Vijf studentes van de Avans Hogeschool uit Breda hebben in Ghana gewerkt aan hun afstudeerproject. Zij deden onderzoek naar de mogelijkheid om in de Volta Regio een verpleegstersopleiding te starten.

Positieve berichten uit Ghana. Zo gaat het werk van onze parochiaan Wies Dorgé door, ook na haar pensionering en is de toekomst positief.

Riet van Overbeek

Een dag piekeren is vermoeiender dan een week hard werken!

Werkgroep Schone kerk vraagt!

Elke maandagochtend wordt de ontmoetingsruimte schoon-gemaakt en één keer per maand op woensdagochtend de hele kerk. Een heel werk.

Voor de groep die op woensdagochtend poetst zoeken we uitbreiding.

Momenteel zijn er nog maar enkele personen actief. Als U een steentje wilt bijdragen en één maal per maand op woensdagmorgen kunt komen helpen, neem dan contact op met diaken Hans Vugs (06-22453361) of met Maria Molenschot (013-4681858) of Marij Bastings (013- 5811477)



Werkgroep Schone kerk

De Nieuwe Parochie

De parochies in Tilburg-Zuid en Goirle bouwen hard door aan de fusie. Er is een nieuw parochiebestuur benoemd voor 'De Goede Herder'.



De leden zijn:

Pastoor drs. Jeroen Miltenburg, voorzitter

Prof. Dr. Harrie de Swart, vice-voorzitter

De Heer Jos Janssens, secretaris

De Heer Harrie Bolsius, penningmeester

De Heer Henk de Groot, assistent penningmeester

Ir. Peer Bedaux, bestuurslid gebouwen

Mevrouw Marian van Pelt, bestuurslid

vrijwilligersbeleid

De Heer Richard Spikker, bestuurslid communicatie

*'Waar liefde de boventoon voert,
straalt het leven je tegemoet'.*

Koos en Bart

Kek is aon, wie w daor tog hebbe,
Bart Bartels, des lang geleejje dek oe heb gezien.
Waor hedde tog hil dieje tèèd gezeette?
En hoe gao 't mee jullie Trien?
Og, dè kan heus gin stuitte leijje.
Mar mee d'r hulpstukke is ze tog blij.
Ze is, ge wit wel ok veulst te hostig.
D'r krukke, ge wit wel, lopt ze haost vurbij.
Hoe is 't, Bart, kom de nog wel is in dè kafeekke.
Ge wit tog wel, op dieje hoek.
Dar hebbe we we tèèd versleette, war.
Ik weet 't allemol nog zo goed.
Zeg, gaon we er zo meteen gaow eene vatte?
Of doen we dè op eenne aandere keer.
Want mee dè stil staon en praotte en stil staon
Knikke men kniejes heen en weer.
Zullen wij 't dan mar hier bij laotte,
Want ik sta ook te rille as un perd.
Ik gao wir gauw nor men Trienneke,
Want wij eette 't aovond lekkere snert.
Noaw de hoofde naa zo te zegge,
Want wij eette van aovond ok iets fens.
En heus gin snert om van te blaozze.
Mar wild kunnèn des ok Veuss.
Bart ge bent ok gin streep verraandert,
Al hedde de tagtig al dik gehaolt.
Unne aondere keer gaon we er z'aomen eenne vatte.
En wie irst is dan, die moet dun irste betaolen.



Belangrijke gegevens



Pastorale zorg:
diaken J.Vugs
tel. 06-22453361

Secretariaat Parochie Lidwina Gerardus Majella
Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties,
aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk,
enz.

Voor uitvaarten en in noodgevallen
Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten
Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, daarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, daarna koffie.

Financiën:
giro 106.88.20, bank 1712.00.217
t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

Parochieblad "De Brug"
Kopij **vóór 20 september** middels e-mail adres:
parochie.lgm@xs4all.nl (e-mailadres van de parochie) of in
brievenbus van de kerk.
website: www.parocheilgm.nl
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

Redactie Parochieblad "De Brug"
Maria Kolen
Jos Peeters
Riet van Overbeek