

De Brug



Vakantieherinnering

Een reisgids kwam op weg een bijbel tegen,
ze zaten beide in een weekendtas.

De reisgids was een tikkeltje beduimeld,
de bijbel of hij pas gebonden was.

‘Zeg’, sprak de reisgids aarzelend tot de bijbel
- en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt -
‘jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen,
terwijl ik bijna zienderogen slijt...’

Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken;
op mijn gegevens kun je altijd aan.

De mens zegt waar hij heen wil reizen,
ik geef vertrek- en halteplaatsen aan.’

Toen sprak de bijbel en hij zuchtte even:
‘Ik ben de mensen niet zo naar de zin.

Ik wijs wel de weg, maar wat zij lastig vinden:
Bij mij staan er geen aankomsttijden in!’

Anoniem.

Let op!



In de nacht van 30 op 31 oktober mogen we de klok weer **een uurtje terug zetten**. We kunnen dan een uurtje langer slapen.
Vergeet het niet, want dan komt u een uur te vroeg bij de kerk!

Oktobermaand – rozenkransmaand.



Al heel veel jaren is de oktobermaand de rozenkransmaand. Wat is eigenlijk de rozenkrans en hoe wordt die gebeden.

De rozenkrans is een kralensnoer met een “staartje” er aan. Onderaan hangt een

kruisje, dan komt er een grote kraal, dan 3 kleine kraaltjes en dan weer een grote kraal. Dan gaan we over naar de cirkel die bestaat uit 5 x 10 kleine kraaltjes met daartussen in steeds een grote kraal. Bij de grote kralen bidden we een Onze Vader en bij die kleine kraaltjes een Weesgegroet. De rozenkrans is een groot bloemenboeket van weesgegroeten ter ere van Maria, maar zonder de Vader zijn we nergens, dus ook worden de Onze Vaders gebeden.

Zo zou het een saaie bedoeling zijn, daarom geven we elkaar de tijd om tijdens dat bidden ook wat na te denken over God en Maria. Bij de eerste 3 kleine kraaltjes wordt er gezegd: Wij groeten U, dochter van God de Vader, bij het tweede kraaltje: Wij groeten U moeder van God de Zoon, en bij het derde kraaltje: Wij groeten U bruid van God de Heilige Geest.

Voor de 5 groepen van 10 kraaltjes hebben we de geheimen, te weten:

De blijde geheimen;

De engel Gabriël brengt de blijde Boodschap aan Maria;
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth;
Jezus wordt geboren in de stal te Betlehem;
Jezus wordt in de tempel opgedragen;
Jezus wordt in de tempel wedergevonden.

De droevige geheimen:

Jezus bidt in de Hof van Olijven;
Jezus wordt geseseld;
Jezus wordt met doornen gekroond;
Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië;

Jezus sterft aan het kruis.

De glorievolle geheimen:

Jezus verrijst uit de doden;
Jezus stijgt op ten hemel;
De heilige Geest daalt neder over de Apostelen;
Maria wordt ten hemel opgenomen;
Maria wordt in de hemel gekroond.

Paus Johannes Paulus II was van mening dat met die geheimen de eerste 12 levensjaren van Jezus overdacht worden, dan zijn laatste levensdag en al derde de dagen nadat hij gestorven en begraven was. Maar die belangrijkste drie jaren dat Hij door Palestina rondtrok daar waren geen overdenkingen van. Daarom heeft hij er een nieuwe serie aan toegevoegd:

De geheimen van het Licht:

Jezus wordt in de Jordaan gedoopt;
Jezus openbaart zich bij de bruiloft van Kana;
Jezus verkondigt het Koninkrijk Gods en roept op tot bekering;
Jezus verandert op de berg Tabor van gedaante;
Jezus nodigt ons in zijn Eucharistie als maaltijd van de geloofsgemeenschap.

De rozenkrans helpt ons bidden wanneer we geen woorden kunnen vinden en steeds met onze gedachten ergens anders zijn. Juist door steeds eenzelfde gebedsformule uit te spreken komen we in een sfeer waarin onze gedachten zich biddend richten op onze zorgen en onze pijn. Zo brengen we alles wat we met ons meedragen, ook onze vreugde, onder de aandacht van onze Heer en de Moeder Gods.

Kunnen we zo in de komende maand onze rozenkrans eens bidden in een verloren uur.

Hans Vugs,
diaken – pastor.

In de afgelopen periode zijn gedoopt:



Op zondag 29 augustus zijn we met velen bijeen gekomen voor de doop van **DESTINY DE KROON** Het was een hele bijzondere dag want op die dag werd Destiny 4 jaar. We hadden nu een dopeling die al kon lopen en zelf op de stoel kon kruipen toen hij gedoopt werd. Met Destiny waren haar papa en mama Freddy de Kroon en Cindy Leijtens, maar ook de opa's en oma's, haar twee peettantes Gerrie en Colinda en familieleden, meegekomen. Aan het begin gaven papa en mama aan met

welke namen Destiny gedoopt zou worden: Destiny Gerdina Gertruda. En daarmee gaven ze aan dat hun dochter niet alleen in de wereld hoeft te staan, maar dat zij door speciale mensen omringd mag worden. De twee peettantes waren ook heel blij dat zij gevraagd waren en hebben plechtig beloofd dat Destiny steeds bij hen mag komen en niet eerst een afspraak hoeft te maken.

In een lange rij, met Destiny voorop, zijn we naar moeder Maria gegaan om haar dank je wel te zeggen en ook om te bidden dat Maria steeds een oogje mag houden op Destiny. Uiteraard hebben we uit volle borst gezongen dat zij lang mocht leven en wat heel bijzonder is dat de dopeling zelf de doopklok heeft geluid.

Destiny woont met haar ouders in de Abel Tasmanstraat 5.

Op diezelfde zondag kwamen we in onze Piokapel bijeen met de families Hamers en Hesselberth, want we werden verzameld rond de doop van **FAYA HAMERS**. Faya was op 8 maart 2010 geboren en haar ouders brachten haar nu naar de kerk. Naast de papa en mama van Faya, Tjeu Hamers en Monique Hesselberth, en de opa's en oma's had Faya twee dooppeters te weten Patrick Hesselberth en Jan Hamers. Natuurlijk werd Faya ook door haar grote broer Keano vergezeld.

Bijna alle aanwezigen gaven Faya het teken van Jezus, een kruisje op haar voorhoofd. Toen Tjeu en Monique hoorden dat dit vaak gedaan werd voor het slapen gaan, beloofden zij dit ook te gaan doen, want zij vonden het wel een mooi teken. Daar komt nog bij dat in dat kruisteken wij steeds weer onze geloofsbelijdenis uitspreken. Ik geloof in de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Faya was zo'n voorbeeldig kind dat het geen krimp gaf toen zij dat koude doopwater over haar hoofdje kreeg. Veel lichtjes moesten er aangestoken worden en in een lange rij naar Moeder Maria gebracht worden. Iedereen wilde de klok al luiden voor dat er gezongen was, maar die vlieger ging niet op: eerst zingen en dan de klok pas luiden. Faya woont met haar papa en mama en broer in de Prof. Aalbertsestraat 34.

We hebben uit handen moeten geven:

Bijna 7 maanden nadat haar man Toon van den Heuvel was overleden is in alle rust op 25 augustus 2010 **TOOS VAN DEN HEUVEL – HOECKX** gestorven in de leeftijd van 88 jaar. De kinderen schreven op het gedachtenisprentje van moeder en oma: 'Soms zou ik gisteren willen overdoen, om vandaag beter te kunnen begrijpen. Soms zou ik gisteren willen overslaan, om vandaag niet te hoeven denken. En soms zou ik willen dat gister niet ophield, omdat het vandaag niet meer gisteren is'. In deze woorden wordt heel kort beschreven hoe moeder en oma Toos was na de dood van Toon. Ze kon hem niet loslaten, maar moest het wel. Zij kon alleen maar over hem spreken, want dan leefde zij, maar ook dat was onmogelijk. De eenzaamheid was voor haar het ergste, en de kinderen die steeds weer elk vrij moment aanwezig waren konden dat gemis er niet mee oplossen. Ook haar overbuurvrouw kwam met de regelmaat van de klok even binnen om te kijken hoe het was en of ook zij iets kon doen. Steeds meer begon ze te zeggen en te bidden: Onze Lieve Heer mag mij komen halen. Zeker toen ze steeds meer hulpbehoevend werd en zij te horen had gekregen dat ze binnenkort vanwege de zorg niet meer in haar appartement kon blijven. Vanaf dat moment heeft ze constant gebeden dat Toon ze maar kwam halen. Zij had haar leven geleefd en vond dat het goed was geweest. Wel begon ze steeds meer van haar jeugd en jonge jaren te vertellen. En op die momenten

was het best goed, maar was het verhaal uit, dan had ze weer heel veel verdriet. Toos is op woensdagavond in haar eigen appartement rustig ingeslapen, wetende dat haar kinderen op de plaats van bestemming waren, dat het haar kleinkinderen goed ging en zij geleefd had zoals het moest. In alle rust gaf zij zich over in de handen van Moeder Maria. Mag Toos weer verenigd zijn met haar **Toon en** mogen zij samen van uit Gods eeuwige woning voor de kinderen en kleinkinderen een voorspreker zijn.

Toos van den Heuvel – Hoeckx woonde in Koningsvoorde 214 – 21.



Wereldmissiemaand

Dit jaar staat de wereldmissiemaand in het teken van Ethiopië. Ethiopië is een land van droogte en hongersnood; land van vruchtbare hoogvlaktes; land met een eeuwenoude christelijke cultuur; land met een kleine katholieke minderheid; land met een rijke cultuur. Kortom: een land met vele gezichten.

Een christelijk land.

Ethiopië is een door en door christelijk land. 62% van de bevolking is christen. Het merendeel behoort tot de Ethiopisch-Orthodoxe kerk. De Rooms-katholieke Kerk vormt een kleine minderheid, ongeveer 0,7%. Het bijzondere is dat de Rooms-katholieke Kerk in Ethiopië twee liturgische tradities kent. In het noorden viert men de liturgie volgens de Ge'ez-ritus. (Ge'ez is een oude dode taal van Ethiopië). Ook de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk volgt deze ritus. In het zuiden volgt men de Latijnse ritus, in de plaatselijke taal.

Katholiek in Ethiopië: dienstbaar in de samenleving.

Hoewel de katholieke kerk klein in aantal is, is ze zeer dienstbaar aan de samenleving, zoals op het gebied van voedselzekerheid. Naast het verlenen van noodhulp heeft de kerk een speciaal programma voor de langere termijn. Er zijn trainingen voor boeren en men werkt aan het versterken van de plaatselijke gemeenschappen. Veel parochies zijn

betrokken bij WATSAN-projecten: veilig drinkwater en een goede riolering zijn van levensbelang.

Ook zijn er plannen om bij jongeren het bewustzijn rond de problematiek van hiv/aids te vergroten door trainingen en workshops op katholieke scholen.

Bisdom Nekemte.

In de katholieke kerk zijn nog enkele Nederlandse missionarissen werkzaam. De Nederlandse pater Lazarist Theo van Ruijven is bisschop van Nekemte.

Toerustingscursussen voor vrijwilligers en de opleiding van meer priesters vragen om meer financiële middelen. Momenteel studeren er twintig mannen voor priester, terwijl er wel meer kandidaten zijn. Maar het geld ontbreekt voor hun opleiding.

Steun daarom de collecte in de kerk op 23/24 oktober.

Feest van Franciscus: 4 oktober

Op 4 oktober herdenken we de sterfdag van de H. Franciscus van Assisi. Wij denken dan direct aan Dierendag en geven onze honden en katten iets extra's. Toch is de verbinding van Franciscus met dierendag niet vreemd.



Franciscus hield van alles wat groeide en bloeide, van planten, van dieren en van mensen. Veel verhalen over hem gaan over zijn liefde voor dieren. Denk maar aan het verhaal van Franciscus en de wolf van Gubbio. Ook zijn vogelpreek is erg bekend. Een ander verhaal wil ik hier in het kort weergeven.

Op zekere dag zag Franciscus een man met een ezel. De ezel moest een zwaarbeladen kar omhoog trekken naar de stadspoort van Assisi. De ezel ziet er ondervoed en mager uit en het tuig heeft een gat gemaakt in zijn ene zijde. Hij is uitgeput en kan de kar bijna niet de heuvel opslepen. De man die er naast loopt slaat het dier met zijn zweep, zodra het even stil wil staan. Dan komt Franciscus de poort uit. Hij ziet de man met de ezel en de kar. Hij gaat naar de ezel toe en neemt voorzichtig het tuig van zijn gewonde rug en laat de ezel van de planten langs de weg eten. Dan spant Franciscus zichzelf voor de

kar en trekt die de poort in. En de man, die verbaasd toekeek, gooit opeens de zweep van zich af en begint de kar van achteren met beide handen voort te duwen.

Goed voorbeeld doet goed volgen!

Naar verhalen uit de Fioretti

Maria-viering in Koningsvoorde



**Op dinsdag 12 oktober
om 19.00 uur een Maria-viering
in Koningsvoorde.
Het koor van Koningsvoorde
is er dan om te zingen.
Iedereen is van harte welkom.
Na de viering drinken we samen nog
een kopje koffie.**

Koffieochtend: Loop eens even binnen!



Op **donderdag 14 oktober** willen we u uitnodigen voor **onze eerste koffieochtend** in de ontmoetingsruimte van de kerk. Van 10.00 uur tot 11.30 uur kunt u binnen lopen voor een kopje koffie, even samen zijn en een gezellig babbeltje. Natuurlijk is er ook ruimte voor een serieus gesprek. Een kaarsje aansteken bij Maria of Pio kan natuurlijk ook. Wanneer er voldoende belangstelling voor is willen wij dit elke maand een keer organiseren. Iedereen is welkom, jong en oud. Breng ook gerust burens en vrienden mee. Er zijn geen kosten aan verbonden. Het hoort bij de gastvrijheid van onze parochie.

Namens de Pastorale werkgroep,
Riet van Overbeek

Welkom

*Kom binnen, vertel je verhaal.
Warm je aan het vuur dat in ons brandt.
Koester je in onze aandacht.
Want we laten niemand in de kou staan.
Niemand die een dichte deur mag treffen.
Stap over de drempel.
Kom in het licht en voel je thuis.*

uit: Zinboekje Oase

Miva-collecte van 28/29 augustus:

Dit jaar is € 92,07 bijeengebracht voor de MIVA. Deze organisatie bestaat 75 jaar en heeft veel bereikt. Ze heeft meer dan 10.000 missionarissen kunnen helpen met vervoer en communicatiemiddelen.

Veel missionarissen werken in uitgestrekte gebieden en hebben een auto nodig om iedereen te bereiken. Die kost echter, zowel nieuw als voor het onderhoud en reparatie, handen vol geld. Onze bijdrage is maar klein maar alle beetjes helpen. Dank daar voor.

Riet van Overbeek

De nieuwe parochie.

We kregen een berichtje dat onze 'Nieuwe Parochie' een website heeft aangemaakt. U kunt daar een kijkje gaan nemen. Het geheel staat nog in de kinderschoenen. Echter in de loop van het nieuwe werkjaar wordt daar aan verder gewerkt en kunt u alle ontwikkelingen rond de nieuwe parochie op de voet volgen.

De komende tijd wordt er gewerkt aan een centraal parochiecentrum en worden mensen gevraagd om een nieuw parochiebestuur te vormen. Ook krijgt de nieuwe parochie een naam en een logo. Zo hopen alle mensen die er zich tot op heden mee hebben bezig gehouden dat er op het eind van het jaar gesproken mag worden van één parochie, in plaats van zeven.

Adres van de nieuwe website is: www.denieuweparoche.nl

Riet van Overbeek

Feesten in oktober

- 1 oktober: Kleine H Theresia
- 2 oktober: H.H. Egelbewaarders
- 4 oktober: H. Franciscus van Assisi
- 7 oktober: H. Maria van de Rozenkrans
- 15 oktober: H. Theresia van Avila
- 16 oktober: H. Gerardus Majella
- 18 oktober: H. Lucas, evangelist



Intenties Parochie Lidwina Gerardus Majella (kerk)

oktober		
vr. 1 okt.	10.30 uur	Eerste vrijdag
vr. 1 okt.	14.00 uur	Huwelijk van Remco Sparidaens en Debbie Stillekens in Hasseltse Kapel
za. 2 okt. zo. 3 okt.	17.30 uur 10.00 uur	Henk van Huijgevoort vw. Verj. Ineke Vugs- van Etten Ruud Dankers Will Koolen, Tonnie Stokkermans Riet Pigmans- Janssen Raymond Heerkens vw. verjaardag
za. 9 okt. zo 10 okt.	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Ruud Dankers, Hans Kokke Mien van Driel-Smeekens Sake Veltman vw. Jgt. Tiny Weijers-v.Pelt, Harrie Buster Ouders Vugs-Bullens vw. verjaardag

di. 12 okt.	10.30 uur	Pio-morgen
za. 16 okt. zo 17 okt.	17.30 uur 10.00 uur	Adriana Vermeer- van Iersel Will Koolen Nel van Gorcom- van Hoessel Tiny Weijers- van Pelt Ad Aarts vw. Verjaardag Kees Smulders Gizella Smulders- Jánosi Carla Smulders, Marie José Smulders Erik Smulders en Els Smulders
za. 23 okt. zo. 24 okt	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Henk van Huijgevoort 1 ^{ste} jgt. Lucia van de Put- Jansen Toon van den Heuvel Will Koolen vw. trouwdag Tiny Weijers- van Pelt Frans de Regter 1 ^{ste} jgt.
za. 30 okt. zo 31 okt..	17.30 uur 10.00 uur	Toos v. Ierland- van de Ven 1 ^{ste} jgt. Adriana Vermeer- van Iersel Fons Soffers vw. 1 ^{ste} jgt. Lucia van de Put- Jansen Tiny Weijers- van Pelt Riet Pigmans- Janssen

Intenties in huize Koningsvoorde

za. 2 okt.	19.00 uur	Tonnie Stokkermans Riet Pigmans-Janssen
za. 9 okt.	19.00 uur	Mien van Driel- Smeekens Sake Veltman vw. jgt.
di. 12 okt.	19.00 uur	Mariaviering
za. 16 okt.	19.00 uur	Adriana Vermeer- van Iersel Nelvan Gorcom- van Hoessel
za. 23 okt.	19.00 uur	Lucia van de Put- Jansen Toon van den Heuvel

za. 30 okt.	19.00 uur	Toos v.Ierland –v.d. Ven vw. 1 ^{ste} jgt. Adriana Vermeer- van Iersel Lucia van de Put-Jansen Riet Pigmans-Janssen
-------------	-----------	--



Op weg in (en naar!) het Heilige Land

Op 31 augustus was het zover: 's-nachts om half vier drukte diaken Vugs op mijn deurbel ten teken dat mijn Israelreis nu echt een aanvang zou nemen. Een lang gekoesterde wens ging in vervulling. Ik werd deel van een groep van 16 pelgrims: ouderen, maar ook jongeren, gelovigen maar ook mensen die niet meer geloven. Het was mede de verdienste van Hans dat het toch een echte groep werd.

Hoewel het een echte pelgrimstocht was kwamen we ook als toerist en vakantievierder aan onze trekken: de reis was uitstekend verzorgd, en Israel is landschappelijk zeer de moeite waard om doorheen te trekken. Ook in de bus heb ik met volle teugen genoten. Voor het gemak reken ik ook de bezoeken aan Romeinse en Joodse opgravingen, de plek waar een herder de beroemde Dode Zee rollen heeft gevonden en het bezoek aan het Holocaustmuseum tot het toeristische deel van de reis.

De meeste busstops hadden echter als reden de sfeer te proeven van een plek waar volgens de bijbel Jezus en zijn leerlingen ook waren geweest. Ik noem hier Bethlehem, Nazareth, Kana, Kafarnaüm en het meer van Galilea. Het hoogtepunt was voor mij Jeruzalem, en dan in het bijzonder de eucharistieviering in de Heilig Grafkerk. Als je net zelf de zaal van het Laatste Avondmaal, de hof van Olijven en het

Tempelplein hebt bezocht en zelf de Via Dolorosa met zijn 14 staties hebt afgelegd, komen de woorden van het eucharistisch gebed toch met een extra lading bij je binnen. Althans zo was het bij mij.

Heeft de reis aan mijn verwachtingen voldaan? Ja, want je krijgt echt iets mee van 'hoe het werkelijk geweest moet zijn' (afstanden, hoogten, hitte en nog veel meer). Een minpuntje vond ik wel dat een bezoek aan een Heilige Plaats altijd ook betekende een bezoek aan een RK kerkgebouw uit de vierde eeuw of meestal uit nog veel later tijden. Die stonden er echt nog niet toen Jezus daar rondwandelde!

Tot slot wil ik niet onvermeld laten dat, naast de toeristische en Bijbelse kanten, er ook een actueel-politieke kant aan zo'n reis zit waar je niet omheen komt: het conflict tussen Joden en Palestijnen. Eigenlijk werden we daarmee pas echt geconfronteerd toen we, op de laatste dag, Bethlehem bezochten. Onze, overigens uitstekende, Nederlandse en tevens Joodse gids (Lea) mocht Bethlehem niet in. We kregen die dag een Palestijnse gids. Wel een die, als christen, ook weer tot een kleine minderheid behoorde. Hij pleitte voor een oplossing zonder geweld te gebruiken, maar maakte wel duidelijk dat de Palestijnen veel onrecht wordt aangedaan. Lea was er, in de zes dagen daarvoor, dan toch maar in geslaagd ons dat bijna te laten vergeten. Zij bleek, naast een bekwame Heilig Land-gids, tevens een bekwame Israel-promotor te zijn geweest.

Daarom is voor mij de les van deze reis: als iedereen zijn Heilig Land nu eens niet in het verleden maar in de toekomst zou gaan zoeken waren we al een stuk dichterbij Jeruzalem, stad van vrede. In de woorden van Jezus: 'Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God' (Lucas 9,62).

Jos Peeters

Vrijwilligersavond

Op donderdagavond 28 oktober zijn alle vrijwilligers van de parochie welkom in de ontmoetingsruimte van



de kerk. De parochie wil hen op die avond in het zonnetje zetten voor weer een jaar inzet. Zonder al deze actieve mensen zou het werk in de parochie niet door kunnen gaan. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij: de een zingt in het koor, de ander poets de kerk of schenkt op zondag de koffie in. Ook op zaterdagavond is een grote groep actief in Koningsvoorde om het restaurant in orde te maken voor de liturgieviering en daarna weer alles op te ruimen. Verschillende werkgroepen hebben hun eigen begeleiders(sters), zoals de bijbelgroepen, eerste communie- en vormselvoorbereiding, doopvoorbereiding etc.

Het parochiestuur (ook allen vrijwilliger) is iedereen dankbaar voor al die werkzaamheden en wenst iedereen een fijne avond toe.

Geheugensteuntjes



vr. 1 okt.	10.30 uur	Eerste vrijdag
wo. 6 okt	20.15 uur	Doopvoorbereiding
do. 7 okt.	19.30 uur	Bijbelgroep (Riet)
ma. 11 okt	11.00 uur	Pastorale werkgroep
ma. 11 okt.	20.00 uur	Parochiebestuur
di. 12 okt.	10.30 uur	Pio-morgen
di. 12 okt.	19.00 uur	Maria-viering in Koningsvoorde
do. 14 okt.	10.00 uur – 11.30 uur	Koffieochtend !
do. 14 okt.	20.00 uur	Bijbelgroep (Hans) van 2006
wo. 20 okt.	13.30 uur	Bijbelgroep kinderen
Do. 21 okt.	20.00 uur	Bijbelgroep (Hans) van 2008
vr. 22 okt.	12.00 uur	Redactie 'De Brug'
za .23 okt. en zond. 24 okt.	Na beide vieringen	Collecte voor Wereldmissiedag
do. 28 okt.	20.00 uur	Vrijwilligersavond

*'Waar liefde de boventoon voert,
straalt het leven je tegemoet'.*



16 oktober: Feest van de H.Gerardus Majella

Hij leefde ruim 200 jaar geleden. Hij is geboren in 1726 te Muro in Italië, in de buurt van Napels en gestorven in 1755. Gerardus Majella is een bekende volksheilige geworden. Veel kerken, scholen en zangkoren dragen zijn naam, zo ook onze kerk. Dat is opmerkelijk, want hij leidde een onopvallend leven. Maar zijn latere bekendheid heeft alles te maken met zijn inzet voor de armen in Zuid-Italië.

Op twaalfjarige leeftijd stierf zijn vader en Gerardus moest het vak van kleermaker leren om zo wat geld te verdienen voor het gezin.

Op een keer ontmoette hij zijn oom die pater Kapucijn was. Die zag hem in versleten kleren en kreeg toen van zijn oom een nieuwe jas. Dankbaar ging hij op weg naar huis. Net buiten de kloosterpoort zag hij een bedelaar in lompen. De bedelaar vroeg hem om geld maar dat had Gerardus niet. Daarom gaf hij de bedelaar zijn nieuwe jas.

Gerardus wilde graag broeder of pater worden, maar geen enkel klooster wilde hem opnemen. Ze vonden hem maar een hopeloos figuur. Hij bleef echter aanhouden en trad uiteindelijk in bij de Redemptoristen als lekenbroeder. Hij werkte onder de armen, preekte en leidde een sober bestaan. Tijdens zijn leven kreeg hij visioenen, was helderziend en kon op meerdere plaatsen tegelijk zijn (bilocatie).

Hij wordt vaak afgebeeld met een kruis in zijn handen. Op andere afbeeldingen deelt hij brood uit aan kinderen.

Hij is de patroonheilige van kleermakers, portiers en zwangere vrouwen. In 1893 is hij door paus Leo zalig verklaard en in 1904 door Pius X heilig verklaard.

Een bekend bedevaartsoord is het Redemptoristenklooster te Wittem.

Gerarduskalender



Elk jaar wordt er ook een Gerarduskalender uitgegeven in Wittem. Een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk, die aanzet tot nadenken. Op de achterkant staan puzzels, grapjes e.d. Ook voor 2011 is hij te koop voor € 5,25.

Riet van Overbeek

Zegenwens

Dat je handen vol vrede zijn,
je voeten de goede kant opgaan,
je ogen licht en donker zien,
je oren in de stilte God verstaan.
Dat je stem met elke nieuwe klank
de oude wereld kleur en inhoud geeft,
je hart altijd plaats voor liefde heeft.
Zij zo door God gezegend.

Het belleke

In ons mooie paoter Pio-kapelleke
hangt bij de deur 'n koper belleke,
dè klinkt zo schoon in oe oorre,
en dè je zo graag dikkels wilt hoorre

Het gebeurde op unne zondagmèrrige,
efkes vur dè de heilige mis begint.

Ik zaat ok in 't kappelleke.
Dè is tog wel iets dè oe bint.

Plots kwaam er un opoe nor binnen
en liep mee de klèine ver nor veuren.

Ik docht toen nog in m'n eigge:
zou 't paotter Pio daor beetter heurre.

Mar dieje klèenne peuter, verdikke.
Zaat mar steeds nor dè belleke te kèkke.

Opoe zi, zit naa tog is efkus stil.
Mar hij wies dikkels van gin wèèke.

Toen ze saomen wir weg wilde gaon,
zee ie: opoe witte wel wek jouw wil vertelle.

Til men ok is efkes omhoog,
dek ik ok is unne keer kan belle.

Tuurluk hééj dè opoe toen gedaon,
mar het zal heus gin twee keer gebeurre
want zo waor als ik hier jullie vertel:
ze kunnen de bel op de kurvelse weg nog heurre.



Hein Libregts

Belangrijke gegevens



Pastorale zorg:
diaken J.Vugs
tel. 06-22453361

Secretariaat Parochie Lidwina Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties,
aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk,
enz.

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, daarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, daarna koffie.

Financiën:

giro 106.88.20, bank 1712.00.217
t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

Parochieblad "De Brug"

Kopij **vóór 20 oktober** middels e-mail adres:
parochie.lgm@xs4all.nl (e-mailadres van de parochie) of in
brievenbus van de kerk.

website: www.parochoelgm.nl

Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

Redactie Parochieblad "De Brug"

Maria Kolen
Jos Peeters
Riet van Overbeek