

De Brug



Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

Bruggen bouwen

Ik zou gaarne handen reiken,
waar vuisten zijn gebald.
Ik zoek voortdurend tekenen
van vrede tussen jong en oud.

Heer, geef mij de moed tot bruggen bouwen.
Geef mij de moed tot de eerste stap.
Laat mij vertrouwen op uw bruggen,
en als ik ga, ga Gij dan met mij mee.

Kurt Rommel

Koffieochtend: Loop eens even binnen !

*Welkom
op donderdag
20 september om 10.00 uur*

*Kom binnen, vertel je verhaal.
Warm je aan het vuur dat in ons brandt.
Koester je in onze aandacht.
Want we laten niemand in de kou staan.
Niemand die een dichte deur mag treffen.
Stap over de drempel.
Kom in het licht en voel je thuis.*

uit: Zinboekje Oase



90 jaar Gerardus Majellakerk



Een gedachte op weg naar ons 90-jarig parochiefeest.

In de komende maanden wil ik met u enkele gedachten op papier zetten betreffende onze parochie.

In een parochie hebben mensen maar een half woord nodig, want een goed verstaander heeft maar een half woord nodig en soms niet eens zo veel.

Parochianen en zij die zich met de geloofsgemeenschap verbonden weten, verstaan elkaar in gebaren, maar ook in beelden. Parochianen tekenen voor elkaar wat niet te zeggen is:

leven en dood, God en liefde,
zij roepen iets voor elkaar op,
verduidelijken het een en ander,
en geven er zin aan,
zoals een verlovingsring,
een kus, een gebalde vuist naar de hemel,
een zwarte rand om een papier,
een bosje bloemen op de vrijdagavond,
een in het hout gekerfd hart, een sluier.
Woorden, gebaren, tekens, verhalen,
we kunnen niet zonder
en zeker niet als het om mensenlevens gaat.



Mogen wij ons allen opmaken voor het grote parochiefeest, ik hoop u allen te mogen begroeten en feliciteren, want wij allen zijn toch de parochie.

Hans Vugs,
diaken, pastor.

3

90 jaar Gerardus Majellakerk



In onze parochiegemeenschap opgenomen



Op zondag 1 juli 2012 kwamen heel veel mensen naar onze kerk om met open armen **Denzel van den Heuvel** in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Het was een hele speciale dag, want naast de doop van Denzel waren papa en mama Maarten van den Heuvel en Chantal van den Heuvel – Bergmans vandaag precies 1 jaar getrouwd. Denzel kreeg bij zijn doop de namen Denzel, Franciscus, Diederik, namen die zijn papa en mama mooi vonden, maar ook die naar hele bijzondere mensen uit de familie wezen. Nadat hij het kruisteken van Jezus had ontvangen, kreeg Denzel dat ook van papa en mama, van zijn peetoom Frank van den Heuvel en zijn peettante Cinthia Bergmans en van zijn opa's en oma's. Peetoom en peettante hebben Denzel heel plechtig beloofd dat hij te allen tijde bij hen welkom is, en dat hij altijd zo binnen mag

lopen. Na de doop heeft Denzel het licht van Christus gekregen en hij heeft het ook gedeeld met zijn vriendjes en vriendinnetjes. In een grote processie zijn we samen naar Moeder Maria gegaan om haar dank je wel te zeggen, maar ook om haar te vragen dat zij Denzel en ons allen op onze levensweg wil beschermen.

Natuurlijk werd het lang zal hij leven gezongen en werd de doopklok geluid. Denzel woont met zijn papa en mama in de Hobbemastraat 2.

Op zondag 8 juli 2012 kwamen we met heel veel mensen in de Piokapel bijeen om **Nina Koolen** van harte welkom te heten. Nina is al 2 jaar en haar papa en mama: Christian Koolen en Charlotte van Lissum wilden haar graag opgenomen hebben in onze geloofsgemeenschap. Papa en mama hebben plechtig beloofd dat zij

4

90 jaar Gerardus Majellakerk



Nina zullen begeleiden op haar weg naar zelfstandigheid en dat zij dat zullen doen aan de hand van Gods Blijde Boodschap. Ook de peetoom en peettante van Nina: Peter van Lissum en Jeanette Koolen hebben aan Nina laten weten dat zij bij hen altijd welkom is, dat zij nimmer een afspraak bij hen hoeft te maken. Nadat het verhaal van Jezus was verteld, hebben we samen een dak boven Nina gemaakt, een dak van handen want we willen samen haar helpen op haar weg naar de volwassenheid. Nina kreeg bij haar doop de namen: Adriana Henrika Maria. Namen die in de families voorkomen en wiens extra bescherming aan hen gevraagd wordt. Met het licht van Jezus in onze handen zijn we naar Maria gegaan om haar Nina toe te wijden. Wij hebben samen gebeden dat Maria Nina maar ook ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Nadat we het lang zal zij leven gezongen hebben, werd de doopklok geluid. Nina woont met haar papa en mama in de Cornelis Drebbelstraat 13.

Op de kermisavond, zondag 22 juli 2012 waren we met velen om **Keesje Sneeboer** in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Met Keesje kwamen uiteraard zijn papa en mama: Mark Sneeboer en Linda de Vries, maar ook zijn opa's en oma's en zijn peetoom en peettante: Bas Sneeboer en Rielana Smits. Iedereen was vrolijk en blij dat de nieuwe wereldburger zo blij en opgewekt de wereld in kijkt. Keesje kreeg bij zijn doop de namen: Keesje Cornelis Johannes Maria. Namen die in de familie leven en die een grote betekenis hebben voor hen. Mag Keesje door hen allen met heel veel liefde en vrede omringd worden. Ook de peetoom en peettante hebben Keesje heel plechtig beloofd dat zij hun petekind met heel veel zorg zullen begeleiden en dat hij altijd bij hen welkom is. Keesje gaf geen krimp toen hij het koude doopwater over zijn hoofdje voelde stromen, maar toen hij het licht van Christus ontving, gaf hij dat meteen door aan alle kinderen die bij deze viering aanwezig waren. Samen zijn we met alle aanwezigen naar de beeltenis van Moeder Maria gegaan en

5

90 jaar Gerardus Majellakerk



hebben haar onze groet gebracht. Natuurlijk hebben we gevraagd dat zij Keesje en ons wil beschermen op onze levensweg. Het lang zal hij leven mocht niet ontbreken, evenals het luiden van de doopklok. Keesje woont met zijn ouders in de Edisonlaan 246.



Op diezelfde kermisavond kwam **Melichia Klasen** met haar papa en mama Kevin Klasen en Samantha Hoogendoorn naar onze kerk met de vraag om ook in onze geloofsgemeenschap te mogen worden opgenomen. Iedereen was daar heel blij mee en papa en mama hebben beloofd om haar bij de hand te nemen en heel haar leven naar haar zelfstandigheid te begeleiden, zoals Jezus Christus ons dat heeft geleerd. Ook de beide peettantes Mandy Hoogendoorn en Elvira Klasen hebben Melichia beloofd dat zij altijd welkom is bij hen en niet tevoren een afspraak hoeft te maken. Melichia kreeg

van haar ouders, peettantes en opa's en oma's ook het teken van Jezus, namelijk het kruisteken. Nadat we vol spanning naar het verhaal van Jezus hebben geluisterd, hebben we de doopvont bewonderd, gevoeld en bekeken hoe mooi de kaars van Jezus er uit ziet en we mochten ook ruiken hoe heerlijk de Chrismaolie ruikt. Toen Melichia gedoopt werd stonden alle ogen gericht op haar en iedereen was het eens: het doopwater is maar wat koud. Peettante Mandy heeft de doopkaars van Melichia aangemaakt aan de grote doopkaars van Christus. Daarna kregen alle kinderen een beetje van dat heerlijke en gezellige licht dat Melichia had ontvangen. Nadat we samen tot God het onze Vader hadden gebeden zijn we in een grote optocht naar Maria gegaan om ook haar een groet te brengen en te

6

90 jaar Gerardus Majellakerk



vragen heel speciaal op Melichia te letten. Uit volle borst hebben we het lang zal zij leven gezongen en de doopklok geluid. Melichia woont met haar ouders in de Kaap Koloniestraat 55.

Op zondag 5 augustus kwamen weer veel mensen naar onze kerk, maar nu om **Mitchel van Abeelen** in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Mitchel was met haar papa en mama Hans van Abeelen en Rebecca Kuijper, met haar peetoom en vriendjes en vriendinnetjes naar onze kerk gekomen. Ook hij kreeg het teken van Jezus Christus en dat gaven zijn papa en mama, zijn peetoom en peettante en zijn opa's en oma's ook. Vol aandacht luisterden allen naar het verhaal van Jezus en hebben we samen gesproken wat we allemaal nodig hebben als we Mitchel gaan dopen. Daar kwamen we samen heel goed uit en ook de doopkaars die Mitchel krijgt werd goedgekeurd. Nadat Mitchel gedoopt was en hij een kruisje met Christmazalf had ontvangen maakte zijn peetoom de doopkaars aan. Ook Mitchel deed heel blij van zijn pas ontvangen licht en warmte uit aan zijn vriendjes en vriendinnetjes. In een lange rij zijn we naar Maria die in de grote kerk staat gegaan. We hebben alle lichtjes bij haar neergezet, even gebeden en natuurlijk hebben we gezongen lang zal hij leven. Ja en toen werd de doopklok geluid en die was tot in de Korvelseweg te horen.

Mitchel woont met zijn ouders op het Churchillplein 40.

Op 12 augustus 2012 kwam **Rico Verhagen** met zijn papa en mama, Jean-Paul Verhagen en Saskia Verhagen – van Riel, met zijn peettantes Margo Maas en Mirella van Riel, met zijn opa's en oma's, ja zelfs zijn overgrootvader en overgrootmoeder, en vriendjes en vriendinnetjes onze kerk binnengestapt. Rico is reeds geboren op 4 januari 2007. Hij onderging alles heel gelaten en toen hij het kruisteken van Jezus had ontvangen, ging hij dat zelf vragen aan zijn papa en mama, zijn peettantes en zijn opa's en oma's. En hij sloeg de

7

90 jaar Gerardus Majellakerk



overgrootvader en grootmoeder niet over. Met het verhaal van Jezus gingen we allemaal het grote meer van Tiberias op, natuurlijk met een roeibootje. En we moesten zelf roeien en dat was niet gemakkelijk, zeker niet toen het hard begon te waaien en ook nog eens onwieren. Maar we hebben Jezus wakker gemaakt en die zei tegen ons, kinderen je moet niet bang zijn als Ik met jullie mee mag gaan. Nadat Rico gedoopt was, een kruisje met Christma had ontvangen en zijn doopkaars, zijn we met zijn allen naar Maria gegaan en hebben bij haar gebeden en gevraagd dat zij en Rico, maar ook ons allemaal mag beschermen op onze levensweg. Daarna hebben we het lang zal hij leven gezongen en werd met veel lawaai de doopklok geluid. Rico woont met zijn ouders in de Nicolaas Knipstraat 7.

Op zondag 19 augustus, de tropische zondag, kwam **Indy Spaninks** met haar papa en mama, Tim en Rowena Spaninks – Zeegers en haar grote broer Gino, naar onze kerk om daar door het doopsel opgenomen te worden in onze geloofsgemeenschap. Met Indy waren ook haar peetoom en peettante, Remco en Rian Wouters, haar opa's en oma's en heel veel vriendjes en vriendinnetjes gekomen. Gino had zijn eigen doopkaars meegebracht en samen met zijn peetoom heeft hij deze weer eens aan gemaakt. Indy kreeg bij haar doopsel de namen Indy Maria. De naam Indy was voorgesteld door de oma en Tim en Rowena waren het daar meteen mee eens en de naam Maria heeft een verwijzing naar haar peettante, en zo hebben Tim en Rowena aangegeven dat Indy geen eenling is maar met vele mensen verbonden. Kimberly en Marco hebben aan de papa en mama van Indy beloofd dat als zij een keer weg moeten dat zij dan wel willen oppassen. In een grote optocht zijn we naar Moeder Maria gegaan en hebben haar bedankt voor Indy, maar ook gevraagd dat zij in de toekomst haar met raad en daad wil bijstaan. Natuurlijk hebben we lang zal zij leven gezongen en Gino en de anderen waren niet te lui

8

90 jaar Gerardus Majellakerk



om de doopklok te luiden. Indy woont met haar grote broer Gino en haar ouders in de Jan van Riebeeckstraat 50.

Op diezelfde hete zondag is **Iris Verhagen** in onze geloofsgemeenschap opgenomen. Met haar papa en mama, Bas en Morena Verhagen – van Lieshout, haar peetoom en peettante Joost en Judith van Zelst – Verhagen, haar opa's en oma's en haar nichtje was zij naar onze kerk gekomen. Papa en mama waren vorig jaar getrouwd en hebben aan het begin van de viering hun trouwkaars weer eens aangemaakt. Toen Iris het kruisteken van Jezus had ontvangen, hebben ook papa en mama, peetoom en peettante en alle opa's en oma's haar een kruisje gegeven. Peettante Judith had voor haar petekind een prachtig gedicht, waarin zij zegt dat peetoom en peettante heel trots zijn om voor Iris peetoom en peettante te zijn. Tussen de verschillende onderdelen van de doop werd hele mooie muziek gedraaid, waar veel mensen samen konden zingen. Door de warmte werd het wel wat te veel voor Iris en bleef zij maar doorhuilen. Gelukkig werd het aan het einde voor haar in de wagen weer wat draaglijker. In een grote stoet zijn we naar Moeder Maria gegaan en hebben daar een kaars gezet en haar gevraagd om voor Iris en ons allen te zorgen. Natuurlijk hebben we het lang zal zij leven gezongen en heeft het nichtje van iris de doopklok geluid. Iris woont met haar ouders in de Lombardijenlaan 95.

Toen het heel heet was kwam **Juultje van den Broek** met haar papa en mama Antoon van den Broek en Marloes van Oosterwijk, haar peetoom en peettante Jordy Doorakkers en Janneke van den Broek, haar opa's en oma's en vriendje en vriendinnetjes naar onze kerk om opgenomen te worden in onze geloofsgemeenschap. Juultje is vernoemd naar haar oma's en ze kreeg bij de doop de namen Julie Josina, Adriana, Haar oma's waren allemaal heel trots dat zij vernoemd werden. Ook papa en mama hebben in de kerk naar

9

90 jaar Gerardus Majellakerk



Juultje gezegd dat zij goede ouders zullen zijn en haar met raad en daad bij staan. Ook Jordy en Janneke hebben gezegd dat Juultje te allen tijde bij hen welkom is, maar voor Jordy zal ze dan wel een grote telefoonrekening moeten maken, of een lange reis moeten maken om hem persoonlijk te spreken, want oom Jordy gaat aan het einde van de maand Augustus naar China. En hij wist mij niet te vertellen wanneer hij weer terug is. Toen er heel goed naar het verhaal van Jezus was geluisterd zijn we de doopelementen gaan bekijken. Het water, de doopkaars en het Chrisma. Juultje vond het helemaal niet erg dat er koud water over haar hoofd stroomde, maar ze vond het helemaal niet fijn om dat warme doopkleed over zich heen te krijgen. Wel heeft ze aan haar vriendje en vriendinnetjes een brandend kaarsje gegeven en samen met alle grote mensen zijn we naar Moeder Maria gegaan. We mochten allemaal een mooi plekje uitzoeken om ons kaarsje neer te zetten. We hebben het lang zal ze leven gezongen en de doopklok geluid.

Juultje woont met haar papa en mama in de Guido Gezellelaan 122 te Goirle.

Samen hebben we gezongen: Lang zullen zij leven!

Wij hebben uit handen moeten geven.



In de leeftijd van 85 jaar is in haar eigen omgeving op woensdag 20 juni 2012 toch nog onverwacht **Gonnie Vermeulen – Vrinsen** van ons heen gegaan. Op dinsdagavond was moeder en oma niet goed geworden, de doktoren waren er nog bij geweest en naar het leek was moeder weer

10

90 jaar Gerardus Majellakerk



rustig geworden en kon iedereen gaan slapen. De volgende morgen bleek dat moeder en oma in de loop van de nacht was overleden. Ons moeder en oma was weduwe van Henk Vermeulen, waarmee zij vele jaren in liefde en gelukkig was getrouwd. Moeder heeft haar drie jongens steeds met heel veel zorg omringd, maar die door haar voorbeeld aan jullie allen wel liet zien hoe jullie in het leven met mensen moeten omgaan. Toen haar schoondochters bij haar thuis kwamen werden die met heel veel liefde opgenomen, maar mochten wel zijn die zij waren. Ze hoefden niet anders te gaan leven, dan zij thuis geleerd hadden. Maar oma was een echte oma, een die haar kleinkinderen en weer later haar achterkleinkinderen lekker verweende, bij oma was voor jullie alles mogelijk. Wel had ze nog graag haar twee achterkleinkinderen zien opgroeien, maar dat heeft jammer genoeg niet meer gemogen. Moeder genoot van alles wat er op haar levensweg kwam, ze genoot als je ze mee nam, maar ook weer thuis bracht. We kunnen alleen maar zeggen Moeder en oma, dank je wel voor alles wat je voor ons gedaan en betekend hebt. Wij proberen uw voorbeeld ook nu je weg bent, voort te zetten. Oma woonde in de Generaal Bothastraat 4

Dat zij ruste in vrede.

Bijzondere jubilea

- 19 juni: 25 jaar getrouwd:
Michel Kocken en Rolanda Kocken-
Kruijssen
- 19 juli: 50 jaar getrouwd:
Harrie Faes en Joke Faes- Smits
- 12 augustus: 65 jaar getrouwd:
Janus Wagener en Zus Wagener-Vriens
- 28 september: 40 jaar getrouwd:
Hennie Jacobs en Jeanne Jacobs-Vorster



11

90 jaar Gerardus Majellakerk



Zuiderbazaar en Open Kerk

Op zondag 9 september wordt weer de Zuiderbazaar gehouden tussen 12.00 uur en 17.00 uur op het plein voor het MFA en de Kerk.

Er staan dan allerlei kramen en zijn er een aantal activiteiten o.a. streetdance en sport.

Ook het Schateiland is dan open.

De Gerardus Majella-kerk is van 12.00 uur tot 16.00 uur open om even binnen te lopen.

Ook zijn de granietsteenkaarsjes te koop voor € 5,- voor het 90-jarig feest van de kerk.

Ons Herenkoor geeft vanaf 12.15 uur een miniconcert.

Van harte welkom!

Koop eens een kaarsje



We hebben er nog genoeg. Koop eens een kaarsje voor het goede doel. U weet wel voor het feest van 90 jaar GerardusMajellakerk, wat we dit jaar nog vieren. Voor € 5,- kunt u er eentje meenemen. Verkrijgbaar op zaterdagavond in Koningsvoorde en op zaterdag en zondag in de kerk

Lees bij het ontsteken wel goed de onderkant. Na enkele uren branden de kaars doven en later weer opnieuw aansteken, zo voorkom je dat er niets van de kaars overblijft.

Een opmerking: de buitenkant is niet van graniet, maar gewoon van kaarsvet, maar lijkt op granietsteen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan ons gezamenlijke feestje van onze Gerardus Majellakerk.

Een kerk waar we trots op mogen zijn!

12

90 jaar Gerardus Majellakerk





Intenties Lidwina Gerardus Majella (kerk)

september		
za. 1 sept. zo. 2 sept. Kinderneven- dienst op zondag	17.30 uur 10.00 uur	Fien Hultermans- van Hautum Mathea Eijkens-Mandos en Toon Eijkens Ineke Vugs-van Etten Catharina Pompe- van Roozendaal vw. jaargetijde
Dameskoor		
vr. 7 sept.	10.30 uur	Eerste Vrijdag
za. 8 sept. zo. 9 sept. Herenkoor	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Mathea Eijkens-Mandos en Toon Eijkens Betsie Smits- van der Steijlen Rob van den Bosch

13

90 jaar Gerardus Majellakerk



		Jan van Mierlo
di. 11 sept.	10.30 uur	Pio-morgen
za. 15 sept. zo. 16 sept. Dameskoor	17.30 uur 10.00 uur	Fien Hultermans-van Hautum Mathea Eijkens-Mandos en Toon Eijkens Ans van der Weide- van Boxtel Ineke Vugs- van Etten Ouders Kahlman-Vromans Drik Berkhof Cees de Veer vw. jaargetijde Fam. de Rooij
za. 22 sept. zo. 23 sept. Herenkoor		Mathea Eijkens- Mandos en Toon Eijkens Ineke Vugs-van Etten Marcel Muurmans Jan van Mierlo
vr. 28 sept.		Robijnen bruidspaar Hennie en Jeanne Jacobs-Vorster, viering in de Hazelaar
za. 29 sept. zo. 30 sept. Dameskoor	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Mathea Eijkens- Mandos en Toon Eijkens Fien Hultermans-van Hautum Marcel Muurmans Welslagen van de Ziekendag Catharina Pompe- van Roozendaal vw. verjaardag

14

90 jaar Gerardus Majellakerk



Intenties in huize Koningsvoorde

za. 1 sept.	19.00 uur	Mathea Eijkens-Mandos Toon Eijkens
za. 8 sept. Lidwinakoor	19.00 uur	Mathea Eijkens-Mandos Toon Eijkens Jan van Mierlo
za. 15 sept.	19.00 uur	Mathea Eijkens-Mandos Toon Eijkens Ans van der Weide-van Boxtel Cees de Veer vw. jaargetijde Fam. de Rooij
za. 22 sept. Lidwinakoor		Mathea Eijkens-Mandos Toon Eijkens Jan van Mierlo
za. 29 sept.	19.00 uur	Mathea Eijkens-Mandos Toon Eijkens

Geheugensteuntjes



zo. 2 sept.	10.00 uur	Kinderwoorddienst
ma. 3 sept.	10.00 uur	Pastorale Werkgroep
wo. 5 sept.	20.15 uur	Doopvoorbereiding
do. 6 sept.	16.00 uur	Aanbidding
do. 6 sept.	19.30 uur	Bijbelgroep Riet
vr. 7 sept.	10.30 uur	Eerste vrijdag
zo. 9 sept.	13.00 uur	Open Kerk en Zuiderbazaar
di. 11 sept.	10.30 uur	Pio-morgen

15

90 jaar Gerardus Majellakerk



do. 13 sept.	16.00 uur	aanbidding
do. 13 sept.	20.00 uur	Bijbelgroep 2006
do. 20 sept.	10.00 uur – 11.30 uur	Koffieochtend !
do. 20 sept.	16.00 uur	Aanbidding
vr. 21 sept.	12.00 uur	Redactie 'De Brug'
do. 27 sept.	16.00 uur	Aanbidding
do. 27 sept.	20.00 uur	Bijbelgroep 2006
zo. 30 sept.	13.00 uur	Ziekendag



Feest van 90 jaar Gerardus Majellakerk

Wie was Gerardus Majella? Waarom deze naam voor onze kerk?
Vragen te over.

Echter wie gaat er mee, als we in oktober een bezoek willen brengen aan Wittem, dé plaats om iets meer over onze patroonheilige te horen. In de volgende Brug iets meer over dit initiatief en de kosten die er aan verbonden zijn.

Riet van Overbeek

16

90 jaar Gerardus Majellakerk



Uit de nieuwsbrief van Wies Dorgé



U weet, onze parochiaan Wies Dorgé werkt nog steeds in Ghana in de Volta Regio.

Enkele jaren geleden hebben we de vastenactie gehouden voor haar projecten. Misschien moeten we dit nog eens doen.

Opnieuw werden scholen gebouwd of uitgebreid en kwam er een IT-Center. In Gbodome hebben ze een kraamkliniek gekregen en drie kleine verpleegsterswoningen.

Voor de dorpen Abehenease en Agoxoe werden waterpompen geslagen. Dit project liep vertraging op, maar is in maart j.l. afgesloten.

Voor de komende jaren staan twee projecten op het programma:

Een rijdende cassavefabriek, een uitvinding van een Nederlandse ingenieur uit Wageningen. Wanneer de cassavewortels door de boeren uit de grond gehaald zijn, moeten ze binnen 24 uur verwerkt worden.

Het tweede project is een herstart en uitbreiding van een verpleegstersopleiding in Kpando. Door intrekking van regeringssteun was deze opleiding enkele jaren geleden gestopt. Er is echter dringend behoefte aan goed geschoold verplegend personeel. De opleiding moet in 2014 kunnen starten met 60 leerlingen. Voor de realisatie wil Wies het nodige geld bij elkaar brengen.

Riet van Overbeek

17

90 jaar Gerardus Majellakerk



Vredesweek



conflicten in plaats van een bron van welvaart en vrede.

Vrede is ons aangezegd.

Moge God ons behoeden

opdat wij dit onderweg onthouden.

Vrede hebben we elkaar gewenst.

Moge God ons behoeden

opdat wij dit onderweg blijven doen.

Vrede is een belofte voor onze wereld.

Moge God ons behoeden.

18

90 jaar Gerardus Majellakerk



Zilveren speld voor Jan van Lieshout



Op 17 juli heeft Jan van Lieshout de zilveren speld van Vincentius ontvangen omdat hij 43 jaar zijn beste krachten heeft ingezet voor deze vereniging en daardoor veel mensen heeft kunnen helpen.

Zelf vertelde Jan in een dankbrief aan het bestuur:

“Ik was stomverbaasd toen ik op een reguliere vergadering van de Vincentiusvereniging Trouwlaan, werd onderscheiden met de draagmedaille van de Vincentiusvereniging Tilburg.

Waar heb ik deze onderscheiding aan verdiend? Het liefst doe ik dit werk in de anonimiteit.”

Met de ondersteuning van de Vincentiusvereniging Tilburg en de opbrengst van een collecte met Kerstmis in de kerk zijn de middelen om te helpen beperkt.

We zijn ook druk met het rondbrengen van door de Vincentiusvereniging Tilburg ter beschikking gestelde kerstpakketten in onze wijk.

Wanneer wij niet kunnen helpen, verwijzen we de mensen door naar andere instanties.

Jan bedankt allen die betrokken zijn geweest bij het toekennen van zijn onderscheiding, waar hij zeer trots op is.

19

90 jaar Gerardus Majellakerk



Feest in Koningsvoorde



Op dinsdag 16 oktober vieren we met de ouderen het feest van 90 jaar Gerardus Majellakerk. We beginnen om 14.30 uur met een korte gebedsviering, daarna koffie met gebak, we laten wat beelden zien van de kerk uit verleden en heden en sluiten de middag af met een hapje en een drankje.

Een fijne middag gewenst!



*Je zult maar een eendagsvlieg zijn
en je dag niet hebben!*

20

90 jaar Gerardus Majellakerk



Vastenactie voor Burkina Faso: Bedankbrief

Turnhout, 9 juli 2012



Vandaag ontvingen wij een bankafschrift, dat er op 30 juni 2012 een bedrag van € 1433,07 was overgemaakt naar de rekening van de Stichting Zod Neere Nederland. Het bedrag was de opbrengst van de vastenactie 2012, die als doel had de afbouw van de vakschool in Ouagadougou Burkina Faso mede te financieren.

Het bestuur van de Stichting Zod Neere Nederland is u, diaken Hans Vugs en alle parochianen, zeer dankbaar.

Uw bijdrage samen met de bijdragen van de leden van de grote Franciscaanse familie, de succesvolle activiteiten, die we als bestuur georganiseerd hebben, hebben ervoor gezorgd dat de begroting voor de afbouw, mede door premie van de Wilde Ganzen bijna gedekt is.

Omdat de Wilde Ganzen de deadline voor hun bijdrage tot 6 augustus heeft verschoven, telt ook deze bijdrage mee voor de 55% premie. De opbrengst van de vastenactie van de Trouwlaan wordt door deze premie van Wilde Ganzen verhoogd tot € 2021,35

21

90 jaar Gerardus Majellakerk



Geweldig!

Zod Neere Nederland heeft alle hoop, dat we nog enkele positieve reacties ontvangen op enkele ijzers die we nog in het vuur hebben liggen

Als de school binnenkort in gebruik is, kan de vereniging Zod Neere Burkina Faso ervoor zorgen dat honderden kinderen via een gerichte vakopleiding een menswaardig bestaan kunnen opbouwen

Ik wens u, diaken Hans Vugs en alle parochianen van de Trouwlaan van harte alle goeds en een fijne zorgeloze vakantie.

U kunt er zeker van zijn, dat uw bijdrage direct en goed besteed wordt aan de meest kwetsbaren onder ons in Burkina Faso.

U nogmaals dankend,
Met een vriendelijke groet: Vrede en alle goeds!

Will Visser- Pelsma,
Hans Visser

Van de redactie:

Ook volgend jaar (2013) hopen we de vastenactie weer voor Burkina Faso te houden. Zij kunnen onze hulp zeker goed gebruiken. Ook willen we vragen aan de hele parochie De Goede Herder, dus ook Korvel, Broekhoven, Binnenstad, Goirle, en Heuvel, om zich daarbij aan te sluiten. Diaken Vugs zal dit in het pastoresteamoverleg bespreken.

Riet van Overbeek

Let op!

Bij overmaken van financiële bijdragen via bank of giro is de naam gewijzigd, de nummers zij gelijk.

Zie achterzijde van dit blad.

22

90 jaar Gerardus Majellakerk



De Disgenoten

Het simpele gerei,
het brood, dat is gesneden,
de stilte, de gebeden –
Want de avond is nabij.

Uit tranen en uit pijn
dit samenzijn verkregen:
bij sober brood de zegen
twee in úw naam te zijn.

Waar aan de witte dis
uw teken wordt beleden
verschijnt Gij -: ‘u zij vrede’.
Gij Brood – gij Wijn – gij Vis.

Ida Gerhardt



23

90 jaar Gerardus Majellakerk



Belangrijke gegevens

Pastorale zorg:
diaken J. Vugs
tel. 06-22453361



Secretariaat Lidwina Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz. e-mailadres: info@hlgm.nl

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, daarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, daarna koffie.

Financiën: Let op! De naam van de parochie is gewijzigd!

giro 106.88.20, bank 1712.00.217
t.n.v. Parochie de Goede Herder (locatie Lidwina Gerardus Majella)

Parochieblad “De Brug”

Kopij **vóór 20 september** middels e-mail adres:
pastoraat@hlgm.nl (e-mailadres) of in brievenbus van de kerk.
website: www.hlgm.nl
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

Redactie Parochieblad “De Brug”

Maria Kolen ,
Jos Peeters,
Riet van Overbeek

24

90 jaar Gerardus Majellakerk

