



ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN.

Al heel veel jaren vieren de christenen van over heel de wereld op 1 en 2 november de feesten van Allerheiligen en Allerzielen. Ook dit jaar vieren wij in onze parochiegemeenschap deze feesten weer. Op 1 november vieren we Allerheiligen, dat zijn de ontelbaar velen die of ze nu heilig of niet heilig verklaard zijn in Gods Vaderhuis mogen wonen, Waar zij altijd God van aangezicht tot aangezicht mogen zien.

Het is van geen belang of de Paus hen nu heilig verklaard heeft of niet. Van belang is dat zij in hun leven hier op aarde hun best hebben gedaan om de blijde Boodschap, die Jezus Christus hier heeft komen brengen en die we allemaal kunnen lezen in de Bijbel, om die Boodschap handen en voeten te geven. En het kleinste wat we gedaan hebben, is in de ogen van God al heel belangrijk. En blijft steeds voor Hem tellen.

Grote feesten hebben we over twee dagen uitgesmeerd zo ook het feest van Allerheiligen en Allerzielen. En dan zijn het weer die twijfelaars die zeggen, maar als hij of zij nu nog niet in Gods Vaderhuis zijn, kunnen zij er dan nog komen? Uiteraard kunnen we hier op aarde de goede God bidden dat Hij, ook hen nog in zijn Huis opneemt. Dat doen de meeste mensen op de tweede novemberdag. Zij steken dan een kaarsje op en bidden dat al onze dierbaren opgenomen worden bij God in zijn Rijk van Vrede. En daar kunnen we ons best bij aansluiten.

Velen gaan in deze dagen dan ook naar het kerkhof, of naar het crematorium, om het graf schoon te maken, om er een bloemetje te plaatsen, om nog even heel intens met al onze dierbaren bezig te zijn, hun herinneringen weer op te halen, hen allen weer tot leven brengen. Mogen wij zo samen Allerheiligen en Allerzielen gedenken.

Hans Vugs, diaken-pastor

 <p>BEDEVAART NAAR ROME IN 2015 MET DE PAROCHIE DE GOEDE HERDER</p>	
<p>Op zondag 14 december 2014 zal er in onze kerk, door ons herenkoor, een Kerstconcert worden gegeven. Aanvang 14:30 uur</p> 	<p>Donderdag 20 november Koffie ochtend 10:00 tot 12:00 uur</p> 
<p>Geen Kindernevendienst in november</p> 	<p>Aanbidding in de Pio-kapel elke donderdag in november van 16:00 tot 17:00 uur.</p> 

Zondag 12 oktober kwamen **MATS BILOK en BRAM VERSFELD**, twee neefjes van elkaar, samen met hun papa en mama naar onze kerk om door het Sacrament van het H. Doopsel opgenomen te worden in onze geloofsgemeenschap. Bram was op 13 februari 2014 en Mats op 23 mei 2014 geboren en hun ouders waren met hun komst dolgelukkig en dat straalden ze samen rijkelijk uit. Mats kreeg bij zijn doop de namen Mats Marinus Adrianus en Bram kreeg de doopnamen Bram Johannes Adrianus, allemaal namen vanuit hun eigen familie, waarmee papa en mama willen uitdrukken onze Mats en onze Bram zijn geen eenlingen, maar verbonden met heel veel mensen die hen willen begeleiden op hun levensweg. Beide kinderen kregen het kruisteken van Jezus op hun voorhoofd, op hun lippen en in hun hart. Daarna kregen zij van hun ouders, peetouders, opa's en oma's een kruisje op hun voorhoofd. Van de kinderen kregen ze voorzichtig een kusje. Natuurlijk hebben we gespannen naar het verhaal van Jezus geluisterd en beloofd dat we in de komende week ook zullen proberen om zoals Jezus te leven. Ja, en toen mochten we twee keer een dak maken, één boven Mats en één boven Bram en iedereen bouwden daaraan vrolijk mee. We hebben gebeden dat God hen zal beschermen op hun levensweg, maar dat Hij ook naar ons zal kijken en geleiden. Gelukkig werd er geen ruzie gemaakt wie er het eerst gedoopt werd en wie op de tweede plaats, allen stonden er bij en hadden voor dit grote moment heel veel aandacht. Geen van de dopelingen schrok van het koude water, maar de aanwezige grote kinderen vonden het best wel koud water. Nadat ze met Chrisma-olie waren gezalfd hebben zij ook alle twee een doopkaars ontvangen en samen hebben zij hun nieuwe vuur gedeeld met alle kinderen. Daarna hebben we het Onze Vader



gebeden en zij we in een grote processie naar Moeder Maria gegaan. De ouders en peetouders hebben dank je wel gezegd en natuurlijk hebben we gebeden dat Maria onze twee nieuwe neefjes, maar ook ons allen mag begeleiden op ieders weg door het leven. Mats woont met zijn ouders in de Varsseveldstraat 38 en Bram woont met zijn ouders in de Vriezenveenstraat 89.

Daarna werd die prachtige Piokapel volgestroomd met de familie van **JAYDEN VAN HEES**. Jayden was uiteraard gekomen met zijn papa en mama Limahl van Hees en Kimberley de Rooy, met zijn peettante Valerie van Hees, met opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Jayden kreeg bij zijn doop de hele mooie namen: Jayden Vincentius Johannes, namen die een hele bijzondere betekenis hebben, maar die ook verwijzen naar mensen die met hem mee willen trekken door het leven. Nadat iedereen hem een kruisteken en of een kusje had gegeven, hebben we geluisterd naar het verhaal uit de Bijbel, een verhaal van Jezus. En samen hebben we ook gesproken wat er allemaal nodig is als een kindje gedoopt wordt. Samen met de grote mensen konden we alles bij elkaar vinden en ook vertellen waarom we het nodig hebben. Papa en mama en de peettante hebben beloofd Jayden te begeleiden op zijn weg door het leven, zij hebben de geloofsbelijdenis uitgesproken en gevraagd om in dat geloof hun Jayden te dopen. Ook kreeg Jayden een kruisje met Chrisma-olie en God hebben gevraagd om hem te beschermen op zijn weg door het leven. Tante Valerie mocht zijn nieuwe doopkaars aanmaken en kreeg van Jayden de opdracht om dat vuur ook te delen met de kinderen. In een grote stoet zijn we toen naar de kerk gegaan en hebben Moeder Maria bedankt en gevraagd om Jayden en ons te beschermen op onze weg door het leven. Natuurlijk hebben we het lang zal hij leven gezongen en de doopklok geluid.

Jayden woont met zijn papa en mama in de Riethovenerf 3.

LANG ZULLEN ZIJ LEVEN.



WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN.

Veel te vroeg, ontzettend vroeg hebben wij **COEN VAN ROSMALEN** af moeten geven. Pierre en Patricia van Rosmalen, trotse ouders van hun Coen, hun oogappel, hun alles. Coen een levensluchtige jongen, die de wereld wilde verkennen, die overal vrienden en vriendinnen wilde hebben, in zijn land van zijn dromen Nieuw-Zeeland, is door een noodlottig ongeval omgekomen. We hadden nog aardige berichten van hem gehoord, hij had het naar zijn zin, kon snowboarden, kon genieten van Gods schepping, was ontzettend gelukkig als hij in de vrije natuur kon ronddolen. Coen was in zijn element als hij met vrienden en vriendinnen samen kon zijn, hen kon helpen bij alles wat met het leven van doen had. Een positieve knaap, die klaar stond voor de ander, die de ander wilde helpen, niet om er rijker van te worden, maar om de ander gelukkig en blij te maken.

Je zult op zondagmorgen 14 september 2014 om 6 uur wakker



gebeld worden en de politie staat voor jouw deur, dan voel je de grond onder je voeten wegslaan, als je dan nog het bericht krijgt dat jouw liefste, jouw alles, is verongelukt, ben je even helemaal de kluts kwijt. Wat nu, hoe dan, waarom, duizend en een vragen stromen door je hoofd, vragen die je nu en misschien nooit beantwoord krijgt. Waarom hij en niet

iemand anders.

Coen mocht 24 jaar worden, in de bloei van zijn leven, van zijn bruisend leven, is hij van ons heen gegaan. In zijn natuur, in zijn

omgeving waar hij graag verbleef, hebben we afscheid van hem genomen. Op de natuurbegraafplaats te Alphen hebben wij zijn leven overdacht, hebben we hem dank je wel gezegd voor alles wat hij voor ieder van ons op zijn heel speciale wijze heeft gedaan. In de overvolle aula waren jongeren uit Oostenrijk, uit zijn Heimat Hinterglemm, waren jongeren uit Nieuw-Zeeland, waren mensen die zijn ouders en zijn vriendin Kinga wilden ondersteunen, nog even laten blijken en horen wat wij op deze plek uit handen geven. Maar we hebben samen ook gebeden dat de almachtige Heer van het leven, ook de Heer van Coen, hem mag opnemen in zijn rijk van Vrede. Mag Coen horen: kom goede en getrouwe knecht, uit jouw korte leven heb jij blij gegeven wat belangrijk in jouw maar ook in mijn Ogen is, kom aan mijn tafel zitten en nu zal ik je voor altijd bedienen.

Coen dank je wel voor alles wat jij voor ons gedaan hebt, blijf ons vanuit het Paradijs van jouw en onze Schepper begeleiden door het leven.

Coen rust zacht.

Op donderdag 25 september 2014 hebben we in alle rust uit handen moeten geven **TANTE RIE VOGELS – ROHOLL**, zij overleed in de leeftijd van 91 jaar. Geboren op 24 januari 1923 te Amsterdam heeft zij een groot deel van haar leven daar gewoond en gewerkt. Toen zij haar geliefde Pieter Vogels tegenkwam en met hem in het huwelijksbootje stapte, zijn ze samen naar Tilburg gegaan, de geliefde plek waar Pieter vandaan kwam. Een hele mooie tijd hebben ze samen gehad, toen haar Pieter in 1979 kwam te overlijden begon voor haar hier een hele moeilijke tijd. Zij had Pieter tot het einde toen begeleid, hem verzorgd en nu stond ze helemaal alleen. Haar petekind Marja Roholl en Joep Vogels hebben haar in die tijd en tot haar dood ondersteund, geholpen en begeleid. Daar was zij heel intens dankbaar voor. Mevr. Vogels – Roholl heb ik leren kennen in Koningsvoorde. Heb daar op de zaterdagavond de communie gebracht en dat was voor haar een belangrijk moment. Want zij was van huis uit een gelovige vrouw, die met vallen en opstaan getracht heeft Gods Blijde Boodschap handen en voeten te geven.

Mevr. Vogels was in haar doen en laten wel een Amsterdamse gebleven, een vrouw die op waarde en normen stond, die maar moeilijk contact wilde maken, die heel correct was, maar wel afstandelijk. Soms klaagde zij wel eens dat **DE BEDEVAART NAAR ROME IN 2015 MET IEMAND EEN PRAATJE MAKEN, DAT DEEL IS TOEGEHOORT AAN DE PAROCHIE DE GOEDE HERDER** wilde pertinent daar niets aan veranderen. De gang op zolder is niet opgegroeid. Bij een ander zolder is de

Ja, dan was mijn antwoord: dan zal er voor u hier niets veranderen, want u wilt niet met anderen naar Rome. We gaan met de bus vanuit Tilburg naar Schiphol, vandaar stappen we in het vliegtuig naar Rome Fiumicino. We hebben een hotel in het centrum van Rome, nabij de metro en op doordeweekse dagen het St. Pietersplein. Diezelfde middag gaan we al heel vroeg naar de St. Pieter en natuurlijk ook aan het St. Pietersplein. De volgende dag, zondag 25 oktober vieren we de viering van de Heilige Drie Koningen dat is klein en simpel gekerk, maar zijn St. Pieter en Aemilia de Schepper heiligen van de stad. Het is een wonder dat ik je geofficiële voor ons gedaan en betekend hebt, rust maar uit, maar bij je valant bij het kerkgebied om de Dode. Na de middag maken we een stadswandeling en bezoeken o.a. de Trevi fontein - **DAAR ZIJ ALPEN RUSTEN IN DE VREDE**. Daarna gaan we nog naar de Paulus buiten de muren, St. Jan van Latheranen, het Colosseum. We bezoeken de Scavi en uiteraard op de woensdag wonen we de algemene audiëntie van Paus Franciscus bij. Ook gaan we nog naar de wijk Trastevere, het Tibereiland en de Joodse ghetto. De laatste dag, donderdag 29 oktober bezoeken we nog de St. Maria Maggiore en na de lunch vertrekken we weer naar het vliegveld en zijn 's avonds rond 10 uur weer in Tilburg.



De prijs zal rond de € 800,00 liggen. Meer informatie kunt u krijgen bij diaken Hans Vugs, tel 06 22453361. Ook zullen er in alle parochiekerken en pastorieën informatie voorhanden zijn, maar dit is de enige informatie op dit moment bekend.



Maandelijks zal ik u blijven informeren, ook middels het Parochieblad van de Goede Herder.

Intenties in de Gerardus Majellakerk en Koningsvoorde



		november 2014
Zaterdag 1 november Allerheiligen Zondag 2 november Allerzielen Gemengdkoor		Allerzielen Lena de Veer- Schraven Frans Smulders Tiny Weyers – van Pelt Piet Weyers v.w jaargetijde Mary van Gorp - Weyers Pater Kees Donkers 1 ^e jaargetijde Ineke Vugs van - Etten Mien van Gerwen – van de Kamp
Vrijdag 7 november	10:30 uur	Eerste vrijdag
Zaterdag 8 november Zondag 9 november St Jan van Lateranen herenkoor	17:30 uur 10:00 uur	Ineke Vugs – van Etten An Boogers – Schapendonk Fien Hultermans – van Hautum Rita van Gool – Kos Jeanne Verhagen- van Tilborg vw verjaardag Piet van Loon vw trouwdag Riet Rijnen – van de Langerijt
Dinsdag 11 november	10:30 uur	Pio-morgen
Zaterdag 15 november Zondag 16 november Dameskoor	17:30 uur 10:00 uur	Frans Bastings vw verjaardag Ouders Kahlman- Vromans vw Jaargetijde moeder Ineke Vugs – van Etten Ad en Annelies van Dijck – Beelen Piet de Jong Opa van Hautum vw jaargetijde Harrie Raaymakers vw jaargetijde Rita van Gool – Kos Hein en Trees Libregts – Seegers Ria Dussée – Staps vw geboortedag
Zaterdag 22 november Zondag 23 november Herenkoor	17:30 uur 10:00 uur	Leden / Overleden leden Herenkoor Overleden ouders van Overbeek Lena de Veer – Schraven Ineke Vugs – van Etten Mien van Gerwen – van de Kamp Liza Vorster – Cranen Henk van Loon vw verjaardag

		Fien Hultermans – van Hautum Rita van Gool – Kos Piet Robben vw verjaardag
Zaterdag 29 november Zondag 30 november Dameskoor	17:30 uur 10:00 uur	Tiny Weyers – van Pelt vw verjaardag Mary van Gorp – Weyers Piet Weyers vw Verjaardag Ineke Vugs – van Etten Jan van Hautum vw Jaargetijde Ad van Hautum vw Jaargetijde Rita van Gool - Kos Hein en Trees Libregts - Seegers



Geheugensteuntjes

Woensdag	5 november	20:15 uur	Doopvoorbereiding
Donderdag	6 november	16:00 uur	Stille aanbidding
Vrijdag	7 november	10:30 uur	Eerste vrijdag
Dinsdag	11 november	10:30 uur	Pio morgen
Donderdag	13 november	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	13 november	20:00 uur	Bijbelgroep 2006
Donderdag	20 november	10:00 uur	Redactie vergadering
Donderdag	20 november	10:00 uur	Koffie ochtend
Donderdag	20 november	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	27 november	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	27 november	20:00 uur	Bijbelgroep 2006

SINT-HUBERTUS

Hubertus was een zoon van de hertog van Aquitanië en leidde een werelds leven. Op Goede Vrijdag van het jaar 683 ging hij op jacht, hoewel dat een zeer oneerbiedige activiteit was op die dag. Hubertus bespeurde een groot hert, en joeg er achteraan met zijn honden. Toen hij het hert bijna te pakken had en het dier zich naar hem toekeerde wilde hij het neerschieten. Op dat moment verscheen er een lichtend kruis tussen het gewei. Een stem zei hem naar Lambertus van Maastricht te gaan. Sint Hubertus staat nu bekend als patroonheilige van de jacht.

Hubertus' leven als geestelijke

Hubertus ging in de leer bij de heilige Lambertus van Maastricht, op dat moment de bisschop van die stad. Uiteindelijk volgde hij deze op. Maastricht en Tongeren waren in die tijd onveilig, daarom verplaatste hij zowel de bisschoppelijke zetel als het gebeente van de heilige Lambertus naar Luik (rond 718). Hij verkondigde het geloof in Brabant en de Ardennen, vandaar dat in het zuiden van Nederland en in heel België vele kerken naar hem zijn vernoemd

Na zijn overlijden

Op 30 september 825 werd zijn stoffelijk overschot van Luik naar de abdij van Andage overgebracht. Hierdoor werd Andage al spoedig een bedevaartsoord en de plaatsnaam veranderde na enige tijd in Saint-Hubert. De basiliek die bij de abdij werd opgericht, werd naar Hubertus van Luik vernoemd: de Basiliek van Sint-Hubertus.



Naamdag en patroonheilige

Omdat hij eens een man van hondsdelheid genas, wordt hij speciaal aangeropen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde *hubertusbrood* gezegend. Zijn naamdag is 3 november.

MARTINUS VAN TOURS

Maarten van Tours, Sint-Maarten

genoemd, was bisschop van de stad Tours en een belangrijke grondlegger van het katholieke christendom in Gallië. Hij was bovendien een van de populairste heiligen in de Middeleeuwen. Zijn feestdag valt op 11 november.



Leven

Maarten werd rond 316 geboren in Hongarije als zoon van Romeinse ouders. Op jonge leeftijd werd hij soldaat en als 15-jarige trok hij naar Gallië. Volgens de legende ontmoette hij bij een stadspoort van Amiens een bedelaar, aan wie hij de helft van zijn mantel gaf. Omdat de helft van de mantel eigendom was van Rome kon hij slechts zijn eigen helft weggeven. Volgens de legende was deze bedelaar een verschijning van Jezus, of stond de bedelaar symbool voor Christus die Zelf zei: "Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed." (Zie Matteüs 25:36). Maarten liet zich bekeren..

Op 19-jarige leeftijd werd hij duiveluitdrijver. Ook leefde hij enige tijd als kluizenaar op het eiland Gallinaria bij Genua, en verder stichtte hij een klooster bij Poitiers, het eerste klooster op Franse bodem.

In 371 werd Maarten door de bevolking van Tours gekozen tot bisschop. Volgens een overlevering vond hij zich niet waardig genoeg voor dat ambt, en verstopte hij zich in een ganzen- of zwanenhok. Maar toen zijn aanhangers hem gingen zoeken, gingen de ganzen te keer waardoor zijn schuilplaats ontdekt werd. Zo kwam het dat hij alsnog tot bisschop gewijd kon worden.

Als bisschop zette hij zich in voor de verdere verspreiding van het christendom. Hij stichtte kerken en rond 375 de bekende Abdij van Marmoutier. Om de zaak van een van zijn gelovigen te bepleiten die onterecht terechtgesteld dreigde te worden, reisde hij naar keizer Maximus in Trier. Deze interventie had echter geen succes.

In 397 stierf Maarten aan koorts. Hij was toen ongeveer tachtig jaar oud. Hij werd op 11 november begraven in de basiliek van Tours. Al gauw na zijn dood kwam de verering op gang en in de 7e eeuw werd er een nieuwe basiliek aan hem gewijd. In zijn nog bestaande graf liggen slechts een stuk schedeldak en een armbot, de overige botten werden verkocht ter verering als relikwie.

Hij is in een aantal streken van Nederland (onder andere Friesland, Groningen, de Zaanstreek, West-Friesland, Almere) en Vlaanderen (de Westhoek, de Denderstreek en Beveren) bekend als Sint-Maarten. Zijn naamdag, 11 november, wordt er nog steeds gevierd.

Volkscultuur

Sint-Maarten was vroeger de datum waarop de oogst binnengehaald moest zijn en het vee op stal ging. Op die dag werden ganzen geslacht. Op 11 november werden de grote Sint-Maartensvuren ontstoken. Dit gebruik gaat terug op een Germaans feest ter ere van

Wodan. Men bacht Mankofferke en brande de heinijgendan, um hellaand met vruchtbaardisaan het landslijk gaente bevorderen.

- *Nevels in Sint-Maartensnacht, maken de winter kort en zacht.*

Later werd het Sint-Maartensfeest vooral een kinderfeest. Kinderen trokken met lampions of uitgeholde rapen, knollen en kalebassen met een kaarsje langs de deur voor snoep en fruit. Volgens het Meertens IANDEAS (APOSTEL) lijkt dat dit gebruik stamt uit

Duitsland, waar in bepaalde streken in de kerk ieder jaar rond Sint-Maarten gelezen werd over het licht dat niet onder de korenmaat gezet moest worden. Ook gebruikten ze een foekpot of rommelpot, dat is een pot waar een vakeren blaas is gesnomen daarin zit een rietje dat een brommend geluid maakt als graan wordt getrokken. In diverse Nederlands steden en streken gaan kinderen op 11

november met zelfgemaakte lampions langs de deuren om te zingen, hiervoor ze snoep krijgen.

Leven
 Andreas werd geboren in Beesaia. Net als zijn broer

Petrus was hij visser van beroep. *Sint Maarten, Sint Maarten is jarig vandaag. Er zijn aanwijzingen dat Jezus in het begin van zijn bediening in het zuiden van Kapernaüm woonde als de Petrus en Andreas. De pastoraal Sint Maarten, de koeien hebben staarten. Constantinopel worden beschouwd als de opvolger van Andreas, zoals de bisschop van Rome, d.i. de paus, de opvolger van Petrus. De pastoraal van Constantinopel geldt als de belangrijkste bisschop in de wereldwijde Kerk.*

Op Sint-Martinus helder, de vorst dringt door in gemeenschap keld Orthodoxe Kerk.

- *Al moet Sint-Maarten een mantel dragen, hij moet toch nog wandelen in zomerse dagen.*



Verering

Zijn naamdag is op 30 november.

Bij deze dag hoort de volgende weerspreuk :

Als Sint-Andries onder sneeuw moet bukken, zal het volgend jaar geen koren lukken.

Dood

Andreas werd in Achaia aan een X-vormig kruis gekruisigd (Andreaskruis). Nadat hij door zeven soldaten zwaar was geseld, bonden zij zijn lichaam met koorden aan het kruis om zijn lijden te verlengen. Zijn volgelingen berichtten dat Andreas, toen hij naar het kruis werd geleid, de volgende woorden sprak: "Ik heb al lang naar dit gelukkige uur uitgekeken en heb dit al lang verwacht. Het kruis is ingezegend door het lichaam van Christus dat er aan heeft gehangen". Twee dagen lang, totdat hij stierf, ging hij verder met het prediken tot zijn folteraars. Andreas koos voor deze langere weg aan het diagonale kruis omdat hij zich te onrein vond om te sterven als zijn meester Jezus, die aan het traditionele kruis stierf. Andreas zou begraven zijn in de Griekse stad Patras, waar hij nog steeds een bijzondere verering geniet.



Pastorale zorg:

diaken J. Vugs tel. 06 – 22 45 33 61

Secretariaat : Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel

zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.

tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen

eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna koffie.

Financiën:

Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20,

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij vóór 17 november middels e-mail adres:

info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website : www.hlgm.nl

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen – Gerrits, J. Vugs, P. de Koning