

Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>15 augustus Maria ten Hemelopneming. Eucharistieviering om 10:30 uur</p>		<p>Donderdag 17 juli Donderdag 21 augustus Koffie ochtend 10:00 tot 12:00 uur</p>	
<p>Kindernevendienst Zondag 6 juli om 10:00 uur</p> <p>In augustus is er geen kindernevendienst</p>		<p>Aanbidding in de Pio-kapel elke donderdag in juli en augustus van 16:00 tot 17:00 uur,</p>	

MARIA TEN HEMELOPNEMING.

Op 15 augustus vieren we al een heel aantal jaren het sterven van Maria en haar ten Hemelopneming. Het overlijden van een mens, is voor ons allemaal een hele gewone zaak. Niemand ontkomt aan dat oordeel.

Elk jaar vieren we onze geboortedag, onze verjaardag.

In de kerk vieren we van sommige personen hun geboortedag, zoals die van Jezus Christus met Kerstmis, van Johannes de Doper op 24 juni, van Maria op 8 september.

Van de meeste heiligen vieren we de sterfdatum, zoals die van Jezus Christus op Goede Vrijdag, maar ook van Maria. Dat is dus niet zo bijzonder.

Maar bij dat sterven van Maria gedenken wij ook dat haar Zoon haar heeft begenadigd met een plaats in de hemel aan zijn zijde. Zij heeft haar Zoon reeds in het Paasmysterie gevolgd, dat wil zeggen zij is reeds opgenomen in het Vaderhuis om zo God te mogen zien van aangezicht tot aangezicht, en nu mag zij voor ons allen een voorspreekster zijn. Want onder het kruis heeft Jezus ons haar tot Moeder gegeven. En wat jij aan je moeder vraagt, kan zij bijna niet weigeren, zeker als wij het nodig hebben. Mogen wij vaak tot Maria bidden en haar vragen ons steeds nabij te zijn in goede dagen, maar zeker als het ons slecht gaat, als we op de proef worden gesteld, als we het helemaal niet meer zien zitten.

Wees gegroet Maria....

Voor allen die vakantie hebben een hele goede en mooie tijd, voor hen die werken, werk met zin, voor onze jongeren veel succes straks weer op school. Op vrijdag 15 augustus hebben 's morgens om 10.30 uur een Eucharistieviering tot eer van onze hemelse Moeder Maria. U allen bent daarbij van harte uitgenodigd. Natuurlijk hebben we daarna koffie en of thee. Tot vrijdag 15 augustus 10.30 uur.

Hans Vugs,
 diaken-pastor

HARTELIJK DANK

Op 1 mei 2014 was het twaalf en een half jaar geleden dat ik door bisschop Hurkmans werd benoemd tot opvolger van pater Ed van den Berge in de Gerardus Majellakerk. Ik was voor een volle vergadering van bestuursleden verschenen en vele vragen werden op mij afgevuurd, vooral omdat ik een diaken was en met zo'n figuur had de Trouwlaan nog geen kennis gemaakt. Toen ik alle vragen bevredigend had beantwoord, was hun antwoord aan de vicaris-generaal: ja, die mag bij ons komen. En nu ik al voor een groot deel bij het meubilair van de Trouwlaan behoor, was het een verrassing dat op 29 mei daar door zo velen aandacht aan was besteed. Volgens rooster zou het Herenkoor zingen, maar naast de heren kwamen ook de dames in het zwart-wit binnen! Toen ging bij mij het kwartje vallen. De Eucharistieviering was een hoogtepunt voor mij, omdat we samen met vele parochianen, maar ook vrienden en vriendinnen aan tafel gingen en of het nog niet voldoende was aan het einde van de viering nam pastoor Schrauwen het woord en vertelde alleen maar hele goede dingen. Zelfs dat hij mijn dienaar was en dat heb ik persoonlijk nooit zo ervaren. Daarna kwam Jan Sloot gepakt en gezakt naar voren en begon mij erg in het zonlicht te zetten, zodat ik er een kleur van kreeg tot achter mijn oren. Hij had een bloemstuk bij zich voor op het graf van mijn Ineke, en natuurlijk een prachtig cadeau. Daarna zong het koor nog uit volle borst het lang zal hij leven, maar dan op Russische wijze en woorden. Toen we in de ontmoetingsruimte waren kwam iedereen mij feliciteren, een eer die veel te groot is voor mij, want ik ben maar een onnutte knecht, zoals



Jezus Christus ons allen steeds weer voorhoud. Het is te veel om op te noemen, maar iedereen wil ik hartelijk danken voor alles wat jullie steeds weer voor mij doen en betekenen. Deze dag zal ik niet snel vergeten. Het gaat ons allen zeer goed.

Hans Vugs
Diaken-pastor

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT:

Op zondag 9 juni kwam een hele bijzondere familie bijeen in onze Piokapel om **ILAYDA WEETERINGS** met heel veel liefde en vrede in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Ilayda was met haar pleegouders Corné en Harriet Dielen – van Cleef, met haar eigen oma, met haar peetoom Dennis Vera en haar peettante Priscilla Dielen, met heel veel ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes gekomen. Heel de Piokapel zat helemaal vol. Bij de doop kreeg Ilayda de namen: Ilayda Isabella Wilhelmina, doopnamen naar haar pleegmoeder en van haar oma. En zo is Ilayda geen eenling, maar met heel veel mensen verbonden. De peetoom en peettante hebben heel duidelijk naar Ilayda gezegd, dat zij steeds welkom bij hen is en dat zij nimmer een afspraak hoeft te maken. Ilayda ontving heel



gelaten het kruisteken van Jezus en heeft geen enkele krimp gegeven. Nadat we allen gespannen naar het verhaal van Jezus hebben geluisterd, hebben we samen gesproken over alles wat we nodig hebben bij een doop. Nadat Ilayda gedoopt was, een kruisje met Chrisma olie had ontvangen kreeg zij haar doopkaars. Een hele mooie en haar peetoom heeft de doopkaars aan de Paaskaars aangestoken. Meteen daarna kregen alle kinderen een beetje van het vuur van haar doopkaars. In een grote stoet zijn we toen naar de grote kerk gegaan, naar Moeder Maria en hebben haar dank je wel gezegd, maar ook hebben we Maria gebeden dat zij Ilayda en ons allen op onze levensweg mag begeleiden.

Natuurlijk waren er heel veel die de doopklok wilden luiden.

Ilayda woont met haar pleegouders in de Cornelis van Uitgeeststraat 5.

Op zondag 15 juni 2014, Vaderdag, kwam **VEERLE VAN BEURDEN** met haar papa en mama Eloy en Janneke van Beurden – Wouters naar onze Piokapel. Natuurlijk had zij ook haar peetoom Ties van Beurden en peettante Karen Vermeer – Wouters meegebracht, de opa's en oma's en haar overgroot opa's, haar ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Nadat papa de trouwkaars, die hij had meegebracht weer eens had aangestoken, kreeg Veerle een kruisje op haar voorhoofd, haar lippen en in haar hart. En ook papa en mama, peetoom en peettante en alle opa's en oma's hebben haar dat kruisje van Jezus gegeven. Papa Eloy had heel speciaal voor zijn kleine Veerle een echt kruisje gesmeed, dat hij Veerle heeft gegeven en op haar kamertje heeft gehangen. Een heel bijzonder teken, dat haar altijd terug doet denken aan deze zondag waarop zij door het heilig Doopsel werd opgenomen in onze geloofsgemeenschap. Veerle kreeg bij haar Doopsel ook



doopnamen en wel: Veerle Catharina Wilhelmina. Door die namen blijft zij met heel veel mensen verbonden en hoeft zij de ontdekking door ons leven niet alleen te doen. Ook haar peetoom en peettante hebben zich bereid verklaard om die taak op zich te nemen en Veerle mag altijd bij hen komen om raad te vragen. Ook toen Veerle haar doopkaars had ontvangen heeft haar peetoom deze aan de grote Paaskaars aangestoken en aan alle kinderen een klein beetje van die warmte en dat licht aan hen door gegeven. Bij Moeder Maria hebben we samen om hulp en steun gebeden. En natuurlijk de doopklok geluid. De paters op de Korvelseweg hebben dit geluid zeker gehoord.

Veerle woont met haar papa en mama in de Leenherenstraat 58.

Op de eerste zondag van de zomer kwamen we met heel veel lieve en vrolijke mensen bijeen rondom **VANITY OOIJEN**. Vanity was met haar mama Rowena Ooijen, met haar opa en oma's, met haar peettantes Andrea Ooijen en Jennifer van Aarle – Marcelis, met haar ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes gekomen. Haar overgrootmoeder mocht Vanity vasthouden en dat was heel vertrouwd, want zij sliep heel rustig door, totdat iedereen aan haar kwam om een kruisje te mogen geven. Vanity kreeg bij haar doop Vanity Adriana Wilhelmina Martina Gerardus, namen van haar peetouders en haar grootouders. Op die wijze is Vanity met heel veel lieve mensen verbonden. Gelukkig hebben de kinderen toch wel het doopwater gevonden en kon de doop toch gewoon doorgaan. Met alle kinderen, peetoom en peettante en mama hebben we een dak boven Vanity gemaakt en daarmee aangegeven dat wij allen met haar op weg gaan en haar zullen helpen en beschermen zoveel ons dat mogelijk is. Overgrootmoeder heeft Vanity ten doop gehouden en van dat koude water werd zij toch wel even onrustig. Peettante Jennifer heeft haar doopkaars aan de Paaskaars aangestoken en namens Vanity heeft zij allen een klein kaarsje gegeven, om zo ook wat licht, warmte en gezelligheid te hebben. Nadat we allen het Onze Vader hadden gebeden, zijn we in een grote processie naar Moeder

Maria gegaan en hebben haar bedankt voor dit nieuwe wonder, maar ook hebben we haar gevraagd voor Vanity en ons allen te zorgen, zodat ons geen kwaad overkomt. Na het lang zal ze leven, werd met heel veel liefde, maar ook heel hard, de doopklok geluid.

Vanity woont met haar moeder in de Korhoenstraat 86.



Op diezelfde zomerse zondag kwam **LANA STOOP** met haar papa en mama Geert – Jan en Joyce Stoop – Willemse naar onze kerk. Zij kwamen in een hele, hele, hele grote witte slee naar onze kerk. Daar zaten naast Lana, haar papa en mama, haar grote broer Lorenzo, haar peetoom en peettante Christian Mols en Elke de Rooij en opa's en oma's in. De rode loper werd zelfs uitgelegd en alle ooms en tantes, vriendjes en vriendinnetjes kwamen met hun eigen auto. De kapel was ook nu helemaal vol en iedereen wilde getuigen zijn van de opname in onze geloofsgemeenschap van Lana. De papa en mama hadden na veel wikken wegen haar de naam Lana Maria Johanna Joycelyn gegeven. Uiteraard, nieuwsgierig als ik ben, heb ik gevraagd hoe kom je aan Lana en de andere namen. Lana is een combinatie van verschillende namen, Maria is een van de doopnamen van de peetoom, Johanna, is een van de doopnamen van de peettante en Joycelyn is de naam van de mama, maar met het achtervoegsel Lyn. Lorenzo heeft heel goed meegelopen om het doopwater te vinden, maar zijn papa en mama waren wel vergeten zijn doopkaars, die hij vijf jaar geleden had ontvangen, mee te brengen. Onze bezorgdheid voor Lana hebben uitgebeeld door samen met al onze handen een dak boven haar hoofd te maken. Nadat de ouders hun geloof in Jezus Christus hadden uitgezegd, werd Lana gedoopt. Alle ogen waren op haar gericht, maar ook zij onderging de doop heel gelaten. Oom Christian heeft haar doopkaars

aangestoken en namens Lana heeft hij de kinderen een beetje van haar vuur doorgegeven. Na onze groet aan Maria en het zingen van het lang zal zij leven, werd de doopklok geluid, en wel zo hard dat horen en zien verging.

Lana woont met haar grote broer Lorenzo en haar papa en mama in de President Steijnstraat 10.

Gelukkig was het goed weer en kon men in de zon staan, want **SELINA KÜPPERS** met haar papa en mama Kevin Küppers en Kimberley van Rooij moesten wachten, want de doop van Lana was uitgelopen. Maar ondanks dat we even te laat waren kwam iedereen toch vrolijk naar binnen en zijn we het grote doopfeest begonnen. Met Selina waren ook de peetoom en peettante Nicky Küppers en Marloes van Riel meegekomen, opa's en oma's, ooms en tantes. Er waren familieleden bij die nog nooit in onze kerk waren geweest, dus die keken de ogen uit en waren heel benieuwd naar de uitleg van het een en ander. Selina kreeg bij haar doop de namen: Selina Maria Antonia, namen van haar papa en mama. Ook kreeg zij het teken van Jezus, namelijk het kruisteken op haar voorhoofd, op haar lippen en in haar hart. Papa en mama, peetoom en peettante waren niet te lui om haar dat teken te geven en natuurlijk ook de opa's en oma's. Op Sacramentsdag hebben we natuurlijk het verhaal van de wonderbare broodvermenigvuldiging en het verhaal van het Laatste Avondmaal verteld. Voor velen weer een opfrissing van wat lichtelijk aan het weg zakken was. We waren van mening dat onze aanwezigheid zeker tot uitdrukking komt door een dak boven haar hoofd te maken, want we zijn allen heel bezorgd voor de toekomst van Selina, maar ook voor die van ons. Na de doop heeft peetoom Nicky haar doopkaars aangemaakt en heeft zij aan haar jongste oom ook wat van die warmte, licht en gezelligheid gegeven. Na ons korte bezoek aan Moeder Maria, hebben wij Selina alle goeds toe gewenst voor de toekomst en hebben wij het lang zal ze leven gezongen. De doopklok hebben we niet vergeten.

Selina woont met haar papa en mama in de Jacob Lemairestraat 4.

Tot slot van die mooie, prachtige zomervrijdag kwam **SEM VERHAREN** met zijn ouders Boy Verharen en Ilona Verharen – Hoogkamer naar onze kerk om hun zoon ook in onze geloofsgemeenschap op te laten nemen. Met hem kwamen zijn beide ouders zusjes Romy en Demi mee, zijn peetooms Melvin Hoogkamer en Tim Rijnen, zijn opa's en oma's en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Sem lag heel rustig in zijn wandelwagen tot dat hij lastig gevallen werd omdat alle mensen hem een kruisje op zijn voorhoofd wilde geven. Toen dat voorbij was, was hij weer heel gauw in slaap gevallen. Romy was een echte grote zus voor haar broer, maar zus Demi wist haar draai niet zo goed te vinden, al die aandacht voor Sem, Romy en haar. Onder de hoede van haar moeder voelde zij zich wel heel veilig. Ook Romy en de andere kinderen hadden het doopwater gevonden en vonden de nieuwe doopkaars van hun broer wel heel mooi. Jammer dat papa en mama door de hectiek van het ogenblik de beide doopkaarsen van zijn zusjes hadden vergeten. Papa hield zijn zoon ten doop en mama heeft haar jongste spruit keurig zijn hoofdje afgedroogd. Nadat de nieuwe doopkaars was aangestoken door haar peetoom Melvin kregen de kinderen ook wat van dat vuur van Sem. Hij wilde vanaf dit moment al breken en delen. Daarna zijn de dames voorop en alle kinderen daar achter met alle grote mensen naar die hele grote kerk gegaan om Moeder Maria een groet te brengen en haar te bidden dat zij heel goed op Sem, maar ook op ons allen wil letten. Na het lang zal hij leven, waren er handen te over om de doopklok te luiden. De paters Capucijnen die nog laten te rusten, werden er wakker van.



Sem, Romy en Demi en hun papa en mama wonen in de Zouavenlaan 58.

Met zijn allen hebben we uit volle borst gezongen: **LANG ZULLEN ZE LEVEN.**



WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:

Op woensdag 11 juni 2014 hebben zijn vrouw Annie, de kinderen Maggie en Ruud en kleinkinderen Juliet en Peter, afscheid genomen van **PIET DE JONG**, hij overleed in de leeftijd van 83 jaar in de Vleugel te Tilburg. Piet kennen heel veel mensen als een vriendelijke opgewekte, bescheiden, maar wel een stipte man. Vooral werd Piet bekend door de voetballerij. Hij was vriendelijk naar iedereen, zowel thuis in zijn gezin, als wel op zijn werk bij Interpolis, als bij Willem II. Zijn bescheidenheid heeft hij in zijn gezin tot uitdrukking gebracht en voorgeleefd, maar ook in de voetbalwedstrijden voor zijn Willem II. Wanneer hij een doelpunt had gemaakt, en dat heeft hij heel vaak gedaan, dan liep hij niet naar het publiek, de trainer of wie dan ook om allerlei complimenten te krijgen, maar hij ging weer gewoon verder, want het was toch maar zijn gewone taak binnen dat elftal! Piet was buiten het gezin de grote regelaar en planner. Wanneer er op stap werd gegaan, dan regelde hij dat tot in de puntjes. Gingen we naar Engeland, naar zoon Robert en dochter Janet en de kleinkinderen Stephen en Sarah, dan hoefde niemand daar iets voor te doen. Maar thuis was dat de taak voor moeder en daar vertrouwd hij blindelings op. Piet genoot van alle kleine dingen die hij op zijn levensweg tegen kwam. Overal waar hij naar toe ging, daar ging Annie mee en samen hadden zij heel veel tijd voor de kinderen, de familie, de vrienden en vriendinnen en voor de sport. Jammer dat Piet in het jaar 2006 ziek werd. Bij hem werd de

diagnose Alzheimer vastgesteld, waardoor hij steeds vaker geconfronteerd werd met de beperkingen die deze ziekte oplegt. Steeds moest hij zaken die hij graag deed opgeven, iets wat voor elk mens heel moeilijk is. Inleveren is ons niet op de huid geschreven, zeker niet onze lichamelijke en geestelijke beperkingen. Maar Piet heeft dit alles met vallen en opstaan geaccepteerd, maar moeder Annie heeft hem daar ontzettend bij geholpen. Elke dag was zij bij hem in de Vleugel en hielp zij hem zo veel zij kon. Ging zij terug naar Koningsvoorde dan was ze de ene keer heel bedroefd dat de ziekte zo hard toesloeg, dan andere keer blij, dat zij weer goed contact met hem had gehad. Wat ben je bevoorrecht als je op het gedachtenisprentje kunt schrijven: wij kunnen vol overtuiging zeggen dat er geen vriendelijker, lievere man, vader en opa was dan ons pap. Piet rust in vrede, maar begeleid jouw lievelingen vanuit Gods eeuwige woning bij al hun doen en laten.



Wij hebben gebeden: **DAT HIJ MAG RUSTEN IN VREDE.**

DANKWOORD VAN PASTOOR SCHRAUWEN

De viering van zestig jaar priester is al een voorrecht. Dat je dat mag vieren in een kerk waar je te gast bent, dat is heel fijn. Dat er dan een feest van gemaakt wordt, waardoor je voelt dat je helemaal ingeburgerd bent, is geweldig.



Op zondag 8 juni mocht ik in een volle kerk, vanwege de opkomst van vele parochianen van Trouwlaan en ook van Korvel met de aanwezigheid van mijn familie vrienden en kennissen, voorgaan in een Eucharistieviering.

De viering opgeluisterd door het Dames en Heren koor, versterkt met een enkele Korvelse koorleden, de assistentie en de mooie woorden van diaken Hans Vugs, was het hoogtepunt van deze dag.

Donderdag 12 juni was de eigenlijke dag. In een volle dagkapel heb ik ook die dag niet in alle stilte voorbij hoeven laten gaan.

Ik ben dankbaar dat ik het zo heb mogen vieren.

Bijzondere dank aan de vele vrijwilligers die zich daarvoor hebben in gezet,

Dank aan het bestuur van de locatie Lidwina-Gerardus Majella, de Piostichting, de leden van het koor, de wekelijkse kerkgangers.

Dank voor alle blijken van medeleven in welke vorm dan ook en van wie dan ook. Het was geweldig!

Dank U wel!

Em. pastoor J Schrauwen.

DIOCESANE BEDEVAART NAAR LOURDES 2014.

Op vrijdag 25 april vertrokken vanuit verschillende kanten van ons bisdom een bus met 50 pelgrims richting Lourdes, daarnaast vertrok er ook een Lancebus, een bus waarin pelgrims in hun eigen rolstoel of op een brancard vervoerd worden. Zaterdag vertrokken heel veel bussen met in totaal 900 pelgrims uit alle delen van ons bisdom naar Tourquoin, het noordelijkste plaatsje van Frankrijk om van daaruit per TGV naar Lourdes te vertrekken. Zondag 27 april vertrok er vanuit Eindhoven Airport een vliegtuig met 186 pelgrims richting

vliegveld Lourdes/Tarbes, om vandaar uit per bus naar hun hotel gebracht te worden. En of het nog niet voldoende was gingen er vanuit Schiphol nog eens 50 pelgrims met een lijnvliegtuig van Transavia naar Toulouse. In totaal waren 1200 pelgrims vanuit het

Bossche Bisdom naar Lourdes afgereisd om samen een pelgrimage onder leiding van bisschop Hurkmans te maken. Zondagavond om 20:45 uur werd de bedevaart officieel geopend met een welkomstviering. Natuurlijk ging onze bisschop daarin voor, maar alle pelgrims stonden verbaasd dat er zoveel priesters en diakens mee gereisd waren. De bisschop liet dit ook blijken aan het begin van zijn homilie.



Het hoogtepunt van onze pelgrimage was wel dat jong en oud, ziek en gezond allen verzameld waren aan de Gezegende grot van Lourdes. Maar daarna begon de grote truc, want van die hele grote groep moest een foto gemaakt worden. Voor de drie kerken boven elkaar moest dit alles geschieden. De hoffotograaf met zijn helpers stonden klaar, maar ja voor al die Brabanders, met hun Tilburgs kwartiertje in het gareel waren gezet, waren we dik een half uur verder. Maar degene die dat wilde hadden een tastbaar bewijs dat zij in Lourdes aan de gezegende Grot hadden gestaan.

De woensdagmorgen was een morgen dat we allen vroeg uit de veren moesten, want we zouden naar de Internationale Hoogmis gaan. De grote ondergrondse Pius X basiliek, waar 25000 pelgrims in kunnen, zat helemaal vol. Samen hebben we gezonden en gebeden en ook hier kwam er geen eind aan de lange rij van diakens, priesters

en bisschoppen. Die ondergrondse basiliek, heeft de vorm van een korenaar en je kunt geen plekje ontdekken, of je kunt altijd het altaar,



de dirigent en de tekst zien, want er hangen een zestal grote schermen, die alles laten zien voor iedereen.

Donderdagmorgen gingen wij als parochie De Goede Herder uit Tilburg naar het Cité Saint Pierre. Een onderkomen waar

minder bedeelde mensen toch een 5 – 6 dagen kunnen verblijven en zo Lourdes kunnen bezoeken. In het Cité staat een kopie van de Schaapstal van Bartres, waar Bernadette de schapen een deel van het jaar heeft gehoed. In die schaapstal hebben we samen de Eucharistieviering gehouden en hebben Bernadette om hulp en steun gevraagd. De hele week werden we rijkelijk door de Heer van regen voorzien, maar toen wij die donderdagmiddag met de bus een rondtocht door de Pyreneeën gingen maken scheen plots de zon. Alle regenkleiding, alle dikke vesten werden uitgedaan en iedereen zocht een terrasje op en ging heerlijk zonnen. Velen hebben daar tot op de dag van vandaag de bewijzen nog bij zich.

Ja en dan is al weer de laatste dag aangebroken. Vrijdagmorgen zijn al vroeg de bussen vertrokken, want die gingen in twee dagen naar huis, 's middags gingen de vliegtuigen weg en zaterdagmorgen vertrokken de twee TGV-s weer naar Tourquoin. Vrijdagvoormiddag hadden we, vlieg- en trein-pelgrims, een zendingsviering. De bisschop zond ons allen met een taak weer naar huis, om datgene wat we ervaren hadden aan anderen door te geven.

Admittanten en hele mooie
 Ede, Piet van Wil was het
 bidden en van dit fantastische feest en alle kerkgangers heel
 gezellig en allen hebben ervaren
 van elkaar. Wat dankzij jullie allemaal werd 25 mei 2014 voor ons een
 gezegd, de avond werd een dag met een gouden randje
 altijd onder het genot van
 een cappuccino, Piet Beekmans, Wil Dusée en Ton van Huijkelom
 heel veel slagroom en een
 biertje of glaasje wijn,
 geëvalueerd. We waren als
 het ware één familie,
 waarbij iedereen nogal eens
 op de korrel werd genomen.
 Heilige Maria van Lourdes,
 bid voor ons. **Intenties in de Gerardus Majellakerk**
 Heilige Bernadette, bid voor ons. **en Koningsvoorde**



JUBILEA

Zangkoor Trouwlaan vierde 25 mei
 jl. het 50 jarig jubileum van Piet
 Beekmans, Wil Dusée en Ton van
 Huijkelom. Na afloop van de
 feestelijke eucharistieviering
 ontvingen Piet en Wil de pauselijke
 onderscheiding Pro Ecclesia et
 Pontifice.

Ton van Huijkelom ontving deze
 onderscheiding al in november
 2013. Tijdens het gezellig samen zijn
 in de ontmoetingsruimte werden de jubilarissen verrast met



Juli 2014		
Vrijdag 4 juli	10:30 uur	Eerste vrijdag
Zaterdag 5 juli Zondag 6 juli Dameskoor Kindernevendienst	17:30 uur 10:00 uur	Fien Hultermans – van Hautum Pierre Hultermans Pater Kees Donkers Lena de Veer – Schraven Ineke Vugs – van Etten vw verjaardag Mien van Gerwen – van de Kamp Liza Vorster – Cranen Ad en Annelies van Dijck – Beelen Mariëtte Adam – Dirken Trouwdag An Boogers – Schapendonk Pierre Otten 1 ^e jaargetijde
Dinsdag 8 juli	10:30 uur	Pio-morgen
Zaterdag 12 juli Zondag 13 Juli Herenkoor	17:30 uur 10:00 uur	Ineke Vugs – van Etten Ida van de Waerden – Backx Piet van de Louw Jaargetijde Albert van Lierop verjaardag Piet de Jong
Zaterdag 19 juli Zondag 20 juli Samenzang	17:30uur 10:00uur	Fien Hultermans – van Hautum Toon van Hautum Jaargetijde Riet Wolbink – Meyers Ineke Vugs – van Etten Henk van Loon
Zaterdag 26 juli Zondag 27 juli Samenzang	17:30uur 10:00uur	Ineke Vugs – van Etten. Frans Bastings Ilse Meijers vw verjaardag

Augustus 2014		
Vrijdag 1 augustus	10:30 uur	Eerste vrijdag
Zaterdag 2 augustus Zondag 3 augustus Samenzang	17:30 uur 10:00 uur	Ineke Vugs – van Etten Fien Hultermans – van Hautum Pierre Hultermans Pater Kees Donkers Lena de Veer – Schraven Mariëtte Adam – Dirken Pierre Otten Verjaardag Liza Vorster - Cranen
Zaterdag 9 augustus Zondag 10 augustus Samenzang	17:30 uur 10:00 uur	Pierre Hultermans Riekie Mutsaers Ineke Vugs – van Etten Mien van Gerwen – van de Kamp Ad en Annelies van Dijck – Beelen Mariëtte Adam – Dirken Ida van de Waerden - Backx
Dinsdag 12 augustus	10:30 uur	Pio-morgen
Vrijdag 15 augustus	10:30 uur	Maria ten Hemelopneming
Zaterdag 16 augustus Zondag 17 augustus Dameskoor	17:30 uur 10:00 uur	Fien Hultermans – van Hautum Kees van Hautum Jaargetijde Riet Wolbink – Meyers Pierre Hultermans 1 ^e jaargetijde Ineke Vugs – van Etten An Boogers – Schapendonk Piet de Jong
Zaterdag 23 augustus Zondag 24 augustus Herenkoor	17:30 uur 10:00 uur	Ineke Vugs – van Etten Ouders Vugs – Bullens Verjaardag Ida van de Waerden – Backx Henk van Loon
Zaterdag 30 augustus Zondag 31 augustus Dameskoor	17:30 uur 10:00 uur	Fien Hultermans – van Hautum Miet de Kroon Jaargetijde Lena de Veer – Schraven. Ineke Vugs – van Etten Mien van Gerwen – van de Kamp Liza Vorster – Cranen Frans Bastings

Geheugensteuntjes



Woensdag	2 juli	20:15 uur	Geen doopvoorbereiding
Donderdag	3 juli	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	3 juli	20:00 uur	Bijbel (Riet)
Vrijdag	4 juli	10:30 uur	Eerste vrijdag
Zondag	6 juli	10:00 uur	Kindernevendienst
Dinsdag	8 juli	10:30 uur	Pio morgen
Donderdag	10 juli	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	10 juli	20:00 uur	Bijbelgroep 2006
Donderdag	17 juli	10:30 uur	Koffie ochtend
Donderdag	17 juli	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	24 juli	16:00 uur	Stille aanbidding
Vrijdag	1 augustus	10:30 uur	Eerste vrijdag
Woensdag	6 augustus	20:15 uur	Doopvoorbereiding
Donderdag	7 augustus	16:00 uur	Stille aanbidding
Dinsdag	12 augustus	10:30 uur	Pio morgen
Donderdag	14 augustus	16:00 uur	Stille aanbidding
Vrijdag	15 augustus	10:30 uur	Maria ten Hemelopneming
Donderdag	21 augustus	10:30 uur	Koffieochtend
Donderdag	21 augustus	16:00 uur	Stille aanbidding
Woensdag	27 augustus	09:00 uur	Redactie vergadering "de Brug"
Donderdag	28 augustus	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	28 augustus	20:00 uur	Bijbelgroep 2006

Pastorale zorg:

diaken J. Vugs tel. 06 – 22 45 33 61

Secretariaat : Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel

zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.

tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen

eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna koffie.

Financiën:

Giro (I BAN) NL94 INGB 0001 0688 20,

Bank (I BAN) NL64 RABO 0171 2002 17

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij **vóór 25 augustus** middels e-mail adres:

info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website : www.hlgm.nl

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen – Gerrits, J. Vugs, P. de Koning