



Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

Informatieavond Rome-reis Woensdag 25 februari 2015 om 20:00 uur in de ontmoetingsruimte van onze kerk	Donderdag 22 januari Koffie ochtend 10:00 tot 12:00 uur
Kindernevendienst zondag 4 januari 2015.	Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 8, 15, 22, 29 januari van 16:00 tot 17:00 uur.

Vrede

Wanneer de kerstklokken luiden,
Kaarsen branden in de duisternis,
Dan wil het zonder meer beduiden,
Dat het Kerstfeest op handen is.

Een poëet vraagt het in zijn gedicht,
Men gebruikt het woord in menig rede,
En zingt het bij het flinkerend kaarslicht,
Over de zo verlangde 'vrede'.

Heeft het zingen van 'Vrede op aarde...'
En 'in mensen een welbehagen...'
Eigenlijk nog zin en waarde,
Om het alleen te doen op die dagen?

Men heeft zo weinig vertrouwen,
In overheid en medemens,
Op 'vrede' moet ieder bouwen,
Dat alléén moet zijn, 'ieders wens'.

Oorlogen zijn er dan niet meer,
Men leefde dan weer tevreden,
Dit moest strekken tot ieders eer,
Een oorlog werd dan vermeden.

Men kan dan met eerbied zingen,
Het 'Stille Nacht - Heilige Nacht',
En ook 'De Herdertjes gingen...'
Want iedereen houdt dan de wacht.

Moge het komende Kerstfeest,
Vreugde op deze aarde geven,
En 'vrede' bij ieder het meest,
Dan is er geluk in het leven.



Een jaar van blijde momenten, maar ook een jaar waarin we elkaar heel hard nodig hadden om overeind te blijven, is bijna voorbij gesnel. Nu wij ons voorbereiden op de verjaardag van Christus' geboorte, mag ik u allen dank u wel zeggen voor alle hulp en steun. Mogen wij samen het kerstfeest vieren en de overstap maken naar het nieuwe jaar dat nog vers voor ons ligt.

Mogen de kerstdagen vreugdevolle en vredevolle dagen worden, waarin we onze dienstbaarheid aan de ander mogen geven. En mag het nieuwe jaar een jaar zijn vol van liefde en dat wij zo door God geïnspireerd en gezond met elkaar door al die 365 dagen mogen trekken.



Afb: kerststal op het Herdersveld in Bethlehem

Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar

Hans Vugs
Diaken – pastor

UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA.

Op zaterdag 29 november 2014 hebben we met velen afscheid genomen van **NELLEKE VAN DE WASSENBERG – VERWIJMEREN**, die in de leeftijd van 77 jaar is overleden. Nelleke van de Wassenberg – Verwijmeren is op 30 januari 2001 weduwe geworden van René van de Wassenberg. Nelleke komt uit een groot gezin van 9 kinderen te weten 6 jongens en 3 meisjes en zij was de op een na jongste van het gezin Verwijmeren. Nadat zij met vader in het huwelijksbootje zijn gestapt en een gezin gingen opbouwen, zijn ze verblijd met 3 kinderen: 2 meisjes en 1 jongen. Ze



waren de koning te rijk en hebben zich steeds voor hun kinderen ingezet. Vader ging werken in de textiel en moeder en oma deed het huishouden en stond klaar voor iedereen die een beroep op haar deed. Dat had ze thuis geleerd, naast ook de normen en waarden van het leven. Dat voorbeeld hebben de kinderen overgenomen en dragen dat nog steeds uit. Het huis van de familie van de Wassenberg was een huis van de soete inval, als je tijdens etenstijd daar was dan mocht je je knieën onder tafel schuiven en mee eten wat de pot schaft. Daar werd niet gekeken naar rang en stand, iedereen was voor iedereen even belangrijk. Een stelregel van jullie moeder en oma was: het leven is meer dan alleen eten en drinken. Probeer steeds de zonzijde van het leven te zien. Dat heeft zij samen met vader waargemaakt. Er op uit trekken om heerlijk gezellig ontspannen te



kunnen zijn. Om dan later er weer voor de volle 100 % er tegen aan te kunnen. Zij had haar hart op de juiste plaats zitten en was zoals jullie het benoemen een warme vrouw. Een moeder en oma die trots was op haar

kinderen, haar kleinkinderen en nu op haar achterkleinkind. Wat keek zij uit om het op handen zijnde nieuwe achterkleinkind in haar handen te mogen houden. Jammer genoeg loopt dit anders af, maar weet dat zij over jullie schouder meekijken naar die allernieuwste wereldburger. Zij heeft genoten van de grote reis door Canada, maar regelmatig was in gesprek met haar zus Corry die in Canada woont. Zij heeft al jong haar rijbewijs gehaald en heeft daar heel haar leven pret van gehad, want zij kon overal heen en hoefde geen beroep op de ander te doen. Jullie oma was ook een heel bezig vrouw, zij had ontzettend veel hobby's en producten van haar hand hebben jullie



allemaal in jullie eigen huis. Zwarte bladzijde in haar leven was de dood van vader en opa. Die tijd was voor haar helemaal niet gemakkelijk, want met vader en opa had zij haar en jullie leven vorm en inhoud gegeven en nu moest zij alleen verder. Gelukkig hebben jullie haar hierbij liefdevol ondersteund en is het leven voor haar weer enigszins draagbaarder geworden. Zij was ook een heel gelovige vrouw, die een grote verering had voor moeder Maria. Heel gelukkig was zij toen haar oudste achterkleinkind werd gedoopt. Zij was als een trotse oma er bij aanwezig en op de ereplaats heeft zij alles van heel nabij kunnen mee maken. De mens was voor haar het belangrijkste en dat heeft zij ook voorgeleefd aan haar kinderen en kleinkinderen. Een levenshouding die onze God aan ons allen vraagt en als wat allemaal in praktijk brengen dan komt er vrede en vreugde bij iedereen. Mag zij nu opgenomen zijn in Gods Rijk en vandaar ons allen blijven begeleiden. Rust zacht moeder en oma.
Nelleke van de Wassenberg – Verwijmeren woonde in de Capucijnenstraat 169.

Op 1 december is in de leeftijd van 89 jaar zacht en rustig overleden **TOOS VAN DINTHER – VAN LIESHOUT** weduwe van

Piet van Dinther. Toos is op de Mariadag 15 augustus 1925 te Heerlen geboren. Zij kwam met de familie naar Tilburg, die hier meer banden hadden dan in het Zuid- Limburgse. Ook de andere familieleden kwamen naar het Brabantse land om daar weer in elkaars nabij te leven en werken. Toos en Piet werd na hun



huwelijksdag verblijd met de geboorte van hun zoon Alf. Hij is hun enigst kind en hij noemde zijn moeder dan ook: **zijn prulleke**. Toos was een moeder die heel veel om alle mensen gaf. Toen zij in de Edisonlaan woonde en de jeugd, inclusief Alf, op het veld aan het spelen was, kwam zij regelmatig de jeugd, klein en groot, trakteren op wat lekkers. Maar dan werd er ook niemand uitgesloten. Veel heeft zij geleden om de dood van haar Piet, een verlies dat haar diep heeft getroffen. Nu moest zij samen met Alf verder door het leven. Hij heeft haar ontzettend goed opgevangen en bijgestaan. Ja, hij is



zelfs bij haar in gaan wonen en heeft haar verzorgd. Van mijn moeder heb ik geleerd wat belangrijk is in het leven, zij heeft mij de waarden en normen van het dagelijkse leven voorgeleefd en mij er vertrouwd mee gemaakt. Mijn prulleke hield van heel haar familie, zij heeft haar ouders steeds bij gestaan en hen met raad en daad begeleid tot hun dood toe. Een hele speciale

band had zij met haar zus Riet, haar enige zus, en die relatie was zeer intens. Van mijn moeder heb ik ook geleerd om eerlijk te zijn en op een nette manier alles te zeggen wat op mijn hart ligt. Toen moeder in Koningsvoorde ging wonen, daar zij meer hulp en verzorging nodig had, is Alf haar dagelijks komen bezoeken en helpen en is toen ook vrijwilliger geworden van Koningsvoorde. Een heel sociaal bewogen moeder, die als er een beroep op haar werd gedaan, dan ook klaar stond. Maar dat verwachtte zij ook van de ander. Als zij iets vroeg, dan moest dat onmiddellijk geschieden. Zo vroeg zij op



de laatste zaterdag van haar leven om de kerstboom te zetten en de kerstversiering aan te brengen, ja moeder dat doen we morgen wel, maar nee dat moest vandaag. En dus werden de hulptroepen opgeroepen en werd de kerstboom en versiering aangebracht. Op dinsdagmorgen kon alles al weer afgebroken worden. Moeder dank je wel voor alles wat jij voor mij gedaan hebt, rust nu maar zacht. Toos van Dinther – van Lieshout woonde in Koningsvoorde.



Traditie getrouw houden wij tijdens de kerstdagen zowel op Koningsvoorde als in de parochie kerk een collectie ten behoeve van onze medemens in nood.



Ons Kerstprogramma

Maandag 22 december

19:00 uur: *Boeteviering Koningsvoorde*

Dinsdag 23 december

19:00 uur: *Boeteviering in de kerk*

Woensdag 24 december :

19:00 uur: *Kerstviering Koningsvoorde met koor*

19.30 uur: *Kerstviering met Jongerenkoor*

22.00 uur: *Kerstviering met Gemengdkoor*

Donderdag 25 december :

10.00 uur: *Kerstviering met Herenkoor*

15.00 uur: *Kindje wiegen*

Vrijdag 26 december :

10.00 uur: *Fucharistieviering met samenzang*

Zaterdag 27 december :

17.30 uur: *Fucharistieviering met samenzang*

19:00 uur: *Fucharistieviering Koningsvoorde*

Zondag 28 december :

10.00 uur: *Fucharistieviering met herenkoor*

Woensdag 31 december :

19.00 uur: *Oudejaarsviering met samenzang*

19.00 uur: *Oudejaarsviering Koningsvoorde*

Donderdag 1 januari :

10:00 uur: *Fucharistieviering met herenkoor*

Zaterdag 3 januari :

17:30 uur: *Fucharistieviering met samenzang*

19.00 uur: *Fucharistieviering Koningsvoorde*

Zondag 4 januari :

10.00 uur *Fucharistieviering met dameskoor*



Intenties in de Gerardus Majellakerk en Koningsvoorde



Kerstavond 24 december	19:30 uur	Joke van den Berg – Brouwers vw jaargetijde
Jongerenkoor	22:00 uur	Bert en Riet Edel
Gemengd koor	10:00 uur	Tiny Weijers – van Pelt
Kerstmis 25 december		Piet Weijers
Herenkoor		Rob van den Bosch
2 ^{de} Kerstdag	10:00 uur	Henk van de Ven
26 december		Ineke Vugs- van Etten vw jaargetijde
Samenzang		Ad en Annelies van Dijck – Beelen
		Mariëtte Adam – Dirken
		Ida van de Waerden – Backx
		Pierre Otten
		Henk van Loon
		Frans Bastings
		Rita van Gool- Kos

		Ouders Beelen-Kotek Ouders Smolders – van Lieshout Vader en moeder Aben Piet en Toos van Dinther- van Lieshout Oom Willie Doomen Tanta Riet Doomen Harrie van den Broek Hennie Priems – Tegelaers en zoon Jurgen Ouders van Helvert - Schuermans
Zaterdag 27 december	17:30 uur	Ineke Vugs – van Etten
Zondag 28 december	10:00 uur	Rita van Gool – Kos vw Verjaardag
Herenkoor		
Woensdag 31 december	19:00 uur	Mariëtte Adam – Dirken
Samenzang		Rita van Gool – Kos
Donderdag 1 januari	10:00 uur	Ineke Vugs van Etten
Herenkoor		
Vrijdag 2 januari	10:30 uur	Eerste vrijdag
Zaterdag 3 Januari	17:30 uur	Gerard en Gerry Mommers –
Samenzang	10:00 uur	Looymans vw 50 jaar huwelijk
Zondag 4 Januari		Mien van Gerwen – van de Kamp vw 1 ^e jaargetijde.
Kindernevendienst		Marriëtte Adam – Dirken
Dameskoor		An Boogers – Schapendonk
		Rita van Gool – Kos
		Fien Hultermans – van Hautum
		Nelly Verhagen vw jaargetijde
		Hein en Trees Libregts – Seegers
		Piet van Loon vw verjaardag
		Riet Rijnen – van de Langerijt
		Ineke Vugs-van Etten
Zaterdag 10 Januari	17:30 uur	Ignazio Mameli vw 1 ^e jaargetijde
Zondag 11 Januari	10:00 uur	Ad van Dijck vw 1 ^e jaargetijde
Herenkoor		Annelies van Dijck – Beelen
		Liza Vorster –Cranen vw 1e jaargetijde, Henk Vorster
		Kees Schuermans vw jaargetijde
		Cees Reichwein



		Ineke Vugs – van Etten
Dinsdag 13 januari	10:30 uur	Pio morgen
Zaterdag 17 januari Zondag 18 januari Dameskoor	17:30 uur 10:00 uur	Piet de Jong Fien Hultermans – van Hautum Hein en Trees Libregts – Seegers Ouders van Etten – de Koning vw jaargetijde Ineke Vugs – van Etten Piet van Loon vw jaargetijde
Zaterdag 24 januari Zondag 25 januari	17:30 uur 10:00 uur	Ida van der Waerden – Backx vw 1 ^e jaargetijde Henk van Loon Oma van Hautum vw jaargetijde Gust en Jetje Lips – Maas Ineke Vugs – van Etten
Zaterdag 31 Januari Zondag 1 Februari	17:30 10:00 uur	Marriëtte Adam – Dirken Fien Hultermans – van Hautum Hein en Trees Libregts - Seegers



Geheugensteuntjes



Maandag	22 december	19:00 uur	Boeteviering Koningsvoorde
Dinsdag	23 december	19:00 uur	Boeteviering Kerk
Woensdag	24 december	19:00 uur	Kerstviering Koningsvoorde
Woensdag	24 december	19:30 uur	Kerstviering Jongerenkoor
Woensdag	24 december	22:00 uur	Kerstviering Gemengdkoor
Donderdag	25 december	10:00 uur	Kerstviering Herenkoor
Donderdag	25 december	15:00 uur	Kindje wiegen
Donderdag	25 december	16:00 uur	Geen stille aanbedding
Vrijdag	26 december	10:00 uur	Eucharistieviering 2 ^{de} Kerstdag
Woensdag	31 december	19:00 uur	Oudejaarsviering in de kerk
Woensdag	31 december	19:00 uur	Oudejaarsviering Koningsvoorde
Vrijdag	2 januari	10:30 uur	1e Vrijdag
Zondag	4 januari	10:00 uur	Kindernevendienst
Maandag	5 januari	20:15 uur	Ouderavond 1 ^e communie
Woensdag	7 januari	20:15 uur	Doopvoorbereiding
Donderdag	8 januari	16:00 uur	Stille aanbedding
Donderdag	8 januari	20:00 uur	Bijbelgroep Hans 2006
Dinsdag	13 januari	10:30 uur	Pio - morgen
Woensdag	14 januari	13:30 uur	1 ^e Communie voorbereiding
Donderdag	15 januari	16:00 uur	Stille aanbedding
Woensdag	21 januari	13:30 uur	1 ^e Communie voorbereiding
Donderdag	22 januari	10:30 uur	Koffie ochtend
Donderdag	22 januari	16:00 uur	Stille aanbedding
Donderdag	22 januari	20:00 uur	Bijbelgroep Hans 2006
Dinsdag	27 januari	10:00 uur	Redactie vergadering de Brug
Woensdag	28 januari	13:30 uur	1 ^e Communie voorbereiding
Donderdag	29 januari	16:00 uur	Stille aanbedding
Donderdag	29 januari	20:00 uur	Bijbelgroep Lodowica



DE KERSTSTAL, EEN LEVENDE TRADITIE

Kerststallen, voor ons zijn ze heel gewoon. Er zijn zelfs winkels die het hele jaar kerststallen en kerstversieringen verkopen. Maar als je de verhalen rond de geboorte van Jezus goed leest, dan zal je al snel bemerken dat een groot deel van onze verhalen over Kerstmis niet precies zo in de Bijbel staan. Matteüs slaat na zijn geslachtslijst de geboorte in de stal over. Marcus begint bij het optreden van



Johannes de Doper in de woestijn. De evangelist Johannes begint met een prachtige, mystieke verwoording van de geboorte van het Woord. Alleen Lucas geeft een in de historie geplaatst verhaal met de woorden: 'In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit.. ' Er wordt geen stal beschreven, geen os en ezel, maar wel een voerbak waarin het kind gelegd word. Bij Matteüs vinden we dan weer de Drie Wijzen uit het oosten terug, waarover in Lucas niets gezegd wordt. En dan zijn er nog Apocriefe Evangelies, zoals het Evangelie van Jacobus, dat een veel uitgebreider verhaal van de aankondiging, de geboorte en het leven van Jezus geeft. Onze kerststal is als het ware bij elkaar gesprokkeld, maar heeft een lange geschiedenis.

HET BEGIN VAN KERSTMIS

De geboorte wordt voor het eerst uitgebeeld in de jaren dertig van de vierde eeuw, wanneer keizer Constantijn in Betlehem een basiliek laat bouwen boven de geboortegrot.

In Rome wordt dan het Kerstfeest ingevoerd en vastgesteld op 25 december: vlakbij de datum dat de Romeinen de midwinterzonnepunt vierden: het feest van *Natalis soli invicti* (de onoverwonnen zon). De geboorte van Jezus wordt



gevierd als het opgaan van de zon der gerechtigheid. Of zoals Johannes het ziet: de menswording van God als het doorbreken van het ware Licht. In preken uit die tijd vindt men deze thema's terug.

In een van de oudste liturgische teksten van Kerstmis uit de vijfde eeuw staat deze gedachte ook verwoord:

*God, die deze hoogheilige nacht
door de luister van het ware Licht hebt verlicht,
geef, wij bidden U, dat wij,
die het mysterie van dit Licht
op aarde hebben leren kennen,
ook de vreugde daarvan in de hemel mogen genieten*

EERSTE AFBEELDINGEN

In het begin waren er afbeeldingen op sarcofagen. Ze waren heel eenvoudig: een afdakje met daaronder het kind in een gevlochten mandje. Jozef en Maria zijn niet uitgebeeld. Aan het hoofdeinde een herder met staf, die ziet dat alles is gebeurd zoals de engel (in het Lucas-evangelie) heeft gezegd. Hij looft God. Ook een os en ezel staan er al snel bij: ze komen uit Jesaja:

'Een os kent zij eigenaar, een ezel de krib van zijn meester ... '



Links daarvan vind je een aparte afbeelding met het bezoek van de Drie Wijzen aan Maria, die het kind Jezus op schoot heeft.

Wat later, halverwege die vierde eeuw zie je op sarcofagen de Drie Wijzen op weg naar de stal geleid door de ster, die Bileam in het Oude Testament ook al leidde. Maria zit dan ook in de stal. Pas later, na 400, verschijnt Jozef ook in dit decor.



FRANCISCUS EN DE EERSTE KERSTSTAL

In de dertiende eeuw, drie jaar voor zijn dood, liet Franciscus van Assisi de eerste kerststal in het openbaar neerzetten.

Hij wilde aan eenvoudige mensen de betekenis van Jezus' geboorte in die armoedige omstandigheden duidelijk maken. Zo ontstond een levende kerststal, in het bos bij een grot in Greccio: er was een kindje in de kribbe, een Maria en Jozef, een echte os en ezel en enkele bijfiguren.

Franciscus, zijn broeders en de dorpingen stonden er met brandende fakkels en kaarsen om heen. Ontroerd ervoeren ze hoe Greccio een nieuw Betlehem was geworden, zo beschrijft Thomas van Celano, de biograaf van Franciscus, het gebeuren. Ook nu nog vinden we rond Kerstmis op verschillende plaatsen in het land een levende kerststal, soms zelfs in een prachtige oude schaapsstal.



KERSTSTALLEN VAN OVERAL

Door de eeuwen heen is men kerststallen voor gebruik in de kerk en in huis gaan maken. Die traditie is al heel oud, vanaf het einde van de middeleeuwen. Er zijn mensen die ze verzamelen. Er zijn ook mensen die kunstenaars van over de hele wereld opdracht geven een kerststal te maken:



James en Emilia Govan zijn zulke mensen. Ze verzamelden kerststallen uit Mexico, Nieuw-Zeeland, Polen, Liberia, Malawi, Peru, de Westbank, Cambodja, Nepal, Portugal, de Verenigde Staten, Indonesië etc.

In dit verhaal heb ik enkele kerststallen afgebeeld. Ze zijn ingetogen, uitbundig, kleurig, eenvoudig, veelvormig maar steeds ontroerend. Want elke kunstenaar ging op zoek naar het mysterie van Geboorte dat we vieren met Kerstmis.



Pastorale zorg:

diaken J. Vugs tel. 06 – 22 45 33 61

Secretariaat : Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel

zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.

tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen

eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna koffie.

Financiën:

Giro (I BAN) NL94 INGB 0001 0688 20,

Bank (I BAN) NL64 RABO 0171 2002 17

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij vóór 21 januari middels e-mail adres:

info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website : www.hlgm.nl

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt , P. de Koning

