

Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloftegemeenschap

Alleen het water waarmee
we dorstige laven
lest onze dorst.

Alleen het brood waarmee
we hongerigen voeden
stilt onze honger.

Alleen de mantel waarmee
we verkleumden kleden
geeft ons warmte.

Alleen het woord waarmee
we bedroefden troosten
doet ons deugd.

Alleen van harte beleefd
wordt God en Goed
in ons openbaar.

Peer Verhoeven



Kerkbijdrage:



In de maand januari was de actie Kerkbalans in alle kerken in Nederland om meer financiële armslag.

Via de kerkbijdrage steunt u ook onze parochie. U weet dat we het afgelopen jaar veel geld hebben moeten besteden aan het onderhoud van de kerk.

Denkt u daarom aan het voldoen van uw kerkbijdrage. Een eenmalige gift is ook van harte welkom.

Giro 1068820 of bank: 171200217

t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg
Hartelijk dank.

Website:

De moeite waard om eens een kijkje te nemen.

Ga naar: www.parochiegm.nl

Hierop kunt u ook 'De Brug' vinden.



Het jaar 2012.

Met veel vuurwerk, met champagne, met heel veel goede wensen zijn we het nieuwe jaar binnengetrepen. Een heel bijzonder jaar waarin voor ons veranderingen zullen plaats vinden.

Op de eerste plaats is op 1 januari 2012 de nieuwe parochie de Goede Herder ontstaan. Dit is een samenvoeging van de parochie Binnenstad (Heike), de parochie St. Jozef (de Heuvel), de parochie van het H. Sacrament (Ringbaan Oost), de parochie St. Christoffel (Broekhoven), de parochie H. Antonius van Padua (Korvel), de parochie St. Jans Onthoofding (Goirle) en de parochie Lidwina Gerardus Majella (Trouwlaan) tot een grote parochie. Deze megaparochie die ons parochiebestuur getracht heeft tegen te houden, is realiteit geworden. Maar ons is steeds toegezegd dat alles rondom de “toren “ blijft zoals het was. Dus in onze Gerardus Majella kerk blijven de vieringen zoals die er waren, er kan in getrouwd worden, maar ook begraven, gedoopt, de Eerste Heilige Communie gedaan worden en heel vaak Eucharistie gevierd. Jammer genoeg krijgen we geen verlof van onze pastoor om ook in onze kerk het H. Vormsel te mogen ontvangen. Onlangs waren we met 11 kinderen en hun ouders bijeen die graag in onze kerk gevormd wilden worden. Maar allen hebben zich teruggetrokken , want zij wilden niet in de kerk van het Heike het Vormsel ontvangen. Ontzettend spijtig, want Christus is toch voor iedereen geboren in die stal van Betlehem, en Hij heeft toch iedereen lief?

In het afgelopen jaar heeft het parochiebestuur haar uiterste best gedaan om al het achterstallig onderhoud aan kerk en pastorie in te lopen. En we mogen vaststellen met heel veel voortvarendheid. We hebben en houden een pracht van een kerk, waarin iedereen die zich daar thuis wil weten van harte welkom is. We hebben een groot arsenaal van mensen die te pas en te onpas klaar staan om onze parochiegemeenschap te ondersteunen, onze vrijwilligers. Zonder deze mensen kan het Bestuur en het Pastorale team niet functioneren, het zijn allen zonder uitzondering GOUDEN mensen. Al deze vrijwilligers willen wij hartelijk danken voor alles wat ze steeds weer



voor ons doen en spreken de hoop uit, dat ze dit allemaal nog vele jaren mogen en kunnen doen.

Maar ja, zonder geld kun je in 2012 niet verder leven. We merken dat aan alles, de tv en de radio schallen dit de hele dag over ons uit. Maar we merken het ook in onze eigen portemonnaie. Toch wil ik u vragen, zonder enige uitzondering, om uw kerkbijdrage, uw steentje, hoe groot of klein ook, om dat te blijven bijdragen. Vooralsnog blijven de kerkbijdrage en de collectegelden in onze parochie, en mogen we daar mee kopen en betalen. We klagen niet, maar momenteel hoor ik steeds vaker, ja ik betaal niet meer, want ik wil niet voor die grote parochie betalen. Tot nu toe, is dat niet van toepassing en blijft alles bij het oude.

Nogmaals onze dank voor uw gegeven steun, en ik reken er op dat u mij niet in de steek laat.

Een gezond en zonnig 2012 voor allen die zich in onze parochiegemeenschap thuis weten en voelen.

Hans Vugs, diaken-pastor.

In de afgelopen periode zijn gedoopt:



Op zondag 17 december 2011 kwamen we met velen bijeen in onze Piokapel om ROAN DEKKER in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Roan was gekomen met zijn papa en mama Roan Dekker en Nancy van Aspert, met zijn peetoom en peettante Robert Spijkers en Angelique Spijkers – van Aspert en natuurlijk met oma's en opa en heel veel ooms en tantes. Bij het begin hebben we voor opa Dekker een kaarsje aangestoken, want deze was in het begin van het jaar 2011 overleden, maar vanuit de hemel



heeft hij meegekeken en mee gelachen. Roan kreeg bij de doop de namen Roan, Harminus, Gerardus, want zijn ouders willen dat Roan omringd wordt door mensen die met hem op weg gaan door de soms woestenij van ons leven. De peetoom en peettante die door Harold en Nancy gevraagd zijn om voor hun prachtige zoon peetouders te zijn, hebben heel duidelijk beloofd dat Roan te allen tijde bij hen welkom is; hij hoeft echt niet van tevoren met zijn gsm'etje een afspraak te maken.

Toen de peetoom de doopkaars van Roan had aangestoken, kregen alle kinderen een kaarsje met het licht dat Roan had ontvangen. En in een hele lange rij zijn we naar moeder Maria gegaan om haar dank je wel te zeggen, maar ook dat zij Roan en ons allen mag beschermen op onze levensweg. Natuurlijk waren er veel liefhebbers om de doopklok te luiden.

Roan woont met zijn papa en mama in de Regge 55 te Tilburg

Op de eerste gewone zondag van januari 2012 kwamen we met drie dopelingen bijeen. Dat was geen drieling, maar drie kindjes die allemaal familie van elkaar waren: **JENTE VAN DE VEN, SJORS HULTERMANS EN YFKE KRIECKAART**. De hele Piokapel zat ook tot in alle uithoeken gevuld met allemaal blijde mensen, met papa's en mama's, met opa's en oma's, met vriendjes en vriendinnetjes en natuurlijk ook met ooms en tantes.

Jente was gekomen met papa Barry en mama Nicole van de Ven – Hultermans, Sjors was gekomen met papa Erik en mama Chantalle Hultermans – Wouters en Yfke met papa Richard en mama Ester Krieckaart – van de Wouw. Maar iedereen had ook een peetoom en of een peettante meegenomen. Voor Jente waren dat Davy Magilsen en Esther Krieckaart – van de Wouw, Sjors heeft een hele goede peettante Anja van Heemstede en Yfke als peetoom en peettante Jos krieckaart en Monique van Gerwen. Alle peetooms en peettantes hebben stuk voor stuk plechtig beloofd dat zij heel goed voor hun petekind zullen zorgen, zij zijn altijd bij hen welkom en ze hoeven niet langs te komen, maar moeten binnen komen. Yfke's grote broer Tygo had zijn doopkaars meegebracht en die heeft hij samen met zijn peetoom weer eens aangemaakt. Alle kinderen zaten bijeen en luisterden heel aandachtig naar het verhaal van Jezus. Maar ook zij



wisten waar het doopwater was om mee te dopen. Natuurlijk wilden ze allen voelen hoe koud dat doopwater was. Toen een van de peetouders de doopkaars van hun petekind had aangemaakt hielpen ze allen mee om alle kinderen een kaarsje met het licht van de doopkaars van een van de dopelingen door te geven. Natuurlijk was het een hele lange stoet naar Maria en was de kerk voor een goed deel gevuld en met allen hebben we Moeder Maria gebeden dat zij de dopelingen heel speciaal mag bijstaan, maar ook alle andere aanwezigen niet mag vergeten. Natuurlijk hebben we samen lang zullen ze leven gezongen, ja en aan het gelui van de doopklok kwam geen eind.

Yfke woont met haar ouders in de Akkerstraat 12 te Biest-Houtakker, Sjors woont met zijn papa en mama in de Spakenburglaan 8 en Jente woont in de Meedhuizenstraat 18.

Op diezelfde zondag werd de Piokapel nogmaals gevuld met de familie van **JAYLINN EMMEN**. Zij was met haar mama Sharona en haar vriend, met opa's en oma's en met peetoom John Emmen en peettante Nicole van Geel naar onze kerk gekomen. Ook zij wilde in onze geloofsgemeenschap opgenomen worden. Jaylinn kreeg bij de doop de namen Jaylinn, Cornelia en Wilhelmina, namen van haar oma's. Mogen die oma's, maar ook wij allen Jaylinn en Sharona met onze liefde en aandacht steeds blijven omringen. John en Nicole hebben beloofd er steeds te zijn voor Jaylinn, op elk moment van het leven van hun petekind. En de aanwezige vriendjes en vriendinnetjes hebben beloofd dat zij als Jaylinn straks groter gegroeid is dat ook zij met hen mee mag spelen. Toen Jaylinn gedoopt werd stonden er wel veel aandachtige gezichtjes te kijken wat er nu allemaal ging gebeuren. Maar ze waren het er met zijn allen over eens, het doopwater is toch wel koud. Gewapend met een mooi lichtje zijn we naar Maria gegaan en hebben ons kaarsje daar netjes neergezet. We hebben gebeden en gezongen en uiteindelijk mochten we ook de doopklok luiden, want sommige kinderen wilden dat al aan het begin. Jaylinn woont met haar mama in de Hoogtedwardsstraat 34.

Op zondag 15 januari 2012, de installatie van de pastoor en team van de nieuwe parochie de Goede Herder, kwamen om 12 uur heel veel



mensen wel 50 in getal bijeen om **JONAIRO ROVERS** in onze kerk in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Alle stoelen waren bezet en de kinderen op de grond. Jonairo was op 13 januari 2011 geboren en werd op 15 januari 2012 gedoopt, het was dus een dubbel feest. Met Jonairo waren Kevin en Linda Rovers – Faro, zijn papa en mama, meegekomen. Ook waren de opa's en oma's aanwezig en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. De papa en mama van Jonairo hadden ook een peetoom en een peettante gevraagd, dat zijn André van Steeg en Cindy Faro. Zij waren heel blij met hun petekind en beloofden hem ronduit er op alle momenten van het leven aanwezig te zijn en als het kan om Jonairo bij te staan met hun hulp. Jonairo kreeg van zijn ouders en peetouders, van opa's en oma's een kruisje op zijn voorhoofd en van zijn vriendinnetjes kreeg hij vele kusjes. Alle kindjes waren blij om ook een lichtje te krijgen dat aangemaakt was aan de doopkaars van Jonairo en heel trots liepen alle kinderen vooraan om naar Moeder Maria te gaan en daar hun kaarsje neer te zetten. Jonairo werd twee keer toegezongen, voor zijn doop, maar ook voor zijn eerste verjaardag, en daarna was het een drukte van jewelste rond de doopklok. Iedereen wilde het eerst, maar met hulp van papa's en mama's liep alles toch in goede banen. Jonairo woont met zijn ouders in de Lage Witsiebaan 187.

Wij hebben uit handen moeten geven:



Op de vroege morgen van de 6^{de} januari 2012 is vrij onverwacht **DRIK BERKHOF** in de leeftijd van 80 jaar overleden. Sinds 28 juli 1953 is hij echtgenoot van Simone Berkhof – de Grande. Omdat hij een lange tijd in de parochie Korvel heeft gewoond, wilde hij graag de uitvaart in de Korvelse kerk, maar ik moest wel in die dienst voorgaan. Om die reden nemen we Hem op in deze 'Brug' en doen we verslag van wat er in het leven van Drik is



geschied. In een volle kerk, want er waren veel vrienden en vriendinnen, want hij was een persoon die aandacht had voor iedereen met wie hij in contact kwam, maar ook heel veel mensen die hij in de zakenwereld had ontmoet, waren nu present, om Drik te danken voor alles wat hij voor ieder van hen had gedaan, maar ook om zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen door hun aanwezigheid heel veel sterkte te wensen en te tonen. Drik, een heel bijzonder man, op de eerste plaats voor zijn Simone, waarmee hij 58 jaar lang lief en leed heeft mogen delen. Samen zijn ze door het leven getrokken en hebben elkaar steeds weer bevestigd en bemoedigd, zij waren steeds in gesprek met elkaar en zo hebben zij hun liefde aan elkaar handen en voeten gegeven. Maar ook voor hun kinderen was hij een echte vader, iemand die voor hen klaar stond, die met hen meetrok. Hij was er, ook hield hij jou in de gaten en als er iets was kwam hij al naar je toe om te informeren. Hij heeft op zijn hele eigen wijze jullie allen het vak van de autowereld geleerd, niet overheersend, maar stond wel steeds aan jullie zijde. Ook de kleinkinderen waren bij hem welkom, hij leefde met hen mee, in de paardenwereld, in de studie, je kon bij hem terecht, hij had echt een luisterend oor. Drik, dank je wel wat jij voor al die mensen heb gedaan en betekend en rust nu maar uit. Maar blijf a.u.b. van bovenaf een oogje in het zeil houden op ons!! Drik woonde met zijn vrouw in de generaal Smutslaan 696.

Intenties in de Gerardus Majellakerk

vr. 3 febr.	10.30 uur	Eerste vrijdag
za. 4 febr.	17.30 uur	Fien Smeulders- van de Sanden
zo. 5 febr.	10.00 uur	San Cools
	Dameskoor	Mathea Eijkens-Mandos
		Ineke Vugs- van Etten
		Rosa van Beurden- Diepstraten
		vw. verjaardag
		Marcy Nouws vw. jaargetijde
		Kees Hennen vw. verjaardag
di. 7 febr.	10.30 uur	Pio-morgen



za. 11 febr. zo. 12 febr.	17.30 uur 10.00 uur Herenkoor	Rikie van Lieshout-Snoeren Fien Hultermans-van Hautum Mathea Eijkens-Mandos Ineke Vugs-van Etten Wil Koolen vw. jaargetijde
za. 18 febr. zo. 19 febr.	17.30 uur 10.00 uur Dameskoor	Toon Oomens 1 ^{ste} jaargetijde Harrie Hermans Jan van Roessel San Cools Mathea Eijkens-Mandos Ineke Vugs-van Etten
za. 25 febr. zo. 26 febr.	17.30 uur 10.00 uur Herenkoor	Dirk Kossen Marie-Louise Beukers Fien Hultermans-van Hautum Mathea Eijkens-Mandos Cees Reichwein Ineke Vugs-van Etten Ouders Kahlman-Vromans De Heer Kahlman vw. verjaardag Ouders van Eijck-van der Schoot Ouders van Eijck Schellekens

Intenties in Koningsvoorde

za. 4 febr. samenzang	19.00 uur	San Cools Mathea Eijkens-Mandos Fien Smeulders-van der Sanden Marcya Nouws vw. jaargetijde
za. 11 febr. Lidwinakoor	19.00 uur	Mathea Eijkens-Mandos Jan van Mierlo
za. 18 febr. Samenzang	19.00 uur	Harrie Hermans San Cools Mathea Eijkens-Mandos
za. 25 febr. Lidwinakoor	19.00 uur	Dirk Kossen Marie Louise Beukers Mathea Eikens-Mandos Jan van Mierlo



Na Kerst komt al weer snel de voorbereiding op Pasen.

Nu de kerststallen weer naar de zolder verhuisd zijn kijken we even terug.

We zijn blij dat er met Kerstmis weer veel mensen naar de kerk zijn geweest.

Op Kerstavond waren in Koningsvoorde bijna 200 personen aanwezig, meer dan de voorgaande jaren.

Ook in de kerk zijn de vieringen goed bezocht, ook op 2^{de} kerstdag.

Kindje wiegen was weer een gezellige drukte.

Met rasse schreden gaan we weer op weg naar Pasen. Op 22 februari is het **al weer Aswoensdag** en beginnen we aan de voorbereidingstijd op Pasen: de Veertigdagentijd.

Ook wordt in die periode uw aandacht weer gevraagd voor mensen ver van hier, die leven in armoedige omstandigheden, geteisterd worden door oorlog en geweld, op de vlucht zijn en geen thuis meer hebben. Voor al die mensen is **de Vastenactie** bedoeld.

Tijdens de veertigdagentijd kunt u uw bijdrage geven in de bus die dan voor U klaar staat.



“Mens, gedenk dat gij stof zijt, en tot stof zult wederkeren”. Woorden die op Aswoensdag gezegd worden, wanneer u het askruisje ontvangt.

De viering is op die dag om 19.00 uur, zowel in de kerk als in Koningsvoorde. Van harte welkom.



Vastenproject 2012

Afbouw Vakschool Ouagadougou Burkina Faso



Sala, een leerling van de
Vakschool in Ouagadougou

Samen sterk voor Sala en vakonderwijs

Het bestuur van de Stichting Zod Neere Nederland, ZNN, is nog steeds beduusd van de geweldige steun die ontvangen is van de parochie Lidwina Gerardus Majella, (Trouwlaan.). Het inspireert ZNN en geeft moed om ondanks tegenslagen, die ZNN ook ondervindt, om toch steeds maar weer de draad op te nemen en , om met Ramses Shaffy te zingen:

We zullen doorgaan!



Mede dankzij uw goede gaven van de Vastenactie van 2010 en 2011 werd er eind januari 2012 in Zagtouli de waterput van 70 meter diepte geslagen. De bewoners van Zagtouli zijn zo dankbaar en gelukkig met hun schoon drinkwater. Het water daar is getest en

is van dezelfde kwaliteit als het drinkwater dat hier in Tilburg uit de kraan komt. Wat heerlijk dat mens en dier veilig en schoon drinkwater hebben dankzij u!



Misschien herinnert u zich nog dat ZNN zich ook inzet voor jonge kansarme mensen in Burkina Faso door een goede (vak)opleiding te geven. Daarom is er sinds 2007 met de hulp van Wilde Ganzen en vele vrienden een prachtige vakschool gebouwd. Maar, helaas, door de sterk gestegen prijzen van de grondstoffen en het feit dat door de



watersnoodramp van 2009 ruim 300 mensen maandenlang in het gebouw ondergebracht zijn, heeft de afbouw vertraging opgelopen en moest het budget bijgesteld worden. De Wilde Ganzen hebben het gebouw door een Nederlandse bouwkundige laten keuren en daarna groen licht

gegeven om de vakschool af te bouwen. Ze hebben een fors bedrag ter beschikking gesteld, als ZNN het eigen deel bij elkaar heeft.

ZNN is daar al meer dan een jaar druk mee bezig. Daarom is ZNN zo blij dat het doel van de Vastenactie 2012 van de kerkgemeenschap van Lidwina Gerardus Majella is: De afbouw steunen van de vakschool in Ouagadougou



Niet
onvermeld
mag blijven
dat onze
voorzitter van

ZNN, Will Visser-Pelsma, die vaak in onze kerk aanwezig is, voor haar vele verdiensten en inzet voor de samenleving wereldwijd, in 29 april 2011 in de Nederlandse ambassade in Brussel de Koninklijke onderscheiding van **Ridder in de Orde van Oranje Nassau** heeft ontvangen.



Er zijn dit jaar door de stichting ZNN veel brieven geschreven naar allerlei instanties om in aanmerking te komen voor steun voor onze projecten. Er is wel succes geboekt, maar er is ook tegenslag gekomen.

Enkele recente activiteiten van ZNN:



- Het Driekoningenzingen van het Zangkoor Trouwlaan 2012 heeft weer in het teken gestaan van ZNN met als resultaat een geweldige opbrengst.
- Hetio-fonds van de Trouwlaan heeft een mooie financiële bijdrage geleverd.
- Op 25 januari is er een Carity diner in de Rooi Pannen georganiseerd. Na dit diner zullen Jan Melis met dokter Jan Vioen en de Notaris Emile Smeets

een veiling gehouden van die bronzen beelden uit Burkina Faso.

Foto boven: Een van de bronzen beelden
Uit Burkina Faso

Op al deze manieren probeert ZNN de middelen bijeen te brengen om dit jaar de vakschool te kunnen afbouwen, om zo in de toekomst jaarlijks vele kinderen in Burkina Faso de kans te geven om een menswaardig bestaan op te bouwen.

Uw hulp met deze Vastenactie 2012 is daarbij onontbeerlijk.

Hans Visser
Secretaris Zod Neere Nederland
Steenweg op Antwerpen 76b bus 8
2300 Turnhout België
E-mail: Hansvisser@telenet.be
Telefoon: 0032 14 700 151



De Stichting Zod Neere Nederland (ZNN) geldt voor de fiscus als een erkend goed doel. Voor de giften en legaten zijn geen belasting verschuldigd en voor de gever is de gift aftrekbaar.

Rabobank: 1512.59.127

Kerstcollecte voor Vincentius

Met Kerstmis is er in Koningsvoorde en in de kerk gecollecteerd voor de Vincentiusvereniging. De totale opbrengst is € 677,06

Veel mensen kunnen in de komende tijd weer geholpen worden om in hun eerste levensbehoeften te voorzien.

Hartelijk dank voor uw gulle bijdrage.



Memisa-collecte

In het weekend van 5 en 6 februari vragen wij uw aandacht voor de Memisa (Medische Missieactie). Memisa is gericht op basisgezondheidszorg in ontwikkelingslanden. In veel landen is dringend hulp nodig. Door oorlogen en natuurrampen

laat de medische zorg nog veel te wensen over. De collecte bevelen we graag bij u aan.

In februari guur en koud, dan komt er een zomer waarvan je houdt!





Driekoningenzingen

Ook dit jaar ging het herenkoor weer op stap. Deftig uitgedost trokken ze door Tilburg en ver daarbuiten. Ook in huize Koningsvoorde brachten ze een bezoek. We mochten luisteren naar prachtige liederen. Iedereen genoot ervan. Laat in de avond kwamen ze weer bijeen in de ontmoetingsruimte van de kerk om nog even na te praten met een lekkere kop erwtensoep.

De opbrengst van hun inspanningen was naar tevredenheid. De mensen in Burkina Faso kunnen rekenen op weer een waterput erbij. En hulp voor de afbouw van de vakschool, want daarvoor hebben ze gezongen. De Vastenactie van 2010 en 2011 was ook voor dat doel en ook de vastenactie van 2012 zal naar Burkina Faso gaan. Zo kan daar het geplande project voltooid worden, hopen we. Zie het artikel van Hans Visser hier over.

Bedankjes



Opnieuw moeten we iemand bedanken. In november was dit **Joop Vriens**, die vele jaren in Lidwina gewerkt heeft voor de Zonnebloem, veel zieken bezocht heeft en lector was in de Lidwinakerk en in Koningsvoorde. Ook was ze een tijd lang dirigente van het Lidwinakoor. Joop, veel dank!

Nu een bedankje voor **Theo Eppenhof**. Hij zette zich in voor het ophalen van de kerkbijdrage en distribueren van 'De Brug' en voorheen van 'De Trouwring'. Een werk wat elke maand weer terugkomt. Hij stopte er mee op 1 januari. Theo, ook jij veel dank!



Bijeenkomst van 24 januari over de situatie van kerken in Tilburg.

Mgr. Rob Mutsaerts was met nog twee stafleden van het bisdom aanwezig in de Broekhovense kerk om de financiële situatie van de Tilburgse parochies te bespreken. Financieel zitten we in een neerwaartse spiraal. Willen we over tien jaar nog ons pastorale werk kunnen voortzetten, dan moet er verandering in komen. Er wordt veel meer uitgegeven dan er binnenkomt. We moeten bezuinigen, maar hoe?

Zeker zal het gevolgen hebben voor onze kerkgebouwen. Her rampscenario is: één op de twee kerken zal moeten sluiten. Welke kerken moeten sluiten? En wanneer? Zijn wij er ook bij? Dit laatste moet besproken worden bij de parochiebesturen, de zijn eigenaren van de kerken. Voor ons betreft dat het parochiebestuur van de grote parochie 'De Goede Herder'. We wachten af en hopen dat we open mogen blijven.

Riet van Overbeek



Granietsteenkaarsen



Onze kerk bestaat dit jaar 90 jaar. Een gelegenheid om een feestje te vieren. U weet, feesten kost geld. Daarom willen we kaarsen verkopen: granietsteenkaarsen met een afbeelding van onze kerk er op. We hebben er een groot aantal besteld en deze kunt u voor € 5,- in de kerk of op het secretariaat kopen. U hoort nog wanneer we ze ontvangen hebben. In de Brug van maart hoort u daar over.

Huispaaskaarsen:



Zoals andere jaren kunt u ook weer een huispaaskaars kopen. Met hetzelfde embleem als de paaskaars die in de kerk in de Paaswake wordt ontstoken.

Vóór 1 maart moeten de bestellingen bij de kaarsenfabriek geplaatst worden. Een formulier ligt klaar op de balie met daarop de grootte van de kaarsen en de prijzen. Ook in Koningsvoorde ligt een lijst bij de zaterdagviering.

Uiterste besteldatum is **zondag 26 februari**.

De afbeelding is dit jaar de Ark van Noach. Zij staat symbool voor de Kerk. De duif met olijftak representeert de goedheid van God. Het geheel is omgeven door de regenboog als teken van hoop, als teken ook van leven.

Afmetingen en prijzen:

Kaars van:

20 cm lang € 10,-

25 cm. lang € 20,-

30 cm. lang: € 27,-

40 cm. lang: € 34,-

60 cm. lang: € 54,-

U kunt ook een zwarte
kandelaar bestellen voor € 5,-



Maria Lichtmis: 2 februari



Op 2 februari vieren we het feest van Maria Lichtmis.

We gedenken de opdracht van Jezus in de Tempel.

Volgens de joodse wet moest een vrouw 40 dagen na de geboorte van een jongen een reinigingsritueel in de Tempel ondergaan. In het boek Leviticus

12 lezen we hier over:

“Wanneer de periode van haar reiniging is verstreken, moet Maria een eenjarige ram als brandoffer aanbieden en een jonge gewone duif of een tortelduif als reinigungsoffer. Ze moet de offerdieren naar de priester brengen, bij de ingang van de ontmoetingstent. [7] Hij biedt de offers aan de HEER aan en voltrekt voor haar de verzoeningsrite. Dan is ze, na haar bloedverlies, weer rein. 8Als ze zich geen ram kan veroorloven, moet ze twee tortelduiven meebrengen of twee jonge gewone duiven, één als brandoffer en één als reinigungsoffer. De priester voltrekt voor haar de verzoeningsrite en zij is weer rein.”

In Lucas 2, 22-24 staat beschreven dat Maria en Jozef met het kind Jezus naar de tempel gingen voor dit **reinigungsritueel**. Ze offerden een koppel tortelduiven. Ook Simeon en Anna zijn bij dit gebeuren aanwezig. Simeon had van God vernomen dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou zien. Na de ontmoeting kan hij dan ook bidden: ‘Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd, want met eigen ogen heb ik de redding gezien’.

In de katholieke kerk is tot de jaren zestig van de vorige eeuw het gebruik geweest dat een moeder **haar kerkgang** deed, wanneer zij na de geboorte van een kind voor het eerst weer naar de kerk ging om God te danken. Met een brandende kaars in de hand en het kind op de rechterarm, sprak de priester dan een gebed uit, wat herinnert aan het reinigungsritueel en de opdracht van Jezus in de Tempel.

Riet van Overbeek



Geheugensteuntjes

Elke dag van maandag t/m vrijdag	17.00 uur	Vespers in de Piokapel. Op donderdag ook van half 5 tot 5 uur: Aanbidding
wo. 1 februari	13.30 uur	Eerste Communie voorbereiding
wo.1 februari	20.15 uur	Doopvoorbereiding
do. 2 februari	20.00 uur	Bijbelgroep 2008(Hans)
vr. 3 februari	10.30 uur	Eerste vrijdag
za 4 en zo.5 febr.	Na alle vieringen	Memisa-collecte
zo. 5 februari	10.00 uur	Kinderwoorddienst
ma.6 februari	10.00 uur	Pastorale werkgroep
di. 7 februari	10.30 uur	Pio-morgen
wo. 8 februari	13.30 uur	Eerste Communie voorbereiding
do 9 februari	19.30 uur	Bijbelgroep (Riet)
do. 9 februari	20.00 uur	Bijbelgroep 2006 (Hans)
wo.15 februari	13.30 uur	Vorbereiding E.C.
wo. 15 februari	14.30 uur	Bijbelgroep kinderen
do. 16 februari	10.00 uur – 11.30 uur	Koffieochtend: Loop eens even binnen!
do. 23 februari	20.00 uur	Bijbelgroep (Hans)
vr. 24 februari	12.00 uur	Redactie 'De Brug'
ma.27 februari	20.15 uur	Ouderavond E.C.
wo.29 februari	13.30 uur	Vorbereiding E.C.

*"Is het bos met St. Valentijn in het wit gehuld,
dan zijn weiden en akkers van vreugde vervuld."*



Belangrijke gegevens

Pastorale zorg:
diaken J.Vugs
tel. 06-22453361



Secretariaat Locatie Lidwina Gerardus Majella
Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz.

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant ,waarna koffie

Financiën:

giro 106.88.20, bank 1712.00.217
t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

Kerkblad "De Brug"

Kopij **vóór 20 februari** middels e-mail adres:
parochie.lgm@xs4all.nl of in brievenbus van de kerk.
website: www.parocheilgm.nl
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

Redactie Kerkblad "De Brug"

Maria Kolen , Jos Peeters, Riet van Overbeek

