



Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

Maria

De wereld in vrede
alles ondersteboven
zo jong als ik ben
wil ik dat geloven

Ik zie om me heen
oorlog, honger en pijn
maar ik hoor in mijn hart
dat het anders zal zijn

Zo kan het beginnen
daar geloof ik in
het kind in mijn buik
wordt een nieuw begin

Die stem in mijn hart
als een vuur, niet te blussen,
heel diep in mezelf
met niemand ertussen

Gerrie Huiberts

Een adventsverhaal.



Vier kaarsen branden op de adventskrans
en buiten was het heel stil,
zodat je kon horen hoe de kaarsen met elkaar spraken.

De eerste kaars zuchtte en zei:
ik heet Vrede, mijn licht geeft zekerheid.
Toch de mensen hadden geen vrede.
Zij willen mij niet.
Het licht werd kleiner en kleiner en ging langzaam uit.

De tweede kaars was onrustig aan het branden en zei:
Ik heet Geloof, maar voel me overbodig.
De mensen geloven aan niets meer,
het heeft geen enkele zin dat ik nog brand.
En ook de tweede kaars ging uit.

Heel zachtjes meldde zich de derde kaars en zei:
ik heet Liefde.
Ik heb geen kracht meer om te branden,
want de mensen zijn egoïsten geworden.

Ze zien alleen nog maar zichzelf
en zijn niet meer bereid om elkaar gelukkig te maken.
De kaars deed nog een laatste poging
en ook hier ging het licht uit.

Toen kwam er een kind de kamer binnen,
keek verbaasd de kaarsen aan en zei:
Jullie moeten toch branden en niet uitgaan.
Toen melde zich de vierde kaars.
Heb geen angst want zolang ik brand,
kunnen de anderen kaarsen nog aangestoken worden,
want ik heet Hoop.
Met een klein stuk hout nam het kind licht van deze kaars
en bracht Vrede, Geloof en Liefde weer tot leven.

Mag de komende tijd van voorbereiding op het naderende
kerstfeest voor ons allen een tijd zijn om de Vrede, Liefde,
Geloof en Hoop in ons leven tot bloeit te laten komen.

Hans Vugs,
diaken-pastor



IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT:

Op Zondag 22 september 2013 kwam **MILEY VAN DEN BOOGAARD** te samen met haar papa en mama, Rico van den

Hout en Mandy van den Boogaard en met haar grote broer Aj Wolfs en haar grote zus Samira Besems, met opa's en oma's en heel veel ooms en tantes en natuurlijk ook vriendjes en vriendinnetjes naar onze kerk om opgenomen te worden in onze geloofsgemeenschap. Ook waren de peetoom en peettantes met Miley meegekomen te weten: William Kenneth, Sylvana van den Boogaard en Mardy van de Hout, zij hebben Miley plechtig beloofd dat zij altijd bij hem welkom is en dat ze geen afspraak van te voren hoeft te maken. Papa en mama hebben beloofd dat zij Miley naar best vermogen zullen begeleiden op die soms moeilijke weg naar zelfstandigheid. Nadat Miley het kruisteken van Jezus had ontvangen, kreeg zij ook van heel bijzondere mensen een kruisje. Na het verhaal van Jezus hebben papa en mama, peetoom en peettantes en alle kinderen een dak boven Miley gemaakt en God gevraagd haar te beschermen. Na haar doop en het ontsteken van de doopkaars kregen alle aanwezige kinderen een beetje van haar nieuwe vuur van haar doopkaars. In een lange stoet zijn we naar Maria gegaan en hebben haar steun gevraagd. Ook hebben we lang zal zij leven gezongen en natuurlijk heel hard de doopklok geluid.

Miley woont met haar grote broer en zus en met haar ouders in de Generaal Smutslaan 244.

Op zondag 27 oktober kwamen heel veel mensen samen met **SELINE EN WESSEL DE ROOIJ**, met haar ouders Cindy en Bram de Rooij – van Rijen, met hun grote broer Tomas, met opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes naar onze kerk. Wessel en Seline zijn geen tweelingen, maar Wessel is op 23 oktober 2011 en Seline op 7 april 2013 geboren. Met hen waren ook hun peetoom en peettante meegekomen voor Wessel is dat Gijs de Rooij en Lonneke de Rooij en voor Seline is dat Kees Bollen en Jeannie

Bollen. De peetouders hebben aan hun eigen petekind beloofd dat zij altijd van harte welkom zijn om bij hen binnen te komen en hun verhaal te vertellen, ook al hebben ze geen verhaal dan zijn ze nog welkom. Ook Wessel en Seline hebben het kruisteken van Jezus ontvangen op hun voorhoofd, op hun lippen en in hun hart, maar ook de papa en mama de peetooms en de peettantes en de opa's en oma's hebben hun lieve kinderen dat teken van onze verrezen Heer gegeven. Na het verhaal van Jezus en ons gesprek over de doop, hebben we samen een dak gemaakt boven onze dopelingen en aan God gevraagd dat Hij hen beide zal beschermen op hun tocht door het leven. Toen zij het koude water over hun hoofdjes voelden stromen hebben zij helemaal geen kick gegeven. Ook kreeg Seline en Wessel een kruisje met Chrisma olie en hun eigen doopkaars. Ook zij hebben meteen dat licht doorgegeven aan alle kinderen en in een grote optocht zijn we toen naar de grote kerk gegaan en hebben ons lichtje bij Moeder Maria geplaatst en haar gevraagd om zowel op Wessel als Seline te letten en hen te beschermen. Na het lang zullen ze leven werd heel hard de doopklok geluid. Wessel en Seline wonen in de Christiaan Huijgensstraat 44.

Op zaterdag 2 november 2013 werd onze Piokapel bevolkt door **JILIANO DIEPENS** zijn papa en mama, Laurens Diepens en Winanda van Heesch, door zijn twee grote broers Damiano en Lorenzo, door de peetoom Walter van der Heijden en peettante Corry van der Heijden, door opa's en oma's en door heel veel vriendjes en vriendinnetjes. De papa en mama van Jiliano hadden dat gevraagd omdat zij ook wilden dat Jiliano door de doop in onze geloofsgemeenschap zou worden opgenomen. Zij hebben plechtig beloofd om Jiliano te begeleiden op zijn weg door het leven aan de hand van Gods Blijde Boodschap. Ook peetoom en peettante zullen steeds voor Jiliano klaar staan en

hem met raad en daad bijstaan. De kinderen waren heel geïnteresseerd toen het verhaal van Jezus werd verteld, maar gelukkig konden ze ook het doopwater vinden. Het was wel een drukte om samen een dak te maken en Jiliano kon bijna niets meer zien, maar met zijn allen hebben we God gebeden dat Hij onze nieuwe wereldburger mag begeleiden op zijn levensweg. Na de doop kreeg Jiliano een kruisje met het gewijde Chrisma, hij kreeg zijn nieuwe doopkaars en alle kinderen kregen vuur van dat pas ontstoken licht van de doopkaars. Het was een prachtig gezicht hoe goed iedereen kon lopen met een kaarsje in hun hand en ieder kind mocht zijn kaarsje zetten op die plek die hij of zij wilde. Ook hebben we allemaal heel hard het lang zal hij leven gezongen en natuurlijk met heel veel lawaai de doopklok geluid.

Jiliano woont met Damiano, Lorenzo en zijn papa en mama in de Stoeterijstraat 35.

WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:

Op donderdag 31 oktober 2013 is te midden van allen die haar lief zijn rustig en zacht ingeslapen: **LENA DE VEER – SCHRAVEN**. Zij heeft de gezegende leeftijd van 92 jaar mogen bereiken, maar in al die jaren heeft zij veel mee mogen en moeten maken. Moeder en oma was het 7^{de} en jongste kind in het gezin Schraven. Al op vroege leeftijd moest zij haar vader uit handen geven, zij heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en moest ook een bijdrage leveren in het gezin. Zij heeft een aantal dienstbetrekkingen gehad en in die tijd mocht zij haar Cees ontmoeten, die met haar woorden gesproken lief en zorgzaam was. Zij mocht moeder worden van een dochter Johanna en een zoon Hubert, waar zij met heel veel liefde en goedheid voor heeft gezorgd. Zij genoot om er op uit te trekken, de wijde wereld in, maar hield ook van hele huiselijker

gezelligheid. Moeder en oma had graag mensen rondom zich en met name haar kinderen en kleinkinderen, want zorgen was in haar gebakken. Zij was dan ook de allerbekendste kloek, die haar schatten onder haar vleugels wilde bewaken, daar mocht niets aan gebeuren. Moeder werd door haar omgeving niet altijd goed begrepen en dat riep nog al eens spanningen op. Tot op het einde heeft zij alles op alles gezet om zelf dingen te kunnen doen, ze gaf niet graag iets uit handen. Ook de laatste jaren van haar leven waren niet al te gemakkelijk. Na een zware operatie heeft ze alles op alles gezet om maar weer voldoende te revalideren. Uiteindelijk kwam ze op de verpleegafdeling van Koningsvoorde terecht, waar ze vaak zei als ze de Heilige Communie ontving: voor mij mag het afgelopen zijn, Onze Lieve Heer mag mij komen halen. Moeder, oma en vriendin dank voor alles wat je voor ons gedaan hebt, rust nu maar uit en let samen met vader en opa op ons allen.

Koffieochtend

Op donderdag 19 december
van 10 uur tot 11.30 uur

Aanbidding in de Piokapel: Elke donderdag

van 16.00 uur tot 17.00 uur,

Daar lopen twee mensen



Daar lopen twee mensen, ze zijn toch zo moe.
Ze moeten van de keizer naar Bethlehem toe.
't Zijn Jozef en Maria, ze hebben een geheim.
Ze krijgen van de Here een kindje klein.

Ze kloppen aan de deuren, maar wat een verdriet.
Er zijn zoveel mensen, een plaats is er niet.
Alleen nog maar een stalletje, het is er zo klein
Maar Jozef en Maria, die vinden het er fijn.

Ze kunnen gaan slapen, maar toen in die nacht,
Werd het kindje in de kribbe gebracht.
Het is Jezus, geboren in een stal.
Feest op de aarde, feest overal

Heiligen in december

- 1 december: St. Eligius (St. Elooï)
- 3 december: H. Franciscus Xaverius
- 6 december: H. Nikolaas
- 8 december: Maria Onbevleete Ontvangenis
- 13 december: H. Lucia
- 14 december: H. Johannes van 't Kruis
- 21 december: H. Petrus Canisius
- 25 december: Geboorte van Jezus (Kerstmis)
- 26 december: H. Stefanus. Diaken
- 27 december: H. Johannes, apostel
- 28 december: H.H.Onnozele Kinderen
- 31 december: H. Silvester
- 31 december: H. Catharina Labouré



H. Nicolaas spreekt tot de schipbreukelingen

28 december: H.H.Onnozele Kinderen



Op 28 december viert men in de katholieke kerk het martelaarschap van de onschuldige jongetjes van Bethlehem die op gezag van koning Herodus werden vermoord.

Het tweede hoofdstuk van het evangelie van Matheüs meldt dat Herodus bang was dat de komst van een nieuwe Joodse koning het einde van zijn macht zou betekenen. Van de Wijzen uit het Oosten had hij gehoord dat de nieuwe koning in Bethalem

geboren was. Hij vertelde de wijzen dat hij de nieuwe koning wilde gaan aanbidden. De wijzen echter vernamen in een droom dat Herodus kwaadaardige bedoelingen had en het Kerstkind wilde doden. Ze hebben Herodus om de tuin geleid en niet verteld waar hij Jezus kon vinden. Toen ontstak Herodus in toorn.

Ook Jozef kreeg een droom en vluchtte toen met Maria en hun kind naar Egypte en ze zijn daar gebleven tot na de dood van Herodus.

Alle andere jongetjes onder de twee jaar zijn echter gedood door de soldaten van Herodus.

Voor het eerst werd het feest van Onnozele Kinderen in het jaar 505 gevierd in Carthago. Het was een verkleedfeest, wat men kende uit een heidense traditie.

In de loop van de tijd is het feest een kinderfeest geworden. Verkleed als volwassenen trokken ze langs de deuren om geld en snoep. In veel gezinnen mocht ook het jongste kind kiezen wat het wilde eten.



Intenties in de Gerardus Majellakerk

| december 2013 | | Kerk |
|--|------------------------|--|
| za. 30 nov. Zo. 1 dec Dameskoor | 17.30 uur 10.00 uur | Ineke Vugs – van Etten Rob van den Bosch Tiny Weijers-van Pelt vw. verjaardag Piet Weijers, Marij van Gorp- Weijers Jan en Riet Vromans-Priems |

| | | |
|--|------------------------|---|
| | | Pierre Hultermans Pater Kees Donkers |
| Vr. 6 dec. | 10.30 uur | Eerste Vrijdag |
| za. 7 dec. Zo. 8 dec. Herenkoor | 17.30 uur 10.00 uur | Ineke Vugs- van Etten Anna Bogers-Schapendonk Jan van Lieshout Joke Jansen-van Tilborg Jan en Riet Vromans-Priems Corrie Simis Coleta Priems-Hendriks Fien Hultermans- van Hautum Cor Heessels Pierre Hultermans |
| | | |
| di. 10 dec. | 10.30 uur | Pio-morgen Jan van Lieshout |
| | | |
| za. 14 dec. Zo.15 dec. Dameskoor | 17.30 uur 10.00 uur | Ineke Vugs- van Etten Rob van den Bosch Harrie en Ans Hultermans- van Gammeren vw. Jaargetijde Henk Mutsaers 8 ^{ste} jaargetijde |
| | | |
| za. 21 dec. zo. 22 dec. Herenkoor | 17.30 uur 10.00 uur | Ineke Vugs- van Etten Jan en Riet Vromans-Priems Fien Hultermans-van Hautum Piet Robben vw. jaargetijde |
| | | |
| di. 24 dec. Kerstavond Jongerenkoor Gemengd koor | 19.30 uur 22.00 uur | Bert en Riet Edel Tiny Weijers- van Pelt Piet Weijers Ineke Vugs – van Etten vw. jaargetijde Rob van den Bosch Jan en Riet Vromans-Priems Henk van de Ven |

| | | |
|---|------------------------|--|
| | | Pierre Otten Coleta Priems-Hendriks Pierre Hultermans Jeanne Jacobs-Vorster Riet Wolbink-Meijers Joke v. d. Berg-Brouwers vw.jgt. Pater Kees Donkers Overleden ouders Kahlman- Vromans |
| wo. 25 dec. Eerste Kerstdag Herenkoor | 10.00 uur | Als op 24 december |
| wo 25 dec. | 15.00 uur | Kindje wiegen |
| Do..26 dec. Tweede Kerstdag Samenzang | 10.00 uur | Als op 24 december |
| Za. 28 dec Zo 29 dec Dameskoor | 17.30.uur 10.00 uur | Ineke Vugs- van Etten Jan van Lieshout Jan en Riet Vromans-Priems Coleta Priems-Hendriks |
| di.. 31 dec. Oudjaar | 19.00 uur | |
| W0. 1 jan.2014 Nieuwjaar Herenkoor | 10.00 uur | Als op 31 dec. |
| December 2011 | | Koningsvoorde |
| za. 30 nov. | 19.00 uur | |
| za. 7 dec. | 19.00 uur | Corrie Simis |
| za. 14 dec. | 19.00 uur | |

| | | |
|--------------|-----------|-------------------|
| za. 21 dec. | 19.00 uur | |
| di. 24 dec. | 19.00 uur | Kerstavond |
| di.. 31 dec. | 19.00 uur | Oudjaar |

Geheugensteuntjes

| | | |
|---------------------|------------|---|
| di. 3 dec. | 20.00 uur | Bijbelgroep 2008 (Hans) |
| do. 5 dec. | 16.00 uur | Aanbedding |
| vr. 6 dec. | 10.30 uur | Eerste Vrijdag |
| ma. 9 dec. | 10.00 uur | Pastorale werkgroep |
| di. 10 dec. | 10.30 uur | Pio-morgen |
| do. 12 dec. | 16.00 uur | Aanbedding |
| do. 12 dec. | 19.30 uur | Bijbelgroep (Riet) |
| do. 12 dec. | 20.00 uur | Bijbelgroep 2006 (Hans) |
| vr. 13 dec. | 12.00 uur | Reactievergadering 'De Brug' |
| ma. 16 dec. | 19.00 uur | Boeteviering in Koningsvoorde |
| di. 17 dec. | 19.00 uur | Boeteviering in de kerk |
| do. 19 dec. | 16.00 uur | Aanbedding |
| do. 19 dec. | 10.00 uur | Koffieochtend van 10.00 uur tot 11.30 |
| di. . 24 dec. | 19.00 uur | Kerstviering in Koningsvoorde met koor uit Haghorst |
| di 24 dec. | 19.30 uur | Kerstviering met jongerenkoor |
| di. 24 dec. | 22.00 uur | Kerstviering met Gemengd koor |
| wo. 25dec. | 10. 00 uur | Kerstviering m.m.v. het Herenkoor |
| wo. 25 dec. | 15.00 uur | Kindje Wiegen |
| do.. 26 dec. | 10.00 uur | Tweede Kerstdag |
| di.. 31 dec. | 19.00 uur | Oudejaarsviering in de kerk |
| di. 31 dec. | 19.00 uur | Oude jaarsviering in Koningsvoorde |
| wo.. 1 jan. 2014 | 10.00 uur | Nieuwjaarsviering in de kerk Zalig Nieuwjaar! |

Pater Kees Donkers

Op 2 november, Allerzielen, is pater Kees Donkers gestorven en op donderdag 7 november hebben we tijdens een eucharistieviering in

de kapel van Johannes Zwijsen afscheid van hem genomen. Hij ligt nu begraven bij zijn medebroeders op het kerkhof aan de Professor Lorenzstraat.

Kees was, zeker voor de bewoners van Koningsvoorde, geen onbekende. Trouw kwam hij om de veertien dagen daar voor de eucharistieviering. We zullen hem zeker missen. Moge hij rusten in vrede!

Kerstmis

Feest van de geboorte van Christus. Naast Pasen is dit één van de belangrijkste feesten in het kerkelijk jaar.

Themaochtend

Op 29 januari 2014 is er een themamorgen in onze kerk.

Het thema is: **Geloven doen we samen.**

We beginnen om 10.00 uur met een gebedsmoment en praten daarna samen onder het genot van een kopje koffie

Iedereen is welkom.

Van de redactie:



Het eerstvolgende nummer van 'De Brug' verschijnt vóór Kerstmis en is dan tevens het januari-nummer van 2014. In dat nummer geven we ook het Kerstprogramma aan, zodat u tijdig weet waar en wanneer de vieringen zijn.

Wij wensen u een goede voorbereiding op dit feest

Belangrijke gegevens

Pastorale zorg:

diaken J. Vugs tel. 06-22453361

Secretariaat : Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna koffie.

Financiën:

giro (I BAN) NL94 INGB 0001. 0688.20,

bank (I BAN) NL64 RABO 0 171.2002.17

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij vóór 14 december middels e-mail adres:

pastoraat@hlgm.nl of in brievenbus van de kerk.

website: www.parochielgm.nl

Adres Gerardus Majellakerk: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

Redactie Parochieblad "De Brug"

Maria Kolen , Riet van Overbeek

