



**2 december**

***We vieren feest,  
Onze kerk is 90 jaren jong!***

***Iedereen is welkom in de viering op  
zondag 2 december om 10.00 uur:***

***Een Pontificale viering***

***Na de viering receptie en gezellig  
samenzijn.***

***Koffieochtend:  
op donderdag 20 december  
om 10.00 uur***

\*\*\*\*\*

***Aanbidding in de Piokapel:  
Elke donderdag  
van 16.00 uur tot 17.00 uur,***

\*\*\*\*\*



## Advent



Het rijk van de hemel lijkt op een vrouw,  
die in verwachting is.  
Maar toen het Kind geboren was,  
bleef haar verwachting bestaan,  
zodat zij zich ten zeerste verwonderde.  
Zij staarde uren naar het Kind,  
als het sliep én als het bezig was.  
En zij merkte steeds meer  
dat wat zij verwacht had,  
zich nog moest voltrekken aan haar kind.  
En naar mate haar Kind ouder werd  
en zich aan Hem steeds meer voltrok,  
wat ze niet kon en wilde verwachten,  
naar die mate groeide in haar  
- door pijn en vreugde heen –  
de verwachting dat zij haar Kind  
voor de eeuwigheid had gebaard.



3

**90 jaar Gerardus Majellakerk**

Ik wens u allen toe  
dat de komende tijd een tijd van zoeken,  
maar bovenal een tijd van vinden mag zijn,  
het vinden dat wij voor de eeuwigheid zijn bedoeld,  
dat ons leven niet eindigt bij de dood,  
maar door de dood heen voor altijd leeft bij God.  
Dat geloof geeft aan ieder van ons  
vrede en liefde in iedere mens,  
groot en klein.

Hans Vugs  
Diaken-pastor

**Zondag 2 december 2012 vieren wij, parochianen van de  
Gerardus Majellakerk, dat die kerk 90 jaar jong is.  
Dat vieren we samen rond de tafel van de Heer en daarna in zijn  
huis rond de koffie en een glaasje.  
U allen bent van harte welkom, laat ons samen, zonder één  
uitzondering, bijeen zijn.**

### **In de afgelopen periode zijn gedoopt:**

Op zondag 4 november 2012 werd heel onze prachtige Piokapel  
bevolkt rondom onze dopeling **MIKE VAN WEEGBERG** Mike  
werd vergezeld door zijn grote zus Britt, maar ook zijn papa, Bas van  
Weegberg en mama, Cindy Trommelen. Hij had ook zijn peetoom,  
Frans van Weegberg en zijn peettante Betsy Trommelen, zijn opa's  
en oma's en heel veel familieleden meegebracht. Zijn papa en mama  
hebben hem in het bijzijn van de familie gezegd dat zij steeds voor  
hem zullen zorgen. De peetoom en de peettante hebben heel  
nadrukkelijk beloofd dat Mike altijd bij hen welkom is, en dat hij zo  
maar mag binnen lopen. Britt en alle aanwezige kinderen willen als  
Mike groter gegroeid is met hem mee spelen, of hij ook mee mag



4

**90 jaar Gerardus Majellakerk**

voetballen, daar moet nog over nagedacht worden. We hebben onze belofte laten zien door onze hand boven Mike uit te steken en zo een beschermend dak over hem te vormen. Bij de doop kreeg Mike de namen Mike, Johannes, Franciscus. Zo hebben papa en mama aan iedereen laten weten dat Mike geen eenling is, maar verbonden is met heel veel mensen, die steeds weer het beste met hem voor hebben. Peetoom Frans heeft de doopkaars aangestoken en heeft namens Mike aan alle kinderen die er waren een beetje van dat bijzonder vuur gegeven. Nadat we samen het Onze Vader hebben gebeden, zijn we in een grote opstoet naar Moeder Maria gegaan om haar dank je wel te zeggen, maar ook om te bidden voor Mike en ons allen om ons te begeleiden op onze weg door het leven. Alle kinderen hebben hun kaarsje bij Maria neergezet om daar op te branden. Nadat we het lang zal hij leven hebben gezongen, werd er flink aan de doopklok getrokken, dat horen en zien vergingen. Mike woont met zijn grote zus Britt en papa en mama in de Oerlesestraat 122.



## Daar lopen twee mensen



Daar lopen twee mensen, ze zijn toch zo moe.  
 Ze moeten van de keizer naar Bethlehem toe.  
 't Zijn Jozef en Maria, ze hebben een geheim.  
 Ze krijgen van de Here een kindje klein.

Ze kloppen aan de deuren, maar wat een verdriet.  
 Er zijn zoveel mensen, een plaats is er niet.  
 Alleen nog maar een stalletje, het is er zo klein  
 Maar Jozef en Maria, die vinden het er fijn.

Ze kunnen gaan slapen, maar toen in die nacht,  
 Wordt het kindje in de kribbe gebracht.  
 Het is Jezus, geboren in een stal.  
 Feest op de aarde, feest overal!



5

**90 jaar Gerardus Majellakerk**



6

**90 jaar Gerardus Majellakerk**



## Maria

De wereld in vrede  
alles ondersteboven  
zo jong als ik ben  
wil ik dat geloven

Ik zie om me heen  
oorlog, honger en pijn  
maar ik hoor in mijn hart  
dat het anders zal zijn

Zo kan het beginnen  
daar geloof ik in  
het kind in mijn buik  
wordt een nieuw begin

Die stem in mijn hart  
als een vuur, niet te blussen,  
heel diep in mezelf  
met niemand ertussen

*Gerrie Huiberts*

7



**90 jaar Gerardus Majellakerk**

## Een feest in onze kerk



Op 2 december komt onze bisschop Mgr. A. Hurkmans naar onze kerk om met ons het 90-jarig bestaan te vieren. In de pontificale eucharistieviering zal hij voorgaan samen met pastor/deken J. Miltenburg, em. Pastoor J. Schrauwen, Pater C. Donkers en diaken J. Vugs. Ons koor zal er een waar feest van maken door de 'Missa brevis in C no. 7

'Aux Chapelles' van Charles Gounod te zingen.

Na de viering wordt het gedenkboek over 90 jaar Gerardus Majellakerk aangeboden aan de bisschop.

**Het boek is voor iedereen te koop tegen betaling van € 10,-**

Daarna kunnen we samen komen in onze gezellige ontmoetingsruimte en elkaar feliciteren met dit heugelijke feit. Daarbij hopen we natuurlijk dat ook ons eeuwfeest over tien jaar iets is om naar uit te kijken, als onze mooie kerk alsnog open mag blijven.

Iedereen is welkom en wensen we een fijne dag.

## Kerken in Tilburg-Zuid

Veel mensen praten er over, maar hebben de krant niet goed gelezen! Onze kerk gaat nog niet dicht en we hopen nog steeds dat de bisschop een goede beslissing neemt en dat onze kerk voor de toekomst behouden blijft. De plannen zijn nog steeds niet officieel. Wanneer echter de beslissing valt en we toch dicht moeten, dan gebeurt dat pas als er iemand is die de kerk wil kopen. Tot zolang blijft ze gewoon open en dat kan nog jaren duren. Kijk maar naar de Sacramentskerk en de Maria Boodschap in Goirle, die zijn nog steeds niet verkocht. Wees dus gerust!



8

**90 jaar Gerardus Majellakerk**



## Heiligen in december

- 1 december: St. Eligius ( St. Eloi)
- 3 december: H. Franciscus Xaverius
- 6 december: H. Nikolaas
- 8 december: Maria Onbevleete Ontvangenis
- 13 december: H. Lucia
- 14 december: H. Johannes van 't Kruis
- 21 december: H. Petrus Canisius
- 25 december: Geboorte van Jezus ( Kerstmis)
- 26 december: H. Stefanus. Diaken
- 27 december: H. Johannes, apostel
- 28 december: H.H.Onnozele Kinderen
- 31 december: H. Silvester
- 31 december: H. Catharina Labouré



Sint Nicolaas en de schipbreukelingen



9

**90 jaar Gerardus Majellakerk**

## 28 december: H.H.Onnozele Kinderen



Op 28 december viert men in de katholieke kerk het martelaarschap van de onschuldige jongetjes van Bethlehem die op gezag van koning Herodus werden vermoord.

Het tweede hoofdstuk van het evangelie van Matheüs meldt dat Herodus bang was dat de komst van een nieuwe Joodse koning het einde van zijn macht zou betekenen. Van de Wijzen uit het Oosten had hij gehoord dat de nieuwe koning in Bethelhem

geboren was. Hij vertelde de wijzen dat hij de nieuwe koning wilde gaan aanbidden. De wijzen echter vernamen in een droom dat Herodus kwaadaardige bedoelingen had en het Kerstkind wilde doden. Ze hebben Herodus om de tuin geleid en niet verteld waar hij Jezus kon vinden. Toen ontstak Herodus in toorn.

Ook Jozef kreeg een droom en vluchtte toen met Maria en hun kind naar Egypte en ze zijn daar gebleven tot na de dood van Herodus.

Alle andere jongetjes onder de twee jaar zijn echter gedood door de soldaten van Herodus.

Voor het eerst werd het feest van Onnozele Kinderen in het jaar 505 gevierd in Carthago. Het was een verkleedfeest, wat men kende uit een heidense traditie.

In de loop van de tijd is het feest een kinderfeest geworden. Verkleed als volwassenen trokken ze langs de deuren om geld en snoep .In veel gezinnen mocht ook het jongste kind kiezen wat het wilde eten.



10

**90 jaar Gerardus Majellakerk**



## Intenties in de Gerardus Majellakerk

december 2012		Kerk
za. 1 dec. Zo. 2 dec <b>Gemengd koor vw. 90 jaar Gerardus Majellakerk</b>	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs – van Etten Drik Berkhof Tiny Weijers-van Pelt vw. verjaardag Piet Weijers, Frans Smulders Marij van Gorp- Weijers Coleta Priems-Hendriks Corrie van Kollenburg-Mensen Familie Mutsaers vw.jaargetijde
Vr. 7 dec.	10.30 uur	<b>Eerste Vrijdag</b>



11

**90 jaar Gerardus Majellakerk**

za. 8 dec. Zo. 9 dec. <b>Herenkoor</b>	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Fien Hultermans- van Hautum Ans en Harrie Hultermans- van Gammeren vw. jaargetijde Hein Libregts Jeanne van der Woude-Ansems vw. 1 <sup>ste</sup> jaargetijde Bijzondere intentie
di. 11 dec.	10.30 uur	<b>Pio-morgen</b>
za. 15 dec. Zo.16 dec. <b>Dameskoor</b>	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Rob van den Bosch vw. verjaardag Hein Libregts Henk Mutsaers vw. jaargetijde Piet Robben vw jaargetijde
za. 22 dec. zo. 23 dec. <b>Herenkoor</b>	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Betsie Smits- van der Steylen, vanwege verjaardag van haar man Fien Hultermans- van Hautum Hein Libregts Familie Mutsaers
ma 24 dec. <b>Kerstavond</b>  <b>Gemengd koor</b>	19.30 uur 22.00 uur	Bert en Riet Edel Tiny Weijers- van Pelt Piet Weijers Ineke Vugs – van Etten vw. jaargetijde Ouders Kahlman-Vromans Rob van den Bosch Jeanne Jacobs-Vorster



12

**90 jaar Gerardus Majellakerk**

di. 25 dec. <b>Eerste Kerstdag Herengkoor</b>	10.00 uur	Als op 24 dec.
wo. 26 dec. <b>Tweede Kerstdag Samenzang</b>	10.00 uur	Als op 24 dec.
Za. 29 dec Zo 30 dec <b>Dameskoor</b>	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Marcel Muurmans Hein Libregts
ma. 31 dec. <b>Oudjaar</b>	19.00 uur	Ouders Kahlman-Vromans
di. 1 jan. <b>Nieuwjaar Herengkoor</b>	10.00 uur	Als op 31 dec. Ouders Kahlman-Vromans
<b>December 2011</b>		<b>Koningsvoorde</b>
za. 1 dec. <b>Samenzang</b>	19.00 uur	
za. 8 dec. <b>Lidwinakoor</b>	19.00 uur	Hein Libregts
za. 15 dec.	19.00 uur	Hein Libregts
za. 22 dec. <b>K.V.koor</b>	19.00 uur	Intentie voor een 12½-jarig huwelijk Hein Libregts
ma. 24 dec. <b>K.V.-koor</b>	19.00 uur	<b>Kerstavond</b>
ma. 31 dec. <b>Samenzang</b>	19.00 uur	<b>Oudjaar</b> Hein Libregts

## Geheugensteuntjes

zo. 2 dec.	10.00 uur	<b>Pontificale eucharistieviering</b>
ma. 3 dec.	10.00 uur	Pastorale werkgroep
di. 4 dec.	20.00 uur	Bijbelgroep 2008 ( Hans)
do. 6 dec.	16.00 uur	Aanbidding
do. 6 dec.	19.30 uur	Bijbelgroep ( Riet)
vr. 7 dec.	10.30 uur	Eerste Vrijdag
di. 11 dec.	10.30 uur	Pio-morgen
do. 13 dec.	16.00 uur	aanbidding
do. 13 dec.	20.00 uur	Bijbelgroep 2006 ( Hans)
vr. 14 dec.	12.00 uur	Reactievergadering 'De Brug'
ma. 17 dec.	19.00 uur	Boeteviering in Koningsvoorde
di. 18 dec.	19.00 uur	Boeteviering in de kerk
do. 20 dec.	16.00 uur	Aanbidding
do. 20 dec.	10.00 uur	Koffieochtend
ma..24 dec	19.30 uur 22.00 uur	Kerstvieringen in de kerk, resp. jongerenkoor en gemengd koor
ma.. 24 dec.	19.00 uur	Kerstviering in Koningsvoorde m.m.v. het Koningsvoordekoor
di. 25dec.	10. 00 uur	Kerstviering m.m.v. het Herengkoor
di. 25 dec.	15.00 uur	<b>Kindje Wiegen</b>
wo. 26 dec.	10.00 uur	Tweede Kerstdag
do. 27 dec.	16.00 uur	Aanbidding
ma. 31 dec.	19.00 uur	Oudejaarsviering in de kerk
ma. 31 dec.	19.00 uur	Oude jaarsviering in Koningsvoorde
di. 1 jan.	10.00 uur	Nieuwjaarsviering <b>Zalig Nieuwjaar!</b>



13

**90 jaar Gerardus Majellakerk**



14

**90 jaar Gerardus Majellakerk**

## Op bedevaart naar Wittem



Op zondagmiddag 28 oktober zijn we met 48 parochianen op weg gegaan naar Wittem in Zuid-Limburg, waar in het Redemptoristenklooster de H. Gerardus Majella bijzonder wordt

vereerd. We wilden daar dank je wel zeggen voor de negentig jaar dat deze heilige patroon was en is van onze kerk.

Een stralende en zonnige middag. We zouden om half één vertrekken, maar doordat de bevestiging van de reis niet op het goede bureau bij de busonderneming terecht was gekomen, kon de bus pas om half twee bij de kerk zijn.

Tijdens de reis vertelde Jan Sloot al iets over Gerardus Majella en onderbrak diaken Vugs de lange tocht door een paar keer een tientje van de rozenkrans te bidden, we waren immers op bedevaart!

In Wittem stond de koffie met Limburgse vlaai al klaar en konden we een klankbeeld beluisteren over Gerardus Majella met prachtige beelden uit zijn geboortestreek ten zuiden van Napels. Na een kwartiertje in de boekwinkel rondgekeken te hebben zijn we naar de kerk gegaan voor een plechtig Lof met rozenhoedje. Daarna hebben we onder leiding van een gids de kloosterbibliotheek bewonderd. Een pracht ruimte met twee galerijen boeken boven elkaar, waar je met een wenteltrap naar toe kon klimmen. Ook wordt de ruimte tegenwoordig gebruikt voor exposities, concerten en als trouwlocatie. Zo even voor zes uur zijn we weer in de bus gestapt en zijn we door chauffeur Pierre weer veilig bij Koningsvoorde en bij de kerk afgezet.

In één woord, een fijne, devote en gezellige middag.



15

**90 jaar Gerardus Majellakerk**

## Sint Gerardus ons gegeven

Wijze: Wees gegroet o schone lelie

Sint Gerardus, ons gegeven  
Tot een voorbeeld en patroon,  
Moog' ons lied als geur'ge wierook  
Opgaan tot uw hemeltrou



Hemelbloem, op aard' ontloken,  
Hier gerijpt tot deugdenvrucht.  
God bracht u van d'aardsen bloemhof  
Over in de hemellucht.

Zie beschermend op ons neder,  
Gij, tot voorbeeld ons gesteld.  
Steun de ziel, die in haar zwakheid  
Steeds tot vallen overhelt.

Laat ons hier uw voorbeeld volgen  
In 't betrachten van de deugd,  
En doe eenmaal ons ook delen  
In de eeuw'ge hemelvreugd.

**Sint Andries brengt de vries,  
Sint Elooï brengt de dooi !**



16

**90 jaar Gerardus Majellakerk**



## Een manier van leven in het voetspoor van Franciscus en Clara



In een parochieblad stond een leuk stukje ‘Weet je nog van toen’. Het was een gedicht met daarin een hele verzameling van herinneringen hoe het vroeger was. In het zesde couplet stond onder andere ‘En lid van de H. Familie en de derde orde zijn’. Het stond er, alsof de derde orde er niet meer is. Maar.. de derde orde van Franciscus is er nog steeds en wel springlevend alleen onder een andere naam: de OFS, en dat staat voor:

### ‘De Orde van Franciscaanse Seculieren’

In de katholieke kerk is de OFS, net als de eerste orde van franciscaanse broeders, de tweede orde van de zusters Clarissen, een officiële, pauselijk goedgekeurde Orde. In Nederland is er ook een OFS met een eigen landelijk bestuur. Alle leden van de OFS horen bij de wereldwijde Ordo Franciscanus Seacularis, waarvan het Generale Bestuur (CIOFS) in Rome is.. Onze parochiaan Will Visser is een leek en is 12 jaar lid geweest van dit Generaal OFS Bestuur in Rome.

In Nederland heeft de OFS 13 plaatselijke broedersschappen en ongeveer 200 leden.



17

**90 jaar Gerardus Majellakerk**

In Tilburg, in het Kapucijnenklooster aan de Korvelseweg, is er zo'n OFS- broederschap, waar mensen elke maand bijeen komen om samen te zijn in gebed maar ook om gezellig samen te zijn en te streven naar vreugde en eenvoud naar gerechtigheid en verbondenheid met als inspirerend voorbeeld: Franciscus en Clara van Assisi.

Wilt u meer weten van de OFS kijk dan eens op de website: [www.ofsnederland.nl](http://www.ofsnederland.nl)

Wilt u eens kennismaken met de Broederschap Tilburg, en onze geestelijk assistent Pater Hans Putters OFMCap., kom dan gerust eens langs op onze bijeenkomst op de tweede woensdag van de maand, om tien uur, in het Kapucijnen klooster aan de Korvelseweg in Tilburg. U wel bekend.

Of neem contact op met de minister van de OFS Broederschap Tilburg:

Will Visser-Pelsma, telefoon 0032-14 700 151 of mail naar [Willvisser@telenet.be](mailto:Willvisser@telenet.be)

of met de secretaris:

Bob Pelsma, Dr. van Beurdenstraat 34, 5171 GB Kaatsheuvel.

Tel: 0416-279787 of mail naar: [f2hbobpelsma@hetnet.nl](mailto:f2hbobpelsma@hetnet.nl)

### Franciscus

Franciscus heeft, om U te ontmoeten,  
Alles wat schittert afgedaan  
Aan hals en hand, voorhoofd en voeten;  
Want schamel wilde hij tot U gaan.

Maar niemand hebt Gij zó ontvangen,  
O liefde, en als de dag begon,  
Waart gij het, die zijn zuiv're zangen  
Deed jubelen van zuster zon.



18

**90 jaar Gerardus Majellakerk**

En moet ik óók zo tot U komen,  
Afleggend waar mijn ziel mee speelt:  
De rijke schat der schone dromen,  
Het fonklend woord, het sierlijk beeld?

En moet ik langs de grauwe wegen,  
In grove pij en ongeschoeid  
Het geeslen voelen van den regen,  
En hoe het eenzaam-zijn vermoeit.

Eer ik mij bij U neer mag leggen,  
Gelijk een zwerver bij een bron,  
En aan uw borst mijn zang mag zeggen  
Voor broeder wind en zuster zon? ☞

*Aart van der Leeuw*



### Van de redactie:



Het eerstvolgende nummer van 'De Brug' verschijnt vóór Kerstmis en is dan tevens het januari-nummer van 2013. In dat nummer geven we ook het Kerstprogramma aan, zodat u tijdig weet waar en wanneer de vieringen zijn.

Wij wensen u een goede voorbereiding op dit feest



19

**90 jaar Gerardus Majellakerk**

## Belangrijke gegevens

**Pastorale zorg:**  
diaken J. Vugs  
tel. 06-22453361

### Secretariaat Lidwina Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz.

Dit kan ook via onze website. ( zie onder)

### Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

### Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel  
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.  
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen  
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel  
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna koffie.

### Financiën:

giro 106.88.20, bank 1712.00.217

t.n.v. Parochie De Goede Herder ( locatie Lidwina Gerardus Majella)

### Contactblad "De Brug"

Kopij vóór 14 december middels e-mail adres:

pastoraat@hlgm.nl of in brievenbus van de kerk.

website: www.paroehlgm.nl

Adres Gerardus Majellakerk: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

### Redactie Parochieblad "De Brug"

Maria Kolen

Jos Peeters

Riet van Overbeek



20

**90 jaar Gerardus Majellakerk**