



Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>kleding actie op Zaterdag 23 April 2016 van 10:00 uur tot 12:00 uur in de hal van de kerk</p>	<p>Koffie ochtend Donderdag 21 april 10:00 tot 12:00 uur.</p> 
<p>Kindernevendienst Zondag 3 april Om 10:00 uur</p> 	<p>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag</p> <p>7,14,21 en 28 april van 16:00 tot 17:00 uur.</p> 

ONZE GELOOFSBELIJDENIS.

Nu wij Pasen gaan vieren gaan we ook ons geloof in die verrezen Heer belijden. Op een andere wijze wat we in onze overbekende geloofsbelijdenis zeggen:

Wij leggen met de eerste Christenen getuigenis af van ons geloof in God en belijden met Johannes de Doper:

Zie het Lam van God dat de zonden van deze wereld wegneemt.

Met Andreas:

we hebben de Messias gevonden.

Met Nathanaël ;

Rabbi, Gij zijt de Zoon van God, Gij zijt de Koning van Israël.

Met de Samaritanen:

we weten dat deze echt de Heiland van de wereld is.

Met Simon, die ook Petrus wordt genoemd,;

Gij zijt Christus, de Zoon van de levende God.

Met Thomas:

Mijn Heer en mijn God.

Mogen wij ons geloof herkennen in deze mensen die ons lang geleden zijn voorgegaan en mogen wij deze belijdenis dagelijks onderschrijven door ons doen en laten.

Prettige Paasdagen

Hans Vugs,
diaken-pastor

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

DOOR HET HEILIG DOOPSEL IN ONZE GEMEENSCHAP OPGENOMEN:

Op zondag 28 februari 2016 hebben we met heel veel mensen
MEXY OP 'T HOOG

Welkom geheten in onze geloofsgemeenschap. Met Mexy waren natuurlijk haar papa en mama, Benny Op 't Hoog en Linda op 't Hoog – van de Ven, haar grote zus Lizzy, haar peetouders Matthew van de Ven en Simone Op 't Hoog, opa's en oma's, ooms en tantes en veel vriendjes en vriendinnetjes. Papa en mama hebben Mexy beloofd dat zij haar goed zullen begeleiden op haar weg naar zelfstandigheid, dat zij aan Mexy ook het verhaal van Jezus zullen vertellen. Peetoom en peettante hebben Mexy plechtig beloofd, dat als ze straks groter gegroeid is en streken heeft uitgehaald, zoals grote mensen dat ook in hun jeugd gedaan hebben, dat zij dan te allen tijde bij hen welkom is en dat zij tevoren geen afspraak hoeft te maken. Lizzy en de aanwezige kinderen hebben Mexy beloofd, dat als ze straks groter is en met hen mee wil spelen, dat dit dan mag. Nadat zij het kruisteken van Jezus had ontvangen, hebben haar ouders, haar peetouders en alle opa's en oma's haar ook een kruisje gegeven. Toen werd er met hele luisterende oren geluisterd naar het verhaal van Jezus. En op de vraag van Jezus dat ook wij met alle kinderen samen zullen spelen, gaf iedereen een positief antwoord. Toen zijn we op zoek gegaan naar het doopwater, de doopkaars en de heilige olie. We hebben samen ons geloof in God beleden en hebben daarna Mexy gedoopt met het doopwater en de eigen doopschelp. Natuurlijk waren alle

ogen gericht op de dopeling, maar Mexy liet keurig het doopwater over haar hoofd stromen. Nadat Mexy haar doopkaars had gekregen en de peetoom deze had aangestoken



aan de Paaskaars, kregen alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur van Mexy. Bij Moeder Maria hebben we dat vuur gebracht en haar gevraagd dat zij Mexy, maar ook ons allen zal begeleiden op onze weg door het leven. Nadat we

het lang zal ze leven hadden gezongen, werd met veel tamtam de doopklok geluid.

Mexy en Lizzy wonen met hun ouders in de Chr. Huijgensstraat.

Op diezelfde zondag middag kwam **TESSA JANSSEN** met haar mama, Rowena Aben, naar onze kerk, om daar haar doopsel te mogen ontvangen en zo lid van onze geloofsgemeenschap te worden. Met haar was ook haar peetoom, Danny Aben, meegekomen, opa en oma en ooms en tantes. Iedereen was heel blij met de komst van Tessa en dat kon je aflezen van de gezichten van al die grote mensen. Mama heeft aan haar grote schat Tessa beloofd dat zij steeds met haar mee zal trekken, haar zal begeleiden op de weg naar het leven en dat zij als ze groot is ook de vrijheid te geven die zij wil hebben. Want al onze kinderen hebben we maar te leen, zij zijn nimmer van ons, als ons bezit. Ook peetoom Danny heeft aan Tessa plechtig gezegd, dat zij altijd bij hem welkom is, dat zij nooit van tevoren een afspraak moet maken met haar gsm-metje en dat zijn deur altijd voor haar open staat. Ook alle aanwezigen hebben gezegd, dat zij op hun steun en hulp mag

rekenen. Daarna heeft Tessa het kruisteken van Jezus ontvangen, op haar voorhoofd, op haar mond en in haar hart. Daarna kreeg zij datzelfde teken van haar moeder, haar peetoom en van de opa en oma. Het verhaal van Jezus ging over de zorg die Jezus voor al zijn mensen heeft. Hij kijkt nimmer naar geld, want dat is voor Hem van nul en generlei waarde. Wel kijkt Hij naar ieder van ons, hoe wij zijn boodschap van liefde en aandacht voor elkaar handen en voeten geven. Dat is van belang en uit dat voorbeeld mag Tessa dan zien hoe zij door haar leven mag en moet gaan. Ook wij hebben ons geloof in God uitgesproken en in dat geloof hebben we dan ook Tessa gedoopt. Natuurlijk hebben we haar gezalfd met het Heilige Chrisma en God gebeden om Tessa met heel veel liefde en aandacht te begeleiden door dit leven op weg naar Hem. Met haar doopkaars gewapend zijn we met zijn allen naar Maria gegaan, onze Hemelse Moeder en haar gebeden dat zij Tessa, maar ook ons allen mag begeleiden op onze weg door dit niet al te gemakkelijke leven. Natuurlijk hebben we het lang zal ze leven gezongen en hebben grote mensen de doopklok met heel veel plezier geluid. De paters op de Korvelseweg waren er door wakker geworden.

Tessa woont met haar mama in de Spakenburglaan.

Na de schelpenviering, op diezelfde zondag, hebben we met heel veel mensen **RAVI VAN DE VEN** welkom geheten in onze kerkgemeenschap. Met Ravi waren, uiteraard, zijn papa en mama Kevin van de Ven en Lianne Strik meegekomen, maar ook zijn beide peetooms, Maikel van de Ven en Jeffery Strik, opa's en oma's, ooms en tantes en zijn vriendjes en vriendinnetjes. Ravi krijgt bij zijn doop de namen: Ravi

Martinus Johannes, namen naar belangrijke mensen voor Ravi. En daarmee geven papa en mama aan dat Ravi geen eenling is in onze gemeenschap, maar met heel veel mensen verbonden. Papa en mama zullen alles voor Ravi doen om hem goed te begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid. En zijn beide peetooms hebben aan Ravi gezegd en beloofd, dat hij te allen tijde bij hen welkom is, dat zij hem met raad en daad zullen bijstaan. Natuurlijk hebben de vriendjes gezegd dat hij als hij groter is ook mee mag voetballen en de vriendinnetjes hebben beloofd dat Ravi ook met hen mee mag spelen. De kinderen hebben heel goed geluisterd naar het verhaal van Jezus en daarna hebben zij meegeholpen om alles wat we nodig hebben bij een doop om dat klaar te zetten. We hadden goed geoefend om onze geloofsbelijdenis te kunnen zeggen. Bij de doop stond het vol rond de doopvont, want iedereen wilde wel heel duidelijk zien hoe dat zou gaan. Maar onze Ravi gaf geen enkel teken van verbazing. Iedereen moest wel voelen hoe koud dat water was, heel koud. Toen hij een kruisje met Chrisma-olie kreeg vond hij dat heerlijk en trok een vriendelijk gezicht. Nadat we het Onze Vader samen hadden gebeden zijn we in een grote opstoet naar Moeder Maria gegaan om haar dank je wel te zeggen, maar ook om te vragen dat Zij Ravi en ons allen wil beschermen op onze weg door het leven. Ravi woont met zijn papa en mama in de Oerlesestraat 29.

Een hele bijzondere doopviering hadden we op woensdagmiddag 2 maart 2016. In de groep van 18 Eerste Communicanten hadden we een meisje zitten, die nog niet gedoopt was. Daarom hebben we haar te midden van alle communicanten gedoopt. Zo konden ze allemaal eens heel

bewust een doop meemaken, met alles er op en er aan. **DAY-LIAH VINGERHOETS** was met haar mama, Debbie Vingerhoets, met haar peetoom en peettante, Hensly Conrades en Brigitte Vingerhoets, met opa en oma en ooms en tantes meegekomen en alle andere communicanten. Alle ogen waren gericht op Day-Liah, benieuwd naar wat er allemaal gaat gebeuren. Ze hebben gehoord hoe mama haar namen, die zij bij de doop zou krijgen, uitsprak: Day-Liah Theresia Maria. Hoe zij handen opgelegd kreeg en hoe mama vertelde hoe zij aan die bijzondere namen van Day-Liah was gekomen. Alle communicanten kwamen bij het verhaal van Jezus luisteren en keken met verbazing naar de diavoorstelling over de 12 jarige Jezus. Uitgebreid hebben we gesproken en verteld over wat we allemaal bij een doop nodig hebben. En gelukkig hebben we alles gevonden, ook de doopschelp waarmee Day-Liah wordt gedoopt. Toen Day-Liah werd gedoopt waren alle ogen op haar gericht en iedereen moest precies zien wat er gebeurde. Ook Day-Liah kreeg een mooie doopkaars en zij was zo gul dat ze alle communicanten een beetje van dat vuur gaven. Nadat we allemaal het Onze Vader hadden gebeden zijn we in een hele lange rij naar de grote kerk gegaan,. Om Moeder Maria dank je wel te zeggen, maar ook om haar te vragen dat zij Day-Liah en ons allen mag helpen op onze weg door het leven. Nadat we uit volle borst het lang zal zij leven hadden gezongen was het een drukte van jewelste rondom de doopklok. De een wilde nog harder luiden dan de ander, maar de paters in het klooster zijn er in ieder geval van wakker geworden. En toen kregen we allemaal een beschuit met muisjes, blauw-wit, want dat hoort bij een doopfeest.

Day-Liah woont met haar mama in de Generaal de

Kockstraat. Op zondag 13 maart 2016 kwamen heel veel vrolijke mensen naar onze kerk om hun lieve schat **ROXANNE VAN GOOL** op te nemen in onze geloofsgemeenschap. Met Roxanne waren natuurlijk haar papa en mama Raymond en Shirly van Gool – Devriesere meegekomen, haar peetoom Danny Devriesere en haar peettante Monique Devriesere – van de Wouw, opa's en oma's, ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes. Roxanne krijgt bij haar doopsel de namen: Roxanne Adrianus Henrika Franciscus Maria, namen van papa, mama en nog vele belangrijke mensen in het leven van Roxanne. Papa en mama hebben aan Roxanne plechtig beloofd, dat zij heel goed voor haar zullen zorgen en dat zij haar begeleiden op die moeilijke weg naar zelfstandigheid. Peetoom en peettante hebben Roxanne beloofd dat zij altijd bij hen welkom is en dat zij nimmer met haar gsm-metje een afspraak hoeft te maken. De deur staat voor haar altijd open. En alle vriendjes en vriendinnetjes hebben gezegd dat zij als ze straks nog groter is gegroeid dat zij dan met hen mee mag spelen. Er waren enkele kinderen die aan de papa en mama van Roxanne hebben gezegd dat zij wel eens op Roxanne zullen passen, als zij weg moeten en niemand anders kan! Nadat we met zijn allen hadden geluisterd naar het mooie verhaal van Jezus, gingen we samen praten over alles wat er met de doop van Roxanne te maken heeft, Natuurlijk was Roxanne het belangrijkste, maar die was er gelukkig. Ook de doopschelp en de handdoek om af te drogen hadden we gezien, maar wat zit er in die doos? Oh een doopkaars en die was mooi! Na de doop van Roxanne, kreeg zij een kruisje met Heilige Chrisma-olie en haar doopkaars. Toen de peetoom die had aangemaakt gaf zij de opdracht om alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur te

geven. Daarmee zij wij in een grote processie naar Moeder Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd, maar ook heel beleefd gevraagd dat zij Roxanne en ons allen zal beschermen op onze weg door het leven. Toen hebben we het lang zal zij leven gezonden en is heel hard de doopklok geluid. Roxanne woont met haar pap en mama in de Generaal Smutslaan.

Op diezelfde zondagmiddag zijn we met veel grote en kleine mensen in onze mooie Piokapel samengekomen om **CLISAINY PINEDO** op te nemen in onze geloofsgemeenschap. Enkele mensen die aanwezig waren, waren ontzettend blij dat Clisainy vandaag gedoopt werd, want dan konden zij er nog bij zijn. Enkele dagen later zouden zij door een lang tevoren gemaakte afspraak naar Curaçao gaan voor familie bezoek. Maar vandaag waren ze allemaal hier bij dit voor Clisainy belangrijk moment. Haar mama was met haar meegekomen, maar ook haar peettante en peetoom Wensley en Merelyn Lodowica. Maar ook waren er de opa's en oma's, de ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Mama Marsetty beloofde haar lieve schat dat zij heel goed voor haar zou zorgen, dat zij haar heel lief zal begeleiden op die niet altijd gemakkelijke weg naar zelfstandigheid. De peetouders hebben ieder afzonderlijk gezegd dat Clisainy te allen tijde bij hen welkom is en dat zij geen afspraak hoeft te maken. Als de voordeur dicht is, kom dan maar achterom. Alle aanwezige kinderen luisterden heel goed naar het verhaal van Jezus en wisten ook heel veel van alles wat er nodig was om een kind te dopen. Ja zelfs er werden hele verhalen verteld van wat misschien wel eens mogelijk zou zijn. Samen hebben we ons

geloof in God beleden en hebben we met heel koud water Clisainy gedoopt, alle kinderen vonden het wel heel koud. Nadat Clisainy een kruisje met Chrisma-olie had ontvangen, kreeg zij ook haar mooie doopkaars. De peetoom heeft die aangemaakt en in opdracht van Clisainy hebben we aan alle kinderen een beetje van dat hele nieuwe vuur gegeven. Daarna zijn we in een lange rij naar Moeder Maria gegaan, hebben daar ons kaarsje neergezet en hebben we haar dank je wel gezegd en gebeden dat zij Clisainy en ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Natuurlijk hebben we uit volle borst het lang zal zij leven gezongen en werd met heel veel plezier de doopklok geluid.

Clisainy woont met haar mama aan de Tilburgseweg.

We hebben uit volle borst gezongen: LANG ZULLEN ZE LEVEN.



WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEGEVEN

Op 15 februari 2016 is in de leeftijd van 67 jaar te midden van allen die hem lief zijn overleden **VENT DAMEN**, Christiaan Johannes, sinds 6 oktober 1966 echtgenoot van Marie Damen – Toxopeus. In een overvolle kerk hebben velen het veel te vroege en plotselinge overlijden van Vent herdacht. Een man die stond voor wat hij op zich had genomen. Hij stond voor zijn Marie, door dik en dun heeft haar haar nabij gestaan, hij stond voor zijn gezin, daar mocht niets aan gebeuren. Hij was maar wat trots op zijn kinderen en heeft er altijd voor klaar gestaan. Op zijn dochters had hij een bijzonder oog. Daar mocht niets aan komen. Toen zij als pubers dan ook naar de disco wilden,

vonden zij hun vader achter hen staan, dat was goed, maar ik breng je wel weg en kom je op de afgesproken tijd weer ophalen. Dat ging vaak heel goed, maar toen de disco in the middle off nowhere lag en hij voor de deur stond, was zijn antwoord: neen daar gaan jullie niet naar toe en keerde linea recta terug. Bijna thuis draaide hij zonder iets te zeggen om en bracht hen als nog naar die disco. Maar

wel op tijd aan de deur. Zo goed en bezorgd was hij voor hen en voor alles die een bijzondere plek in zijn hart hadden. Je kon onze pa en opa van alles vragen en als hij in staat was dan ging hij erop in en ging zelfs met je mee. Hij was



zeer geïnteresseerd in het doen en laten van zijn kinderen en kleinkinderen. Een hele goede vader en opa, die klaar stond voor iedereen die een beroep op hem deed. Hij hielp iedereen en had veel vrienden en vriendinnen. Jammer dat hij enkele jaren geleden zijn eerste hersenbloeding kreeg. Maar hij bleef vechten en met zijn handicap kwam hij thuis, waar hij liefdevol door zijn allerliefste schat werd verzorgd. Ook de kinderen en kleinkinderen en de hele buurt hielp waar dat nodig was. Vent was een gezelschapsmens, graag te midden van heel veel mensen die echt met je mee leefden. Zo kon hij elke zondag middag met moeder naar het café, waar hij zijn eigen stoel had staan en zo kon hij toch een gezellige middag en avond hebben. Toen hij pas zijn tweede hersenbloeding kreeg was er medisch niet meer aan te doen. Vent zou hooguit een kasplantje worden. Te midden van allen heeft God hem opgeroepen en hem in zijn eeuwig rijk opgenomen. Rust nu maar uit, pap en opa. Dank je

wel, maar stuur ons altijd de goede richting in.

Vent woonde met zijn Marie in de Stappegoorweg.

Op zaterdag 12 maart 2016 is in haar eigen omgeving rustig en kalm overleden **TON ANTONISSEN – COOLEN** in de leeftijd van 95 jaar. Sinds 1970 is zij weduwe van Guillaume Antonissen. Haar leven is gekenmerkt door eenvoud en dienstbaarheid. Een vrouw die gelet op haar jeugd is gelovige vrouw is geweest. Getuigen ook de vele gedachten en gedichten die de neven en nichten gevonden hebben in haar persoonlijke aantekening. Geen gedachten en gedichten die zij zo maar heeft overgeschreven vanuit allerlei boeken, neen helemaal zelf gemaakt, eigen woorden heeft ze gebruikt, maar ze spreken allemaal wel van een groot geloof in haar Schepper en Meester. De neven en nichten hebben er een op de aankondiging van haar overlijden geplaatst: *Op de drempel, Mijn God als ik op de drempel sta en alles achterlaat wat mij op aarde dierbaar is. Geef mij dan uw liefde aan, zodat ik vervuld verder durf te gaan.*



Tante Ton komt uit een groot gezin van 11 kinderen, te weten 9 meisjes en 2 jongens. Ze is opgevoed tussen de Twee Wereldoorlogen, dus meehelpen, niet in ledigheid des duivels oor kussen, altijd bezig zijn. Maar daar wordt niemand slechter van ook tante Ton niet. Als zij gaat werken, vindt zij een baan bij van Puijenbroek in Goirle. Heel consequent doet zij haar werk en klimt gaandeweg de tijd op tot een leidinggevende functie. Heel haar arbeidzaam leven is zij bij de Puij in Goirle in dienst geweest. Als zij 28 jaar oud is stapt zij met een veel oudere man in het huwelijk en gaan ze wonen in Turnhout. Elke dag gaat zij werken in Goirle. Zo blijft zij de zelfstandige vrouw. Hun huwelijk wordt in 1970 verbroken door de

dood van haar Guiliaume en komt zij weer vrij snel daarna terug naar Tilburg, want hier wonen haar familie, vrienden en bekenden. Samen met zus Jeanne trekken ze er vaak op uit, op de fiets of met welk vervoermiddel dan ook. Twee zelfstandige zussen verkennen hun wereld. Met als klap op de vuurpijl een drie maandelijks vakantie naar de familie in Australië en Nieuw-Zeeland, en dat is de tocht van haar leven geworden. Daar zat ze zo vol van dat ze er jaren, tot aan haar dood, over heeft moeten vertellen. En telkens weer zag zij al die beelden weer voor zich. Ook in Koningsvoorde, haar laatste halte in haar leven, heeft zij vele van haar medebewoners al die verhalen in geuren en kleuren verteld. Tante Ton had hele goede contacten met haar neven en nichten en deze hebben haar op donderdag uitgeleide gedaan met een voor haar hele bijzondere dienst in de kerk. In de laatste dagen had tante Ton het er steeds maar over dat zij hoopte dat de neven en nichten haar niet in de steek zouden laten en haar een kerkelijke begrafenis zouden geven. De neven en nichten hebben zich heel consequent aan hun belofte gehouden en tante Ton met velen uit handen gegeven en in de handen van haar Schepper gelegd. Tante Ton rust nu maar uit en ga samen met uw lieve schat en allen die u zijn voorgedaan aanliggen aan de tafel van onze hemelse Vader. Dank u wel voor alles wat u voor ons hebt gedaan en betekend. Wij hebben gebeden: **DAT ZIJ MOGEN RUSTEN IN VREDE.**



		april
--	--	--------------

Vrijdag 1 april	10:30	1^e Vrijdag van de maand
Zaterdag 2 april Zondag 3 april Kindernevendienst Dameskoor	17:30 10:00	Ineke Vugs -van Etten Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten Alida van Domburg – Pijnenburg Nellie Spijkers – Claesen.
Maandag 4 april	19:00	Maria boodschap
Zaterdag 9 april Zondag 10 april Heren koor	17:30 10:00	Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten Ineke Vugs – van Etten Fien Hultermans – v. Hautum v.w. Verj Nellie Spijkers – Claesen Henk van de Ven v.w. Jgt
Dinsdag 12 april	10:30	Pio morgen
Zaterdag 16 april Zondag 17 april Dameskoor	17:30 10:00	1^{ste} H. Communie. Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten Ineke Vugs – van Etten Ton Moeskops v.w. verj. Toos Haers – v.d. Hout Ans v. Gerwen – v. Lierop v.w. Verj Eleonore, Frans en Monique

		Marks Nellie Spijkers - Claesen
Zaterdag 24 april Zondag 25 april Herenkoor	17:30 10:00	Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten Ineke Vugs – van Etten. Tiny Weijers – van Pelt v.w. Jgt. Piet Weijers Fien Hultermans – v. Hautum Ria Vromans Albert en Riet de Boer – Regtvoort v.w. Jgt Nellie Spijkers – Claesen

Geheugensteuntjes



Vrijdag	1 apr	10:30 u	1 ^{ste} Vrijdag van de maand
Zondag	3 apr	10:00 u	Kindernevendienst
Woensdag	6 apr	13.30 u	Communievoorbereiding
Woensdag	6 apr	18:00 u.	Doopvoorbereiding
Donderdag	7 apr	16:00 u.	Stille aanbidding
Donderdag	7 apr	20:00 u.	Bijbelgroep Jan Sloot

Dinsdag	12 apr	10:30 u	Pio morgen
Woensdag	13 apr	13:30 u.	Communievoorbereiding
Donderdag	14 apr	20:00 u	Bijbel Hans
Zondag	17 apr	10:00 u	1 ^e H. Communie
Donderdag	21 apr	10:30 u.	Koffie ochtend
Donderdag	21 apr	16:00 u.	Stille aanbidding
Maandag	25 apr	14.30 u.	Redactievergadering
Donderdag	28 apr	16:00 u.	Stille aanbidding

PAROCHIE BEDEVAART NAAR LOURDES.

Op zondag 2 oktober 2016 gaan we op bedevaart naar Lourdes. In het jaar van Barmhartigheid, zo barmhartig als de Vader, willen wij zieken en gezonden nabij zijn. Wie dus mee wil om in dat zuid-Franse bedevaartsoord krachten voor ons leven te verzamelen is van harte welkom. We gaan met het vliegtuig en

vertrekken vanaf Maastricht airport. We worden met bussen naar Maastricht gebracht en daar staat het vliegtuig klaar om ons naar Maria te brengen. We hebben een bedevaart van zes dagen en komen vrijdag 7 oktober weer terug. We hebben een eigen viering aan de gezegende Grot van Lourdes, we gaan ook een keer de lichtprocessie mee lopen en natuurlijk ook de Sacramentsprocessie. Als we willen kunnen we ook de Pyreneeën in om boven op een berg te staan, we hoeven niet te klimmen, de bus brengt ons daarheen. De kosten zijn € 845,00 voor een tweepersoonskamer. Wilt u een eenpersoonskamer dat kan maar dan komen daar € 150,00 bij. U kunt zich bij ondergetekende opgeven.



Hans Vugs,
diaken-pastor. Tel. 06 22 45 33 61

NEDERLANDSE DAG IN ROME

Het jaar 2016 is het jaar van barmhartigheid door onze paus Franciscus uitgeroepen. Mensen mogen met een warm hart met elkaar door het leven gaan. Daar is geen geld voor nodig, maar elkaar helpen en ondersteunen. We kennen allemaal de zeven werken van barmhartigheid:

1. De hongerigen te eten geven
2. De gevangenen bezoeken
3. De naakten kleden
4. De dorstigen te drinken geven

5. de doden begraven
6. De vreemdelingen onderdak bieden
7. De zieken verzorgen

De paus heeft ook gevraagd om tijdens het Heilig Jaar naar de Eeuwige Stad te pelgrimeren. Ook wij, de parochie De Goede Herder Tilburg, willen gehoor geven aan die oproep, daarom gaan we in het najaar met een bedevaart naar Rome. Op dinsdag 15 november 2016, vijf dagen voor de afsluiting van het Heilige Jaar komen wij samen voor een Nederlandse dag in Rome. Die dag zal er in de Sint Pieter een eucharistieviering zijn die voorgegaan wordt door de Nederlandse bisschoppen, mogelijk zal paus Franciscus zich hierbij aansluiten. Daarna gaan we gezamenlijk, alle nederlanders die op pelgrimage zijn,



lunchen. Daarna gaan we een wandeling maken naar de Engelenburcht, het Piazza Navona en het Pantheon. Als slot van die dag gaan we naar de basiliek Maria Magiore, de kerk van de paus, waar we samen de vespers, het kerkelijk

avondgebed, bidden. Natuurlijk gaan we op de andere dagen als parochiegroep Rome verkennen. We vertrekken 14 november en komen op 19 november 2016 weer terug. In alle kerken hangen affiches en liggen er folders. Als u interesse hebt in deze pelgrimstocht geeft u dat dan aan bij ondergetekende:

Hans Vugs,
diaken-pastor. Tel. 06 22 45 33 61

SCHERPENHEUVEL

We gaan weer voor de 142^e keer op bedevaart naar Scherpenheuvel in België.

Deze bedevaart vindt plaats op 1 mei 2016. De prijs voor de bus bedraagt € 13,50.

Contributie voor het laten doorgaan van de bedevaart is € 1,00 per jaar.

Wilt U mee, dat kunt U zich opgeven via Marie-Jose Hulskramer, telefoonnr: 06-20843166.

Graag voor 20 april 2016.

BURGERTOP Sociaal 013

Op zaterdag 23 april 2016 vindt in de Koepelhal van 10.00 uur tot 16.00 uur de Burgertop

Sociaal 013 plaats. Op deze dag kunnen de inwoners van Tilburg meedenken en meepraten over een sociaal Tilburg.

Er zijn 4 hoofdthema's: zorg, wonen, veiligheid en werken en meedoen.

De Sociale Raad Tilburg en Zorgbelang Brabant vinden het belangrijk dat iedereen uit de gemeente kan meepraten over een sociaal Tilburg. Daarom organiseren zij de Burgertop Sociaal 013.

Heb je ervaring met een van deze onderwerpen? Heb je een mening over hoe het (nog) beter zou kunnen?

Meld je dan aan voor de Burgertop Sociaal 013.

Deelname is gratis.

Meld je aan op www.burgertopsociaal013.nl of op telefoonnummer 013-4671955.

Secretariaat : Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.:(013) 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.
van doop of huwelijk, enz. behalve maandagmorgen
Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van
intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop
of huwelijk, enz.

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten		Gerardus Majellakerk
za.	17.30u	Pio-kapel
zo.	10.00u	Kerk waarna koffie
2 ^{de} dinsdag	10.30u	Pio-morgen
1 ^{ste} vrijdag	10.30u	Pio-kapel
		Koningsvoorde
za.	19.00u	Restaurant waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.
Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.
t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 19 april** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in de
brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website: www.hlgm.nl

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt, P. de Koning