

De Brug



Pasen

Het is Pasen, zei de vink
en zong een liedje van plezier
en de merel op het dak
in zijn beste zwarte pak,
zong ook al dat het Pasen was
van tiere liere lier
en de klokken luidden luid
boven alle vogels uit:
't Is Pasen al-le-lu-ia!

Jules de Corte



Pasen 2011.



Weer gaan we met Jezus de grote Stad Jeruzalem binnen en mogen ook wij zwaaien met palmtakken, die daar zo rijkelijk groeien.

Met alle aanwezigen mogen we roepen Hosanna, Hij is onze Koning.

Maar in diezelfde stad mogen ook wij, amper vijf dagen later, schreeuwen:

aan het kruis met Hem,

om ook weer met allen enkele dagen later te juichen: Alleluia!

Zo gaat het met ons mensen anno 2011, dat ervaar je als je in Jeruzalem rondloopt en deze Bijbelteksten worden voorgelezen, dan krijg je een hoog rode kleur van schaamte, dat ook jij tot die groep behoort.

Maar ook wordt je in die prachtige heilige Grafkerk gelukkig, dat ook jij bij **Hem** mag horen, die ons allen heeft bevrijd van de eeuwige dood.

En dan kun je alleen maar stamelen en zachtjes bidden:

Heer geef mij vandaag en telkens weer een **nieuw hart** dat nederig is en vriendelijk voor alle mensen.

Heer, geef mij vandaag en alle dagen **nieuwe ogen**, die U mogen herkennen in al wat er geschiedt.

Heer, geef mij vandaag en steeds weer een **nieuw geloof**, dat elk goed begin van U verwacht.

Heer, geef mij **nieuwe hoop** niet alleen vandaag, maar altijd weer, die uitziet naar de onmogelijke vrede.

Heer, geef mij vandaag en ook al mijn levensdagen een **nieuwe liefde**, die sterk is als de dood.

Zegen mij vandaag en al mijn levensdagen, dat ik troost en vrede mag brengen bij allen die vertwijfelen. Heer, geef mij en allen vandaag en al onze levensdagen **nieuwe moed**, dat we altijd weer opnieuw beginnen, maar dan wel steeds met U aan onze zijde. Amen.

Zalig Pasen,

Hans Vugs, diaken pastor

In de afgelopen periode is gedoopt:



Op zaterdag 26 februari 2011 is **Caithlyn van Beerendonk** gedoopt en is zij opgenomen in onze parochiegemeenschap. Caithlyn kreeg bij haar doopsel de namen: Caithlyn, Catharina, Maria, Antoinette. Haar moeder Chantal, maar ook de opa en oma, de peetoom en peettante en ooms en tantes hebben Caithlyn beloofd dat zij

haar op haar levensweg zullen begeleiden met heel veel liefde en vrede. Caithlyn kreeg het kruisteken van Jezus en zo werd ze in onze gemeenschap opgenomen, maar ook van mama, peetoom, peettante en opa en oma kreeg zij een kruisje, en daarmee gaven ze allen aan dat ze met de nieuwe wereldburger de Weg van Jezus willen gaan. De handoplegging was een echt dak boven het hoofd van Caithlyn, wat aangeeft, dat we zullen proberen Caithlyn te begeleiden en te beschermen, we staan steeds achter haar en willen met haar meetrekken door de wereld. Tijdens de doopplechtigheid was Caithlyn een voorbeeldige dopeling en ze gaf geen krimp toen het koude water rijkelijk over haar hoofdje stroomde. Met zijn allen zijn we naar Maria gegaan en hebben haar hulp gevraagd en gebeden. Nadat we het lang zal ze leven hadden gezongen waren er best grote en kleine mensen die de klok wilden luiden.

Caithlyn woont met haar moeder in de Kasteeldreef 3 te Tilburg.



We hebben uit handen moeten geven:



In de vroege morgen van maandag 7 maart 2011 hebben we in de leeftijd van slechts 51 jaar afscheid moeten nemen van **Rob van den Bosch**, echtgenoot van Marja van den Bosch – Weijers.

Op die vrijdag 4 maart, toen Marja haar 51^{ste} verjaardag vierde, leek alles zo mooi, een vrije dag, samen koffie drinken en dan het huis gereed maken voor het verjaardagsfeest. Maar van dat alles

kwam niets uit. Het was een race tegen de klok, het ziekenhuis in, toen naar een ander ziekenhuis en dan steeds slechtere berichten van zijn gezondheid te moeten ontvangen. Totdat hij op maandag is overleden. Een scenario dat je jouw grootste vijand niet wilt wensen, maar met Rob is het zo gegaan. Een echtgenoot en vader, die er was op de eerste plaats voor zijn gezin, voor zijn familie en voor iedereen die een beroep op zijn hulp en krachten deed. Iemand die met zijn talenten gewoerd heeft, er heel veel heeft bijverdiend en tot zijn Schepper en Heer mocht zeggen: hier hebt U de mij geschonken talenten terug en deze hebben ik in die korte levensperiode bijverdiend. Hij zal naar de woorden van het Evangelie mogen horen: kom goede en getrouwe knecht, kom binnen in mijn vreugde. Mag hij nu verenigd zijn met al die mensen die hem al voorgingen en mogen zij allen vanuit Gods eeuwige woning voorsprekers zijn voor ons die hier achterblijven. Rob rust zacht.

Rob woonde met zijn Marja en hun Martijn, Christel en Nathalie in de Jan van Eijcklaan 8 te Waalwijk.

Wekelijkse aanbidding.

Communicatie is een belangrijk begrip in 2011. Communiceren, met elkaar spreken kan via taal, via gebaren, met het medium computer, facebook, Ipads, en maak de rij maar langer, want elke dag worden er wel nieuwe communicatiemiddelen uitgevonden. Maar communiceren met God is nog vanouds her het bidden. Om te kunnen bidden moet je de stilte opzoeken, Jezus deed dat elke avond, wanneer Hij met zijn leerlingen gegeten en gedronken had, dan trok

Hij zich terug in de stilte. Dan nam Hij de tijd om met zijn Vader in de hemel te praten.

Wij mensen van 2011 hebben weinig met de stilte. Als mensen op de fiets zitten, als ze een wandeling gaan maken, op het werk, dan hebben ze heel vaak van die oortjes in, zodat ze de hele tijd maar muziek kunnen beluisteren en dan vaak nog wel erg hard. Stilte is voor de meeste mensen anno 2011 een taboe.

Bij de paters Trappisten, bij de zusters Trappistinnen, bij heel veel kloosters kloppen dagelijks mensen aan die zich enkele dagen of een week willen terugtrekken in de stilte. Het is dan een verademing.

Nu hoeven wij niet naar een of ander klooster te gaan. Vanaf donderdag 7 april 2011 willen wij elke week tussen 16.00 uur en 17.00 uur een aanbiddingsuur houden in de Piokapel. Er zal veel stilte zijn, maar als we met elkaar zijn kunnen we ook de rozenkrans bidden, of een lied zingen. Graag nodig ik u uit om met ons een uur, of een gedeelte van een uur, zolang als u tijd hebt, even stil te zijn en onze gedachten en harten tot bij God te brengen. Van harte aanbevolen, u hoeft er niet voor in te schrijven, maar een ieder is van harte welkom.

Hans Vugs, diaken-pastor

Gij badt op enen berg

Gij badt op enen berg alleen,
en... Jesu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden: de wereld wil mij achterna,
alwaar ik ga of sta
of ooit mijn ogen sla; en arm als ik en is er geen;

geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijn, en niet gewagen kan hoe zeer het doet!

o Leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet!

Guido Gezelle

Goede week en Pasen in de kerk



- zondag** **17 april:** *Palmzondagviering:
om 10.00 uur
m.m.v het Dameskoor*
- dinsdag** **19 april:** *Boeteviering
om 19.00 uur*
- donderdag** **21 april:** *Witte Donderdagviering
om 19.00 uur
m.m.v het dameskoor*
- vrijdag** **22 april:** *Goede Vrijdagviering/
kruisweg om 15.00 uur
m.m.v. het dameskoor*
- zaterdag** **23 april:** *Paaswake om 19.00 uur
m.m.v. het Herenkoor*
- zondag** **24 april:** *Paasviering om 10.00 uur
m.m.v het Gemengd koor*
- maandag** **25 april:** *Tweede Paasdag 10.00 uur
samenzang*

Goede week en Pasen in Koningsvoorde



- zaterdag** **16 april:** *Palmzondagviering
om 19.00 uur
m.m.v. Lidwinakoor*
- maandag:** **18 april:** *Boeteviering om 19.00 uur*
- donderdag:** **21 april:** *Witte Donderdagviering
om 19.00 uur m.m.v.
Koningsvoordekoor*
- vrijdag:** **22 april:** *Goede Vrijdagviering
om 19.00 uur m.m.v
het Lidwinakoor*
- zaterdag:** **23 april:** *Paaswake
om 19.00 uur m.m.v.
het Lidwinakoor*



Intenties Parochie Lidwina Gerardus Majella (kerk)

April		
vr. 1 april	10.30 uur	Eerste vrijdag
za. 2 april zo. 3 april	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Dien van Iersel-Cornel vw jgt. Goeden bruidspaar Riekie en Frans van Etten- van Engelen Maria van Trier- v.d. Hout
		Jongerenkoor Kindernevendienst
za. 9 april zo. 10 april	17.30 uur 10.00 uur	Annie Hulseboom-Amen vw. eerste jaargetijde Riet Pigmans-Janssen Mien van Driel- Smeekens Hans Kokke, Toon Oomens Ineke Vugs- van Etten Riet de Bresser-Ketelaars
		Herenkoor
di. 12 april	10.30 uur	Pio-morgen
za. 16 april zo. 17 april	17.30 uur 10.00 uur	Mientje Krijnen – van Lissum vw. eerste jaargetijde Toos van den Heuvel- Hoeckx Tinij Weijers van Pelt vw.
		Dameskoor

		eerste jaargetijde en Piet Weijers Toon Oomens
di 19 april	19.00 uur	Boeteviering
do 21 april	19.00 uur	Witte Donderdagviering
	Dameskoor	
vr. 22 april	19.00 uur	Goede Vrijdagviering
	Dameskoor	
za. 23 april	19.00 uur	Paaswake Riet Pigmans- Janssen Mien van Driel-Smeekens Iedje Rosenberg vw. verjaardag Ineke Vugs- van Etten Piet van Loon, Piet Weijers Riet de Bresser- Ketelaars Maria van Trier-van den Hout
	Herenkoor	
zo. 24 april	10.00 uur	Eerste Paasdag Intenties zoals bij Paaswake
	Gemengd koor	
ma 25 april	10.00 uur	Tweede Paasdag Intenties zoals bij Paaswake
za. 30 april zo. 1 mei	17.30.00 uur 10.00 uur	Hans Kokke vw. eerste jaargetijde Mien van Driel- Smeekens vw. verjaardag Ineke Vugs- van Etten Riet Pigmans –Janssen en Jan Pigmans vw. verjaardag
		Eerste Communie

Intenties in huize Koningsvoorde

za. 2 april	19.00 uur	Dien van Iersel- Cornel vw. eerste jaargetijde
za. 9 april	19.00 uur	Annie Hulsboom-Amen vw. eerste jaargetijde Riet Pigmans- Janssen Wim Gerrits vw. jaargetijde
		Lidwinakoor

		Mien van Driel-Smeekens Riet de Bresser- Ketelaars
za. 16 april	19.00 uur Lidwinakoor	Palmzondag Toos van den Heuvel- Hoeckx
ma. 18 april	19.00 uur	Boeteviering
do. 21 april	19.00 uur Koningsvoor- de- koor	Witte Donderdagviering
vr. 22 april	19.00 uur Lidwinakoor	Goede vrijdagviering
za. 23 april	19.00 uur Lidwinakoor	Paaswake Riet Pigmans-Janssen Mien van Driel-Smeekens Riet de Bresser-Ketelaars
za. 30 april	19.00 uur	Mien van Driel-Smeekens vw. verjaardag Riet Pigmans-Janssen en Jan Pigmans vw. verjaardag

Koffieochtend

Op donderdag 14 april komen we weer samen in de ontmoetingsruimte om samen koffie te drinken. U bent van harte welkom van 10.00 uur tot 11.30 uur. We kunnen samen in gesprek over alles wat ons bezig houdt. Deze morgen schenken we ook aandacht aan het komende Paasfeest en de Goede Week die daaraan vooraf gaat.



Riet van Overbeek

Paaservaringen



We kennen allemaal de vier evangeliën: van Matheüs, Marcus, Lucas en Johannes. De climax van elk evangelie is de Opstanding, de verrijzenis van Jezus. Alle vier schrijven over de verrijzenis van Jezus, de levende Heer. Na zijn dood is zijn

aanwezigheid zelfs sterker voelbaar en zijn kracht dieper dan daarvoor. Wonderlijk en vreemd. Niet aanwijsbaar, wel erfahrbaar. Over de ontmoetingen met Jezus kort na zijn dood schrijven ze alle vier anders. 'Hoe kan dat' zal iemand misschien vragen, 'het is toch dezelfde gebeurtenis?' Wel, de evangeliën geven geen historisch verslag van de verrijzenis, maar zij vertellen in verschillende bewoordingen over die grootse ervaring: Jezus Christus lééft onder ons. Zij gieten die boodschap in diverse beelden: derde dag, afgewentelde steen, zitten op een steen, opkomende zon, vroege morgen, in het wit geklede figuren, eerste dag, leeg graf enzovoort. Elk beeld heeft zijn eigen betekenis en zeggingskracht om het verhaal kleur te geven. Hun persoon, de tijd waarin en de groep voor wie ze schrijven, hebben daar invloed op. Jezus lééft! Dát vertellen ze alle vier. Zijn kruisdood is niet het laatste. Zijn verhaal gaat door om ook ons te laten delen in die Paaservaringen.

Riet van Overbeek

Maria Magdalena

Wie was zij?

Op verschillende plaatsen in de evangeliën wordt deze vrouw met name genoemd. In drie evangeliën staat dat ze bij de kruisiging van Jezus aanwezig was. Ze was ook getuige van de Opstanding. Dit vermelden alle vier de evangeliën. Ook bestaat er een Evangelie naar Maria, dit is echter een apocrief evangelie en komt niet voor in ons Nieuwe Testament. Ook wordt ze genoemd in het evangelie naar Tomas en het evangelie naar Filippus en nog enkele andere apocriefe geschriften.



In het evangelie van Lucas lezen we dat van haar zeven boze geesten zijn uitgedreven. In drie evangeliën wordt verteld dat er in het huis van Simon in Betanië, waar Jezus te gast was, een vrouw binnen kwam die de voeten van Jezus zalfde met kostbare olie en Jezus er op attent werd gemaakt dat ze een zondares was. Haar naam wordt daar

niet genoemd. Toch heeft de traditie deze vrouw voor Maria Magdalena aangezien.



Binnen de kerkelijke traditie is ze eeuwenlang als zondares en boetelinge de geschiedenis ingegaan. Op een aantal kunstwerken is ze ook zo te zien. Enkele andere kunstenaars beelden haar af met een zalfpot in de hand. Dat zij, zoals de evangelist beschrijft, de eerste getuige van de verrijzenis van Jezus was, is maar weinig vermeld.

Haar feestdag is 22 juli. De liturgische kalender gaf aan dat zij boetelinge was. Pas na het Tweede Vaticaans Concilie, toen het Romeinse Missaal is vernieuwd, is daar verandering in gekomen. De liturgie geeft het evangelie aan van de ontmoeting van Maria Magdalena met de verrezen Heer (Joh. 20). Zij heeft de Heer gezien en vertelt aan de apostelen wat Hij haar verteld heeft.. Niet langer

wordt ze gezien als zondares en boetelinge, maar meer als apostel en eerste getuige van de Opstanding van Jezus.

Uit de apocriefe geschriften mogen we opmaken dat er een strijd geweest is tussen Petrus en Maria Magdalena over wie nou de voornaamste apostel was. Bij Petrus wil het er niet in dat een vrouw apostel kan zijn. Levi neemt het voor haar op en verwijt Petrus zijn driftige reactie en zegt dat Jezus haar meer heeft liefgehad dan de andere apostelen.

Al met al is Maria Magdalena zeker een grootse vrouw geweest.



Riet van Overbeek



Geheugensteuntjes



vr. 1 april	10.30 uur	Eerste vrijdag
zo. 3 april	10.00 uur	Kindernevendienst
di. 5 april	18.30 uur	Vormselvoorbereiding
wo. 6 april	13.30 uur	Communievoorbereiding
wo. 6 april	20.15 uur	Doopvoorbereiding
do. 7 april	16.00 uur	Aanbidding in Piokapel
ma. 11 april	13.00 uur	Pastorale werkgroep
ma. 11 april	20.00 uur	Bestuursvergadering
di. 12 april	10.30 uur	Pio-morgen
di. 12 april	18.30 uur	Vormselvoorbereiding
wo. 13 april	13.30 uur	Communievoorbereiding
wo. 13 april	20.00 uur	Bijbelgroep 2008
do. 14 april	10.00 uur	Koffieochtend
do. 14 april	19.30 uur	Bijbelgroep (Riet)
do. 14 april	20.00 uur	Bijbelgroep 2006
do. 14 april	16.00 uur	Aanbidding in Piokapel
za. 16 april	10.00 uur	Kledingactie van 10 – 12.00 uur
ma. 18 april	19.00 uur	Boeteviering in Koningsvoorde
ma. 18 april	20.00 uur	Ouderavond Eerste Communie
di. 19 april	19.00 uur	Boeteviering in de kerk
wo. 20 april	13.30 uur	Communievoorbereiding
wo. 20 april	14.30 uur	Kinderbijbelgroep
do. 21 april	19.00 uur	Witte Donderdag in Koningsvoorde en in de kerk
vr. 22 april	12.00 uur	Redactie 'De Brug'
vr. 22 april	15.00 uur	Goede Vrijdagviering in de kerk
vr. 22 april	19.00 uur	Goede vrijdagviering in Koningsvoorde
za. 23 april	19.00 uur	Paaswake in de kerk en in Koningsvoorde
zo. 24 april	10.00 uur	Paasviering
ma. 25 april	10.00 uur	Tweede Paasdag
di. 26 april	18.30 uur	Vormselvoorbereiding
Wo. 27 april	13.30 uur	Eerste communievoorbereiding
do. 28 april	16.00 uur	Aanbidding in Piokapel

Vastenproject voor Burkina Faso

De parochie Trouwlaan en het zorgcentrum Koningsvoorde hebben zich vorig jaar tijdens de Vastenactie van 2010 ingezet voor schoon drinkwater in Zagtouli een dorp in Burkina Faso. Het resultaat was geweldig en de mensen van Zagtouli zagen verlangend uit naar de nieuwe waterput. Met behulp van de stichting Aqua 4 All waren afspraken gemaakt dat deze stichting de verdere financiering op zich zou nemen. Aqua 4 All, was opgericht door de gezamenlijke Nederlandse waterleidingmaatschappijen om **millenniumdoel nummer 7**, schoon drinkwater en 100 miljoen mensen minder in krottenwijken, te kunnen realiseren. De Nederlandse regering subsidieerde dit initiatief. De schok was groot, toen in mei 2010 bekend werd, dat de Nederlandse regering de subsidie voor de Stichting Aqua 4 All afschafte. De medewerkers van de Stichting werden ontslagen en ook de Stichting Zod Neere kreeg te maken met de gevolgen van deze keiharde bezuinigingsmaatregel. De mensen van het dorp Zagtouli waren het meest gedupeerd. In november 2010 kwam de projectleider van Zod Neere in Burkina Faso, de heer Issa Kientore, op werkbezoek naar Nederland. Samen hebben we de Stichting Wilde Ganzen bereid gevonden om de waterput in Zagtouli gedeeltelijke te subsidiëren.

In een goedvol betoog wist Issa het koor van de Trouwlaan tijdens het Cecilia-feest op 22 november 2010 zo te overtuigen, dat men besloot om de opbrengst van het Driekoningenzingen geheel ten goede te laten komen van de waterput in Zagtouli. Er werd een fantastisch bedrag bijeengezongen. Ook dit jaar staat de vastenactie van onze parochie en het verzorgingshuis Koningsvoorde weer in het teken van de waterput voor Zagtouli. Laten we er samen voor zorgen dat de mensen van Zagtouli niet langer hoeven te wachten op schoon drinkwater.



Hans Visser

Milleniumdoelen

1. Armoede en honger halveren
2. Alle meisjes en jongens naar school
3. Gelijke kansen voor mannen en vrouwen
4. Kindersterfte verminderen met 66 %
5. Moedersterfte verminderen met 75%
6. Bestrijding van aids, malaria en andere dodelijke ziektes
7. Schoon drinkwater en 100 miljoen mensen minder in krottenwijken
8. Meer hulp, eerlijke handel en minder schulden



Kledingactie

Op **zaterdag 16 april** kunt u tussen **10.00 uur en 12.00 uur** uw overvallige kleding afgeven in de kerk aan de Wassenaerlaan. Sam's kledingactie van Mensen in Nood komt deze daarna bij ons ophalen.

Wat gebeurt er met uw kleding? Deze wordt uitgezocht en meestal verkocht. Het geld wordt besteed aan allerlei goede doelen.



Sinds 2009 heeft Mensen in Nood gekozen voor twee gebieden in Kenia: de in het uiterste noordoosten gelegen Mandera en het meer centraal gelegen Isolo. Door de klimaatverandering komen om de paar jaar

periodes van enorme droogte voor. Dit zorgt voor grote problemen bij de nomaden op het platteland van Kenia. Het doel van het project is om de mensen beter te wapenen tegen de bedreigingen van het harde klimaat. De mensen worden getraind om andere gewassen te gaan verbouwen, die bestand zijn tegen de droogte. Ook worden er

nieuwe waterputten geslagen. Mensen in Nood richt zich dus vooral op preventieve aanpak.

Door overbevolking van een aantal gebieden en het steeds schaarser worden van vruchtbaar land, leidt dit tot ziekte en sterfte van grote groepen mensen, mede ook door de verspreiding van HIV/Aids.

Ook daar moet aan gewerkt worden.

U ziet, alles wat u niet meer draagt, komt op deze wijze goed terecht.

Riet van Overbeek

Symbol op de Paaskaars van 2011: een Phoenix



De Phoenix is een vogel, die leeft in de fantasie van mensen. Nergens anders kom je hem tegen. Phoenix betekent: rood van brandend licht. De phoenix is dan ook de mooiste vogel van het paradijs. Het avondlicht brandt in zijn vleugels, maar ook het ochtendlicht. Het geeft hem de glans van een Rembrandt. Zijn hals is zacht parelgrijs. Zijn kop is kobaltblauw. De phoenix is de schepping op haar mooist. Maar alle schoonheid, alle uiterlijkheid is betrekkelijk.

En ook dat laat de phoenix zien. Om de vijf eeuwen, zo zegt een oud verhaal, verbrandt deze vogel in het hoge licht van de zon, op een nest van geurige bladeren en kruiden; dan is het gedaan met zijn bestaan. Maar - uit zijn eigen as verrijst de vogel weer, verjongd en nieuw om weer een leven van vijf eeuwen te beginnen. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid gaan samen in de phoenix. Sterven om te leven. En de as, het laatste dat overblijft van een levend wezen, is teken van vernietiging en opstanding. Zo vergaat het ook de mens. Als een phoenix verrijst de mens uit zijn eigen as, en Jezus is daarvan het grote voorbeeld, gekruisigd, gestorven, begraven en verrezen op de derde dag.

Zo is deze vogel phoenix van mythisch wezen geworden tot een christelijk symbool van Opstanding en siert hij dit jaar onze Paaskaars.

Riet van Overbeek

Dè is naa nog is peg!

Het waar op unne schoone mooie dag.

Ik mokte toen op menne gazelle
unne trip; mar we ik teege kwaam,

dè zak jullie is gaon vertelle:

Langs de weg stond un mevrouw
mee d'r fiets aon de haand.

Mar mevrouw, we kekke tog sip,
stao oe fiets tog nie in braand?

'Og, menheer, overal ligge pas nuuwe baande op
en naa rij ik verdorrie nog lek.'

'Jè, ik zie het ook, dè is tog te gek,
mar misschien is 't ventieltje wel kapot.'

En presies zoals ik haa gedogt.

'Ik heb nog un reserver bij me,
dè kunde wel van men krijgge.

En gao dan mar gaow wir verder rijje.

Dè gun ik jouw dan ook héél gèère.'

'Og, menheer, bedankt vur 't ventieltje;
we zèede gij tog un goei zieltje.'

Mar nog gin uur nadderhaand, motte weette,

ha bij men fiets ok 't ventieltje begeevve.

Mevrouw ha gin nuuw ventieltje te kooppe,
mar zelf heb ik toen twee uur motte looppe.

Hein Libregts





**En de engel zei: Hij gaat jullie voor naar Galilea,
daar zullen jullie Hem zien! (Matheüs 28,7)**

Belangrijke gegevens

Pastorale zorg:
diaken J.Vugs
tel. 06-22453361



Secretariaat Parochie Lidwina Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties,
aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk,
enz.

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant ,waarna koffie

Financiën:

giro 106.88.20, bank 1712.00.217
t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

Parochieblad “De Brug”

Kopij **vóór 20 april** middels e-mail adres:
parochie.lgm@xs4all.nl of in brievenbus van de kerk.
website: www.parochie.lgm.nl
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

Redactie Parochieblad “De Brug”

Maria Kolen
Jos Peeters
Riet van Overbeek

