

De Brug



Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

Franciscus en de Vlaamse Gaai

Eens, tussen karekiet en kraai
Streek er een felle Vlaamse gaai
Op Sint Franciscus' schouder neer
En schonk hem fier zijn schoonste veer

Franciscus blijkbaar erg vereerd
Had daags voordien wat Vlaams geleerd
En zei: " Ik dank u goede gaai!
Ik vind uw veer bijzonder fraai!"

Daarop werd urenlang verteld
Hoe het in Vlaanderen was gesteld...
Een hemel blauw of parelgrijs
Gans Vlaanderen een paradijs!

Noch lucht noch water leek verpest
De vogels bouwden er hun nest
In geurig groen, bij riet en liss
Nog nooit dreef er een dode vis!



Acht eeuwen gleden sinds voorbij;
Het water werd een grauwe brij,
De wolken drijven zwart als roet,
Geen vogel die nog rustig broedt...

Alleen de Vlaamse gaai hield stand.
Geen stond door wanhoop overmand,
Blijft hij met Bredero beweren:
"Hoe zwaar het lot, het kan verkeren!"

Bert Peleman

Let op!



In de nacht van 26 op 27 oktober mogen we de klok weer **een uurtje terug zetten**. We kunnen dan een uurtje langer slapen. Vergeet het niet, want anders komt u een uur te vroeg bij de kerk

*Koffiemorgen op donderdag
17 oktober om 10.00 uur.*

OKTOBERMAAND ROZENKRANSMAAND.

Al jaar en dag heeft de maand oktober de mooie naam: Rozenkransmaand. De maand waarin wij worden uitgenodigd om onze hemelse Moeder Maria, de Sterre der Zee, eer en dank te brengen. Hoe kunnen we dat beter doen dan haar een boeket van 50 fleurige rozen aan te bieden, door onze Rozenkrans te bidden. Tijdens dat bidden van onze rozenkrans bieden wij Maria onze dank en eer aan, maar ook brengen wij al onze zorgen en vragen tot bij Haar.

Aan het einde van de dag doen we dat nog eens voorzichtig over door bijvoorbeeld het bidden van het volgende gebed:

Maria, lieve Moeder,
Dankbaar kijk ik terug op deze dag.
Mijn zorgen en mijn werken,
Mijn verdriet en mijn vreugde,
Ze worden bedekt met de stilte van de nacht.
Waak over mij en allen die mij lief zijn,
Bescherm uw kinderen, waar ter wereld ook.
Wacht op ons, als de ochtend aanbreekt,
Opdat we ook de nieuwe dag weer mogen leven
Onder uw Hoede. Amen.

Een mooie en gezinsvolle tijd toegewenst
Hans Vugs,
diaken-pastor

IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT:



Op zondag 8 september 2013 werd onze Pater Piokapel helemaal gevuld door **RITCHY OBBENS**, zijn papa en mama Michael Obbens en Priscilla de Man, zijn opa's en oma's en zijn peetoom Thimo Legransse en peettante Cynthia Obbens en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Ritchy kreeg bij zijn doop de namen:

Ritchy, Michael, Thimo, Leon, waarmee zijn ouders aangeven dat Ritchy geen eenling is in deze grote maatschappij, maar dat hij verbonden is met heel veel mensen. Ook kreeg hij het teken van Jezus op zijn voorhoofd, zijn mond en zijn hart, opdat hij vanaf nu een kind is van God. Ook zijn papa en mama, zijn peetouders en zijn opa's en oma's hebben hem dat teken van Jezus op zijn voorhoofd gegeven. Na het verhaal van Jezus hebben we met heel veel grote en kleine mensen een dak boven Ritchy gemaakt en uitgesproken dat God hem en ons allen mag beschermen op onze levensweg.

Toen Ritchy zijn doopkaars kreeg die door zijn peetoom was aangemaakt aan de grote Paaskaars, gaf hij aan alle kinderen een beetje van dat vuur, van dat licht en die gezelligheid, door. En met heel veel lichtjes zijn wij een groet gaan brengen aan onze hemelse Moeder Maria. Wij hebben haar dank je wel gezegd en heel speciaal gevraagd dat zij Ritchy en ons allen mag beschermen op onze weg door het leven.

Ritchy woont met zijn papa en mama in de St. Severushof 16 te Tilburg.

Zondag 15 september 2013 werd de Piokapel overbevolkt door hele blijde mensen. **VITTO HUISKES** en zijn papa en mama Carlo en Petra Huiskes – Hoevenaar en zijn grote broer Rocco, zijn opa's en oma's en super opa en oma, zijn peetooms Roy van de Wouw, Johan Hoevenaar en Kees van Hulten, zijn ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes waren naar onze kerk gekomen om bij de doop van Vitto aanwezig te zijn. Vitto wordt op 16 september 2013 één jaar en was dan ook heel beweeglijk als hij bij iemand op schoot zat. Maar hij liet alles toch wel aan hem gebeuren. Ook het vervelen van al die mensen die hem een kruisje gaven. Hij wilde dat wel

ontvangen, maar zoveel! Toen al die kinderen en grote mensen met hun handen boven hem kwamen, had hij het niet te breed. Het kwam hem heel bedreigend over en wilde uit de greep los komen. Maar samen hebben we gebeden en gezegd dat we Vitto met al onze inzet zullen begeleiden op zijn weg naar volwassenheid. Van het koude water had hij geen last, maar alle ogen waren wel op hem gericht: hoe zou hij dat ondergaan. In een grote stoet zijn we naar Moeder Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd. Maar ook gevraagd dat zij Vitto en ons allen wil begeleiden op onze levensweg. Daarna hebben we twee maal het Lang zal hij leven gezongen, voor zijn doop en voor zijn eerste verjaardag. En daarna heeft bijna iedereen aan de doopklok getrokken.

Vitto woont met zijn broer Rocco en zijn ouders in de Veestraat 25.

WIJ MOCHTEN GETUIGEN BIJ EEN HUWELIJK.



Op vrijdag 23 augustus 2013 om 14.00 uur hebben **MARTIJN HERMES EN KATHY ANTONISE** in onze kerk tegen elkaar gezegd: wij gaan samen door het leven en we proberen om steeds het positieve in elkaar te zien. Een hele grote belofte die zij elkaar gegeven hebben en die zij door dik en dun willen waarmaken. Daarvoor gaan zij in gesprek met elkaar, niet alleen

om de dagelijkse nieuwtjes te vertellen wat zij hebben meegemaakt, maar ook die verhalen die heel diep in hun hart opgeslagen liggen. Vooraf waren zij naar het gemeentehuis van Tilburg geweest om daar aan de verplichting volgens onze Nederlandse wet te voldoen. Kathy werd volgens een oude traditie door haar vader weggegeven aan Martijn, die voorin de kerk haar stond op te wachten. Natuurlijk waren er ook veel familieleden meegekomen, hun getuigen en collega's. Allemaal mensen die Martijn en Kathy alle goeds toe willen wensen! Maar zoals we altijd kinderen blijven van onze ouders en daar raad en bijstand gaan inroepen, zo hebben zij samen hun huwelijkskaars naar Moeder Maria gebracht om ook aan haar te vragen dat zij als de hemelse Moeder hen met raad en daad mag

bijstaan. Die kaars moet hun gebed steeds weer voortzetten. Kathy en Martijn gaan, als hun huis klaar is, wonen aan het Textielplein 87.

Op vrijdag 13 september 2013 kwamen om 12.00 uur **MAIKEL JONGENELIS EN MARLA ZOONTJES** nadat zij hun wettelijke verplichting in Etten-Leur hadden voldaan, naar onze kerk om daar aan elkaar en voor hun familie en God hun trouwbelofte uit te spreken. Maikel kwam in onze kerk naar voren aan de hand van zijn moeder en daarna kwam heel statig Marla aan de hand van haar moeder naar voren. Nadat iedereen welkom was geheten hebben bruid en bruidegom hun doopkaars weer eens aangestoken. Bij hun doopsel in het jaar 1988 hadden zij die kaars ontvangen met de opdracht om die brandende te houden. Gelukkig hebben hun ouders dat wel gehoord en weer heel vlug vergeten, anders was de kaars nu al lang opgebrand. Nadat zij hun doopkaars weer hadden aangestoken hebben zij bij de foto van de vader van Marla, Theo zoontjes en bij de foto van de oma van Maikel een kaars aangestoken. Twee mensen die een belangrijke plek in hun leven hebben, maar die alle twee reeds overleden zijn en nu er toch bij zijn. Na hun ja-woord hebben zij samen hun huwelijkskaars aangestoken. Zij moeten in hun werk ook ruimte voor elkaar maken, want om een huwelijk in stand te houden moet hard aan de relatie gewerkt worden. Te gemakkelijk is men geneigd om veel geld te verdienen, maar te weinig aan elkaar te denken. Dat was de boodschap die hen werd meegegeven. Een fan zijn van elkaar is oog en oor hebben voor elkaar, altijd weer. Marla en Maikel wonen in de Zeepziederstraat 16 te Etten-Leur.

ONS GOUDEN BRUIDSPAAR.

Op dinsdag 3 september 2013 waren **BEN BASTINGS EN TOOS BASTINGS – SCHELLEKENS** 50 jaar getrouwd. Zij hebben op die dag samen met hun kinderen en kleinkinderen dat gevierd, maar met de familie, hun vrienden en vriendinnen en hun koren hebben zij daarvoor een feest georganiseerd op zaterdag 7 september. Ben is lid van het Herenkoor van de Trouwlaan, maar is ook dirigent van het Dameskoor van de Trouwlaan. En beide koren hebben, zoals zij dat gewend zijn samen gezongen. Onder de deskundige leiding van Jo Adriaansen, hebben zij een prachtige mis van La Hasche ten gehore gebracht. De gouden bruid en bruidegom zaten in de eerste bank te

genieten van al het mooie dat daar werd gepresenteerd. Ja, Ben was in zijn nopjes, want zijn dames zongen heel goed en deden niet voor de heren onder. Een pracht prestatie. Ben en Toos zijn samen naar moeder Maria gegaan om haar dank je wel te zeggen voor alles wat zij voor hen in hun leven heeft gedaan, maar hebben haar hulp en steun ook gevraagd voor de komende tijd. Na de viering was er een bliksemreceptie in de ontmoetingsruimte, want bruid en bruidegom moesten weer op tijd weg, want anders liep het feest voor de familie in de soep en dat mocht zeker op deze dag niet.

Ben en Toos dank je wel voor alles wat jullie voor onze parochie doen en wij hopen nog vele jaren samen in een goede gezondheid en met veel zonneschijn te mogen optrekken.

Toos en Ben wonen in de Residence aan de Noordhoekring.

Met zijn allen hebben we uit volle borst gezongen: **LANG ZULLEN ZE LEVEN.**

WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:



Op 29 augustus 2013 is rustig en zacht overleden **FRANCISCA HACK- LIPS**. Sinds 22 november 2002 was zij weduwe van Kees Hack. Zij overleed in de leeftijd van 83 jaar. Moeder en oma, zo schrijven de kinderen ,was een lieve, zorgzame vrouw, die

zielsveel hield van de kleine dingen van het leven. Zij was een vrouw met een groot hart, had voor iedereen een plekje ingeruimd. Zij was graag onder de mensen en voelde zich lekker als zij voor de ander kon zorgen. Zitvlees had zij niet en was altijd bezig of onderweg.

Ook in onze parochie was zij een graag geziene vrouw. Zij was een gelovige vrouw, die vooral haar geloof handen en voeten gaf. Als lid van het Marialegioen heeft zij heel veel mensen met raad en daad bijgestaan. Zij heeft vele uren, dagen en jaren voor onze parochianen zich ingezet, door een luisterend oor te zijn, door mensen daadwerkelijk te helpen die even het werk wegens ziekte niet konden doen. Zij hing dat niet aan de grote klok, maar was er ergens nood, en zij kreeg het te horen, dan was ze op haar fietsje al op weg. Jammer

dat enkele jaren geleden dit Legioen in onze parochie is opgeheven wegens gebrek aan belangstelling. Want ook nu zijn er nog voldoende hand- en spandiensten te verrichten. Mevrouw Hack heeft zich ingezet op de eerste plaats voor haar gezin, weer later voor haar kleinkinderen en voor iedereen die maar een beroep op haar deed. We mogen zeggen dat zij een leven heeft geleid dat gekenmerkt wordt door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde voor mensen rondom haar heen en ook die wat verder weg woonden, maar wel in de parochie van de Trouwlaan. Mevrouw Hack de parochie Gerardus Majella zegt u hartelijk dank voor alles wat u hebt gedaan. Wij hopen en bidden dat de goede God u mag verenigen met uw man Kees en dat jullie voor altijd gelukkig zijn bij Hem in het Vaderhuis.

Wij hebben gebeden: **DAT ZIJ MAG RUSTEN IN VREDE.**

16 oktober: feest van de H. Gerardus Majella



Gerardus Majella werd in Muro Lucano nabij Napels geboren in 1726 als zoon van een kleermaker. In 1749 meldde hij zich als lekenbroeder aan bij de Redemptoristen. Hier vervulde hij eenvoudig werk Met veel geduld verdroeg hij beledigingen.

Gerardus Majella had tijdens zijn leven veel visioenen. Ook kon hij op meerdere plaatsen tegelijk zijn. We noemen dit bilocatie. Helderziendheid en profetieën staan op zijn naam. Hij overleed in 1755 aan tuberculose. Hij was pas 29 jaar. Hij is de patroonheilige van kleermakers, portiers en zwangere vrouwen. In 1893

werd hij door paus Leo XIII zalig verklaard en in 1904 door paus Pius X heilig verklaard. Het Redemptoristenklooster in Wittem is een bedevaartsoord voor deze heilige.

In België en Nederland zijn veel kerken naar Gerardus Majella genoemd.

Nacht van de religies

Op zaterdagavond 16 november zijn veel kerken, moskeeën en synagoge van Tilburg open van 19.00 uur tot 23.00 uur. Ook onze kerk zal op die avond open zijn vanaf 20.00 uur. U kunt dan in onze kerk een kijkje nemen, een praatje maken en koffie drinken..Ook is er een boek van onze kerk te koop, waarin alle afbeeldingen van de muurschilderingen (bijbelse taferelen) zijn opgenomen en de geschiedenis van de kerk beschreven is.

Van harte welkom!

Bedevaart naar Lourdes



Van 25 april t/m 3 mei 2014 gaat de bisdombedevaart naar Lourdes.

U kunt reizen met de bus, TGV-trein, of vliegtuig. De bus vertrekt op 25 april, de trein op 26 april en het vliegtuig op 27 april. Voor alle vervoermiddelen zijn de prijzen gelijk, nl. 869 euro. Jongeren en kinderen betalen een gereduceerde prijs, nl. respectievelijk 295 euro en 204 euro.

Reis en verblijf is op basis van volpension. Tijdens de reis is er pastorale en medische begeleiding.

begeleiding.

Voor deze reis is een mooi bedevaartsprogramma opgesteld, aantrekkelijk voor jong en oud.



Bernadette

Wereldmissiemaand



Dit jaar staat de Wereldmissiemaand in het teken van Tanzania Dit Afrikaase land is ongeveer 23 maal zo groot als Nederland en heeft circa 43,6 miljoen inwoners, waarvan 40% jonger is dan 14 jaar. De eilanden en de kustregio's zijn overwegend Islamitisch. In het binnenland overheerst het christelijk geloof.



De katholieke kerk heeft daar 34 bisdommen..

De bevolking is al vanaf de zestiende eeuw in aanraking gekomen met het christendom, toen de Portugezen daar kwamen. Missionarissen van verschillende congregaties en ordes trokken toen naar Tanzania. De Lutherse en Anglicaanse kerk is er van de 19^{de} eeuw aanwezig.

De kern van het kerkelijk leven zijn de kleine christelijke gemeenschappen. Het zijn groepen van 10 tot 15 gezinnen die samenkomen om te bidden, Gods Woord te delen en te praten over elkaars zorgen.

Steun gevraagd voor **de collecte op zondag 20 oktober** voor de geloofsgemeenschappen van Tanzania.

Feest van Franciscus: 4 oktober



In een wereld van de Kruistochten, waarin vijandschap, onverdraagzaamheid en geweld tegenover de moslims de boventoon voerden, zette Franciscus zich in voor de verwerkelijking van de in het gedrang gekomen joods-christelijke waarden als vijandsliefde, zorg voor de ontheemde vreemdeling, solidariteit met alle

mensen, ook de moslims, en vredelievendheid.

Sultan Melek al-Kamil leefde van 1180 tot 1238. Hij was dus een leeftijdgenoot van Franciscus. Op jonge leeftijd had hij de verovering van Jeruzalem door zijn oom Saladin meegemaakt als een glorieuze overwinning. Dit maakte het mogelijk dat de moslims de Tempelberg in Jeruzalem konden bezoeken, de heilige plaats waar Mohamed zijn nachtreis naar de hemel had gemaakt. De plaats waar nu de Al-Aqsamoskee is gebouwd.

Aan deze sultan bracht Franciscus tijdens de vijfde kruistocht een bezoek. Twee eerdere pogingen waren mislukt.

Franciscus ging niet naar hem toe om te prediken en hem te bekeren, maar om hem vrede te wensen. De sultan maakte een diepe indruk op Franciscus. Melek al-Kamil bleek geen wreed beest te zijn, maar een vreedzaam man. Deze ontmoeting heeft een grote invloed uitgeoefend op het verdere leven van Franciscus en zijn spiritualiteit. Het kan ook ons inspireren om niet de confrontatie te zoeken met de moslims, maar de dialoog. Een boodschap ook voor vandaag.

Riet van Overbeek

*Franciscus, jij wonderlijke man,
bidt voor ons, als het kan!*

Mariaviering in Koningsvoorde



*Op dinsdag 8 oktober om 19.00 uur
is er in Koningsvoorde
een Mariaviering.*

*U allen bent daarbij van harte
welkom!*

Feesten in oktober

- 1 oktober: Kleine H Theresia
 2 oktober: H.H. Engelbewaarders
 4 oktober: H. Franciscus van Assisi
 7 oktober: H.Maria van de Rozenkrans
 15 oktober: H.Theresia van Avila
 16 oktober: H.Gerardus Majella
 18 oktober: H.Lucas, evangelist



Intenties Parochie Lidwina Gerardus Majella (kerk)

oktober		
vr. 4 okt	10.30 uur	Eerste vrijdag
za. 5 okt. zo 6 okt. dameskoor	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Anna Bogers - Schapendonk Corrie Simis, Pierre Otten Henk van de Ven Pierre Hultermans Ria en Piet van de Louw-Govers vw. trouwdag en verjaardag

di. 8 okt.	10.30 uur	Pio-morgen Jan van Lieshout
za. 12 okt. zo 13 okt. herenkoor	17.30 uur 10.00 uur	Fien Hultermans- van Hautum vw. jgt. Ineke Vugs- van Etten Ouders Vugs- Bullens vw. verj. Joke Jansen – van Tilborg Pierre Otten Ad Aarts vw. verjaardag
za. 19 okt. zo. 20 okt. dameskoor	17.30 uur 10.00 uur	Jeanne Jacobs-Vorster vw. eerste jaargetijde Ineke Vugs- van Etten Jan van Lieshout Pierre Otten
za. 26 okt. Zo 27 okt.. herenkoor	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Pierre Otten Coleta Priems-Hendriks Harrie Hultermans Frans de Regter Tonia Beerens-Vrijhoeven

Intenties in huize Koningsvoorde

Za. 5 okt.	19.00 uur	Corrie Simis Anna Bogers-Schapendonk
di. 8 okt.	19.00 uur	Mariaviering
za. 12 okt.	19.00 uur	
za. 19 okt.	19.00 uur	
za. 26 okt.	19.00 uur	

Piokapel

In september, op de tweede dinsdag, hebben we het 25jarig bestaan van de Piokapel gevierd. Elke zaterdag en op de tweede dinsdag van de maand wordt in deze kapel eucharistie gevierd. Ook worden alle kindjes hier ten doop gehouden. Een mooie en intieme ruimte en zeker in de winter erg aangenaam, omdat deze kapel gemakkelijk verwarmd kan worden. We hopen er nog lang gebruik van te kunnen maken..



Bijbeltafereel, geschilderd door Piet Gerrits.

Vrijwilligersavond.

Op **donderdagavond 10 oktober** willen we al onze vrijwilligers, die zich weer een jaar lang belangeloos hebben ingezet voor de parochie, in het zonnetje zetten. Houdt die avond dus vrij!

Misintenties voor Allerzielen

Op zaterdag 2 november worden alle overledenen herdacht in de **viering van 19.00 uur** Zoals andere jaren kunt u uw intenties doorgeven door **de lijst in te vullen** die in de oktoberweekends op de balie ligt en op zaterdagavond bij de vieringen in Koningsvoorde.

Geheugensteuntjes



wo. 2 okt.	20.15 uur	Doopvoorbereiding
do. 3 okt.	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel,
do. 3 okt.	19.30 uur	Bijbelgroep (Riet)
do. 3 okt.	20.00 uur	Bijbelgroep (Hans)
vr. 4 okt.	10.30 uur	Eerste Vrijdag
di. 8 okt.	10.30 uur	Pio-morgen
di. 8 okt.	19.00 uur	Mariaviering in Koningsvoorde
do. 10 okt.	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel,
do. 10 okt.	20.00 uur	Vrijwilligersavond
wo. 16 okt.		Feest van de H. Gerardus Majella
do. 17 okt.	10.00 uur	Koffie-ochtend
do. 17 okt.	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel,
do. 24 okt.		Geen aanbidding
vr. 25 okt.	12.00 uur	Redactie 'De Brug'
do. 31 okt.	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel

De vogelpreek van Franciscus

Franciscus wordt vaak afgebeeld met dieren om zich heen. En vooral de vogels zijn daarbij erg populair. Hij staat natuurlijk bekend als dierenvriend. Zijn feestdag (4 oktober) is sinds jaar en dag *Werelddierendag*. De vogels hadden een eigen plekje in het hart van deze Troubadour van God. En dat wordt duidelijk in de vogelpreek.



Hoe Franciscus tot de vogels preekte en hem dat grote vreugde schonk

Op een dag was Franciscus met een groep broeders op tocht door het dal van Spoleto. Ze kwamen in de buurt van Bevagna. En daar zagen ze op een plek een grote menigte vogels van allerlei pluimage bijeen; duiven, kraaien, kauwen, maar ook zangvogels met een heerlijk lied in de keel. Franciscus werd altijd opgetogen als hij vogels zag of hoorde. Voor hem waren ze boodschappers van God. Als hij een leeuwerik op zag vliegen die zijn lied ten beste ging geven, kwam het hem voor alsof het zijn ziel was die daar boven het korenveld de lof zong van de Schepper. De kraai was voor hem ook een grote vriend

De vogelpreek in de visie van Giotto

omdat die met zijn gekras hem wakker hield zodat hij niet wegsufte in het gebed. Zo had iedere vogel voor hem een diepe betekenis. Toen Franciscus die vogels daar bij Bevagna samen zag, was het net of ze op hem stonden te wachten. Hij stapte op hen af en groette hen op de manier waarop hij altijd groette: 'de Heer geve jullie vrede'. Tegelijk vroeg hij zich verbaasd af, waarom de vogels niet wegvlogen, zoals ze anders altijd doen. Een grote vreugde welde in hem op en vriendelijk vroeg hij hun om naar het woord van God te luisteren. Daarna sprak hij hen een tijdje toe en eindigde zijn gesprek met de woorden: "Mijn broeders en zusters, vogels, jullie brengen grote lof aan jullie Schepper en jullie zullen Hem altijd van harte beminnen. Hij is het immers, die jullie veren gaf om je te kleden en vleugels om te vliegen en alles wat jullie nodig hebben. Onder de schepselen gaf Hij jullie een ereplaats en wees jullie de vrije, zuivere lucht als verblijfplaats aan. Zaaïen doen jullie niet, evenmin als maaien. Maar dat is ook niet nodig. Want zonder dat jullie er iets voor hoeven te doen beschermt Hij jullie en regelt Hij alles voor jullie." Toen begonnen die vogels - het verhaal heb ik van hemzelf en de broeders, die bij hem waren - op wonderlijke manier op hun eigen wijze hun vreugde te uiten: ze rekten hun halzen, strekten hun vleugels uit, openden hun bek en keken naar hem. Hij wandelde daarna wat tussen hen rond, terwijl hij met zijn habijt langs hun kopjes en lijfjes streek. Tenslotte zegende hij hen, maakte een kruistek en gaf ze verlof om weg te vliegen. Vol vreugde ging Franciscus met zijn gezelschap verder en dankte God.

Maar Franciscus vond ook dat hij tekort geschoten was.
 Vroeger immers had hij nooit voor vogels gepreekt,
 terwijl nu bleek, met hoe grote eerbied
 ze luisterden naar het woord van God.
 Vanaf die dag spoorde hij vol ijver alle levende wezens aan,
 of ze nu in de lucht, op aarde of in het water leefden,
 of ze nu zintuigen hadden of niet,
 vol vreugde hun Schepper te beminnen en Zijn lof te verkondigen



.....en tot de vissen.

Als de vissen gevangen waren en Franciscus zag zijn kans schoon dan wierp hij hen terug het water in en waarschuwde hij hen zich niet nog eens te laten beet nemen. Eens zat hij aan een haventje van het Rieti-meer toen een visser een grote vis gevangen had en hem aan Franciscus overdroeg. Die ontving de vis in blijdschap en dankbaarheid, noemde hem zijn broeder en, nadat hij de vis in het water naast het vissersbootje had uitgezet, zegende hij hem. Franciscus zelf verzonk in gebed - en de vis bleef maar in het water naast de boot spelen, totdat Franciscus zijn gebed beëindigde en de vis uitdrukkelijk verzocht verder te zwemmen.

Naar 'Celano'.

Belangrijke gegevens

Pastorale zorg:
 diaken J.Vugs
 tel. 06-22453361



Secretariaat Locatie: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55
 Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties,
 aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
 zo. 10.00 uur in de kerk, daarna koffie.
 tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
 eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, daarna koffie.

Financiën:

giro 106.88.20, bank 1712.00.217
 t.n.v. Parochie De Goede Herder Tilburg;(locatie Gerardus Majella)

Parochieblad "De Brug"

Kopij **vóór 20 oktober** middels e-mail adres:
 Pastoraat @hlgm.nl (e-mailadres van de kerk) of in brievenbus van
 de kerk.
 website: www.hlgm.nl
 Adres secretariaat: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

Redactie Parochieblad "De Brug"

Maria Kolen
 Riet van Overbeek