



**Op de drempel**

Mijn God,  
als ik op de drempel sta  
en alles achterlaat wat  
mij op aarde dierbaar is,  
geef mij het uitzicht op Uw licht  
en raak mij met Uw liefde aan;  
dat ik gelokt, verwarmd, vervuld  
durf verdergaan.

Als ik doodmoe op de drempel sta,  
achter mij de aarde  
en het leven dat ik leefde,  
en vóór mij, onbekend, onzichtbaar,  
het leven dat mij wacht,  
wees Zelf mijn gids  
en neem mij bij de hand.

Als ik op de drempel sta  
mijn God, laat ik dan  
in Uw hand mijn hand mogen leggen,  
dan zal mijn dood geboorte zijn.

*Uit: Tot overblijft wat echt is: jij – Hans Stolp*

**Kindernevendienst:  
op zondag 4 november om 10.00 uur**

\*\*\*\*\*

**Koffieochtend:  
op donderdag 22 november  
om 10.00 uur**

\*\*\*\*\*

**Aanbidding in de Piokapel:  
Elke donderdag  
van 16.00 uur tot 17.00 uur.**

# November



Weer is de klok teruggezet,  
weer zitten we in het “normale” dagritme,  
weer worden we op de broosheid van ons leven geduwd,  
weer mogen we ervaren dat het leven nog steeds  
naar eenvoud vraagt.  
Maar wat is dan eenvoud?

Het is eenvoudig om gelukkig te zijn:  
je moet alleen maar de anderen een stukje geluk geven,  
een glimlach laten zien,  
laten voelen dat zij er zijn  
en zij veel, heel veel voor jou betekenen.

Het is eenvoudig een beetje hemel te zien:  
je moet alleen de wolken wegtrekken voor de anderen,  
en je ziet de lucht voor jezelf opengaan  
en de zon breekt door bij jezelf.

Het is eenvoudig om tevreden te zijn:  
je moet slechts vrede nemen met de grenzen van je portefeuille,  
met de trekken van jouw zijn,  
met wat je handen kunnen dragen  
en nog meer wat je handen kunnen geven.

Heel veel kracht in de komende tijd,

Hans Vugs  
Diaken pastor.

## In de afgelopen periode zijn gedoopt:



Op zondag 30 september 2012 werd de hele Piokapel gevuld met allemaal blijde mensen, die gekomen waren om **BRITNEY LAUWERIJSSEN** welkom te heten in onze parochiegemeenschap. Voor velen van het gezin was het al de derde keer dat zij bijeen kwamen dit jaar voor de doop van een familielid. Met Britney kwamen natuurlijk haar papa en mama, Jan Heij en Samantha Lauwerijssen, haar peetoom Hans Heij en peettante Nathalie van Oosterwijk, opa's en oma's en heel veel grote en kleine mensen mee. Nadat zij heel plechtig het kruisteken van Jezus had ontvangen kreeg zij ook een kruisje van mama en papa, peetoom en peettante, opa's en oma's. Van haar vriendjes kreeg ze met heel veel liefde een kusje. Nadat we allemaal spannend geluisterd hadden naar het verhaal van Jezus en samen gesproken hadden over wat we allemaal nodig hebben bij de doop, hebben papa en mama, peetoom en peettante en alle kinderen samen een dak gemaakt boven Britney en de goede God gevraagd haar in het leven te beschermen. Bij de doop kreeg zij de namen Britney Brigitte en zo blijft zij geen eenling, maar is verbonden met heel de familie. Nadat zij een kruisje had ontvangen met Chrisma-olie, kreeg zij natuurlijk ook de doopkaars. Deze werd door peetoom aangestoken aan de grote Paaskaars, de kaars dat wij voor altijd verbonden zijn met de verrezen Heer Jezus Christus. Maar Britney liet ook alle kinderen delen in dat heerlijke licht van Jezus en allemaal kregen ze een brandend kaarsje. We hebben samen het Onze Vader gebeden en zijn toen in een grote stoet naar moeder Maria gegaan. We hebben haar in het licht gezet en dank je wel gezegd en natuurlijk gevraagd dat zij Britney en ons allen mocht beschermen op onze levensweg. Ook de doopklok hebben we geluid. Britney woont met haar papa en mama in de Rembrandtstraat 15.

Op de eerste zondag van oktober en wel op 7 oktober, hadden we een hele bijzondere doop, want **LISA SLOOTMAEKERS** en haar papa en mama Raymond Sloomackers en Samantha Hobbelen en haar grote zus Amber, waren helemaal uit Maastricht gekomen om hier gedoopt te worden. Nu zul je zeggen, kan dat niet in Maastricht, natuurlijk, maar heel de familie en die is heel groot, woont in Tilburg, bovendien is de opa van Samantha enige jaren geleden vanuit onze kerk ten grave gedragen, en binnenkort hopen ook zij naar Tilburg weer terug te keren. Redenen te over om nu in de Gerardus Majella kerk gedoopt te worden. De grote kerk was dan ook aardig gevuld. Met Lisa en haar ouders waren natuurlijk ook haar peetoom en peettante gekomen, Djoey Hobbelen en Aline Oeijen en opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel kindjes. Iedereen deed mee en luisterden naar het verhaal van Jezus. Maar de kinderen hadden wel moeite om in die grote kerk het doopwater te vinden, maar met enig geduld zijn we er bij terecht gekomen. Bij de doop ontving Lisa de namen: Lisa, Helena, Francisca, Adeline, namen die verwezen naar mensen die heel begaan zijn met de toekomst van Lisa. Gewapend met het vuur van Jezus zijn we in een lange stoet naar Maria gegaan en hebben gebeden om bescherming van onze hemelse Moeder Maria. Natuurlijk hebben we het lang zal zij leven gezongen en hebben de doopklok geluid, zodat ook de paters op de Korvelseweg wisten: er is weer een kindje gedoopt. Lisa woont met haar grote zus en haar ouders in de Mondragonstraat 1 in Maastricht.

Op diezelfde zondag werd de Piokapel gevuld met de familieleden van **MILA WEEL**.

Mila werd begeleid door haar papa en mama Jeffrie van de Put en Mariska Weel, haar peetoom en peettante Patrick Weel en Sherreldine Melfor, haar opa's en oma's, haar ooms en tantes en neefjes en nichtjes. Pap en mama hebben plechtig beloofd om er steeds voor Mila te zijn en haar met raad en daad bij te staan. Peetoom en peettante hebben beloofd dat Mila te allen tijde welkom is bij hen en dat zij nooit eerst een afspraak hoeft te maken. Ze mag altijd bij hen binnen. En de aanwezige kinderen hebben beloofd, dat als Mila groter gegroeid is, dat zij dan met hen mee mag spelen en de

jongens hebben zelfs gezegd, dat ook Mila best eens tegen hun voetbal mag trappen.

Mila werd gedoopt met de naam Amelia, een naam van de mama. Alle kindjes vonden de doopkaars, die Mila kreeg een mooie kaars. De peetoom heeft die aan de grote kaars van Jezus aangestoken en Mila heeft aan alle kinderen die er waren een beetje van dat vuur doorgegeven. In een grote opstoet zijn we toen naar Moeder Maria gegaan en hebben gevraagd om Mila en ons allemaal op onze levensweg te begeleiden. Zoals op elk feest hebben we het lang zal zij leven gezongen en natuurlijk met heel veel liefde en geweld de doopklok geluid.

Mila woont met haar ouders in de Hesperenstraat 65.

Op zaterdagmiddag 13 oktober 2012 kwamen heel veel mensen, groot en klein, met **ZOË VOS** naar onze kerk. Papa en mama Peter en Nicole Vos – Robeerst, samen met peetoom en peettante Mike Robeerst en Jolanda Vos, met opa's en oma's en zelfs met overgrootvader en overgrootmoeder, en veel familieleden. En dan mogen we ook weten dat Zoë het vierde kind in de lijn van het vrouwelijke geslacht is. Zo waren bij de doop vier geslachten bij elkaar. Een hele bijzondere gebeurtenis. De papa en mama hadden een heel mooi doopboekje gemaakt, met zelfs foto's er in, zodat de kleine Zoë steeds omringd wordt door haar ouders. Een heel bijzonder moment was het voor de hele familie toen Zoë van haar ouders, peetouders, opa's en oma's en de grootouders een kruisje kreeg. Het werd met liefde en aandacht gegeven. Daarna kwamen de kinderen dubbel aan hun trekken, want het verhaal van Jezus was speciaal voor hen en de uitleg van de doop ook. Ze deden allemaal goed mee en omringden Zoë van alle kanten. Toen Zoë gedoopt was, kreeg ze een kruisje met olie, werden haar oren, ogen, neusje en mond gezegend. De doopkaars werd door Mike aangestoken en alle kinderen kregen van dat vuur van Jezus. Met allen zijn we toen de grote kerk ingegaan en hebben ons lichtje tot bij Maria gebracht en haar gebeden dat zij Zoë en ons allen wil begeleiden op onze levensweg.

Zoë woont met haar papa en mama in de Megenstraat 49.

Op zondag 14 oktober kwam **ROANO DINGEMANS** met zijn grote zus Diony, met zijn papa en mama Christian Dingemans en Nancy Ruijsch, met zijn peetoom en peettante Mitchel en Daisy van den Berg, met opa's en oma's en heel veel grote en kleine mensen naar onze kerk. Onze dopeling, geboren op 14 oktober 2009, kwam zelf aan de hand van papa en mama de kerk binnen lopen. Bij alles wat er gebeurde tijdens de doop, wist hij ons steeds een bevestigend antwoord te geven, hij was het er helemaal mee eens. Onze dopeling kon helemaal genieten van het verhaal van Jezus en was er helemaal bij betrokken. Hij ging op zijn beurt ook keurig netjes bij zijn opa's en oma's een kruisje vragen, en natuurlijk kreeg hij dat met heel veel liefde en plezier. Toen hij gedoopt werd, klom hij op de stoel, ging boven de doopvont hangen en ik kon het doopwater keurig over zijn voorhoofd laten lopen. Natuurlijk hoefde hij niet te huilen, ondanks dat het doopwater wel heel koud was. Hij mocht met zijn peetoom de doopkaars aansteken en heeft het ook uitgedeeld aan alle aanwezige kinderen. Voorop liep hij met zijn doopkaars in een lange stoet naar Maria. Hij bleef hem keurig vasthouden en nadat we gebeden en gezongen hadden, blies hij de kaars uit en heeft als eerste de doopklok geluid. Er waren er voldoende die het hem na wilden doen. Roano woont met zijn grote zus en hun ouders in de Generaal Hertzogstraat 10.

Ook op diezelfde zondagmiddag kwamen **RONJA DE WIT** met haar grote broer Rowan en met haar papa en mama Johan de Wit en Rachel de Groot naar onze kerk. Natuurlijk heeft zij ook aan haar peetouders Juke Elzinga en Jacoline Elzinga – de Groot gevraagd om mee te gaan. Opa's en oma's en vele vrienden waren ook gekomen. Rowan had heel goed geholpen bij de doop. Rowan had zijn doopkaars ook aangemaakt met hulp van zijn peetouders. Hij keek later wel enigszins verbaasd, dat zijn zusje ook zo'n zelfde kaars kreeg. Toen Ronja gedoopt werd kreeg zij de namen: Ronja Anna Gerdina. De naam Ronja moest horen bij Rowan en het waren verder de doopnamen van papa en een van de grootouders. De peettante Jacoline had een mooie wens voor haar petekind, een gedicht die mensen raakte tot in het diepst van hun hart. Toen de kinderen ook een vuurtje van Ronja hadden gekregen, zijn we in een lange rij naar Moeder Maria gegaan en hebben daar gebeden en

gezongen. Rowan was de eerste die de doopklok luidde en daarna volgden er nog velen.

Ronja woont met haar broer en haar ouders in de Kettingstraat 10.

Daarna werd de Piokapel overvol bezet door **GYLANA VAN DE WOUW** en allen die met haar meegekomen waren. Uiteraard haar ouders Roy van de Wouw en Nelleke Hoevenaar, haar peetooms en peettante: John Hoevenaar, Andrew van de Wouw en Petra Hoevenaar, opa's en oma's en heel veel vrienden. Ook Gylana kreeg het teken van Jezus Christus en daarna ook van papa, mama, peetooms peettante en opa's en oma's. Van heel veel vriendjes en vriendinnetjes kreeg zij een kusje. Jammer genoeg gingen er tijdens de viering een aantal mensen uit de kapel, want die dachten dat zij op straat stonden of op de markt. Toen daar iets over gezegd werd, stapten zij op. Met de aanwezigen hebben we geluisterd naar het verhaal van Jezus, hebben we verteld over het water, de kaars en de olie. Ook papa en mama hebben plechtig beloofd om Gylana steeds met hun zorg en aandacht te omringen. En de beide peetooms en peettante hebben tegen Gylana gezegd: meid je bent te allen tijde bij ons van harte welkom. De deur staat steeds voor jou open.

Gylana kreeg bij de doop de namen: Gylana Andrea, Johanna, Petronella. Namen van haar peetouders en zo is zij verbonden met heel veel mensen. Nadat Gylana een kruisje met heilige Chrisma-olie had ontvangen, kreeg zij ook haar doopkaars, die aangestoken werd aan de grote kaars van Jezus Christus. Gylana was meteen zo blij, dat zij dat licht verspreidde bij al haar vriendjes en vriendinnetjes. Toen gingen we in een lange rij naar Moeder Maria, en hebben haar gebeden dat zij steeds voor Gylana en ons allen een moeder wil zijn, die ons met haar liefde en begrip omringt. Toen werd er gezongen en de doopklok geluid. Ja zij zijn er nu zelf eens bij als zij op zondag die klok horen klinken.

Gylana woont met haar ouders in de Kaap Koloniestraat 11.

Op zondag 21 oktober 2012 kwamen we met **ANOUK BASTERS** en haar familie samen in de Piokapel. Anouk kwam met haar papa en mama, Martin en Elvira Basters - van der Linden, met haar grote broer, met haar peettantes Claudia en Rebecca van der Linden, met opa's en oma's en veel grote en kleine mensen. Papa en mama

hadden op 2 juni 2006 in de kerk van de H. Antonius van Padua, Korvelse kerk, elkaar het ja- woord gegeven. Zij hebben dat woord zichtbaar gemaakt in hun huwelijkskaars, die Martin vandaag weer eens opnieuw heeft aangemaakt. Martin en Elvira hadden destijds de opdracht gekregen om dat licht door te geven. Ook Thomas had zijn doopkaars meegebracht en samen met zijn peettante heeft hij die kaars ook weer eens aangemaakt. Papa en mama hebben aan Anouk beloofd, dat zij haar altijd met raad en daad zullen bijstaan en haar zullen begeleiden op haar weg naar zelfstandigheid. En de beide trotse peettantes waren het helemaal met haar eens: zij mag te allen tijde bij hen komen, ze hoeft met haar gsm'etje geen afspraak te maken, de deur staat voor haar altijd open. En ook de aanwezige kinderen hebben beloofd om met haar te spelen als ze straks groter gegroeid is. De aanwezige kinderen deden goed mee en ware heel betrokken op wat er allemaal ging gebeuren. Ze keken hun ogen uit toen het doopwater over het hoofdje van Anouk liep. Ze waren wel van mening dat het water best koud was. Ook kreeg Anouk een mooi nieuwe doopkaars en een van de peettantes heeft die namens haar aan de kaars van Jezus Christus aangemaakt. Daarna zijn we aan alle jonge mensen het licht van Jezus door gaan geven. In een hele lange processie zijn we door de grote kerk naar het beeld van Maria gegaan. Papa heeft daar de doopschelp op het rek gezet en hebben we gebeden, gezongen en ja hoor, ook de doopklok geluid. Anouk woont met haar grote broer Thomas en met hun ouders in de Oerlesestraat 15.

Wij hebben samen gezongen: **lang zullen ze leven**



9

*90 jaar Gerardus Majellakerk*

# Uitnodiging



# 1922 - 2012

10

*90 jaar Gerardus Majellakerk*

Met vreugde, maar ook met enige trots, delen wij u mede dat op 2 december 2012 de parochiegemeenschap rond de Gerardus Majella kerk haar 90 jarig bestaan viert.

Wij willen God dank zeggen en doen dit samen met onze bisschop Mgr. A.L.M. Hurkmans, bisschop van Den Bosch, in een pontificale Eucharistieviering die om 10.00 uur begint.

Na de Eucharistieviering zal het gedenkboek van onze Gerardus Majella kerk, als eerste aangeboden worden aan de bisschop.

Daarna zal er in de ontmoetingsruimte van onze kerk een receptie zijn, waarbij onze parochianen elkaar kunnen gelukwensen onder het genot van een kopje koffie en een glaasje.

Wij nodigen u hierbij van harte uit.

Mede namens J. Miltenburg, pastoor  
J. Vugs, diaken

De feestcommissie.



Locatie Gerardus Majella, Wassenaerlaan 32 5021 VS Tilburg



### Intenties in de Gerardus Majellakerk

<b>november</b>		
do. 1 nov.	19.00 uur	<b>Allerheiligen</b>
vr.. 2 nov. Gemengd koor	19.00 uur	<b>Allerzielen</b> We gedenken de overledenen van het afgelopen jaar en alle opgegeven intenties
za. 3 nov. zo. 4 nov. dameskoor	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Drik Berkhof Hein Libregts
za. 10 nov. zo. 11 nov. Herenkoor	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs-van Etten Ouders Kahlman- Vromans Hein Libregts Mevr. Kahlman –Vromans vw. 1 <sup>ste</sup> jaargetijde



		Netsie Smits-v.d. Steijlen vw. verjaardag Marcel Murmans Fien Hultermans- van Hautum Piet van Loon
di. 13 nov.	10.30 uur	<b>Pio-morgen</b>
za. 17 nov. zo 18 nov. Dameskoor	17.30 uur 10.00 uur	Familie de Rooij Ans v.d. Weide- van Boxtel Ineke Vugs-van Etten Hein Libregts
za. 24 nov. zo. 25 nov. Herenkoor	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs-van Etten Fien Hultermans-van Hautum Hein Libregts
<b>Intenties in Koningsvoorde</b>		
do. 1 november Lidwinakoor	19.00 uur	Jan van Mierlo
vr.. 2 november Koningsvoordekoor	19.00 uur	We gedenken de overledenen van het afgelopen jaar en noemen de namen van alle opgegeven intenties
za. 3 november	19.00 uur	Hein Libregts
za. 10 november Lidwinakoor	19.00 uur	Hein Libregts
za. 17 november	19.00 uur	Familie de Rooij Ans v.d. Weide-van Boxtel Hein Libregts
za. 24 november Lidwinakoor	19.00 uur	Hein Libregts

13

*90 jaar Gerardus Majellakerk*

## Geheugensteuntjes



do.. 1 nov.	19.00 uur	Allerheiligenviering in kerk en Koningsvoorde
vr. . 2 nov.	19.00 uur	Allerzielenviering in kerk en Koningsvoorde
zo. 4 nov.	10.00 uur	Kindernevendienst
ma. 5 nov.	10.00 uur	Pastorale Werkgroep
do. 8 nov.	20.00 uur	Vrijwilligersavond
di. 13 nov.	10.30 uur	Pio-morgen
do. 15 nov.	19.30 uur	Bijbelgroep ( Riet)
di. 20 nov.	14.30 uur	Feestmiddag in Koningsvoorde
do. 22 nov.	10.00 uur	Koffie-ochtend
do 22 nov.	20.00 uur	Bijbelgroep 2006 (Hans)
vr. 23 nov	12.00 uur	Redactie 'De Brug'

## Allerheiligen/Allerzielen



Z. Peerke  
Donders



H. Theresia



H. Pater Pio



H. Franciscus



H. Gerardus  
Majella

De katholieke kerk kent al sinds de eerste jaren van het christendom vele martelaren. Martelaar was de bijzondere eretitel voor degene die gedurende de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk hun trouw aan het christelijk geloof met de dood moest bekopen. Oorspronkelijk werden ze gezamenlijk herdacht. In 732 werd de naam martelarenfeest door paus Gregorius III veranderd in Allerheiligen. De groep

14

*90 jaar Gerardus Majellakerk*

werd toen uitgebreid met gelovigen die door hun leven een bijzondere getuigenis hebben afgelegd van hun geloof in Christus. Op Allerzielen gedenken we de overledenen, ook hen mogen we heiligen noemen. Daarom kunnen we deze twee feestdagen gerust in elkaar schuiven en er één viering van maken.

## Enkele feesten in november

1 november: Allerheiligen

2 november: Allerzielen

### 3 november: H. Hubertus



Hubertus was een zoon van de hertog van Aquitanië en leidde een werelds leven. Op Goede Vrijdag van het jaar 683 ging hij op jacht, hoewel dat een zeer oneerbiedige activiteit was op die dag. Hubertus bespeurde een groot hert, en joeg er achteraan met zijn honden. Toen hij het hert bijna te pakken had en het dier zich naar hem toekeerde wilde hij het neerschieten.

Op dat moment verscheen er een lichtend kruis tussen het gewei. Een stem zei hem naar Lambertus van Maastricht te gaan. Sint Hubertus staat nu bekend als patroonheilige van de jacht.

Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeropen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde *hubertusbrood* (*hupkesbrood*) gezegend. Het zou helpen tegen hondsdolheid.

Zijn naamdag is 3 november.

### 7 november: H. Willibrordus



Willibrord werd in 658 in Echternach geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis als oblaat toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij York

15

90 jaar Gerardus Majellakerk

in Engeland, voordat zijn vader zelf als kluizenaar ging leven. In Ripon groeide Willibrord op onder invloed van Sint-Wilfridus (Egbert), de bisschop van York. Wilfrid verzette zich tegen de toen heersende Keltische-katholieke traditie en was een voorstander van de Romeinse ritus. Op zijn 20e vertrok Willibrord naar Ierland. In de Abdij van Rathmelsigi onderwierp hij zich aan een regime van strenge tucht. Tien jaar later, hij was toen 30 jaar oud, werd hij daar in 688 tot priester gewijd. In 690 reisde Willibrord met elf of twaalf gezellen naar Friesland om daar de boodschap van Christus te verkondigen. Door Paus Sergius I werd hij vijf jaar later tot aartsbisschop van de Friezen gewijd en ging in Utrecht wonen. Hij stierf op 81-jarige leeftijd en werd op zijn verzoek in Echternach begraven. Hij is de patroonheilige van de Nederlandse kerkprovincie.

### 17 november: Elisabeth van Thüringen



Zij is een populaire heilige in de Rooms Katholieke kerk. Ze werd in 1207 geboren in Hongarije. Op 4-jarige leeftijd werd ze al uitgehuwelijkt en opgenomen in het gezin van haar toekomstige echtgenoot. In 1221, pas 14 jaar oud, trad ze in het huwelijk met Lodewijk IV van Thüringen. Ze was zeer begaan met de armen en bakte voor hen broden, tegen de zin van haar man. Op een dag werd ze betrappt, maar de legende vertelde dat in plaats van broden ze rozen onder haar schort verborg. Aan haar huwelijk komt een einde doordat haar man tijdens een kruistocht sterft aan de pest. Ze weigert een tweede huwelijk met haar zwager en

verliest daardoor ook haar kinderen en ook al haar bezittingen.

Ze wordt lid van de derde orde van Franciscus en liet een Franciscaans ziekenhuis bouwen nabij slot Marburg. Daarom zijn later vele ziekenhuizen gebouwd in haar naam kregen, zo ook een Tilburgs ziekenhuis.

16

90 jaar Gerardus Majellakerk



Ze stierf op 24-jarige leeftijd in slot Marburg op 17 november 1231. In 1235 werd ze door paus Gregorius IX heilig verklaard.

### 21 november: Maria Presentatie



Op het feest van de **Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de tempel** of **Maria Presentatie** viert de Kerk dat de ouders van Maria haar opdroegen in de tempel. Daarmee viert de Kerk dat Maria, vervuld van de heilige Geest, vanaf haar Onbevleete Ontvangenis geheel aan de Heer was toegewijd. Het feest is niet gebaseerd op Bijbelse geschriften maar op het Proto-Evangelie van Jacobus. Daarin wordt verhaald dat Joachim en Anna uit dankbaarheid voor haar miraculeuze geboorte Maria toewijden aan God in de tempel, waar ze bleef tot haar puberteit. Het is in de katholieke kerk een gedachtenis die valt op 21 november.

### 22 november: H. Cecilia



Ze is een Romeins martelares en stierf in 230. Haar geboortejaar is ons niet bekend. Als jong meisje werd ze gedwongen te trouwen met Valerianus. Ze vond troost in de muziek. Beide zijn de marteldood gestorven tijdens een christenvervolging. Veel muziekverenigingen en koren hebben haar als patrones en vieren nog steeds haar feestdag op 22 november.

17

*90 jaar Gerardus Majellakerk*

### Wij hebben uit handen moeten geven:



Op dinsdag 25 september 2012 is te midden van allen die haar lief zijn rustig in geslapen **BETSIE RIJNEN – VAN HEESWIJK**. Zij werd op 19 februari 1919 te Oirschot geboren en al op 8 jarige leeftijd emigreerde zij met haar familie, vader, moeder en 9 kinderen naar Curaçao. Toen zij zo oud was dat zij naar de Middelbare school moest, verhuisde zij alleen naar Nederland. Zij kwam in een internaat en in de vakantie was zij bij familie hier in Nederland, want in zo'n korte tijd kon je niet op en neer. Toen zij na 4 jaar haar MULO diploma had behaald, gaat zij weer naar Curaçao. Kort voor het uitbreken van de 2<sup>de</sup> Wereldoorlog komt zij weer terug en ontmoet zij haar Toon, waarmee zij in het huwelijksbootje stapt. Ze worden verblijd met drie kinderen. Betsie was een vrouw van weinig woorden en voelde zich het prettigste bij haar kinderen en kleinkinderen.. Zij was heel creatief, had een groot gevoel voor humor en stond tot op hoge leeftijd klaar voor de ander. Zij heeft de mooie leeftijd van 93 jaar mogen halen. Zij woonden met haar man in Koningsvoorde, mar enkele jaren geleden is haar Toon overleden en bleef zij alleen achter in Koningsvoorde. Zij was haar kinderen en kleinkinderen heel dankbaar dat die har tot op het einde van haar leven hebben begeleid.

Wij hebben gebeden: **Dat zij mag rusten in vrede.**

*Sterven doe je niet ineens,  
maar af en toe 'n beetje  
en alle beetje die je stierf,  
't is vreemd, maar die vergeet je,  
het is je dikwijls zelfs ontgaan,  
je zegt ik ben wat moe,  
maar op 'n keer dan ben je aan  
je laatste eindje toe.*

18

*90 jaar Gerardus Majellakerk*

## Feest in Koningsvoorde

Al in de vorige nummers van 'De Brug' hebben we hier over geschreven. Er schijnt enige verwarring over geweest te zijn. Aanvankelijk was dit door ons gepland op 16 oktober, de feestdag van de H. Gerardus Majella. Vanwege de herfstvakantie moest er een andere dag komen. Dit is geworden op **dinsdagmiddag 20 november**.

Samen danken we God voor de negentig jaar dat onze parochie bestaat. Veel veranderingen heeft de gemeenschap, maar ook de kerk gekend. Minder mensen zien we op zondag, maar wel en gezellige ontmoetingsruimte om samen koffie te drinken.

Op 20 november zullen we er over vertellen en wat beelden laten zien.

Onder het genot van een kopje koffie en een hapje en een drankje praten we wat na en gaan vol goede moet verder, op weg naar de honderd!



***November warm en fijn,  
het zal een strenge winter zijn.***

19

*90 jaar Gerardus Majellakerk*

## Belangrijke gegevens

**Pastorale zorg:**  
diaken J.Vugs  
tel. 06-22453361



**Secretariaat locatie Lidwina Gerardus Majella**  
Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55  
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.  
Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz. Dit is ook mogelijk door formulier op onze website in te vullen.

### Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

### Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel  
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.  
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen  
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel  
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna koffie.

### Financiën:

giro 106.88.20, bank 1712.00.217  
t.n.v. Parochie De Goede Herder Tilburg ( locatie Lidwina Gerardus Majella)

### Contactblad "De Brug"

Kopij **vóór 20 november** middels e-mail adres:  
[pastoraat@hlgm.nl](mailto:pastoraat@hlgm.nl), of in brievenbus van de kerk.  
website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)  
Adres kerk: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

### Redactie Contactblad "De Brug"

Maria Kolen, Jos Peeters  
Riet van Overbeek

20

*90 jaar Gerardus Majellakerk*