



Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Inzamelingsactie kleding Mensen in Nood 10 mei 2014 10:00 tot 12:00 uur</p>	<p>Donderdag 22 mei 2014 Koffie ochtend 10:00 tot 12:00 uur</p> 
<p>Kindernevendienst 4 mei Moederdag Maria de Moeder van Jezus 10:00 uur</p> 	<p>Aanbidding in de Pio-kapel: donderdag 8, 15 en 22 mei van 16:00 tot 17:00 uur,</p> 

MARIA, BID VOOR ONS.

Maria, moeder van de Heer, maar ook onze moeder
wij vragen u om uw voorspraak bij de Heer:
want Hij kan u, zijn moeder, niets weigeren.

Bid voor ons: dat wij vaster gaan geloven;
bid voor ons: dat wij met meer liefde dienstbaar zijn;
bid voor ons: dat wij ons niet afsluiten voor de nood van andere mensen;
bid voor ons: dat ons hart ons wijsheid leert;
bid voor ons: dat we veel meer blijdschap uitstralen;
bid voor ons: dat de vrede van Christus in ons mogen wonen;
bid voor ons: dat wij onderkennen wat onze Heer Jezus Christus van ons verlangt;
bid voor ons: dat wij eens komen in het eeuwig heil van onze Schepper.

Mogen wij dit gebed
in de komende maand steeds weer
op verloren ogenblikken bidden.

Een mooie Maria-maand, toegewenst

Hans Vugs,
Diaken-pastor.



UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT:

Op zondag 23 maart 2014 is door het H. Doopsel **PRESLIE VAN DEN RIJT** in onze parochiegemeenschap opgenomen. Met zijn papa en mama Jeffrey van den Dungen en Samantha van den Rijt, met zijn peettantes Tamara Pigmans en Nicolle Treffers, met heel veel vriendjes en vriendinnetjes, waren zij naar onze Pio-kapel gekomen. Nadat hij het kruisteken van Jezus op zijn voorhoofd, zijn mond en in zijn hartje had ontvangen, kreeg hij van zijn papa en mama, zijn peettantes ook datzelfde teken op zijn voorhoofd. Van heel veel vriendjes en vriendinnetjes kreeg hij een kusje. Zijn peettantes hebben heel duidelijk tegen hem gezegd, dat hij altijd bij hen welkom is en dat hij bij hen graag zijn verhaal en hun raad mag komen vragen. Hij hoeft niet van tevoren een afspraak te maken. Bij de doop kreeg Preslie de namen Preslie, Franciscus, Antonius en daarmee geven zijn ouders aan dat Preslie geen eenling is, maar met heel veel mensen is verbonden. In een hele lange stoet zijn we allemaal naar Moeder Maria gegaan en hebben haar gebeden dat zij op Preslie en op ons allen wil letten en ons allemaal wil begeleiden op onze weg door het leven.



Preslie woont met zijn ouders in de Generaal Smutslaan 714.

Op zaterdag 12 april 2014 werd onze Pio-kapel overbevolkt door de familie van **MILANA ADRIAANSEN**. Met haar waren natuurlijk haar papa en mama Christian Adriaansen en Ilona Lier, haar oudere zus Celina, haar peetooms Cor Lier en Kees Adriaansen, haar opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes meegekomen. De beide peetooms hebben haar plechtig verzekerd dat zij

altijd bij hen welkom is, dat zij voor haar altijd zullen klaar staan, al is het midden in de nacht. Ook de aanwezige jongens en meisjes hebben tegen Milana gezegd dat als zij straks groter gegroeid is, dat zij dan ook met hen mee mag spelen, ja de jongens hebben gezegd, dat zij zelfs tegen hun voetbal mag schoppen. De grote kinderen hebben Christian en Ilona beloofd, dat als ze eens geen oppas hebben voor Milana en Celine dat zij dan hun mogen bellen en komen zij oppassen. Bij haar doop kreeg Milana de namen Milana, Johannes, Cornelis, beide namen van haar papa en daarmee is zij met heel veel mensen verbonden. Na haar doop heeft haar peetoom haar doopkaars aangemaakt aan de Paaskaars en heeft zij aan alle kinderen een beetje van haar nieuwe licht doorgegeven. In een grote optocht zijn we naar Moeder Maria gegaan en hebben haar hulp en steun gevraagd. Uiteraard hebben we het lang zal zij leven gezongen en de doopklok geluid.

Milana woont met haar zus en papa en mama in de Lijsterstraat 11.

Met zijn allen hebben we gezongen:
LANG ZULLEN ZE LEVEN.



WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:

Op 21 maart 2014 is te midden van allen die hem lief zijn zacht en kalm overleden: **HENK VAN LOON** echtgenoot van Nel van Trier. Henk mocht 66 jaar oud worden. Henk heeft toen hij nog jong was van zijn ouders geleerd dat je in deze wereld heel hard moet werken en dat er daar ook waarden en normen heersen. Daar was hij van doordrongen. Hij heeft altijd voor de ander klaar gestaan, op de eerste plaats voor zijn Nel en voor hun Christiaan. Zij waren de belangrijkste in zijn leven, maar ook zijn familie en iedereen die hij op zijn levensweg tegen mocht komen stond hij paraat om hen te helpen, als hij daartoe in staat was.

Maar ondanks zijn dienstbaarheid, is zijn leven niet altijd over rozen gegaan. Voordat hij veertig jaar mocht worden kreeg hij een hele harde slag te incasseren: namelijk hij had acute leukemie. Daar kon hij dan mee verder. Maar een vechter dat was Henk! Niet een met de vuist er op, maar vechten voor het leven, vechten voor zijn gezin, vechten voor zijn familie. Toen hij op een bepaald moment van zijn behandelend arts te horen kreeg dat er medisch gezien voor hem niets meer te doen was, gaf hij het niet op. Elke strohalm die hem werd geboden nam hij met beide handen aan, hopende op beterschap, hopende dat hij nog met zijn Nel en hun Christiaan door mocht gaan. En met zijn hond Benno, samen er op uit. Maar het heeft niet mogen baten. Henk was een rots in de branding, die altijd recht door zee ging, storm en golf trotseerde, maar die de wind niet mee had.

Henk rust nu maar uit, maar kijk vanuit Gods eeuwige woning wel op jouw Nel en jullie Christiaan en begeleid hen op de weg door het leven. Nel en Christiaan wonen aan de Ringbaan Zuid.

Op woensdag 26 maart 2014 is in het St. Elisabeth ziekenhuis naar een hevige strijd rustig te midden van zijn Els en hun kinderen **FRANS BASTINGS** rustig overleden in de leeftijd van 68 jaar. Frans één van het grote gezin Bastings, heeft daar geleerd hoe we in het leven met elkaar moeten omgaan, heeft daar geleerd wie en wat belangrijk is. Frans heeft zich steeds voor de ander ingezet. Op de eerste plaats voor zijn Els en hun twee dochters. Later met de aanhang en niet te vergeten hun kleinkinderen. Wat was hij een trotse opa, maar wat heeft hij geleden toen Jur en Luc kwamen te overlijden. Waar jij trots op was, werd zomaar weggenomen. Dol gelukkig werd hij met de komst van Pien, Mees en Dirkje. Vele uren heeft hij met hen gewandeld en gespeeld. Frans stond klaar voor iedereen. Voor zijn gezin, voor zijn klanten die hij op zijn dagelijkse toer mocht tegenkomen. Hij had voor hen allen een luisterend oor en waar hij kon helpen daar stond hij paraat. Ook in de jonge parochie van de H. Liduina was hij present. Al snel was hij opgenomen in het parochiebestuur en kon hij alle voorkomende klusjes opknappen. Na zijn werk, na zijn gezin, kon je hem vinden in en rond de kerk. Ook hij heeft aan de wieg gestaan van de fusie-parochie

Liduina Gerardus Majella. Daar heeft hij ook zijn beste krachten aan gegeven. En na die tijd is hij niet achter de geraniums gaan zitten, maar zette hij zich in voor de mensen van Tilburg Oud-Zuid. Van alles heeft hij nog mee op touw gezet. Maar toen zijn gezondheid het niet meer toeliet, heeft hij mondjesmaat de zaken los kunnen laten, maar als er een goed ogenblik was, dan wilde hij wel volledig geïnformeerd worden. Mag Frans zijn opgenomen in Gods eeuwige woning, verenigd zijn met Jur en Luc en mogen zij zo samen een voorspreker zijn voor ons bij God en mogen zij ons begeleiden.

Els woont in de Abel Tasmanstraat.

Op Vrijdag 4 april 2014 's morgens om 4 uur is te midden van haar 4 kinderen rustig en kalm overleden **NELLIE DE MAN**. Zij mocht de leeftijd van 76 jaar halen. Moeder en oma de Man is een hele bijzondere vrouw, die haar hart op de goede plek heeft zitten en altijd klaar staat voor iedereen. Zij maakte zich steeds de grootste zorgen dat iemand iets te kort kwam. Zij wilde steeds maar geven en toestoppen. Haar huis was een huis van de soete inval, je wist je daar meer dan welkom. Trots was ze op haar vier kleinkinderen en die heeft ze door en door verwend. En als jij als ouders daar iets over zei, dan kreeg je als antwoord: och laat ze toch. Moeder en oma heeft zich ook heel erg ingespannen dat ze een ander niet met haar sores zou opzadelen. Als je haar vroeg hoe gaat het, dan was steevast haar antwoord: goed, ja goed, Vroeg je dan heb je pijn, neen, maar raakte je haar dan aan dan was het au, dat doet pijn. In heel haar leven hebben naast de kinderen en kleinkinderen ook de dieren een grote plaats gehad. Toen zij dan ook in het ziekenhuis te horen kreeg dat de medische wetenschap niets meer voor haar kon betekenen, was haar eerste antwoord, dan wil ik naar huis, naar mijn poes Timo, want die heeft al zo lang alleen gezeten. Ook was zij de kinderen heel dankbaar dat die alles in het werk hebben gezet om haar thuis te laten sterven. Met alle krachten hebben zij mam, moeder en oma verzorgd en



begeleid. Moeder en oma is een voorbeeld in heel veel opzichten voor ons allen: haar doorzettingsvermogen, haar liefde, haar zorgen, haar vriendelijkheid, haar lach, mag dit voor haar kinderen en kleinkinderen en ons allen een teken zijn om met dit voorbeeld door het leven te gaan. Oma, moeder en mam rust nu maar uit, maar blijf ons allen vanuit Gods eeuwige woning begeleiden op onze weg door het leven.

Wij hebben gebeden: **DAT ZIJ MOGEN RUSTEN IN VREDE.**

Het mannenkoor ZKT (Zang Koor Trouwlaan) is voornemens om op:
ZONDAG 25 MEI 2014 om 10.00 uur
de MISSA DALMATICA van Franz von Suppé uit te voeren.



Nog niet zo lang geleden vierden wij ons 70 jarig bestaan na de heroprichting sinds 23 november 1943.

Er werd toen een ledental geregistreerd van 24 mannen uit de parochie H. Gerardus Majella "Trouwlaan". Voor die tijd heel wat. Maar in de jaren 1960 tot 1964 was het aantal actieve zangers danig afgenomen.

12 mannen die de Gregoriaans wisselende gezangen en een tweestemmige mis uitvoerden. Er was toen wel samenwerking met het dameskoor.

De dirigent had aangegeven per 1 januari 1965 te vertrekken.

De organist Jan van Wees had het initiatief genomen om een opleidingskoortje te vormen.

Acht jongeren die vroeger bij het jongenskoor hadden gezongen waren enthousiast en gingen met hem afzonderlijk aan de slag.

In 1964 wisten deze jonge mannen zich capabel om het herenkoor te versterken.

Heden ten dagen telt ZKT 20 actieve leden maar die wonen niet allemaal meer binnen de parochiegrens.

Onder die 20 leden zijn er nog 3 die sinds 1964 trouw hun inzet tonen. Wij voeren deze feestelijke MISSA DALMATICA uit zonder geleende zangers.

H. Faes.

60



Op 12 juni 2014 zal het 60 jaar geleden zijn dat em. Pastoor J.A.J.J. Schrauwen uit handen van Z. H. Ex. Mgr. Wilhelmus Mutsaerts de priesterwijding heeft ontvangen.

Dit heuglijk feest wil pastoor J. Schrauwen graag met ons allen vieren op zondag 8 juni 2014, 1^{ste} Pinksterdag, in de kerk van de H. Gerardus Majella, Trouwlaanparochie, Wassenaerlaan 32 en wel met een plechtige Eucharistieviering die om 10.00 uur begint. Het gemengde koor van die parochie zal de zang verzorgen.

Na deze viering zal er een receptie gehouden worden in de ontmoetingsruimte van de kerk en daarbij hoopt de pastoor ook u te mogen ontmoeten, om samen een kopje koffie te drinken en uiteraard met hem het glas te heffen.

Mede namens het bestuur van de parochie de Goede Herder nodig ik u allen voor dit bijzondere feest van harte uit en ik hoop dat we de pastoor, die voor onze parochie na zijn emeritaat zoveel heeft betekend en nog heel veel betekent een groot dank je wel kunnen bieden.

U persoonlijk te mogen ontmoeten, met vriendelijke groet,

Hans Vugs,
Diaken, pastor

Tilburg, 25 april 2014.

Intenties in de Gerardus Majellakerk en Koningsvoorde



Mei 2014		
Vrijdag 2 mei	10:30 uur	Eerste vrijdag
Zaterdag 3 mei Zondag 4 mei	17:30 uur 10:00 uur	Corry Simis, Henk van de Ven, Pierre Hultermans, Pater Kees Donkers, Ineke Vugs – van Etten, Ouders Kahlman– Vromans, verjaardag moeder. Marriëtte Adam – Dirken, Ida van de Waerden – Backx, Jos van Empel, jaargetijde
Zaterdag 10 mei Zondag 11 mei	17:30 uur 10:00 uur	Moederdag Fien Hultermans – van Hautum, Tiny Weyers – van Pelt, moederdag. Riet Wolbink – Meyers, moederdag.

		Lena de Veer – Schraven, moederdag Ineke Vugs – van Etten, moederdag. Mien van Gerwen – van de Kamp, moederdag. Liza Vorster – Cranen, moederdag. Pierre Vugs, verjaardag. Ria van de Louw – Govers, jaargetijde en moederdag. Mariëtte Adam – Dirken, moederdag. An Boogers – Schapendonk, moederdag. Ida van de Waerde – Backx, moederdag. Pierre Otten, Coletha Priems – Hendriks, moederdag.
Dinsdag 13 mei	10:30 uur	Pio-morgen
Zaterdag 17 mei Zondag 18 mei	17:30 uur 10:00 uur	1^e Communie viering Ineke Vugs – van Etten, Mariëtte Adam – Dirken, Pierre Otten.
Zaterdag 24 mei Zondag 25 mei	17:30 uur 10:00 uur	Fien Hultermans – van Hautum, Ineke Vugs – van Etten, Iedje Rosenberg, verjaardag. Mien van Gerwen – van de Kamp, verjaardag. Ad en Annelies van Dijck – Beelen, Ouders Vugs – Bullens, jaargetijde. Mariëtte Adam – Dirken, Ida van de Waerde – Backx, Henk van Loon.
Donderdag 29 mei	10:00 uur	Hemelvaart
Zaterdag 31 mei Zondag 1 juni	17:30 uur 10:00 uur	Pierre Hultermans, verjaardag Pater Kees Donkers, Ineke Vugs – van Etten.



Geheugensteuntjes

Donderdag	1 mei	16:00 uur	Geen Stille Aanbidding
Donderdag	1 mei	20:00 uur	Bijbel (Riet)
Vrijdag	2 mei	10:30 uur	Eerste Vrijdag
Zondag	4 mei	10:00 uur	Kindernevendienst
Woensdag	7 mei	20:15 uur	Doop voorbereiding
Donderdag	8 mei	16:00 uur	Stille Aanbidding
Zaterdag	10 mei	10:00 tot 12:00 uur	Inzamelingsactie kleding t.b.v. Mensen in Nood
Zondag	11 mei	10:00 uur	Moederdag
Maandag	12 mei	19:00 uur	Maria viering Koningsvoorde
Maandag	12 mei	20:15 uur	Ouderavond 1 ^e Communie viering
Dinsdag	13 mei	10:30 uur	Pio-morgen
Woensdag	14 mei	13:30 uur	1 ^e Communie voorbereiding
Donderdag	15 mei	16:00 uur	Stille Aanbidding
Zondag	18 mei	10:00 uur	1 ^{ste} communie viering
Maandag	19 mei	10:00 uur	Torenoverleg
Maandag	19 mei	20:00 uur	Bijbelgroep 2008 (Hans)
Donderdag	22 mei	10:00 uur	Koffie ochtend
Donderdag	22 mei	16:00 uur	Stille Aanbidding
Donderdag	22 mei	20:00 uur	Bijbelgroep 2006 (Hans)
Vrijdag	23 mei	12:00 uur	Redactie vergadering ‘de Brug’
Maandag	26 mei	19:00 uur	Gezamenlijke Ziekenzalving Koningsvoorde
Woensdag	28 mei	19:00 uur	Hemelvaartviering Koningsvoorde
Donderdag	29 mei	10:00 uur	Eucharistieviering Hemelvaart
Donderdag	29 mei	16:00 uur	Geen Stille Aanbidding

Belangrijke gegevens

Pastorale zorg:

diaken J. Vugs tel. 06 – 22 45 33 61

Secretariaat : Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna koffie.

Financiën:

Giro (I BAN) NL94 INGB 0001 0688 20,
Bank (I BAN) NL64 RABO 0171 2002 17
t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 21 mei** middels e-mail adres:
info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website : www.hlgm.nl

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen – Gerrits, J. Vugs, P. de Koning