



Parochie  
**Lidwina Gerardus Majella**

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

## Vurige wens

Dat er licht mag zijn.

Licht in onze ogen:  
dat wij elkaar zullen zien,  
zo goed als nieuw.

Licht in onze harten:  
dat wij ruimte scheppen,  
plaats maken voor velen.

Licht in onze gedachten:  
dat wij komen tot nadenken  
en eerlijke besluiten.

Licht in onze huizen:  
dat er vriendschap  
en gastvrijheid zullen heersen.

Licht in de omgang:  
dat we te zien zijn,  
niet verborgen voor elkaar.

Licht op deze plaats  
om elkaar bij te lichten,  
elkaar toe te schijnen  
met geloof in Hem.

*J. van Opbergen*

## *Aanbidding*

*Op donderdag om 16.30 uur, daarna  
Vespers*

## *Kindernevendienst:*

*op zondag 1 januari om 10.00 uur*

## *Koffieochtend:*

*op donderdag 19 januari om 10.00 uur*

## *Vespers:*

*Elke dag om 17.00 uur van maandag  
t/m vrijdag, niet op Tweede Kerstdag*



Dec. 2011



*De herders stonden in die nacht vooraan  
en de eenvoudigen, de minsten daar, verstonden  
het grote wonder, raakten opgewonden  
van woorden die niet eens werden verstaan.*

*En het werd waar: de minderen zijn meer.  
Zij hadden geen geschenken meegenomen.  
De koningen zijn pas later gekomen,  
maar herders knielden toen als eersten neer.*

*Van tranen of van licht, de ogen blind  
gaven zij zo zichzelf als offerande.  
Met grote, ruwe, moegewerkte handen  
streelden zij zacht het nieuwgeboren kind.*

*Dat je als vrijwilliger ook in 2012 weer  
de vreugde mag ervaren van het herder zijn*

*Hartelijk dank, voor je inzet  
en betrokkenheid!*

*J. Vugs, diaken-pastor*

3



## Ons logo



U ziet het getal 90 midden in de cirkel staan en onder aan elke bladzijde een kleine afbeelding. Wat heeft dat te betekenen?

Onze Gerardus- Majellakerk bestaat in 2012 negentig jaar. Zeker een aanleiding om daar bij stil te staan.

Wanneer we feest vieren kopen we nieuwe kleren en gaan we extra naar de kapper, we maken ons mooi. Zo is ook in de afgelopen periode de kerk opgeknapt. Alles heeft een goede beurt gehad: ramen, deuren, dak en goten. Een nieuw plafond in de ontmoetingsruimte en nieuwe vloerbedekking en verlichting boven het schilderwerk van Piet Gerrits.

Hoe gaan we het vieren?

U hoort er nog van. We houden u via 'De Brug' op de hoogte.

Riet van Overbeek



*Soms breekt uw licht in mensen door,  
onstuitbaar,  
zoals een Kind geboren wordt*

*Huib Oosterhuis*

4



## In de afgelopen periode is gedoopt:

Op zondagmiddag 11 december kwamen we als familie bijeen om mijn achtste kleinkind **RUBEN VUGS** in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Vergezeld van zijn papa en mama Roland en Evelien Vugs – van Lier, maar ook met zijn grote zus Lieke, tezamen met oma van Lier en peetoom en peettante Herald en Daphne en heel veel neefjes en nichtjes en vriendjes waren we in de Piokapel bijeen. Ruben werd door zijn mama welkom geheten en papa wist ons allemaal te vertellen waarom hij Ruben heet en waarom hij daarbij de doopnamen Adrianus en Johannes kreeg. In ieder geval werd het voor iedereen duidelijk dat hij geen eenling is, maar dat hij te midden van de hele familie mag groeien en groter worden. Peetoom en peettante hebben tegen Ruben gezegd, dat hij te allen tijde welkom bij hen is en dat hij niet eerst een afspraak hoeft te maken. Nadat Ruben gedoopt was en gezalft, heeft hij het Licht van God, ons aller Schepper, ontvangen. Maar ook alle kinderen kregen van dat nieuwe licht van Ruben. In een grote stoet zijn we naar moeder Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd en gevraagd dat zij voor Ruben een hemelse Moeder zal zijn, die altijd met open deuren klaar staat om Ruben te ontvangen. Nadat door heel veel mensen het lang zullen ze leven was gezongen, werd heel duidelijk en luid de doopklok geluid.

Ruben woont met zijn grote zus Lieke en papa en mama in de Bim van der Kleijstraat 11 te Oisterwijk.

Met zijn allen hebben we uit volle borst gezongen: **LANG ZULLEN ZE LEVEN.**

## WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:

Op 30 november 2011 is op de leeftijd van 52 jaar na een hevig ziekbed overleden: **CORINE VAN DIJK – VAN BIJNEN**, sinds 1980 echtgenote van Ton van Dijk. Zij leerde haar Ton op 18 jarige leeftijd kennen. Nadat zij elkaar het ja-woord hadden gegeven werden zij verblijd met een dochter Daniëlle. Dan gaan zij heel veel omzwervingen maken totdat zij een prachtige stek in Baarle – Nassau



vinden. Corine alsook Ton hebben twee rechter handen en samen hebben zij die stek tot hun eigen paleis gemaakt. Samen hebben zij stevig in hun eigen bedrijf gewerkt, ieder zijn eigen taak Corine al het voorwerk en het administratieve deel en Ton het technische deel. Samen hebben zij heel hard gewerkt, samen hebben ze er de schouders onder gezet. Toen zij oma mocht worden was zij supertrots op haar twee kleinkinderen. Zij waren haar alles. Jammer dat ze er zo kort van heeft kunnen genieten.

Toen zij de onheilstijding kreeg, was dat echt een mokerslag voor haar, maar ook voor jullie. Jullie hadden nog zo veel plannen, en deze werden nu allemaal in een slag van tafel geveegd. Maar het zou jouw Corine niet zijn en jullie moeder en oma, of zij nam de draad weer op en samen zou er gevochten worden,. Dat heeft ze gedaan, maar deze strijd kon ze met geen mogelijkheid winnen. Maar tot het allerlaatste einde was zij voor jullie allen een voorbeeld, hoe je met lijden omgaat. Een vrouw waar je trots op mag zijn, een moeder en oma waar jij mag zeggen: dat is mijn moeder, dat is mijn oma, een uit duizenden. Corine mag je nu opgenomen zijn in Gods eeuwige woning, maar mag je ons blijven begeleiden op onze tocht door het leven.

Corine woonde met haar Ton in Baarle – Nassau.

Op zondag 4 december 2011 overleed in haar eigen woning omringt door allen die haar lief zijn: **JEANNE VAN DER WOUDE – ANSEMS**. Sinds 11 april 1953 echtgenote van Jan van der Woude. Samen hebben zij 58 jaar lief en leed gedragen. Ze waren altijd bij elkaar en trokken samen ook over de hele wereld, ja tot zelfs in Australië, waar zij nog een aantal jaren hebben gewoond. Toen ze terug waren in ons kikkerlandje, waren ze toch heel blij. Jeanne was de spil van het gezin en de familie. Ze stond steeds paraat voor haar gezin, dag en nacht. Maar haar huis, waar dan ook, was een huis waar iedereen zich thuis wist en dat open stond voor een ieder, zowel mens als dier. Jullie mam en oma zag in iedereen het goede, ze werd niet boos, maar begreep altijd wel waarom iemand iets gedaan had. En daarmee suste ze de hele boel. Jullie mam en oma was ook heel inventief, ze begon aan alles en maakte dat ook af. Helaas werd zij ziek, ongeneeslijk ziek. Dat was voor haar maar ook de hele omgeving een zware slag. Maar klagen kwam in haar woordenboek



niet voor. Ook in die situatie kon zij het opbrengen om steeds een positieve kijk te houden. Vroeg je haar de laatste dagen: en mam, hoe is het? Het was steevast: goed! Jullie hebben haar tot op het laatst thuis mogen begeleiden en verzorgen, en daar was zij jullie allemaal heel dankbaar voor, want ze wilde niet in het ziekenhuis sterven. Jullie mam en oma was voor jullie een voorbeeld. Zo heb je zelf gezegd: 'wij hopen en bidden dat jullie haar voorbeeld in jullie eigen leven dag in dag uit probeert waar te maken, dan is er vrede en vreugde in het gezin van der Woude'. Mag zij nu horen: 'kom goede en getrouwe knecht, kom in mijn Rijk van vrede en Ik al je nu bedienen'.

Jeanne woonde met haar Jan in de Juralaan 99.

Wij hebben gebeden: **DAT ZIJ MOGEN RUSTEN IN VREDE.**

## Herder Jan



Ik zing u van den herder Jan  
Zo blij als ik maar zingen kan.  
Hij zat op een heuvel, stil en goed,  
Met zij dikke jas en zijn vilten hoed;  
Hij had een fluit, wat brood en een kan,  
Een veldfles vol, en hij heette Jan.  
Hij speelde op zijn fluit een vrolijk lied,



Zo licht en vrolijk kan ik het niet.

Hij lag op de heuvel, op de grond,  
dicht naast hem waakte zijn grote hond.

Toen hij nog maar even geslapen had,  
ontwaakte hij – Wat een lied was dat?!  
Snel stond hij op – Waar kwam het vandaan?  
Zijn schapen kwamen rondom hem staan.  
Hij krabde verwonderd onder zijn hoed,  
want hij zag een ster zo rood als bloed.

Een 'Gloria in excelsis' klonk  
waar het engelenlicht hem tegenblonk.

Hij groette zijn kudde, dier na dier,  
En zei: 'Blijft stil, want ik ga van hier,  
ik ga Jezus aanbidden, ik ga nu vlug,  
en morgenochtend ben ik weer terug.  
En, hond, pas goed op ieder schaap,  
dat 't niet gestoord wordt in zijn slaap.

Snel liep hij naar Bethlehem van den berg  
hij kreeg het warm, maar dat was niet erg,  
want hij vond dichtbij het dorp in het dal

Jezus, een Kind in een arme stal.

Hij geloofde bijna zijn ogen niet,  
't Was mooier nog dan het engelenlied  
Hij zei: De engelen zongen zo blij,  
dus al wat ik heb, ik geef het vrij.

Hier, Jezus, hebt U mijn fluit en mijn jas,  
mijn broek, mijn fles en mijn herderstas;  
nu ga ik terug, - al weet ik niet hoe,  
want ik moet weer vlug naar mijn schapen toe.'  
Maria zei zacht: 'Dag, herder Jan!'



En hij: 'Als ik dat begrijpen kan!  
Hoe weet U mijn naam? Maar 't is al goed,  
dag Jezuskind, dag, en slaap maar zoet.'

Hij danste terug en zong: 'Wat een feest!  
Ik ben bij Jezus te gast geweest!  
Ik haal mijn vrienden allemaal,  
wij vieren Christus' geboortemaal.

Toen kweelde Jan zijn hoogste lied;  
zo hoog en vrolijk kan ik het niet.

*Gabriël Smit*

### **Ter bedevaart naar Lourdes in 2012.**

Het is al weer 2 jaar geleden dat we als parochie naar Lourdes zijn geweest. Ook in 2012 wil ik met onze parochie naar Lourdes gaan. We gaan in de week van vrijdag 4 mei 2012 en zijn weer terug op woensdag 9 mei 2012. Hebt u een voorkeur voor de bus dan kunnen we kijken om een bus te laten rijden van woensdag 2 mei 2012 en zijn we weer thuis op donderdag 10 mei 2012.

Komend jaar is het thema van de bedevaart: Met Bernadette de rozenkrans bidden.

Momenteel hebben zich zeven personen aangemeld. Dit is te weinig voor een eigen groep.

Wanneer u alsnog wilt deelnemen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met mij op.

Indien de financiën een probleem zijn, meldt dit dan, dan kunnen we naar oplossingen zoeken.

Tel. 06- 22 45 33 61

Hans Vugs, diaken – pastor



## **Kerstprogramma in de kerk**



### **Dinsdag 20 december:**

**19.00 uur: Boeteviering**

### **zaterdag 24 december:**

**19.30 uur: Kerstviering met Jongerenkoor**

**22.00 uur: Kerstviering met Gemengd koor**

### **zondag 25 december:**

**10.00 uur: Kerstviering met Herenkoor**

**15.00 uur: Kindje wiegen**

### **maandag 26 december:**

**10.00 uur: Eucharistieviering**

### **zaterdag 31 december:**

**17.30 uur: Oudejaarsviering**

### **zondag 1 januari:**

**10.00 uur: Eucharistieviering**

**Driekoningen: zondag 8 januari**





# Kerstprogramma Koningsvoorde



*Maandag 19 december om 19.00 uur:*

*Boeteviering*

*zaterdag 24 december: 19.00 uur:*

*Kerstviering m.m.v. het  
Koningsvoordekoor*

*zaterdag 31 december: 19.00 uur:*

*Oudejaarsviering*

*Zaterdag 7 januari: 19.00 uur:*

*Driekoningen*



## Intenties in de Gerardus Majellakerk

december		
di. 20 dec.	19.00 uur	boeteviering
za. 24 dec.	19.30 uur 22.00 uur	<b>Kerstavond</b> ( zie kerstmorgen)
zo. 25 dec.	10.00 uur	<b>Kerstmorgen</b> Joke v/d Berg-Brouwers vw. jgt. Ineke Vugs-van Etten Piet Weijers Tiny Weijers- van Pelt Maria van Trier-v.d. Hout Toon Oomens Bert en Riet Edel Rinie van Lieshout- Snoeren Harrie Hermans



		Jan van Roessel Ria Smits Marie-Louise-Beukers Rob van den Bosch San Cools Coleta Priems-Hendriks Fien Hultermans-van Hautum Mathea Eijkens-Mandos Ans van der Weide-van Boxtel Piet de Bresser-Ketelaars vw. 1 <sup>ste</sup> jaargetijde Ouders Kahlman-Vromans Harrie van de Broek Henny Priems-Tegelaars en zoon Jurgen Ouders Simns- Oosterveer Vader en moeder Aben Harrie de Rooij vw. trouwdag
ma.. 26 dec.	10.00 uur	<b>Tweede kerstdag</b> Intenties als met Kerstmis
za. 31 dec.	17.30.uur	<b>Oudjaar</b> Ineke Vugs- van Etten Piet van Loon Riet de Bresser-Ketelaars vw. 1 <sup>ste</sup> jaargetijde Rikie van Lieshout-Snoeren Harrie Hermans Marie-Louise Beukers Fien Hultermans- van Hautum Mathea Eijkens-Mandos Ans van der Weide- van Boxtel Ouders Kahlman-Vromans
zo. 1 jan.	10.00 uur	<b>Nieuwjaar</b> Intenties als op Oudjaar



vr. 6 jan.	10.30 uur	<b>Eerste Vrijdag</b>
za..7 jan. zo 8 jan.	17.30 uur 10.00 uur	San Cools Coletha Priems-Hendriks Mathea Eijkens-Mandos vw. verjaardag Joos Sparidans vw. verjaardag Cees Schuermans vw. jaargetijde Emiel den Biessen vw. jaargetijde Iedje Rosenberg vw. jgt. Ineke Vugs- van Etten
di. 11 jan.	10.30 uur	<b>Pio-morgen</b>
za. 14 jan. zo. 15 jan.	17.30 uur 10.00 uur	Harrie Hermans Fien Hultermans-van Hautum Mathea Eijkens-Mandos Ans van der Weide-van Boxtel Piet van Loon vw. 1 <sup>ste</sup> jaargetijde Ineke Vugs- van Etten
za 21 jan. zo 22 jan.	17.30 uur 10.00 uur	Jan van Roessel San Cools Mathea Eijkens-Mandos Ineke Vugs- van Etten
za. 28 jan. zo. 29 jan.	17.30 uur 10.00 uur	Toon Oomens vw. Trouwdag Maria van Trier-van den Hout Dirk Kossen Marie Louise-Beukers Fien Hultermans- van Hautum Mathea Eijkens-Mandos Ans van der Weide-van Boxtel Ineke Vugs-van Etten



<b>Intenties in Koningsvoorde</b>		
za 24 december 	19.00 uur	<b>Kerstavond</b> Harrie Hermans, Marie-Louise Beukers Mathea Eijkens-Mandos San Cools Ans van der Weide-van Boxtel
za.. 31 dec.	19.00 uur	<b>Oudjaar</b> Riet de Bresser-Ketelaars vw. 1 <sup>ste</sup> jaargetijde Harrie Hermans Marie-Louise Beukers Mathea Eijkens-Mandos Ans van der Weide-van Boxtel
za. 7 jan.	19.00 uur	San Cools Mathea Eijkens-Mandos vw. Verjaardag
za. 14 jan.	19.00 uur	Harrie Hermans Mathea Eijkens Mandos Ans van der Weide=an Boxtel
za. 21jan.	19.00 uur	Mathea Eijkens-Mandos San Cools
za. 28 jan.	19.00 uur	Dirk Kossen Mathea Eijkens-Mandos Marie-Louise Beukers Ans van der Weide-van Boxtel

## Oud en nieuw



Sinds wanneer vieren we oud en nieuw?

In het jaar 153 werd in Rome het begin van het jaar op 1 januari gezet, maar deze dag werd toen nog niet gevierd;

15



het had alleen een administratieve functie. Men vierde toen het Midwinterfeest tijdens de laatste 12 of 13 dagen van het oude jaar. Pas in de vierde eeuw, nadat het christendom zijn intrede had gedaan ging men er toe over om op 25 december de geboorte van Jezus te vieren en er kwam een verbod om het heidense nieuwjaarsfeest te vieren.

Het kerkelijk Nieuwjaar viel samen met de eerste zondag van de Advent. Nieuwjaarsdag bleef tot de Middeleeuwen een streekgebonden datum. Pas in de vijftiende of zestiende eeuw ging men over op één datum: 1 januari. Gebruiken van het heidense midwinterfeest werden overgenomen. Het feest begon op de avond ervoor. In het Engels noemt men het 'New Years Eve' en in Duitsland Silvester-avond, naar de heilige die men op die dag viert.

In de verschillende Europese landen wordt het verschillend gevierd. In Spanje is het een feest binnen de familiekring. In Griekenland zetten de kinderen op nieuwjaarsdag hun schoen en hopen op cadeautjes. Maar naast het huiselijke feest met oliebolletjes en appelflappen en een glas champagne is er overal groots vuurwerk tot diep in de nacht.

Ook goede voornemens worden gemaakt, maar voor hoe lang?

Riet van Overbeek



## Vlucht naar Egypte

16





## Kindje wiegen



‘Kling, klokjes, klingelingeling...’

Op **eerste kerstdag** ( 25 december ) is om **15.00 uur de kerk open** om met uw kinderen de kerststal te bekijken. We beginnen met een mooi verhaal en een lied. Daarna is er ruim de gelegenheid om naar de stal te gaan en misschien een kaarsje te branden. We hopen dat veel ouders, opa's en oma's met hun kinderen en kleinkinderen hier bij willen zijn. Iedereen is van harte welkom.

## Nieuwjaar

Wat een zegen  
als jou dit jaar de zegen ten deel mag vallen  
van een hand op de schouder,  
van een hart onder de riem.  
Wat een zegen  
als je iemand mag ontmoeten  
die warmte uitstraalt.  
Wat een zegen, als iemand jou ziet,  
als je iemand wat aandacht schenkt.  
Wat een zegen,  
dat gebaar van meeleven of vergeving,  
dat knipoogje of die stille groet  
van jou, voor jou  
een gezegend Nieuwjaar!



***Zalig uiteinde en een goed begin!***  
***een wens vanuit de Lidwina***  
***Gerardus Majella-parochie.***



## Driekoningen



*Drie Koningen, Driekoningen, geef mij ene nieuwe hoed.....*

Dit jaar (2012) wordt in de liturgie het feest van Driekoningen gevierd op zondag 8 januari. De wijzen geven goud, wierook en mirre, kostbare geschenken – die eigenlijk verwijzen naar de eredienst in de tempel – aan een arm en bedreigd menskind. Dit is een teken dat de ware godsdienst ook altijd mensendienst is. Belangrijker dan □ materiële geschenken is wat je geeft van jezelf. Mensen zitten niet te wachten op mooie cadeaus, maar wel op aandacht en medeleven. Begrip tonen en een goed woord geven, opbeuren, aandacht schenken en tijd; dat is veel moeilijker dan iets afkopen met een bos bloemen.

## .Geheugensteuntjes

Elke dag	17.00 uur	Vespers (van maandag t/m. vrijdag)
ma.19 dec.	19.00 uur	Boeteviering in Koningsvoorde
di. 20 dec.	19.00 uur	Boeteviering in de kerk
za. 24 dec	19.30 uur 22.00 uur	Kerstvieringen in de kerk, resp. jongerenkoor en gemengd koor
za 24 dec.	19.00 uur	Kerstviering in Koningsvoorde m.m.v. het Koningsvoordekoor



zo. 25 dec.	10.00 uur	Kerstviering m.m.v. Herenkoor
zo. 25 dec.	15.00 uur	<b>Kindje Wiegen</b>
ma.26 dec.	10.00 uur	Tweede Kerstdag Vandaag geen Vespers.
do. 29 dec.	16.30 uur	Aanbidding, daarna om 17.00 uur bidden we de Vespers.
za. 31 dec.	17.30 uur	Oude jaarsviering in de kerk
za. 31 dec.	19.00 uur	Oudejaarsviering in Koningsvoorde
zo. 1 jan.	10.00 uur	Nieuwjaarsviering <b>Kindernevendienst</b>
ma 2 jan.	11.00 uur	Pastorale werkgroep
wo. 4 jan.	20.15 uur	Doopvoorbereiding
do. 5 jan.	19.30 uur	Bijbelgroep ( Riet )
vr. 6 jan.	10.30 uur	Eerste Vrijdag
zo. 8 jan.	10.00 uur	<b>Driekoningenviering</b>
ma. 9 jan.	20.00 uur	Ouderavond Eerste Communie
di. 10 jan.	10.30 uur	Pio-morgen
do. 12 jan.	20.00 uur	Bijbelgroep 2006 ( Hans)
zo. 15 jan.	10.30 uur	Opening parochie 'De Goede Herder' met eucharistieviering in de kerk van t Heike
wo. 18 jan.	13.30 uur	Kinderbijbelgroep
do. 19 jan.	10.00 uur	<b>Koffie-ochtend</b>
do. 19 jan.	20.00 uur	Bijbelgroep 2008 ( Hans )
vr. 20 jan.	12.00 uur	Redactie 'De Brug'
do 26 jan.	20.00 uur	Bijbelgroep 2006 ( Hans)



### Ouderavond eerste communie

De ouderavond voor de eerste communie van 2012 is **op maandag 9 januari** om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Gerardus Majellakerk. De kinderen gaan op zondag 22 april hun eerste communie doen.



Op de ouderavond wordt verteld over de achtergrond van de eerste deelname aan de eucharistie en krijgt u alles te horen over de gang van zaken betreffende de voorbereiding en de viering.

Wergroep Eerste communie

### Enkele Nederlandse heiligen:

- 5 januari: H.Karel Houben  
Afkomstig uit Munstergeleen. Geboren in 1821 en overleden in 1893. Hij behoorde tot de orde van de paters Passionisten en werkte in Ierland. Daar werd hij 'de man met de Zegenende handen' genoemd. Hij is in 2007 heilig verklaard.
- 14 januari: Zalige Peerke Donders, een Tilburgse 'heilige', die gewerkt heeft onder de melaatsen in Suriname. Voor veel Tilburgers is hij al een heilige.
- 15 januari: H. Arnold Janssen, stichter van de paters S.V.D.( = Dienaren van het Goddelijk Woord) en van de zusters Dienaressen van de H. Geest. In 2003 is hij heilig verklaard.

### Kerkbalans

Ieder jaar in januari vindt de actie kerkbalans plaats. Kerkbalans is de gezamenlijke actie van de Nederlandse kerken voor geldwerving ten behoeve van de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken.

Via de Kerkbijdrage die u al betaald via bank of giro of in het zakje wat u in de bus krijgt, **steunt u uw eigen kerk**, de Gerardus

Majellakerk. Dit blijft ook zo na 1 januari, wanneer we gaan behoren tot de grote parochie 'De Goede Herder'.

Wilt u in januari iets extra's geven dan kan dat altijd via bank of giro.



Giro: 106 88 20  
Bank: 17 12 00 217  
t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg  
Onder vermelding van Kerkbijdrage.

## Dag van het Jodendom



Op 17 januari 2012 wordt voor de vijfde keer 'De dag van het Jodendom' gehouden. Deze is in het leven geroepen om mensen de gelegenheid te geven de kennis te maken met de joodse wortels van het christendom.

Dit jaar is het thema: **'Zorg om de naaste'**.

Hoe gaan we om met de individuele mens in onze geëconomiseerde maatschappij? Hoe gaan we om met zieken, met gedetineerden, met dak- en thuislozen, met uitgeprocedeerde asielzoekers?

Wat is de waarde van het individu?

Waar komt de notie dat mensen verantwoordelijk zijn voor elkaar vandaan?

Verschillende evangelieteksten, bv. die van de Barmhartige Samaritaan, kunnen ons inspiratie bieden om onze naaste medemens bij te staan.

## Parochie De Goede Herder



Op 1 januari gaat de parochie De Goede Herder van start. Wij als parochie Lidwina Gerardus Majella gaan daar ook bij horen. De vraag om voorlopig zelfstandig te blijven is niet gehonoreerd. Op de gespreksavond met bisschop Rob Mutsaerts is dit wel duidelijk geworden.

21



Op zondag 15 januari is de installatie van de nieuwe parochie in de kerk van 't Heike. De viering begint om 10.30 uur. Daarna is er een receptie in de kerk van Broekhoven. Iedereen is van harte welkom.



## Internationale Bidweek: 15 t/m 22 januari

'Trouw en toegewijd' is het motto van de week voor de eenheid.

We beginnen bij de gemeente in Jeruzalem. In Handelingen 2 lezen we dat

de eerste christenen eensgezind waren en samen het Brood deelden en de diaconie naar elkaar erg belangrijk was.

In deze gebedsweek hopen we al biddend oog te krijgen voor elkaars behoeften en voor de nood van mensen in Palestina en Israël.

Ook in Tilburg worden in verschillende kerken in de gebedsweek speciale oecumenische vieringen georganiseerd. De Tilburgse Koerier maakt hier begin januari melding van.

## Ons parochiebestuur

U weet per 1 januari gaan we bij de parochie 'De Goede Herder' behoren. Ons eigen parochiebestuur wordt dan van haar functie ontheven. Namens de redactie van 'De Brug' wil ik allen heel hartelijk bedanken voor de vele jaren trouwe dienst en inzet voor onze geloofsgemeenschap. Zeker het laatste jaar was hun inzet groots. De zorg voor kerkgebouw en pastorie kostte veel tijd. Ook is er hard gewerkt om de eigenheid van Lidwina Gerardus Majella te behouden. Dit is niet helemaal gelukt. Toch zullen we met z'n allen moeten proberen om die warme sfeer hier te behouden.

Dank, nogmaals dank!

Riet van Overbeek



22



## As gij weet wè ik wies

As gij weet war, we ik wies  
dan zodde, denk ik, wel anders praotte.  
Mar om degget ok allemaol nie wit,  
is 't mar goed, dè gij er nie mee zit.  
De meesse van naa, zen nie mir zo ze zen,  
Tenminste zo als ik er ok héél we ken.  
Ze kunnen op ieder mement aorig praotte,  
mar dè hek gaa in de gaotte,  
want zo'n gesprek is dikkuls mer schèèn.  
Ze doen schoonder veur as desse zèèn.  
Doe tog gewoon zo als ge bent,  
Ok al hedde dan ok nie veul tallent.  
Durrrom houw ik 't mar bij unne ouwe spreuk,  
Ok al is die nie vur un ieder effe leuk,  
want aagter unne gulle laag  
en un vriendeluk gezicht,  
Ge most is weette we daor aagter  
allemol vurborgen zit.

*Hein Libregts*



## Belangrijke gegevens

**Pastorale zorg:**  
diaken J.Vugs  
tel. 06-22453361



**Secretariaat Locatie Lidwina Gerardus Majella**  
Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55  
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.  
Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties,  
aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk,  
enz.

**Voor uitvaarten en in noodgevallen**  
Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

**Liturgische diensten**  
Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel  
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.  
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen  
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel  
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna  
koffie.

**Financiën:**  
giro 106.88.20, bank 1712.00.217  
t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

**Parochieblad "De Brug"**  
Kopij **vóór 20 januari** middels e-mail adres:  
[parochie.lgm@xs4all.nl](mailto:parochie.lgm@xs4all.nl) of in brievenbus van de kerk.  
website: [www.parocheilgm.nl](http://www.parocheilgm.nl)  
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

**Redactie:**  
Maria Kolen  
Jos Peeters  
Riet van Overbeek

