



Parochie
Lidwina Gerardus Majella
Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

Aankondiging

Komt er ooit een eind
aan 't eindeloze wachten
op stilte, op leven
in een vreedevolle tijd?

Komt er ooit een eind
aan het vreugdeloze zoeken
naar een Woord
dat iedereen bevrijdt?

Misschien
als wij opnieuw beginnen
bij het verlangen
naar een Kind...

ontstaat een kans,
bloeit er 'n roos
open
die ons in heilige liefde bindt.

uit: Op weg naar Kerstmis.

Kindernevendienst:
op zondag 2 januari om 10.00 uur

Koffieochtend:
op donderdag 20 januari om 10.00 uur



KERSTWENS 2010

Het lied van de herders

Niet de vorsten, niet de heersers,
Niet wie uitverkoren lijkt,
Maar de herders zijn de eersten
Die het grote nieuws bereikt.

Zo verlaten en verloren,
Zo gewantrouwd als ze zijn,
Mogen zij van vrede horen,
Licht dat in het donker schijnt.

Zij die zo het heil verbeidden,
Hoopten op gerechtigheid,
Mogen zich het eerst verblijden,
Over Jezus die bevrijdt.

Vrede is er voor de herders,
Jezus kiest partij voor hen,
Hoor, Hij noemt zichzelf een herder,
Hij die hen bij name kent.

Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar

Mijn kerstwens voor u allen:

*In deze donkere dagen
is het fijn om licht te mogen ontmoeten.
Licht in een vriendelijk woord,
Licht in een schouderklop,
Licht om met mensen te mogen optrekken,
Licht om door de ander te worden gewaardeerd*

*Ik wens u mooie en gezegende kerstdagen
en een gezond 2011.*

Hans Vugs, diaken-pastor

In de afgelopen periode zijn gedoopt:

Op zondag 28 november 2010 kwamen van heinde en verre hele lieve mensen naar onze Piokapel om **LUCA CETON** door het doopsel in onze parochiegemeenschap op te nemen. Mensen kwamen uit Tilburg, maar ook ver boven de grote rivieren. Het was een hele blijge gebeurtenis. Luca kreeg de doopnamen van Luca Fons, en die tweede naam was de naam van de onlangs overleden opa. Natuurlijk kreeg Luca een kruisje op haar voorhoofd, op haar lippen en in haar hart. Maar ook van de ouders. peetoom en peettante, de opa en oma's kreeg zij een kruisje en van al de aanwezige kinderen een heerlijke kus. Alle kinderen waren heel benieuwd hoe Luca zou reageren als er het doopwater over haar hoofdje zou stromen, maar dat deed ze heel goed, al moesten de kinderen wel beamen dat het doopwater heel koud was. In een grote opstoot zijn we met lichtjes naar Maria gegaan en hebben haar een groet gebracht en haar gebeden dat zij Luca en de papa en mama van Luca heel dicht nabij mag zijn. Natuurlijk waren er heel veel liefhebbers om de doopklok te luiden. Luca woont met haar ouders in de Schipluidenstraat 197.

Op diezelfde zondag kwamen heel veel mensen ook naar onze kerk om **NAOMI VAN HATTUM** in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Ook toen zat de hele Piokapel vol met vrolijke mensen. De papa en mama van Naomi, John van Hattum en Tessa van Nieuwenhuizen, werden vergezeld door André den Exter Blokland, de peetoom, en Jennifer Nieuwenhuizen, de peettante en natuurlijk met opa's en oma's en heel veel familieleden. Tijdens het vertellen van het verhaal van Jezus waren alle ogen gericht op de verteller, iedereen wilde wel weten hoe het afliep; Jezus heeft altijd een taak voor alle mensen groot en klein. Toch waren er wel kinderen bij, die in eerste instantie wisten te vertellen dat ze die morgen nog niet onder de douche waren geweest, maar uiteindelijk had iedereen toch wel water gevoeld. Nadat we Maria met veel lichtjes en een gebedje hadden begroet, werd er uit volle borst het 'Lang zal ze leven' gezongen, en natuurlijk de doopklok geluid. Daar kreeg men niet genoeg van. Naomi woont met haar papa en mama in de Oerlesestraat 213.

Als of het nog niet genoeg was werd op diezelfde zondag middag **LUUK GALLÉ** door het Heilig Doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen. Stefan en Petra Gallé – Cools, kwamen met hun lieve schat Luuk en omringt door een hele grote familieschare naar onze kerk. Nadat hij het kruisteken had ontvangen, vertelde de peetoom en peettante van Luuk, Bart van de Wijdeven en Corrina Gallé, hem dat hij altijd welkom was bij hen en nimmer een afspraak van te voren hoefde te maken. Toen Luuk gedoopt werd stonden heel veel kinderen rond de doopvont om te zien hoe dat gebeurde, en natuurlijk mochten ze in de doopschelp voelen hoe koud het water was. De papa van Luuk heeft de doopschelp waarmee Luuk is gedoopt in de grote kerk op het schelpenrek gezet. Toen de doopklok geluid mocht worden stond iedereen zich te verdringen, want men luidde niet één keer, maar wel drie en vier keer. Luuk woont met zijn vader en moeder aan de Ringbaan West 122.

Om half drie diezelfde zondag kwamen we met heel veel mensen bijeen om

QUINTY VAN TRIER in onze parochiegemeenschap op te nemen. Quinty had mensen vanuit Nederland, Tilburg, maar ook vanuit België mee gebracht. En de kleine kinderen beloofden plechtig dat ze, als Quinty straks groter gegroeid is, dat zij dan met hen mag meespelen, en een paar grotere kinderen hebben tegen de papa en mama van Quinty, Rob en An van Trier – Vervloet, gezegd dat zij best genegen zijn om op Quinty te passen. Toen Quinty gedoopt werd kreeg zij de doopnamen: Quinty Agatha Maria en daarmee willen de ouders aangeven dat Quinty niet alleen op de wereld staat, maar dat zij door heel veel mensen liefdevol wordt omringd. Naast de opa's en oma's was er ook nog een overgrootmoeder bij de doop. We hebben toen wij Maria hadden begroet uit volle borst het lang zal zij leven gezongen, en de doopklok geluid.

Quinty woont met haar papa en mama in de Stevezandsestraat 43

Met zijn allen hebben we uit volle borst gezongen: **LANG ZULLEN ZE LEVEN.**

WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:

Op woensdag 1 december 2010 is te midden van zijn kinderen in het St Elisabethziekenhuis **JO DANKLOF** in de leeftijd van 90 jaar overleden. Jo was sinds 17 juni 2008 weduwnaar van Toos Danklof – Verhoeven. Samen hadden zij hun 65 jarige bruiloft nog mogen vieren. Jo heeft zijn hele leven hard gewerkt en was een man die zijn plichten kende. Jo was geen groot redenaar, maar door zijn doen en laten heeft hij iedereen laten zien wat zijn normen en waarden in het leven waren. Bescheiden en voor iedereen klaarstaan was zijn devies. En in huize Danklof was voor iedereen een plaats, als je door de straat kwam en je had zin in een bakje koffie, je hoefde maar te stoppen en achterom te lopen en je zat aan een heerlijk kopje koffie, dat je weer warm maakte en de kracht gaf om je werk te vervolgen. Jo heeft zo vaak gezegd dat hij graag 100 jaar wilde worden, maar dat zat er niet in. Maar toch ondanks zijn steeds verminderende gezichtvermogen hield hij van het leven, hij miste moeder, maar daar ging hij niet over treuren, zeker niet waar de kinderen en kleinkinderen bij waren.

Een levensgenieter en een heerlijke eter, was jullie vader en opa. Die jullie wel eens hebben laten zien dat hij niet bij de pakken ging neerzitten en dat zijn lichamelijke gesteldheid nog steeds goed was. Jullie liepen in Disneyland rond met de gedachte pa houdt nou eens op en laat ons gaan rusten, maar neen, Jo ging door, hij moest alles gezien en meegemaakt hebben.

Mag hij nu verenigd zijn met zijn Toos en mogen zij samen voor altijd gelukkig zijn bij God, maar mogen zij **tussen** de bedrijven door ook nog even naar de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen kijken, dat ze het goed doen. Jo rust nu maar uit.

Wij hebben gebeden: **DAT HIJ MAG RUSTEN IN VREDE.**





De vrouw van de herbergier

Waarom kom je terug? om de stal weer te zien?
Elk jaar kom je terug. Er is niets te zien.
Wijnzakken en stro. Verwacht je iets anders? een ster misschien?
Waarom fluister je zo? Ben je bang dat je iemand wekken zou?
Niemand heeft ze ooit teruggezien.
Waarom luister je zo? is er soms iets dat je horen wou?
het huilen van een kind? het zuchten van een vrouw?
Dat is immers jaren, jaren geleden. En wat dan nog?
wat is er geworden van die vrede?

Het is jaren geleden, dat van die vrouw.
Ik voel nog de kou van jaren geleden.
De wind lag als een slang om het huis heengerold.
De gelagkamer was één hard en, och Here, wat zaten we vol.
Onze eigen kamer was zelfs bezet, de kas stond onder het bed
en sommige dames waren hardop ontevreden.
Zo een volkstelling, mijn hoofd was op hol.
En beneden het gedrang en het gezang en het drinken van de heren.
Zelfs Judith, net twaalf, hielp de meiden serveren,
doodsbleek, doodsbang.
God weet wat ze met haar deden als ze riepen:
wil je ons liedje niet leren? Ze zaten zelfs te dobbelen op de gang.
Hoe wild de sneeuwjacht buiten was, merkten we pas toen we in de
nacht die keurige stumpers aan de voordeur vonden.
Wat konden we doen? we zaten vol.
De vrouw kon niet meer staan. Haar lippen bewogen.
Het was haar tijd.
De zweetdruppels stonden als parels boven haar ogen.

Ik kon ze alleen de stal laten zien.
Ik schaamde me zo om wat ik ze daar moest laten zien, de beesten,
de lege zakken, het stro
en omdat je er duidelijk kon horen hoe er voor geroepen werd om
wijn.
Vlak daarop moest het kind geboren zijn.
Er werd nog steeds gedobbeld op de gang.

Het is jaren geleden, dat van dat kind.
Ik voel nog de wind van jaren geleden en toen jij
en de anderen en dat gedrang
en jullie opgewonden gezichten: waar is dat kind?
Aan heel de hemel. Het is een wonder, het is vrede.
en dat licht, een licht dat heel het huis verlichtte.
En Judith stond met open mond bij de moeder en wist niet goed meer
wat ze zei.
En de meiden brachten geen wijn meer rond
en mijn man heeft, geloof ik, psalm acht gebeden
en de heren die dorstig en ontevreden naar hem zochten,
drongen halfdronken, halfbang, elkaar bij de deur opzij
behalve de dobbelaars op de gang.
En iedereen fluisterde zonder reden over een nieuwe tijd,
over mirakels licht aan de lucht en over vrede.
Het is jaren geleden van dat gerucht. Het was een gerucht.

Het is jaren geleden. Waarom kom je terug? wat wil je zien?
Ga achter maar kijken.
Er is niets te zien dan lege wijnzakken en wat stro.
De beesten hebben we moeten verkopen. Het zijn slechte tijden.
Waarom staar je zo? Ben je enkel zover door dat weer komen lopen
om dat hele verhaal nog een keer te horen?
Mijn man heeft nog een steen in de gevel willen zetten
'Hier is het kind, de Verlosser, geboren!'
Het zijn slecht tijden maar dat- neen, en dan,
het was maar een gerucht.
De wijn, psalm acht, of toch een ster misschien?
Er zit sneeuw in de lucht. God, zeg God.
Niemand heeft immers ooit God gezien!

Kerstprogramma in de kerk



Dinsdag 21 december:

19.00 uur: Boeteviering

Vrijdag 24 december:

19.30 uur: Kerstviering met
Jongerenkoor

22.00 uur: Kerstviering met gemengd koor

Zaterdag 25 december:

10.00 uur: Kerstviering met herenkoor

15.00 uur: Kindje wiegen

Zondag 26 december:

10.00 uur: Eucharistieviering

:Vrijdag 31 december:

19.00 uur: Oudejaarsviering

zaterdag 1 januari:

10.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 2 januari

10.00 uur: Eucharistieviering/
Driekoningen



Intenties in de Gerardus Majellakerk

december		
di. 21 dec.	19.00 uur	boeteviering
vr. 24 dec.	19.30 uur 20.00 uur	Kerstavond (zie kerstmorgen)
za. 25 dec.	10.00 uur	Kerstmorgen Joke v/d Berg-Brouwers vw. jgt. Ineke Vugs-van Etten vw. Jgt. Riet van der Aa- van der Heijden Toon van den Heuvel Will Koolen Tonnie Stokkermans Hans Kokke Mien van Driel- Smeekens Riet Pigmans-Jansen



		Coleta Priems- Hendriks Toos van den Heuvel –Hoeckx Tiny Weijers- van Pelt Piet Weijers Huub Bertens en Jos van de Wiel Ouders Beelen-Koteck Annelies van Dijk-Beelen Mevr. van den Heuvel-Vissers Ouders Smolders-van Lieshout Hennie Priems- Tegelaers en zoon Jurgen Harrie de Rooij vw. trouwdag Ad Venmans Ouders Simons-Oosterveer Vader en moeder Aben
zo. 26 dec.	10.00 uur	Tweede kerstdag
vr. 31 dec.	19.00 uur	Oudjaar Ineke Vugs- van Etten
za.. 1 jan.	10.00 uur	Nieuwjaar / eerste vrijdag Riet van der Aa-van der Heijden
zo. 2 jan.	10.00 uur	Mien van Driel-Smeekens Hans Kokke Tonnie Stokkermans Will Koolen
vr. 7 jan.	10.30 uur	Eerste Vrijdag
za. 8 jan. zo 9 jan.	17.30 uur 10.00 uur	Riet Pigmans-Jansen Will Koolen Joos Sparidaens Kees Schuermans vw. jgt.
di. 11 jan.	10.30 uur	Pio-morgen
za. 15 jan. zo. 16 jan.	17.30 uur 10.00 uur	Riet van der Aa- van der Heijden vw. 1 ^{ste} jgt Nel van Gorcom- van Hoessel

		Joop Kahlman
za 22 jan. zo 23 jan.	17.30 uur 10.00 uur	
ma. 24 jan.	13.30 uur	Huwelijk van Agnes Kuijpers en Marcel van Raak
za. 29 jan. zo. 30 jan.	17.30 uur 10.00 uur	Toon van den Heuvel 1 ^{ste} jgt.
Intenties in Koningsvoorde		
vr. 24 december	19.00 uur	Kerstavond Toon van den Heuvel Toos van den Heuvel-Hoeckx Tonnie Stokkermans Mien van Driel-Smeekens Riet Pigmans-Jansen Hennie Priems-Tegelaers
vr.. 31 dec.	19.00 uur	Oudjaar Mien van Driel-Smeekens Tonnie Stokkermans
za. 8 jan.	19.00 uur	Riet Pigmans-Jansen
za. 15 jan.	19.00 uur	Nel van Gorcom- van Hoessel
za. 22 jan.	19.00 uur	
za. 29 jan.	19.00 uur	Toon van den Heuvel vw. 1 ^{ste} jgt.

*Soms breekt uw licht in mensen door,
onstuitbaar,
zoals een Kind geboren wordt*

Huub Oosterhuis

Kerstprogramma Koningsvoorde



Maandag 20 december om 19.00 uur:

Boeteviering

Vrijdag 24 december: 19.00 uur:

Kerstviering m.m.v. het

Koningsvoordekoor

Vrijdag 31 december: 19.00 uur:

Oudejaarsviering

Kindje wiegen



‘Kling, klokjes, klingelingeling...’

Op eerste kerstdag (25 december) is om **15.00 uur de kerk open** om met uw kinderen de kerststal te bekijken. We beginnen met een mooi verhaal en een lied. Daarna is er ruim de gelegenheid om naar de stal

te gaan en misschien een kaarsje te branden. We hopen dat veel ouders, opa's en oma's met hun kinderen en kleinkinderen hier bij willen zijn.

Iedereen is van harte welkom.

Nieuwjaar

Wat een zegen
als jou dit jaar de zegen ten deel mag vallen
van een hand op de schouder,
van een hart onder de riem.

Wat een zegen
als je iemand mag ontmoeten
die warmte uitstraalt.

Wat een zegen,
als iemand jou ziet,
als je iemand wat aandacht schenkt.

Wat een zegen,
dat gebaar van meelevens of vergeving,
dat knipoogje of die stille groet
van jou, voor jou
een gezegend Nieuwjaar!



Zalig uiteinde en een goed begin!

een wens vanuit de Lidwina

Gerardus Majella-parochie.



Internationale Bidweek: 16 t/m 23 januari

‘Trouw en toegewijd’ is het motto van de week voor de eenheid.

We beginnen bij de gemeente in Jeruzalem.

In Handelingen 2 lezen we dat de eerste christenen eensgezind waren en samen het Brood deelden en de diaconie naar elkaar erg belangrijk was.

In deze gebedsweek hopen we al biddend oog te krijgen voor elkaars behoeften en voor de nood van mensen in Palestina en Israël.

Ook in Tilburg worden in verschillende kerken in de gebedsweek speciale oecumenische vieringen georganiseerd. De Tilburgse Koerier maakt hier begin januari melding van.

Driekoningen



Dit jaar wordt in de liturgie het feest van Driekoningen gevierd op zondag 2 januari.

De wijzen geven goud, wierook en mirre, kostbare geschenken – die eigenlijk verwijzen naar de eredienst in de tempel – aan een arm en bedreigd menskind. Dit is een teken dat de ware godsdienst ook altijd mensendienst is. Belangrijker dan materiële geschenken is wat je geeft van jezelf. Mensen zitten niet te wachten op mooie cadeaus, maar wel op aandacht en medeleven. Begrip tonen en een goed woord geven. Opbeuren, aandacht schenken en tijd; dat is veel moeilijker dan iets afkopen met een bos bloemen.

Het goud van het hart,

De wierook van de toewijding.

De mirre van het offer.



De Klaagmuur in Jeruzalem

Een pelgrimstocht naar alle belangrijke plaatsen van Israël.

Steeds vaker hoor je bij jong en oud: hoe zou het zijn geweest in de tijd dat Jezus hier over deze aarde rondliep. We willen best eens even proeven aan die situatie, ook nu wij samen gebracht worden tot een grote parochie van Tilburg-Zuid en Goirle samen.

De reis begint op 6 september 2011.

Samen mogen we de weg van Jezus gaan en daarom nodig ik u van harte uit om ook samen eens te gaan kijken hoe het was zo'n 2000 jaar geleden. We gaan alle belangrijke plaatsen bezoeken. We bezoeken het noorden van Israël en brengen een bezoek aan

- Nazareth, de plek waar Jezus zijn jeugd heeft doorgebracht,
- we bezoeken Kana, daar waar Hij begon met zijn openbare leven en zijn eerste wonder stelde,
- we bezoeken de berg Tabor, daar waar Hij aan drie van zijn leerlingen de gedaanteverandering liet zien,
- de berg van de zaligsprekingen, het verhaal dat we kunnen lezen in Matteus hoofdstuk 5
- we brengen een bezoek aan de belangrijkste plaatsen rond het meer van Galilea

- we maken zelfs een boottocht op dat meer, daar waar de leerlingen geconfronteerd werden met de storm terwijl Jezus rustig lag te slapen
- we bezoeken Qumran, bekend door de Dode Zeerollen, en via Jericho gaan we naar Jeruzalem., waar we het Tempelplein, de Klaagmuur, de Olijfberg, de Via Dolorosa en de Grafkerk bezoeken.
- We bezoeken het holocaustmonument Yad Vashem,
- We gaan naar Betlehem en bezoeken de geboortekerk en het Herdersveld.

We vertrekken op 6 september 2011 vanuit Amsterdam naar Tel Aviv. We beschikken in Israël de hele tijd over een eigen bus met chauffeur, we hebben een Nederlands sprekende gids en voor de verschillende vieringen is er een boekje voorradig. De prijs voor deze 8 dagen is € 1299,00. Alleen datgene wat u zelf buiten de maaltijden aan koffie en thee of iets anders wilt drinken zijn voor eigen rekening. Ook als u graag een glaasje wijn wilt drinken dan zijn dat uw kosten. In deze prijs zitten alle overnachtingen, vol pension en alle excursies met hun entreegelden.

Als u interesse hebt om mee te gaan meldt u dit dan aan mij, dan nodig ik u daarna uit om samen deze unieke en prachtige reis goed voor te bereiden. (tel. 06-22453361)

Met vriendelijke groet,

Hans Vugs , diaken/pastor



Geheugensteuntjes

ma.20 dec.	19.00 uur	Boeteviering in Koningsvoorde
di. 21 dec.	19.00 uur	Boeteviering in de kerk
vr..24 dec	19.30 uur 22.00 uur	Kerstvieringen in de kerk, resp. jongerenkoor en gemengd koor
vr. 24 dec.	19.00 uur	Kerstviering in Koningsvoorde m.m.v. het Koningsvoordekoor
za. 25dec.	10. 00 uur	Kerstviering m.m.v. Herenkoor
za. 25 dec.	15.00 uur	Kindje Wiegen
zo. 26 dec.	10.00 uur	Tweede Kerstdag
vr. 31 dec.	19.00 uur	Oude jaarsviering in de kerk en in Koningsvoorde
za. 1 jan.	10.00 uur	Nieuwjaarsviering in de kerk
zo. 2 jan.	10.00 uur	Driekoningenviering in de kerk Kindernevendienst
ma 3 jan.	11.00 uur	Pastorale werkgroep
wo. 5 jan.	20.15 uur	Doopvoorbereiding
do. 6 jan.	19.30 uur	Bijbelgroep (Riet)
vr. 7 jan.	10.30 uur	Eerste Vrijdag
ma. 10 jan.	20.00 uur	Ouderavond Eerste Communie
di. 11 jan.	10.30 uur	Pio-morgen
do. 13 jan.	20.00 uur	Bijbelgroep 2006 (Hans)
ma. 17 jan.	20.00 uur	Parochiebestuur
wo. 19 jan.	13.30 uur	Kinderbijbelgroep
do. 20 jan.	10.00 uur	Koffie-ochtend
do. 20 jan.	20.00 uur	Bijbelgroep 2008 (Hans)
Vr. 21 jan.	12.00 uur	Redactie 'De Brug'
do 27 jan.	20.00 uur	Bijbelgroep 2006 (Hans)





Ouderavond voor het Vormsel

Op zaterdag 28 mei 2011 wordt om 17.00 uur in de kerk van Korvel door Mgr. van Liesen het H. Vormsel toegediend. De kinderen van groep 8 van de basisschool en ook oudere tieners kunnen hier aan deel nemen.

Op **dinsdag 8 februari 2011** is er een informatieavond in het parochiehuis van Korvel (Korvelplein 204 door de poort). Deze is bedoeld voor ouders en kinderen. Op die avond krijgt u alle informatie over

de voorbereiding.

De voorbereiding en de viering is een samenwerkingsverband van de parochies Heuvel, Binnenstad-Sacrament, Korvel, en Trouwlaan.

De opgave voor de informatieavond en deelname aan het Vormsel moet **vóór 28 januari** gebeuren. U kunt u hiervoor aanmelden bij diaken J. Vugs, tel. 06-22453361

Werkgroep Vormsel

Ouderavond eerste communie

Op **zondag 1 mei** doen de kinderen van groep 4 hun eerste communie in onze kerk. Om de kinderen goed voor te bereiden komen ze een aantal woensdagmiddagen bijeen in de ontmoetingsruimte van de kerk. De kinderen van basisschool 'De Triangel' krijgen (of hebben gekregen) een brief voor de informatieavond op **maandag 10 januari** om 20.00 uur in de kerk.

Kinderen van andere scholen kunnen zich aanmelden op het secretariaat van de parochie (tel. 542 34 55)

werkgroep Eerste communie

Cursus Theologie van het Lichaam in Tilburg en Goirle



De 'Nieuwe Parochie' gaat van 10 maart tot 28 april een cursus organiseren over lichamelijkeheid en seksualiteit. In zeven avonden zal priester Luc Simons deze theologie, die gebaseerd is op de catechese van Paus Johannes Paulus II., voor belangstellenden toegankelijk maken. Deze theologie legt de kerkelijke leer over liefde en seksualiteit uit in zijn oorsprong en context, geschikt voor de mens van deze tijd.

Aan de orde komt:

- Wat is de Theologie van het Lichaam?
- Wie is de mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis?
- Het verlies van de ware liefde: herschepping in Christus.
- Roeping tot heiligheid: celibaat en verrijzenis van het lichaam.
- Huwelijk als sacrament.
- Verlossing door Christus: nieuw zicht op de mens en op het sacrament van het huwelijk.
- Aloude en hedendaagse vraagstukken rondom huwelijk, seksualiteit en vruchtbaarheid, bekeken tegen de achtergrond van wat besproken is op voorgaande avonden.

Deze cursus staat open voor iedereen. De avonden worden gegeven in de ontmoetingsruimte van onze kerk, Wassenaerlaan 32. De deelname kost 10 euro.

Data: 10, 17, 24 en 31 maart en 7, 14, 28 april van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Karel Loodts: e-mail: karelloodts@home.nl of tel. 013-542 39 14



Kerkbalans 2011

Het thema van de kerkbalans is in 2011: **De kerk is van blijvende waarde!**

Kerkbalans is een jaarlijks terugkerende actie in de maand januari. Dit jaar wordt deze al voor de 39^{ste} keer gehouden. Alle grote kerken, zowel katholieke als protestantse, doen er aan mee. U weet dat ook een parochie niet kan blijven bestaan zonder financiële middelen. Het gaat ook niet louter om het gebouw, het gaat om de kerk en alles waar de kerk voor staat, het hele pastorale gebeuren.

- ◆◆ De kerk is de plaats waar je samenkomt voor een viering in het weekend of door de week.
- ◆◆ Het is de plaats waar iedereen welkom is.
- ◆◆ Een plek van ontmoeting en inspiratie.
- ◆◆ We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, eerste communie en vormsel, en voor momenten van rouw en verdriet.

Dat alles kost geld. Denk maar aan de uitgaven voor licht en verwarming, de boekjes voor de vieringen, het schoonmaken en onderhouden van: het gebouw, de administratie, het bezoeken van zieken en ga zo maar door.

Belangrijk genoeg om Kerkbalans te steunen, eenmalig of via een vaste kerkbijdrage. Hierna vindt u een formulier voor automatische overschrijving. U kunt dit afgeven op het secretariaat.



Machtiging automatische overboeking:

Ondergetekende:

Naam.....
...

Adres.....

Postcode en woonplaats:.....

Geeft opdracht tot overboeking:

Enmalig/ per maand/ per kwartaal/ per half jaar/ per jaar
(doorstrepen wat niet van toepassing is)

Van zijn/haar bankrekening.....

Bankinstelling:.....

Bedrag in euro's:.....

**Naar rekeningnr. 17 12 00 217 van de Rabobank
t.n.v. Parochiebestuur Lidwina Gerardus
Majella
Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg**

Ingaande.....(datum vermelden)

Handtekening:

Onze mooie Paoter Pio-Kapel

Zondags vur de H.Mis begint
gaon veul gelovigen nog is efkes bidden.
De doen ze dan, ter eere van Paoter Pio.
Mee welke intenties, jè, dè laot ik in 't midden.
Het is zo mooi, dessum verziere
en d'r intenties laotte heuren.
Hij hee wel meer wonderen gedaon,
wurrum zou ie dan jouw nie verheuren.

Ik zit ok wellis in 't kappelleke op zo'n stuultje,
mar gewoonluk wel aagter aon.
Wie er langs koomen, ik houwwet nie in de gaotte.
'k Laot de mensen mar stillekes gaon.
Wè is 't tog un mooi kappelleke, war,
waor stilte heerst en vree.
Ziede daor dan de kerskes braanden,
egt waor, dar nimde iets van mee.

Mijn gebed heb ik wir gebedde
en ben vol vreedde wir gegaon.
Gao in de kerk men plekske zuukke.
Jè, 't hee men egt wir goed gedaon.
Tog wil ik jullie nog iets veurklappe,
want ik kan tog nie verzwèège:
twee kerskes heb ik laotte braanden.
Een vur jullie, mar 't aander vur men èège.

Hein Libregts



Belangrijke gegevens

Pastorale zorg:
diaken J.Vugs
tel. 06-22453361



Secretariaat Parochie Lidwina Gerardus Majella
Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties,
aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk,
enz.

Voor uitvaarten en in noodgevallen
Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten
Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna
koffie.

Financiën:
giro 106.88.20, bank 1712.00.217
t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

Parochieblad "De Brug"
Kopij **vóór 20 januari** middels e-mail adres:
parochie.lgm@xs4all.nl of in brievenbus van de kerk.
website: www.parocheilgm.nl
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

Redactie Parochieblad "De Brug"

Maria Kolen
Jos Peeters
Riet van Overbeek

