



Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Kleding actie op Zaterdag 23 April 2016 van 10:00 uur tot 12:00 uur in de hal van de kerk</p>	<p>Koffie ochtend Donderdag 17 maart 10:00 tot 12:00 uur.</p> 
<p>Kindernevendienst Zondag 6 maart & 20 maart Palmzondag om 10:00 uur.</p> 	<p>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 3,10,17,24 en 31 maart van 16:00 tot 17:00 uur.</p> 

VEERTIGDAGENTIJD – JAAR VAN BARMHARTIGHEID.

De Veertigdagentijd is een tijd om naar ons zelf te kijken, speciaal in het jaar van barmhartigheid hoe sta ik tot mijn naasten? De evangelist Mattheus geeft ons daar heel eenvoudig mooie voorbeelden van:

KOM DEEL IN MIJN GELUK

Want toen ik honger had, gaf jij mij te eten,
want toen ik dorst had, gaf jij mij te drinken,
want toen ik kou had, gaf jij mij je kleding,
want ik was ziek en jij hebt mij verzorgd.

KOM DEEL IN MIJN GELUK

want toen ik arm was, deelde jij je weelde,
want toen ik oud was, heb jij mij bijgestaan,
want toen ik alleen was, schonk jij mij jouw vriendschap,
want ik was moe en ik vond bij jou weer rust.

KOM DEEL IN MIJN GELUK

want toen ik blind was, schonk jij mij je ogen,
want toen ik doof was, hielp jij mij verstaan,
want toen ik stom was, schonk jij mij jouw woorden.
ik was verlamd, maar jij hielp mij bij het gaan.

KOM DEEL IN MIJN GELUK

toen ik gevangen was, heb jij mij niet vergeten,
toen ik vrij kwam, vond ik bij jou een thuis,
toen ik gevlucht was, deelde jij jouw woning,
ik was vreemd en jij was voor mij gastvrij.

Mogen deze gedachten ons tijdens de voorbereiding op ons Paasfeest helpen ons zo tot God te bekeren, dat Hij dat aan ieder van ons straks ook kan zeggen.

Heel veel kracht en sterkte

Hans Vugs,

diaken-pastor.

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT:

Op zondag 31 januari 2016 werd onze Piokapel bevolkt door de vrolijke familie Jacobus. Papa en mama, Stephen Jacobus en Sieglien Waterberg, kwamen met hun drie grote schatten: **Sjeaneffry Jacobus, Sjerennethy Jacobus, Shayenna Jacobus**, naar onze kerk om hen alle drie op te nemen in onze geloofsgemeenschap. Ook waren met hen meegekomen de peetooms en peettantes van de drie kinderen te weten: Randy Hermanus, Daniëlle Waterberg, Kenneth Waterberg, Esther Waterberg, jammer zij was door ziekte verhinderd, Mark van Son en Adeline van Son – Waterberg, maar ook de opa en oma en een tante. En natuurlijk de vele vriendjes en vriendinnetjes. De papa en mama hebben plechtig beloofd om hun kinderen met liefde en aandacht te begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid en alle peetooms en peettantes hebben gezegd dat hun petekind altijd bij hen welkom is en nimmer van tevoren hoeft af te spreken. Alle drie de dopelingen kregen het kruisteken op hun voorhoofd, op hun lippen en in hun hart, daarna hebben papa en mama hun een kruisje op hun voorhoofd gegeven, de eigen peetoom en peettante bij hun eigen petekind. Als slotstuk van dit

gedeelte van de doop gingen de dopelingen bij oma en opa en bij tante een kruisje halen.

Hierna werd het verhaal van Jezus vertelt, het was muistil en iedereen luisterde met beide oren. Ook toen we datgene wat we bij een doop nodig hadden gingen zoeken was iedereen present. Allereerst vonden we de handdoeken die we nodig hebben om de hoofdjes straks af te drogen. Met het zoeken van het water duurde het wel

wat langer, maar Sjerennethy had het als eerste gevonden. Sjeaneffry kwam met de kaars en samen kwamen we er uit dat deze kaars een doopkaars was. De kinderen vonden de doopkaars wel mooi. Een van de



aanwezige kinderen wilde ook wel een doopkaars, toen bleek dat hij al gedoopt was kwam de vraag waar is jouw doopkaars dan? Mama wist hem te vertellen dat die in de linnenkast lag en hem vanavond aan haar zoon zou laten zien. Ook hebben we de H. Chrisma gevonden, die ook bij de doop gebruikt wordt. Na al deze benodigdheden, hebben we samen een dak gemaakt boven de drie dopelingen. Papa en mama, peetooms en peettantes en alle kinderen maakten een grote kring en hielden hun handen boven als een dak om aan te geven: wij willen samen door het leven en we vragen aan God of Hij ons allen zal begeleiden en beschermen. Na de geloofsbelijdenis zijn de kinderen een voor een gedoopt, Shayenna was te moe en moest van de weeromstuit huilen dat geen einde kende. Na het ontvangen van het H. Chrisma staken de peetooms de doopkaars van hun petekind aan. Maar gaven ook aan alle aanwezige kinderen een klein beetje van hun vuur. Het was een heerlijkheid om samen

zonder enige uitzondering het Onze Vader te bidden. Toen was het moment aangebroken om in een grote opstoet naar Moeder Maria te gaan. We hebben ons lichtje bij haar gezet en we hebben gebeden dat Maria onze dopelingen, maar ook ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Natuurlijk hebben we het lang zullen ze leven gezongen en werd heel duidelijk de doopklok geluid. Sjerennethy, Jeaneffry en Shayenna wonen met hun papa en mama in de Ampérestraat

32



WE HEBBEN GEZONGEN: LANG ZULLEN ZIJ LEVEN.

WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN.

Op 22 januari 2016 is, in alle rust te midden van allen die haar dierbaar zijn, rustig overleden **RIET DE BOER – REGTVOORT**, weduwe van Albert de Boer. Riet mocht de mooie leeftijd van 92 jaar bereiken. Riet werd op 10 december 1923 te Zwammerdam geboren. Zij had een mooie, onbezorgde jeugd tot dat de Tweede Wereldoorlog zich aankondigde en het alom steeds slechter ging. Ook het gezin Regtvoort heeft dat aan den lijven moeten ervaren om de touwtjes aan elkaar te kunnen krijgen. En zoals in alle gezinnen moesten alle kinderen hun steentje aan het gezin en aan de gemeenschap bijdragen. Riet heeft dat altijd met heel veel plezier en vreugde gedaan. Als zij van school thuis kwam, stond moeder al klaar met de thee en een boterham en was elke keer weer benieuwd hoe het gegaan was. De kinderen hadden dan tijd om aan moeder alles te vertelellen

wat zij meegemaakt hadden. Daarna kreeg ieder zijn taak. Als de afwas na het eten was gedaan, dan mochten de handen niet rusten. Hoefde je niet te strijken of kousen te herstellen, dan maar breien of borduren, maar niet des duivels oor kussen.

Na de Tweede Wereldoorlog ging Riet de sprong wagen naar Tilburg. Zij had via, via gehoord dat zij een baan kon krijgen in een groot gezin in Tilburg. Hier in Tilburg kreeg



zij al vrij snel haar draai, zij werd met liefde opgenomen in het gezin en voldeed naar alle tevredenheid. Ook ging Riet in die tijd naar de dansschool om én het dansen te leren én om aansluiting te krijgen met de jongeren. Zij kwam op een nogal grote dansschool en de vaardigheid van het dansen ging haar goed af. Zij viel bij de

jongens in de smaak door haar vaardigheid, maar ook door haar charmes. Daar kon zij een gedegen keuze maken wie haar levenspartner zou worden en haar oog viel op haar Albert de Boer.

Het leven dat zij samen hadden uitgestippeld werd jammer genoeg niet gehonoreerd. Riet en Albert hadden zo graag een gezin met kinderen gesticht, echter die wens werd niet gehonoreerd. Samen hebben zij dat kruis gedragen en hebben voor hun neefjes en nichtjes en voor de kinderen uit de buurt hun huis open gesteld om ook daar wat warmte en liefde te mogen ervaren. Ook Riet stelde zich heel behulpzaam op om te helpen daar waar zij kon helpen. Dat

had zij zo geleerd vanuit haar eigen familie. Veel pijn heeft Riet gehad bij het overlijden van haar Albert, nu stond zij er helemaal alleen voor. Haar gezondheid ging steeds verder achteruit en een opname in de Hazelaar was dan ook onontkoombaar. Ook daar heeft zij haar steentje aan de gezelligheid voor elkaar meegeholpen. Riet deed aan alles wat er georganiseerd werd mee en genoot er van te midden van mensen te mogen verblijven. Gezamenlijke Sinterklaasvieringen, kerstviering, uitvoeringen en optredens die er werden georganiseerd, tante Riet was altijd van de partij. Ook genoot zij als haar schoonfamilie, haar neven en nichten haar kwamen bezoeken, het waren stuk voor stuk hoogtepunten in haar leven. Toen zij verder achteruit ging, verzocht zij om de ziekenzalving te mogen ontvangen. Op zondagmiddag hebben we met familieleden haar dank je wel gezegd voor alles wat zij voor ieder van ons heeft betekend en gedaan heeft. Samen hebben we God gebeden dat haar levensweg niet onnodig lang hoeft te duren. Dat zij de kracht krijgt om haar kruis, ook in de laatste dagen van haar leven, te dragen. Mag zij nu voor altijd verenigd zijn met haar Albert en mogen zij nu door haar en onze Schepper worden bediend. Rust zacht.

Op zondag 7 februari 2016 is te midden van allen die haar lief zijn rustig en vredig ingeslapen: **Nellie Spijkers – Claesen**, weduwe van Harrie Spijkers. Nellie heeft de mooie leeftijd van 91 jaar mogen halen en daar zijn we allemaal heel dankbaar voor. Ons moeder en oma was een vrouw van grote eenvoud, zij hield niet van opsmuk en al helemaal niet van vooraan staan. Als je gewoon doet, dan doe je al gek genoeg. Woorden die zij heel regelmatig heeft uit gesproken. Zij is een moeder die heel veel van haar lieve schat Harrie

hield, maar ook heel veel van haar kinderen, want daar mocht niets aan komen. Toen zij later oma mocht worden, voelde zij zich de koning te rijk, maar toen zij ook nog achterkleinkinderen mocht aanschouwen, was dat het einde. Een moeder, een oma en een overgrootmoeder, daar had zij nooit aan gedacht, wel heel stiekem over gedroomd. Moeder en oma heeft ons geleerd waar het in deze wereld op aan komt, niet om heel rijk aan geld te worden, maar heel rijk aan liefde geven. Zij heeft ons de waarden en normen van het leven geleerd. Klaar staan voor de ander, daar stond zij bekend om. Als moeder kon helpen, wie het dan ook vroeg, dan zou zij dat als het enigszins mogelijk was doen. Zij hield van gezelligheid. Op de eerste plaats thuis. Jij mocht jouw vriendjes en vriendinnetjes best meebrengen en ook zij mochten delen in de thee met een koekje. Verjaardagen, feestdagen, waren gelegenheden om het thuis extra gezellig te maken. Moeder leerde ons dat je gezelligheid thuis moet zoeken en niet op straat. Moeder was ook een heel gelovige vrouw. Niet dat ze de hele dag zat te bidden en het geloof moest verkondigen. Neen, moeder bracht haar geloof tot uiting door haar doen en laten. Elk weekend ging zij naar de kerk, niet omdat het moest. Ja wel, toen zij nog jong was moest zij van haar ouders. Maar toen zij haar eigen gezin had, moest zij wekelijks de kerk bezocht hebben, en haar kaarsjes hebben opgestoken. Tot op het laatst was zij een kerkganger, ook in Koningsvoorde. Ook toen zij met haar gehoor problemen kreeg, kwam ze en ze genoot als zij de preek op een blaadje papier kreeg aangereikt. Zo liep ze toch niets



mis.

Een hele zwarte periode in haar leven was de dood van vader. Zij heeft hem bij gestaan tot het einde, maar daarna rustte alles op haar schouders en moest zij ineens alleen beslissingen nemen. Maar met de hulp van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heeft zij deze leegte kunnen vullen en heeft zij de draad weer opgenomen. Moeder en oma heeft een sterke gezondheid gehad, tot de laatste periode. Toen ging zij lichamelijk en mentaal achteruit. Maar met enige hulp kon zij in Koningsvoorde blijven wonen en genieten van wat de kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen allemaal voor haar en met haar deden.

Moeder, oma en overgrootmoeder dank je wel voor alles wat jij voor ons gedaan hebt, rust nu maar uit. Moge de algoede Vader u opnemen in zijn rijk van vrede. Mag Hij u verenigen met uw Harrie en mogen jullie nu samen voor altijd gelukkig zijn en mag God jullie nu bedienen. Rust zacht.

VASTENACTIE – JAAR VAN BARMHARTIGHEID

DE DORSTIGEN LAVEN, WATER VOOR DE ARMEN IN KENIA

In het kader van het Jaar van Barmhartigheid, uitgeroepen door onze paus Franciscus , staat in de maand maart de dorstigen laven centraal. Dit jaar willen wij tijdens de vastenactie de Fraters van Tilburg centraal stellen en hun werk in hun missiegebieden.



Hier onder staat wat informatie in het algemeen, maar ook wat er met ons gegeven geld gedaan gaat worden. Ik beveel deze vastenactie dan ook van harte bij u aan. De collectebus staat de hele vastentijd tot en met Pasen in de ontmoetingsruimte klaar. Laten we ons hart open zetten voor die mensen die niet zo gemakkelijk aan water komen als u en ik. Wij draaien de kraan open, wij laten veel water zo maar nutteloos weglopen en zij moeten heel veel moeite doen om hun dorst te lessen.

De congregatie ‘Fraters van Tilburg’ is in 1844 gesticht door bisschop Joannes Zwijsen (1794-1877). Hij was erg aangegrepen door de armoede die hij tegenkwam in de opkomende fabriekstad en op het platteland rondom. Veel kinderen kregen nauwelijks onderwijs en er waren maar heel weinig voorzieningen voor de opvang van zieken, ouderen, weeskinderen en gehandicapten. Zwijsen verzamelde een aantal mannen en vrouwen om zich heen die zich, vanuit de katholieke kerk, voor betere levensomstandigheden in de stad wilden inzetten. Daarin was hij zeer succesvol want de door hem gestichte congregaties van zusters en fraters groeiden enorm snel.



Rond 1850 waren er al bijna duizend zusters en meer dan honderd fraters in tal van sociale en kerkelijke projecten aan het werk. Het ging vooral om projecten voor arme mensen, die door Zwijsen ‘werken van barmhartigheid’ werden genoemd.

De fraters proberen te leven in navolging van het evangelie: ze proberen het voorbeeld van Jezus, het leven dat hij heeft geleefd en de verhalen die hij heeft verteld, toe te passen in

het leven en werken vandaag de dag. Het is een eenvoudige maar tegelijk ook een radicale navolging met een vérgaande persoonlijke toewijding.

Na vestigingen in België, Suriname en Indonesië, gingen in 1958 de eerste Nederlandse fraters naar Kenia. Ze begonnen met twee scholen in het westen van het land, in de provincie Kisumu, die een grote betekenis zouden krijgen voor het onderwijs in het land. Nog steeds ligt een zwaartepunt van het werk in West-Kenia, waar de fraters met diverse projecten aanwezig zijn in de plaatsen Mosochu, Oyugis en Sikri.

In Oyugis, een provinciestedje op het platteland in het Westen van Kenia begonnen de fraters ongeveer 30 jaar geleden met een kleine polikliniek. Het aantal ziektegevallen dat daar werd behandeld, nam enorm toe met de snelle verspreiding van aids in de jaren tachtig. De fraters realiseerden zich dat het werk niet beperkt kon blijven tot de zorg voor de zieken en startten daarom in 1996 het ‘Oyugis Integrated Project’ (OIP), dat een geïntegreerde aanpak beoogt. De vele weeskinderen worden opgevangen: niet in een apart weeshuis, maar vooral door hun familieleden te helpen om voor hen te zorgen. Ook worden veel aidsweduwen en – weduwnaars gesteund, mensen die hun partner verloren hebben en soms zelf ook ziek zijn.

Daarnaast wordt er gewerkt aan goede voorlichtingscampagnes, zodat de ziekte zich niet verder hoeft te verspreiden, en aan de ontwikkeling van landbouw en veeteelt, zodat er werk en voedsel is. Tenslotte is er natuurlijk ook de medische zorg zelf aan mensen die er vaak slecht aan toe zijn en alleen achtergelaten worden. Het OIP is een omvangrijk project met ongeveer 20 stafmedewerkers

en daarnaast nog veel Keniaanse vrijwilligers. Alle werken van barmhartigheid komen in het OIP aan bod. We beperken ons hier tot het laven van de dorstigen. Water is ook in het warme Kenia van levensbelang. De twee regenperiodes zijn essentieel voor de landbouw, maar ook voor het drinkwater. Waterleidingbedrijven zijn in het westen van Kenia onbekend. De mensen halen water uit de rivier, een put of vangen zelf water op in tijden van regen. Veel mensen wonen in lemen hutjes met een dak van gras of golfplaten. Stenen huisjes met een golfplaten dak zijn nog ver in de minderheid. Wanneer mensen over een golfplaten dak beschikken draagt het OIP soms bij aan de aanschaf van dakgoten en een grote plastic watertank om het regenwater op te vangen. Ook scholen hebben water nodig voor de dagelijkse maaltijd die de leerlingen daar krijgen. Voor veel (wees)kinderen is de beker pap of het bordje met bonen-maïs de enige

volwaardige maaltijd op een dag.

Het zou heel goed zijn dat meer mensen de



kans krijgen om regenwater op te vangen! Water is immers een primaire levensbehoefte, die dagelijks nodig is om te drinken, te koken en te wassen. Een andere hulp op het gebied van water is het helpen bij het opzetten van een irrigatiesysteem voor de kleine boeren. Wanneer een dergelijk systeem vanuit het OIP gegeven wordt en de gebruikers begeleid en gecontroleerd worden, werkt dit uitstekend. Als je het aan individuele personen geeft is de

kans groot dat het niet goed onderhouden wordt of dat er onderdelen verdwijnen of gestolen worden. Irrigatie zorgt voor een betere landbouw-opbrengst en bestrijdt honger. Watertank bij een kleuterschooltje. Het opgevangen regenwater wordt gebruikt voor de dagelijkse maaltijd. Water halen in de rivier... is dagelijks zwaar werk voor vrouwen en kinderen. Bij deze hut is wateropvang nog niet mogelijk. Het grasdak zal eerst moeten worden vervangen door een van golfplaten. Een stenen huisje met een gegraven put met grondwater Grote watertank bij de slaapzalen van een secondary school grondwaterpomp



		Maart 2016
Vrijdag 4 maart	10:30	1^e Vrijdag van de maand

Zaterdag 5 maart Zondag 6 maart Kindernevendienst Dameskoor	17:30 10:00	Carlo Oerlemans v.w. 1 ^e Jgt Frans en Rosa van Beurden – Diepstraten. Ineke Vugs – van Etten Albert van Lierop v.w. Jgt Rob van den Bosch
Dinsdag 8 maart	10:30	PIO morgen
Zaterdag 12 maart Zondag 13 maart Heren koor	17:30 10:00	Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten Ineke Vugs – van Etten Fien Hultermans – v. Hautum Alida v. Domburg - Pijnenburg
Zaterdag 19 maart Zondag 20 maart Extra Kindernevendienst Dameskoor	17:30 10:00	Palmzondag Cor van Wanrooij – Kroon v.w. 1 ^e Jgt Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten Ineke Vugs – v. Etten Toos Haers - v. den Hout Ans van Gerven – van Lierop Miep Buster Alida v. Domburg - Pijnenburg
Zaterdag 26 maart Zondag 27 maart Gemengd Koor Maandag Samenzang	17:30 10:00 10:00	1^e Paasdag en 2^e Paasdag Toos Hendriks- v.d. Boer 1 ^e Jgt. Ton Moeskops Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten Ineke Vugs – v. Etten Fien Hultermans v. Hautum Cornelia v. Riel - v.d. Zanden Frans Bastings v.w Jgt Ria Vromans

		Eleonore, Frans, Monique Marks v.w.Jgt Emiel den Biesen v.w. Verj. Albert en Riet de Boer - Regtvoort
--	--	--

Geheugensteuntjes



Woensdag	2 maart	13:30 u	Communie voorbereiding
Woensdag	2 maart	18:00 u.	Doopvoorbereiding
Donderdag	3 maart	16:00 u.	Stille aanbidding
Donderdag	3 maart	20:00 u.	Bijbelgroep Jan Sloot
Vrijdag	4 maart	10:30 u.	1 ^e Vrijdag van de maand
Zondag	6 maart	10:00 u.	Kindernevendienst
Dinsdag	8 maart	10:30 u.	Pio morgen
Woensdag	9 maart	19:00 u.	Communievoorbereiding
Donderdag	10 maart	16:00 u.	Stille aanbidding
Woensdag	16 maart	13:30 u.	Communievoorbereiding
Woensdag	16 maart	20:00 u	Bijbelgroep Hans
Donderdag	17 maart	10:30 u.	Koffie ochtend
Donderdag	17 maart	16:00 u.	Stille aanbidding

Zaterdag	19 maart	19:00 u.	Palmzondag met wijding
Zondag	20 maart	10:00 u.	Palmzondag met wijding extra kindernevendienst
Maandag	21 maart	. 14:00 u	Toren overleg
Maandag	21 maart	19:00 u	Boeteviering G. Majella
Dinsdag	21 maart	10:00u.	Redactieverg “de brug”.
Dinsdag	22 maart	19:00 u.	Boeteviering K.V.
Woensdag	23 maart	13:30 u	Communievoorbereiding
Donderdag	24 maart	11:30 u.	Paasviering “Zonnebloem”
Donderdag	24 maart	16:00 u.	Stille aanbidding
Donderdag	24 maart	19:00 u.	Witte Donderdagviering GM
Donderdag	24 maart	19:00 u.	Witte Donderdagviering KV
Vrijdag	25 maart	15:00 u.	Goede Vrijdag G. Majella
Vrijdag	25 maart	19:00 u.	Goede Vrijdag K.V.
Zaterdag	26 maart	19:00 u.	`Paaswaken K.V
Zaterdag	26 maart	20:30 u.	Paaswaken G. Majella
Zondag	27 maart	10:00 u.	Paasviering m. Gem. Koor
Maandag	28 maart	10:00 u.	2 ^e Paasdag m samenzang
Woensdag	30 maart	13:30 u.	Communievoorbereiding
Donderdag	31 maart	16:00u	Stille aanbidding

Huispaaskaars.

Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid om een huispaaskaars aan te schaffen om deze thuis bij speciale gelegenheden te laten branden. In het jaar van de barmhartigheid is uiteraard het embleem dat van de Barmhartig zoals de Vader. Ze zijn er in diverse maten:

20 cm hoog: €17,00

30 cm hoog € 30,00

40 cm hoog € 36,00

60 cm hoog € 59,00.



Ze zijn te bestellen tot en met 6 maart 2016, tijdens kantooruren of in de ontmoetingsruimte van de kerk. Of middels onze website: www.hlgm.nl

Hans Vugs. diaken-pastor.



MEI: VIEREN EN BEDEVAART RONDOM MARIA

De maand mei komt weer in zicht. Een bijzondere maand, waarin we traditiegetrouw onze Moeder Maria extra gedenken. Ook dit jaar zijn er in deze maand evenals vorige jaren vieringen in de kerk van Broekhoven waarbij we samenkomen rondom Maria. Met haar in ons midden kunnen we terecht met alles wat ons bezighoudt, met onze vragen, onze noden, of we kunnen zomaar aanwezig zijn om samen biddend en zingend Maria te eren. Samen kunnen we er een mooie viering van maken en nodigen we ook onze medeparochianen van Korvel en Trouwlaan uit.

Wanneer: donderdagen 12, 19, en 26 mei om 10.30 uur

in de Broekhovense kerk.



Vanwege het grote succes van vorig jaar gaan we op 26 mei weer op bedevaart naar de Hasseltse kapel waarna u een gratis lunch wordt aangeboden. Vervoer kan desgewenst worden geregeld. Tijdig aanmelden is nodig i.v.m. planning. Na elke viering is er gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie.

Van harte tot ziens,
Gerard van der Schuit, Pastoraal Assistent.

LOURDESREIS.

In september/oktober 2016 gaan we weer naar Lourdes. Als u interesse heeft om mee te gaan, laat het weten en dan maken we verdere afspraken.



We kunnen gaan met de bus, dat is een negendaagse reis, of met het vliegtuig en dat is een zesdaagse reis.

Vast veel voorbereidingsplezier.

Hans Vugs,
Diaken – pastor

Secretariaat : Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.:(013) 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

van doop of huwelijk, enz. behalve maandagmorgen

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz.

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

za. 17.30u

zo. 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Pio-kapel

Kerk waarna koffie

Pio-morgen

Pio-kapel

Koningsvoorde

za. 19.00u

Restaurant waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 20 maart** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website: www.hlgm.nl

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt, P. de Koning