



Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

Op de drempel

Mijn God,
als ik op de drempel sta
en alles achterlaat wat
mij op aarde dierbaar is,
geef mij het uitzicht op Uw licht
en raak mij met Uw liefde aan;
dat ik gelokt, verwarmd, vervuld
durf verdergaan.

Als ik doodmoe op de drempel sta,
achter mij de aarde
en het leven dat ik leefde,
en vóór mij, onbekend, onzichtbaar,
het leven dat mij wacht,
wees Zelf mijn gids
en neem mij bij de hand.

Als ik op de drempel sta
mijn God, laat ik dan
in Uw hand mijn hand mogen leggen,
dan zal mijn dood geboorte zijn.

Uit: Tot overblijft wat echt is: jij – Hans Stolp

**Kindernevendienst:
op zondag 3 november om 10.00 uur**

**Nacht van de religies
Op zaterdag 16 november
Van 20.00 uur tot 22.00 uur**

**Koffieochtend:
op donderdag 21 november
om 10.00 uur**

**Aanbidding in de Piokapel:
Elke donderdag
van 16.00 uur tot 17.00 uur.**

SINT MARTINUS

Elk jaar op 11 november vieren we het feest van St. Martinus.
Wie was hij?

Een zware vrachtauto,
geladen met ongeveer 15 ton huiden,
is gisteren van de weg geslibd en verongelukt.
De chauffeur van de wagen heeft 4 uur lang beklemd gezeten in de
cabine.

De **eerste** automobilist zag het wrak in de berm en dacht:
als ik stop mis ik mijn afspraak.
De **tweede** automobilist zag het wrak in de berm en dacht:
als ik stop moet ik misschien getuigen en dat is zo'n gedoe.
De **derde** automobilist zag het wrak in de berm en dacht:
stel je voor dat er nog iemand in zit – doodeng – en reed door.
De **vierde** automobilist zag het wrak in de berm en dacht:
ik zou me geen raad weten met een dode of zwaargewonde.
De **vijfde** automobilist zag het wrak in de berm en dacht:
helemaal niets !
De **zesde** automobilist zag het wrak in de berm en stopte:
belust op een sensationeel verhaal, dat hij straks thuis zou kunnen
vertellen.
De **zevende** automobilist zag het wrak in de berm en stopte.
Hij wrikte een verwrongen portier open en trok voorzichtig de zwaar
gewonde naar buiten.
Hij miste een afspraak.
Hij maakte zijn handen en kleren vuil.
Hij moest nog eens komen om te getuigen.

Wat een gedoe, zeg!
Zou jij dat doen voor iemand, die je niet kent?

Dat deed nu Martinus van Tours in de vierde eeuw.

Mogen wij ook zo dienstbaar en respectvol voor elkaar zijn. Dat is
mijn wens voor de komende periode.

Hans Vugs,
diaken-pastor

IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT:



Op zondag 6 oktober kwamen veel
ooms, tantes, vriendjes en
vriendinnetjes van **KENSI VAN
HATTUM** tezamen met haar papa en
mama John van Hattum en Tessa van
Nieuwenhuijzen en met haar grotere
zus Naomi naar onze kerk om Kensi
in onze geloofsgemeenschap op te
nemen. Natuurlijk waren er ook de
opa's en oma's bij, die kunnen haar
niet missen. Papa en mama hebben
heel plechtig beloofd dat zij Kensi
zullen begeleiden op die nogal moeilijke weg naar zelfstandigheid.
En de peetoom en peettante van Kensi, Kars en Patricia van der
Hoek, hebben heel duidelijk gezegd dat Kensi bij hen altijd van harte
welkom is en dat zij van tevoren geen afspraak hoeft te maken. Ook
hebben de vriendjes en vriendinnetjes gezegd dat als Kensi straks
groter gegroeid is dat zij dan met hen mee mag spelen. Ook mag zijn
met de jongens voetballen als zij dat wil. Er waren zelf jongelui die
aan papa en mama van Kensi beloofd hebben dat zij wel zullen
oppassen als John en Tessa weg moeten en er is op dat moment geen
oppas. Nadat we geluisterd hebben naar het verhaal van Jezus hebben
papa en mama, peetoom en peettante en alle kinderen een dak boven
Kensi gemaakt en haar gezegd dat zullen altijd met hen mee mag
doen en dat ze haar niet buiten zullen sluiten. Na de doop en het
kruisje dat Kensi kreeg met H. Chrisma-olie werd haar doopkaars
aangestoken aan de grote Paaskaars van Jezus Christus. En Kensi
was hier zo blij mee, dat ze onmiddellijk alle kinderen een beetje van
het vuur van haar doopkaars gaf. Zo gingen we in een lange stoet met
de lichtjes naar Moeder Maria en hebben haar dank je wel gezegd,

maar ook gevraagd dat zij heel speciaal Kensi en ons allemaal wil begeleiden op onze levensweg door het leven.

Daarna heeft Naomi aan alle mensen in de buurt laten weten dat er in de kerk een kindje gedoopt was.

Kensi woont met haar grote zus Naomi en haar papa en mama in de Oerlesestraat 213.

No diezelfde middag kwam **HIDDE WAGEMAKERS** met zijn grotere broer en zus, Tijme en Juul, met zijn papa en mama, Stefan en Astrid Wagemakers – Damen, met opa's en oma's met ooms en tantes en met vriendjes en vriendinnetjes naar onze Piokapel om net als zijn broer en zus, in onze geloofsgemeenschap te worden opgenomen. Aan het begin van de viering maakte papa Stefan de trouwkaars aan die zij hadden ontvangen toen zij aan elkaar het ja-woord hadden gegeven. En daarna maakte Stefan met zijn peetoom en Juul met haar peettante hun eigen doopkaars aan die zij bij hun doop hadden ontvangen. Het waren drie heel bijzondere lichtjes, die warmte, licht en gezelligheid gaven. Hidde kreeg een kruisje op zijn voorhoofd en op zijn lippen en in zijn hart, het teken dat Jezus Christus ook met Hidde door het leven wil trekken en hem wil helpen als hij dat wil. Na de doop van Hidde en na het ontvangen van het kruisje met H. Chrisma, kreeg ook hij een doopkaars. Nadat alle kinderen, groot en klein, een kaarsje hadden ontvangen werd er een lange stoet gemaakt en zo gingen we naar de heilige Moeder Maria, om haar hulp en steun te vragen en natuurlijk ook om Maria dank je wel te zeggen. Alle kinderen te beginnen met Tijme hebben laten horen dat Hidde was gedoopt.

Hidde woont met zijn broer en zus Tijme en Juul en zijn papa en mama in de Hooglandstraat 1.

Op zondag 13 oktober 2013 kwamen er zoveel mensen naar onze kerk, dat we uit moesten wijken naar de grote kerk, want het kon niet allemaal in de Piokapel.

Zoë FRIESWIJK, kwam met haar papa en mama: Richard Frieswijk en Corina van Boven, met opa's en oma's, met nog wel 4 peetouders: Christian Verhoekx, Renzo Frieswijk, Joke van Boven, die nog wel jarig was op deze dag en met Chantal Frieswijk,

Ooms en tantes en heel veel kleine en grote vriendjes en vriendinnetjes. Zoë kreeg bij de doop de volgende namen: Zoë, Ignatius, Marinus Hendrikus, Johannes, Maria, Catharina, Christina. En daarmee gaven papa en mama aan dat Zoë niet alleen in onze grote wereld staat, maar door heel veel mensen met heel veel mensen is verbonden. Iedereen luisterde naar het verhaal uit het Oude Testament, het verhaal van de toren van Babel, en wisten te vertellen dat we niet naar heel hoog moeten streven, maar met elkaar gelukkig door het leven moeten gaan. Natuurlijk zijn we na de doop naar Moeder Maria gegaan en hebben haar plechtig dank je wel gezegd, maar nog veel meer haar gevraagd Zoë en ons allen te begeleiden op die moeilijke weg door het leven. Ook nu waren er genoeg jongelui die de klok wilde luiden en wel zo dat het geluid tot op het Korvelplein was te horen.

Zoë woont met haar papa en mama in de Molenakker 11 te Berkel – Enschoot.

Met zijn allen hebben we uit volle borst gezongen: **LANG ZULLEN ZE LEVEN.**

WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:



Op maandag 23 september 2013 is in de leeftijd van 82 jaar in alle rust in Koningsvoorde afdeling De Vleugel overleden **RIET WOLBINK – MEIJERS**, sinds 2005 weduwe van Ed Wolbink. Riet een moeder die er altijd was. Toen haar drie dochters naar school waren, deed zijn liefdadigheidswerken, maar was altijd thuis als de kinderen thuis kwamen uit school. Zij was er voor haar hele gezin, haar Ed, maar ook de meisjes. En later toen die met hun a.s. mannen thuishkwamen, waren die ook van harte welkom. In huize Wolbink hing een sfeer van een ieder is hier welkom, zeker als je in alle eenvoud jouw steen wilde bijdragen aan het geluk van allen. Toen de kleinkinderen geboren werden was zij de koning te rijk. Wat heeft zij met die kleinkinderen gespeeld. Dat werd bij haar afscheid door de kleindochters duidelijk verwoord. Hoe zij op zolder hutten bouwden en oma deed helemaal mee. Ook werd

er tikkertje gespeeld in huize Wolbink en dat kon en mocht. Moeder en oma was er uit dat het iedereen maar naar zijn zin had en niets te kort kwam. Liet zij zo maar eens een wens vallen, dat deed moeder en oma alle moeite om die wens te realiseren, want het waren haar eigen kinderen en kleinkinderen. Een van de kleindochters had bij de afscheidsviering voor oma op haar dwarsfluit het Ave Maria gespeeld en dat was voortreffelijk. We hebben dank je wel naar moeder en oma gezegd en haar gevraagd om de kinderen en kleinkinderen op hun levensweg te begeleiden.

Wij hebben gebeden: **DAT ZIJ MAG RUSTEN IN VREDE.**



Lourdes

In april 2014 is er een Lourdesbedevaart. Wie mee wil gaan, moet zich opgeven vóór 1 december.

We gaan deze keer per trein dan kunnen we genieten van de reis er naar toe. Een speciale trein vanuit Noord-Frankrijk rechtstreeks naar Lourdes.

Eerste Communie

Op 18 mei 2014 is de eerste communie in onze kerk. U kunt uw zoontje of dochtertje al opgeven op het secretariaat van de kerk. Het kan telefonisch (22453361) Ook via de website van HLGGM. Onder het kopje 'contact' is een formulier te vinden.

*November heeft maar dertig dagen,
maar dubbel wind en regenvlagen!*



Intenties in de Gerardus Majellakerk

november		
vr 1 nov.	19.00 uur	Allerheiligen
za.. 2 nov. Gemengd koor	19.00 uur	Allerzielen We gedenken de overledenen van het afgelopen jaar en alle opgegeven intenties
zo. 3 nov. dameskoor	10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Jan van Lieshout Jan en Riet Vromans-Priems Corrie Simis Pierre Otten Coleta Priems-Hendriks Pierre Hultermans Tiny Weijers- van Pelt Piet Weijers vw. jaargetijde

		Frans Smulders Marij van Gorp- Weijers Rob van den Bosch Fam. Mutsaers
za. 9 nov. zo. 10 nov. Herengkoor	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs-van Etten Elisabeth Kahlman- Vromans vw. 2 ^{de} jaargetijde Joke Jansen- van Tilborg Pierre Otten Coleta Priems-Hendriks vw. verjaardag Fien Hultermans-van Hautum Opa van Hautum Piet van Loon
di. 12 nov.	10.30 uur	Pio-morgen Jan van Lieshout
za. 16 nov. zo 17 nov. Dameskoor	17.30 uur 10.00 uur	Jan en Riet Vromans-Priems Ineke Vugs-van Etten Pierre Otten Coleta-Priems-Hendriks Riet Wolbink Meijers Ria Staps vw. geboortedag
za. 23 nov. zo. 24 nov. Herengkoor	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs-van Etten Jan van Lieshout Pierre Otten Fien Hultermans-van Hautum Piet Robben vw. verjaardag 70 jaar Herengkoor
Intenties in Koningsvoorde		
vr. 1 november	19.00 uur	
za.. 2 november	19.00 uur	We gedenken de overledenen van

		het afgelopen jaar en noemen de namen van alle opgegeven intenties Corrie Simis
za. 9 november za. 16 november	19.00 uur	
za. 23 november	19.00 uur	Hendrik van Overbeek vw. verjaardag
za. 30 november		

Geheugensteuntjes



vr. 1 nov.	19.00 uur	Allerheiligenviering in kerk en Koningsvoorde
za. . 2 nov.	19.00 uur	Allerzielenviering in kerk en Koningsvoorde
zo. 3 nov.	10.00 uur	Kindernevendienst
ma. 4 nov.	10.00 uur	Pastorale Werkgroep
do 7 nov.	16.00 uur	aanbidding
do 7 nov.	19.30 uur	Bijbelgroep (Riet)
di. 12 nov.	10.30 uur	Pio-morgen
do. 14 nov.	16.00 uur	aanbidding
za. 16 nov.	20.00 uur	Nacht van de religies
do. 21 nov.	16.00 uur	aanbidding
do 21 nov.	20.00 uur	Bijbelgroep 2006 (Hans)
vr. 22 nov.	12.00 uur	Redactie 'De Brug'
do.. 28 nov	16.00 uur	aanbidding

Zaterdag 16 november: Nacht van de religies

Thema: Delen van het verhaal

Voor de tweede keer wordt in Tilburg de Nacht van de religies georganiseerd. Verschillende kerken en religieuze gemeenschappen kunt u dan bezoeken op 16 november tussen 19.00 uur en 23.00 uur. Ook onze kerk is die avond open, echter pas vanaf 20.00 uur en we sluiten om 22.00 uur. Elke locatie heeft zijn eigen programma. In het programmaboekje kunt u er meer over lezen. Ook de route naar de verschillende plekken is er in aangegeven. De activiteiten beginnen steeds op het hele uur en duren 20 tot 30 minuten. U hebt dan daarna de tijd om op tijd op een andere locatie te zijn.

Allerheiligen/Allerzielen

De katholieke kerk kent al sinds de eerste jaren van het christendom vele martelaren. Martelaar was de bijzondere eretitel voor degene die gedurende de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk hun trouw aan het christelijk geloof met de dood moest bekopen. Oorspronkelijk werden ze gezamenlijk herdacht. In 732 werd de naam martelarenfeest door paus Gregorius III veranderd in Allerheiligen. De groep werd toen uitgebreid met gelovigen die door hun leven een bijzondere getuigenis hebben afgelegd van hun geloof in Christus. Op Allerzielen gedenken we de overledenen, ook hen mogen we heiligen noemen. Daarom kunnen we deze twee feestdagen gerust in elkaar schuiven en er één viering van maken.

Enkele feesten in november

- 1 november: Allerheiligen
- 2 november: Allerzielen
- 3 november: H. Hubertus
- 7 november: H. Willibrordus
- 17 november: Elisabeth van Thüringen
- 21 november: Maria Presentatie
- 22 november: H. Cecilia

Belangrijke gegevens

Pastorale zorg:
diaken J.Vugs
tel. 06-22453361



Secretariaat locatie Gerardus Majella
Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz. Dit is ook mogelijk door formulier op onze website in te vullen.

Voor uitvaarten ,noodgevallen of het maken van een afspraak met de diaken:

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna koffie.

Financiën:

giro 106.88.20, bank 1712.00.217
t.n.v. Parochie De Goede Herder Tilburg (locatie Gerardus Majella)

Contactblad “De Brug”

Kopij vóór 20 november middels e-mail adres:
pastoraat@hlgm.nl, of in brievenbus van de kerk.
website: www.hlgm.nl
Adres kerk: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

Redactie Contactblad “De Brug”

Maria Kolen ,
Riet van Overbeek