



Een hand vol kaarsen

Een hand vol kaarsen
stuur ik je voor alle donkere uren
als angst je leven binnensluipt,
dat die niet lang gaat duren.
En als de honger aan je knaagt
naar liefde, goedheid, vrede
wil ik er altijd voor je zijn
met kaarsen en gebeden.

Ik steek een kaarsje voor je aan
op dagen kil en koud,
opdat je toch maar heel goed
weet hoeveel ik van je houd.
Ook als de eenzaamheid je treft
met dagen zonder kleur,
wil ik je helpen licht te zien
temidden van de sleur.

anoniem

Website:

Onze website is vernieuwd. De moeite waard om eens een kijkje te nemen,

Ga naar: www.parochielgm.nl

Carnaval en Aswoensdag

De komende maand februari gaan we samen weer, voor zover dat mogelijk is, de bloemetjes met Carnaval buiten zetten. We mogen even alle leed en droefheid vergeten, om daarna met volle overtuiging het askruisje op Aswoensdag te ontvangen. Op die dag zal er 's avonds om 19.00 uur zowel in onze kerk als in Koningsvoorde een viering zijn, waarbij u dat teken op uw voorhoofd ontvangt. Dat is niet zo maar een teken, maar als je let op de woorden die daarbij worden uitgesproken: 'gedenk mens dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren.', dan is dat niet niets, maar een aansporing aan ons allen om het belangrijkste van heel ons leven in de gaten te houden. Daar mag ook vrolijkheid en gein bij zijn, maar ook dat we met elkaar rekening houden en elkaar nemen zoals we zijn met onze vele goede eigenschappen, en ja jammer genoeg hebben we ook allemaal onze stekels. Wanneer we rekening houden met elkaar, worden we een **licht** voor elkaar, en dat mogen we in de komende Veertigdagentijd ons eigen maken.

Dat er licht mag zijn, licht in onze ogen:

dat wij elkaar zullen zien zo goed als nieuw.

Licht in onze harten:

dat wij ruimte scheppen, plaats maken voor velen.

Licht in onze gedachten:

dat wij komen tot nadenken en eerlijke besluiten.

Licht in onze huizen:

dat er vriendschap en gastvrijheid zullen heersen.

Licht in de omgang:

dat we te zien zijn, niet verborgen voor elkaar.

Licht op onze wegen:

dat wij niet dwalen en elkaar tot doolhof zijn.

Licht in alle uithoeken:

dat we nergens het kleine vergeten, verdonkeremanen.

Licht op deze plaats,

om elkaar bij te lichten, elkander toe te schijnen met geloof in Hem..

Een gezellige Carnaval en een goede voorbereiding op ons Paasfeest.

J.Vugs, diaken-pastor

In de afgelopen periode is gedoopt:

Zondag 17 januari 2010 was onze Piokapel bijna gevuld met allemaal blijde mensen, die **Bente Robbe**, van harte welkom wilde heten in onze geloofsgemeenschap. Bente was vergezeld door papa en mama Frans-Paul Robbe en Jennifer Robbe – Bruens en met Jasmijn, het zusje van Bente. Natuurlijk waren ook de opa's en oma's en ja zelfs een overgrootmoeder aanwezig, tezamen met de peetoom en peettante, oom Rene en tante Angela, en er waren ook enkele vriendjes en vriendinnetjes meegekomen. Een hele gezellige familie. Bente kreeg bij de doop de namen Bente Petronella Bertina, Bente, omdat Jennifer en Paul dat zo'n mooie naam vonden en Petronella en Bertina, dat was een verwijzing naar de beide opa's. Met vele kreeg Bente de handen opgelegd, waarmee we aangaven: Bente wij willen samen met jou door het leven gaan en we zullen je helpen zo goed als wij dat kunnen. Oom René mocht Bente ten doop houden en mama droogde heel voorzichtig haar hoofdje af. Toen de doopkaars van Bente was aangestoken en iedereen daar het vuur van had ontvangen zijn we in een grote optocht naar Moeder Maria gegaan om haar steun en hulp te vragen. Na het lang zal ze leven en het luiden van de klok, las Anne een gedicht voor dat de titel had: Goede wensen. Bente woont met haar zus Jasmijn en haar papa en mama in de Kottenstraat 22 te Tilburg.

Lang zal ze leven!



We hebben uit handen moeten geven:

Op vrijdag 15 januari 2010 's morgens vroeg, in de leeftijd van 83 jaar, is in alle rust, zacht en kalm **Riet van der Aa – van der Heijden** overleden. Op donderdag 14 januari heeft zij haar normale leefpatroon nog gehad, is rustig gaan slapen en in haar slaap is zij overleden. Haar man Piet vond haar vrijdagmorgen. Piet schrijft dan ook op de rouw-annonce: 'dankbaar dat wij zo lang mochten samen zijn. Een ziekbed heeft zij gelukkig niet gehad, maar zomaar ineens uit ons midden weggaan is niet leuk'. Het leven van Riet wordt gekenmerkt door dienstbaarheid en trouw aan God en de heilige Maagd Maria. Jammer genoeg hebben zij geen kinderen gekregen, maar dat gemis heeft Riet enigszins opgevangen door heel veel voor anderen te doen. Je hoefde maar te roepen en Riet stond klaar. Dat klaarstaan voor de ander bleek ook bij het afscheid; zowel in de kerk, als in het Crematorium waren velen om dank je wel naar Riet te zeggen, zelfs een reisvriendin uit Noord Holland, die maandagavond pas het bericht ontvangen had, was met de trein, haar leeftijd was al 97 jaar, naar Tilburg gekomen om Riet uitgeleide te doen. Mag Moeder Maria Riet nu bij de hand nemen om haar voor de troon van de algoede Vader te brengen. Riet rust zacht. Riet woonde met haar Piet in de Generaal Smutslaan 73.

Wij hebben voor haar gebeden: **Dat zij ruste in vrede!**



Respect voor de overledene



Bij het sterven van een dierbare is de droefheid groot. Maar er moet ook bijna meteen veel geregeld worden. Familieleden moeten worden ingelicht; er moeten allerlei instanties gebeld worden en er moeten al heel gauw afspraken gemaakt worden over de begrafenis. Vaak belt men daarom zo gauw mogelijk de begrafenisondernemer. Die heeft tenslotte verstand van zaken en kan in korte tijd heel veel dingen regelen waar je zelf niet zo gauw aan zou denken. Heel fijn dat zo iemand er dan is.

Maar het gebeurt nog al eens, dat dan alles geregeld is voordat de pastor hoort dat er iemand overleden is. Dat is op zich niet erg, want de pastor komt graag op een moment dat de eerste drukte voorbij is. Maar vaak komt hij dan tot de ontdekking dat alles al geregeld is: men heeft al gekozen voor een crematie en een korte plechtigheid in het crematorium. Natuurlijk respecteert de pastor de wens van de familie. Maar soms lijkt het niet helemaal overeen te komen met de wens van de overledene... Soms is de familie misschien te vlug ingegaan op de suggestie van de begrafenisondernemer. Het komt nogal eens voor dat ook trouwe kerkgangers zonder kerkelijke plechtigheid begraven of gecremeerd worden. Dat lijkt ons niet in overeenstemming met de uitgesproken of onuitgesproken wens van de overledene.

Een kerkelijke uitvaart (met ook eventueel een avondwake) is bovendien een laatste dienst die wij als parochie aan een gestorven parochiaan kunnen bewijzen. Het is uitdrukking van de eerbied die wij als christenen hebben voor de overledene waarvoor wij bidden, die wij eren met wierook en waarvan wij hopen dat hij/zij eeuwig leven mag bij God.

Daarom vragen wij u dringend om voordat u iets afspreekt met de begrafenisondernemer **eerst overleg te plegen met de pastor**. Dan kan er recht gedaan worden aan allen.

Namens de parochie Lidwina Gerardus Majella,
J. Vugs, diaken-pastor
Tel. 06-22453361



Intenties in de Gerardus Majellakerk

vr. 5 febr.	10.30 uur	Eerste vrijdag
za. 6 febr. zo. 7 febr.	17.30 uur 10.00 uur	Frans van Berkel Toon Vermeer en Lia Vermeer- van Loon Annie Brouwers- van Houtum Adriana Vermeer- van Iersel Henk van Huijgevoort Ineke Vugs- van Etten Jo Priems- de Brouwer vw. verj. Hennie Priems Tegelaers en zoon Jurgen Kees Hennen vw. verjaardag
di. 9 febr.	10.30 uur	Pio-morgen
za. 13 febr. zo. 14 febr.	17.30 uur 10.00 uur	Jo Swinkels Gizella Smulders- Janósi Theresie de Bont- Strato Jack van de Klundert

		Ad van Tilborg Sjef van Iersel Ineke Vugs- van Etten
wo.17 febr.	19.00 uur	Aswoensdagviering
za. 20 febr. zo. 21 febr.	17.30 uur 10.00 uur	Sjef de Jong Piet Aben, Joke Aben-Buster Anneke Hartogs- de Beer Adriana Vermeer- van Iersel Gizella Smulders- Janósi vw. 1 ^{ste} jgt.
za. 27 febr. Zo.28 febr.	17.30 uur 10.00 uur	Nellie Thijs- van Riel Toos de Cock Theresie de Bont- Strato Toos van Ierland- van de Ven Riet van de Wouw- Janse Cees Reichwein Ineke Vugs- van Etten Lucia van de Put- Jansen Jannie de Rooij vw. 1 ^{ste} jgt.

Intenties in Koningsvoorde

za. 6 febr.	19.00 uur	25 jaar Koningsvoordekoor Adriana Vermeer- van Iersel
za. 13 febr.	19.00 uur	Theresie de Bont- Strato Sjef van Iersel
wo.17 febr.	19.00 uur	Aswoensdagviering
za. 20 febr.	19.00 uur	Adriana Vermeer- van Iersel
za. 27 febr.	19.00 uur	Toos de Cock Theresie de Bont- Strato

Jubilerend Koningsvoordekoor



Op zaterdag 6 februari vieren we dat ons Koningsvoordekoor 25 jaar bestaat. Ook de dirigente, Ria van Reijen, en de pianiste, Maria

Stinisen hebben al die jaren dit koor begeleid. Met veel enthousiasme repeteren ze elke dinsdagavond.

Verschillende keren per jaar, o.a op Witte Donderdag op Kerstavond en bij de Ziekenzalving zingen ze in de vieringen. Vele malen per jaar treden ze ook elders op: bv. in de Hasseltse Kapel. Ook afgelopen jaar waren ze bij de zusters op de Oude Dijk en in St. Jozefzorg. Natuurlijk ook elk jaar een concert in eigen huis.

Een lang zullen ze leven mag zeker gezongen worden, ook al zijn de meeste leden de tachtig gepasseerd. Het koor blijft op sterkte. Telkens sluiten nieuwe leden zich aan.

Ga zo door, dan kunnen velen van jullie genieten.

Riet van Overbeek

Kerstmis in Koningsvoorde



Half december is opnieuw de kerststal in de hal gezet door Ad, Cees en Guus.

De kerststal: een herinnering aan de Lidwina-kerk, waar hij jarenlang in de kersttijd een plaatsje kreeg. Nu kunnen alle bewoners van Koningsvoorde en de bezoekers ervan genieten.

Op een feestelijke manier en onder het genot van een glaasje Glühwein kreeg de kersttijd een

bijzonder tintje. Ook de Kerstviering op donderdag 24 december was weer druk bezocht. Hartelijk dank aan allen die dit jaar weer veel tijd aan het kerstgebeuren besteed hebben.

Een minpuntje wil ik echter toch nog noemen. In de kerststal werden bouwlampen gebruikt voor de verlichting. Om de lampen tegen doorbranden te beschermen, gingen ze om en om een uurtje aan via tijdschakelaars. Echter na een paar dagen waren beide schakelaars verdwenen. Hoe kan dat toch?

Hopelijk gebeurt dit het volgend jaar niet meer.

Riet van Overbeek

“Is februari geur en koud, dan komt er een zomer waarvan je houdt.”

Carnaval



Carnaval wordt gevierd op de drie of vier dagen vóór Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd. Het woord ‘carnaval’ is afgeleid van het Latijnse: carne vale = ‘weg met het vlees’!

Nog even uit de band springen voordat de tijd van ‘vasten’ begint. Vroeger betekende dat, dat men in de veertigdagentijd met eten en drinken het wat minder deed. Ook feesten

werden er niet gevierd of werden verschoven naar de zondag.

Het op deze manier ‘vasten’ is wat uit de tijd geraakt. Toch is deze voorbereidingstijd op Pasen heel belangrijk. Het is een tijd van bezinning en wat meer oog hebben voor de mensen die het minder hebben dan wij. In deze periode wordt ons gevraagd om ook te denken aan mensen ver weg in landen waar onze hulp hard nodig is voor onderwijs en ziekenzorg. Dit jaar wordt via de Vastenactie onze hulp gevraagd voor een land in Afrika: Project in Burkina Faso.

Aswoensdag

Op woensdag 17 februari beginnen we weer aan de Veertigdagentijd.

Een tijd van bezinning en voorbereiding op Pasen, het feest van de Verrezen Heer.

De veertigdagentijd is ook een periode waarin onze aandacht gevraagd wordt om iets opzij te leggen voor mensen in landen waar

honger, oorlog, natuurrampen en armoede elke dag voelbaar is. Via de Vastenactie kunnen we proberen hun situatie enigszins te verlichten.



Kerkbalans: Het financieel overzicht in de vorige Brug liet zien, dat de uitgaven veel groter zijn dan de inkomsten. Dit kan niet doorgaan. U kunt helpen met uw financiële bijdrage.

Vastenactie 2010: Waterput voor het dorp Zagtouli in Burkina Faso



Schoon water : Bron van Ontwikkeling

Meer dan eenzesde van de wereldbevolking heeft geen toegang tot veilig drinkwater. Nog veel meer mensen beschikken niet over goede sanitaire voorzieningen, De gevolgen voor de gezondheid en levensomstandigheden van deze mensen zijn desastreus. Burkina Faso is zo'n gebied. Vreselijk droog, waar nauwelijks een meer of rivier te bekennen is. In Samba en Leo in Burkina Faso heeft de stichting Zod Neere Nederland al 2 waterputten geslagen. De mensen zijn er erg blij mee en trots op. In juni 2010 zal dit jaar de waterput in Guessé ook klaar zijn.



In het dorp Zagtouli in Burkina Faso komt een kleinschalig landbouwproject dat onmogelijk zal zijn zonder irrigatie. Met water uit een aan te leggen put kan de bevolking voedsel verbouwen voor zichzelf en voor de verkoop. Vrouwen krijgen meer tijd voor de kinderen. Zo zien we dat water een bron van ontwikkeling is.

Groot effect voor een klein project



Zagtouli zoals het nu is en hoe het met water kan worden

De kosten voor aanleg, opleiding voor onderhoud: ± € 12.000,-
50 % voor rekening van Aqua for All.



Achtergrond van dit project:

In 1994 werd officieel de vereniging ZOD-Neere Burkina Faso opgericht. Aan de wieg van deze stichting stonden een aantal bronskunstenaars die actief waren voor kansarme jongeren in o.a. Burkina Faso.

Zod Neere betekent: In de kracht van de vriendschap.

Doel van Zod-Neere is: door kunst de armoede, de werkloosheid en de jeugdmisdaad in Burkina Faso te bestrijden en de duurzame groei en ontwikkeling van jongeren te bevorderen door:

- het aanbieden van algemene kennis en vakopleiding,
- het stimuleren en ontwikkelen van kunst en handwerk in brons en batik,
- het scheppen van banen in de stad en op het platteland,

- culturele uitwisseling tussen Europeanen en Burkinabé te organiseren,
- aids-bestrijding en emancipatie.

In 2003 is in Tilburg de stichting Zod Neere Nederland (**ZNN**) officieel van start gegaan. Deze stichting werkt nauw samen met de stichting in Burkina Faso. De stichting werkt momenteel aan de toekomst van 150 jongeren.

Naast vakonderwijs worden ook voor allerlei cursussen een centrum gebouwd: het CPAEC.

Een deel wordt gefinancierd door de Stichting 'Wilde Ganzen' en de Lionsclub 'De Regte Heide' in Tilburg.

Op 4 km. afstand van de CPAEC heeft de vereniging Zod Neere Burkina Faso een stuk grond verworven in Zagtouli, waarop een verdere uitbreiding kan plaats vinden voor o.a. agrarisch onderwijs, sportactiviteiten en een bescheiden gastenverblijf.

Website van de Stichting Zod Neere Nederland: www.issazodneere.eu

Secretaris van de stichting is: J.G.P. Visser (lid van Herenkoor Trouwlaan.)

Het Vastenproject van onze parochie voor Burkina Faso is dan ook aan ons gevraagd **door Hans Visser**.

Vorbereiding voor de eerste communie



Op zondag 25 april doen in onze kerk de kinderen hun eerste communie. Dit vraagt natuurlijk de nodige voorbereiding.

De kinderen komen op een aantal woensdagmiddagen bij elkaar van 13.30 uur tot 14.30 uur.

De woensdagmiddagen zijn: 20 januari, 27 januari, 3 februari, 10 februari, 24 februari, 3 maart, 10 maart, 17 maart, 24 maart, 31 maart, 14 april, 21 april.

De ouders worden uitgenodigd voor drie ouderavonden en een knutselavond. Twee ouderavonden zijn reeds bekend: 20 januari en

1 februari om 20.15 uur. De andere avonden worden nog bekend gemaakt.

Presentatiedienst is op zondag 7 februari om 10.00 uur: alle kinderen moeten hierbij aanwezig zijn.

We hopen dat de kinderen op tijd gebracht en weer opgehaald worden.

Voor nadere informatie kunt u bellen naar Marian Verburg: 013-5358349 of Diaken Hans Vugs: 06- 22453361



Eerste communiewerkgroep:

Bijeenkomst voor ouderen

Elke zaterdagavond komen in Koningsvoorde veel ouderen bijeen om samen te vieren: een eucharistieviering of een emmausviering. Voor de viering en ook daarna wordt er heel wat afgepraat over het wel en wee in huis, in de kerk en in de wereld.

Graag zouden we ook met u in gesprek gaan over geloof, kerk en bijbel. In de loop van de jaren is er op allerlei gebied veel veranderd en zijn er andere inzichten gekomen. Graag willen wij daar met U over praten. U kunt zich hiervoor aanmelden. Bij voldoende deelname zoeken we dan samen naar een geschikte middag en een plek om samen te komen in Koningsvoorde. Ook mensen die nog thuis wonen zijn van harte welkom. U kunt zich opgeven op zaterdag na de viering **bij Riet van Overbeek** of op het secretariaat van de parochie (Lidwina Gerardus Majellaparochie, Wassenaerlaan 32 5021 VS Tilburg - tel. 5423455)



Huispaaskaarsen



Tijdens de Paaswake wordt elk jaar opnieuw een nieuwe paaskaars ontstoken als teken van de Verrezen Heer.

Ook voor thuis is dezelfde kaars in een kleiner formaat te koop.

Het reliëf op de kaars: **brood en vissen**, verwijzen naar een van de wonderen van Jezus. Hij vermenigvuldigde vijf broden en twee vissen tot er voldoende eten was voor vijfduizend mensen. Jezus laat hiermee zien dat Hij graag met anderen wil

delen. Het samen eten is in de eucharistie en Woord-en-Communie- viering een symbool van verbondenheid van mensen met elkaar en met God.

U kunt deze kaars thuis branden als ondersteuning van uw gebed, als een licht in donkere dagen.

De prijzen van de huispaaskaarsen staan ook vermeld op de poster (in de kerk en in Koningsvoorde) U kunt uw bestelling opgeven op het formulier, dat in de ontmoetingsruimte van de kerk aanwezig is en in Koningsvoorde in het restaurant aanwezig is op zaterdag voor en na de viering.

Doe dit **vóór 15 maart**, dan kunnen wij u vóór Pasen de kaars overhandigen.

Prijzen: A (20 cm.): € 8,- (speciale aanbieding)
B (30 cm): € 17,-
C (50 cm): € 37,-
D (50 cm): € 37,- iets dunner dan C)
E (60 cm): € 48,-

We hopen u hierbij een goede dienst te kunnen bewijzen.

J.Vugs, diaken-pastor

Memisacollecte 2010



In het weekend van 6/7 februari is er een deurcollecte in de kerk voor de Memisa.

Dit jaar is de collecte bestemd voor veilig moederschap in Malawi.

De kans dat een vrouw bij haar bevalling overlijdt is 200 keer zo groot als in Nederland. Vooral in afgelegen dorpen kunnen eenvoudige complicaties als bloedarmoede of een infectie

aanstaande moeders fataal worden.

Zwangere vrouwen staan er vaak alleen voor omdat er geen arts of verloskundige in de buurt is. Vervoer naar een gezondheidscentrum is niet voorhanden of te duur. Mannen lopen vaak tientallen kilometers met hun vrouw op de schouders om bij een kliniek te komen, maar bereiken deze vaak te laat.

Samen met de medische faculteit van Malawi zet Memisa zich de komende jaren in om de moedersterfte in 255 plattelandsdorpen in het district Mangochi terug te dringen.

Mannen leren hoe een bevalling verloopt en hoe ze hun vrouw kunnen bijstaan. Ook worden er meer verloskundigen opgeleid en lopen geneeskunde-studenten stage in de dorpen. Er worden ook fietsambulances ingezet voor sneller vervoer.

Samen met uw steun kunnen we de moeders in Malawi helpen.

Het motto luidt: Veilig bevallen doe je samen!



Kerkbalans: Heeft u al een bijdrage gestort?

Geheugensteuntjes



ma 1 februari	20.00 uur	Ouderavond eerste communie
wo.3 febr.	13.30 -14.30 uur	Communievoorbereiding
wo.3 febr.	20.15 uur	Doopvoorbereiding
do. 4 februari	19.30 uur	Bijbelgroep (Riet)
do. 4 februari	20.00 uur	Bijbelgroep 2006(Hans)
vr. 5 februari	10.30 uur	Eerste vrijdag
za 6 en zo 7 febr.	na alle vieringen	Memisa-collecte
zo. 7 februari	10.00 uur	Presentatieviering eerste communicantjes
ma. 8 februari	20.00 uur	Bestuursvergadering
di. 9 februari	10.30 uur	Pio-morgen
wo. 10 februari	13.30 – 14.30 uur	Communievoorbereiding
wo. 17 februari	19.00 uur	Aswoensdagviering In de kerk en in Koningsvoorde
vr. 19 februari	13.00 uur	Redactie 'De Brug'
wo. 24 februari	13.30 – 14.30 uur	Communievoorbereiding
wo. 24 februari	14.30 – 15.30 uur	Bijbelgroep kinderen
do. 25 februari	20.00 uur	Bijbelgroep 2008 (Hans)

Kerkbalans: in het december/januari-nummer van de Brug stond een invulformulier voor het overmaken van een vaste kerkbijdrage. Hierin opnieuw dat formulier op blz. 17 Ook iets voor U?

Machtiging tot periodieke overboeking

Ondergetekende:

Naam.....

Adres.....

Postcode en woonplaats:.....

Geeft opdracht tot overboeking:

Enmalig/per maand/per kwartaal/per half jaar/ per jaar
(doorstrepen wat niet van toepassing is)

Van zijn/haar bankrekening.....

Bankinstelling:.....

Bedrag in euro's:.....

**Naar rekeningnr. 17 12 00 217 van de Rabobank
t.n.v. Parochiebestuur Lidwina Gerardus Majella
Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg**

Ingaande.....(datum vermelden)

Handtekening:

Een recept

Men neemt 12 maanden
ontdoet deze van nare gebeurtenissen
teleurstellingen en angsten.
Snij deze in porties van 30 of 31 stukken
zodat de voorraad precies
voor een jaar genoeg is.

Iedere dag voegt men hier aan toe:
1 lepeltje werk
1 eetlepel humor
3 eetlepels optimisme
1 portie godsvertrouwen.

Het geheel werkt men af met
1 theelepel tolerantie
1 korreltje geduld
1 snufje tactgevoel.

De hele portie wordt nu met een
flinke scheut liefde overgoten.
Nu het gerecht klaar is
kan men het nog versieren
met een klein takje begrip.

Men serveert dit gerecht iedere dag
met vriendelijke woorden
en een stralende lach.



Smakelijk eten!

Belangrijke gegevens

Pastorale zorg:
diaken J.Vugs
tel. 06-22453361



Secretariaat Parochie Lidwina Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties,
aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk,
enz.

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant ,waarna koffie

Financiën:

giro 106.88.20, bank 1712.00.217
t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

Parochieblad "De Brug"

Kopij **vóór 20 februari** middels e-mail adres:
parochie.lgm@xs4all.nl of in brievenbus van de kerk.
website: www.parochie.lgm.nl
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

Redactie Parochieblad "De Brug"

Maria Kolen
Jos Peeters
Riet van Overbeek